

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΕΚΔΟΤΑΙ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κ. ΚΑΡΒΑΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2 (Β' ΟΡΟΦΟΣ: Β)

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΛΙΟ

Ο ξένος δημοσιογράφος έστρεψε το κεφάλι του προς τα άριστερά, εις τὸ υπαίθριον μέγρος τοῦ καφε-νείου ὅπου τὸν ὠδηγήσαμεν, ἔδειξε ἕνα ἀφρίζοντα ἄνθρωπον πὸν μιλοῦσε ὀρθίως στὴν παρέα του με θυμωμένη φωνὴ καὶ μᾶς ἐρώτησε κατόπιν:

— Ποῖος εἶναι αὐτὸς ὁ κύριος;
— Νὰ σᾶς τὸν παρουσιάσωμεν. Εἶναι ὁ μακαρίτης Κικέρων, ἀλλὰ βουκολακισμένος καὶ ξελληνισμένος, με κοκκουλιάρικα μάλιστα. Γιὰ τὴν δροσιά! Καὶ ἐκφωνεῖ τὸν λόγον του κατὰ Κατιλίνα, προσηρομοσμένον εἰς τὰ Ἑλληνικὰ πράγματα, με τὴν ἴδια θυμωμένη φωνή, ὅπου σταθεῖ, ὁ Θεὸς καὶ οἱ φίλοι τοι μονάχα. Ἐξέρινε πόσες φορὲς τὴν ἡμέρα! Κοντολογίᾳ πρόκειται περὶ τοῦ μανιακοῦ τῆς πολιτικῆς συζητήσεως.

— Ἀντιβενιζελιστ;
— Δὲν ἔχει σημασία. Ὁ τύπος, εἴτε ἀπὸ τὴ μία εἴτε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, παραμένει πάντοτε ὁ ἴδιος. Περιφέρει τὸν λόγον του κατὰ Κατιλίνα καὶ τὸν ἐκσφενδονίζει ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ. Ὅποιος καὶ νᾶναι.

— Θὰ τὸ καταλάβαινα, τὸ χειμῶνα ἐπὶ τέλους σ' ἕνα καφενεῖο κλειστό. Ἀλλὰ τὸ καλοκαίρι, μ' αὐτὴ τὴ ζέστη, σ' ἕνα τοπεῖο τόσο ἡρεμο καὶ ἀδιάφορο, πρὸ πάντων τὴν ὥρα πὸν σουρουπώνει! Τί χρειάζονται τὰ πολιτικά; Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα θέματα;

— Τί εἶδους θέματα;
— Γελασιὰ. Ἐλαφρά, ἀνακουφιστικά, δημοσιολογικά, εὐχάριστα θέματα, ἀπὸ ἐκεῖνα πὸν δὲν φτάνουν ποτὲ ἕως τὸ πάθος. Ὅ,τι δὴποτε. Ἀρκεῖ νὰ δημιουργεῖται ὀλόγουρα στὴν παρέα μιὰ ἀιμύσφαιρα πνευματικῆς δροσιά; καὶ νὰ διευκολύνεται τὸ γέλιο. Νὰ μιὰ φοβερὴ ἀπουσία, πὸν κάνει ἐντύπωση σὲ κάθε ξένο ἀπὸ τὴ στιγμή πὸν φθάνει στὴν πόλη σου. Στὰ κέντρα τῆς, στὰ καφενεῖα τῆς, στὸν δρόμον τῆς, βλέπετε τὰ πάντα, ὅλες τὶς ἐκφράσεις καὶ τὶς γκιωματίες πὸν μπορεῖ νὰ πᾶσῃ ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀνθρώπινον πρόσωπο, ὅλα τὰ σχήματα καὶ τὶς χειρονομίες τῶν ῥητόρων. Πλὴν τοῦ γέλιου, δηλαδὴ ἔξω ἀπὸ τὸ λουλοῦδι αὐτὸ τῆς ἐκφράσεως πὸν ξεχωρίζει ὡς γνωστὸν τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸ ζῶον. Σὲ κανένα μέρος τοῦ κόσμου, ἔάν κρίνω τουλάχιστον ἀπὸ τὰ φαινόμενα τῆς δημοσίας ζωῆς, δὲν γελᾶνε ἄνδρες καὶ γυναῖκες λιγώτερο. Ἀκόμη καὶ οἱ νέοι...

Νὰ τὸ ἀποδώσωμε στὴν κούραση τῆς ταλαιπωρημένης αὐτῆς ἐποχῆς; Ἔως ἕνα σημεῖο δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὅλοι οἱ σύγχρονοι λαοὶ ἔχουν χάσει τὸ κᾶφι τους. Οἱ ἄνθρωποι ἐπαύσαμε νὰ γελᾶμε, ὅπως στὸ παρελθόν. Τὸ ὅποιον σημαίνει ὅτι κινδυνεύει νὰ ξεραθῇ μιὰ πηγή, ἀπὸ τὶς ἐνεργειτικώτερες ἐπὶ ζωῆς μας, τὸ ὄργανο τῆς χαρᾶς, πὸν εἶναι συγχρόνως καὶ ἕνας παράγων ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους τῆς θελήσεως.

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ - ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ - ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΕΙΑ

ANNA NTE NOA'IΓ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΦ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ,

Τὴν πρωτομαγιά τοῦ 1933, ὅταν ἡ Ἄννα Ντέ Νοάιν πέθανε στὸ Παρίσι, δὲ συγκινήθηκε μόνο ὁ φιλολογικὸς κόσμος τῆς Γαλλίας. Ὁ θάνατός της ἔκαμε αἰσθησι καὶ σ' ἐμᾶς ἐδῶ, πὸν πολλοὶ προσέχανε καὶ θαυμάζανε τὴ φλογερὴ τῆς ποίησι, καὶ περισσότερο γιὰ τὴ ἴδια καθε τόσο ὁμολογοῦσε τὴν ἑλληνικὴ τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καταγωγῆς της. Ἡ γαλλικὴ φιλολογία χρωστᾷ στὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ ἄλλους ποιητὲς πὸν λάμπρυναν καὶ ἀνάδειξαν τὴς χάρει τῆς ἐξευγενισμένης γαλλικῆς γλώσσας με τὸ ἄνθος τοῦ στίχου. Εἶναι ὁ Ἄντρέ Ζενιέ, τοῦ τέλους τοῦ δεκάτου ὀγδόου αἰῶνα, ὁ Ζαν Μωρεάς τῆς ἀρχῆς τοῦ εἰκοστού.

Ἡ Ἄννα-Ἰσαβέλλα ντέ Μπρανκοβάν γεννήθηκε στὸ Παρίσι τὸ Νοέμβριον τοῦ 1876. Ἡ μητέρα της εἶτανε κόρη τοῦ Μουσούρου πασσά, κρητικῆς καταγωγῆς, πὸν ὑπηρέτοσε τὴν Ὑψηλὴ Πύλῃ ὡς διπλωματικὸς ὑπάλληλος καὶ μάλιστα διορίστηκε πρῶτος πρέσβυς τῆς Τουρκίας στὴν Ἑλλάδα. Γι' αὐτὸν ὑπάρχει ἡ παράδοση πὸς δὲν ἀγαποῦσε πολὺ τοὺς Ἕλληνας, καὶ εἶνε γνωστὸ πὸς ἀφῆσε τὴν πρεσβεῖα τῆς Ἀθήνας ὕστερα ἀπὸ ἕνα ἐπίσπδιο, μὲ σύγκρουση πὸν εἶχε με τὴν τότε ἑλληνικὴ κυβέρνησι. Τὴν παιδικὴ τῆς ἡλικία πέρασε ἡ Ἄννα στὴ Σιβεία καὶ σ' ἕνα κτήμα τῆς οἰκογενείας Μπρανκοβάν κοντὰ στὴ Γενεύη,

Τὸ θέαμα ἐκεῖνον πὸν ξεκαρδίζεται με τὸ τίποτε, πιάνοντας τὴν κοιλιὰ του ἀπὸ τὰ γέλια, ἡ πλατεῖα ἀναβλυτικῆ εὐθυμίας, με τὶς ἀκράτητες ἐκρήξεις τῆς ὀδηρικῆς γέλωτος, κοινότητας ἄλλοτε, ἔσβυσεν ἀπὸ τῶν ἐτών. Ἕνας κριτικός, ὁ Στρόβσκι, βεβαιώνει ὅτι παρετήρησε τὸ ἴδιον φαινόμενον καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Στὴ Νέα Ὑόρκη, τὸ πῶ ὀύγχρονον γαγκόσμιο κέντρο, δὲν γελοῦν παρὰ μόνον οἱ μαῦροι, δηλαδὴ οἱ ὀλιγώτερον σύγχρονοι. Τὸ Παρίσι κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ μείνει στὴν παράδοση τοῦ Ραμπελαί. Οἱ Ἄγγλοι ἐπίσης. Οἱ Γερμανοὶ λιγώτερο. Μ' ἕνα λόγο ἡ κρίσις τοῦ γέλιου εἶναι καὶ ἐκεῖνη διεθνῆς. ὀφειλομένη σὲ κοινὰ αἰτία. ὀικονομικὰ πρὸ πάντων. Παραλλήλως ἀρχισε νὰ

ἐκεῖ πὸν μέλλεται νὰ ἰδρωθῇ τῶρα τὸ ποιητικὸ τῆς μνημεῖο, ὁ κῆπος πὸν θὰ μείνη γνωρισμένος με τὴ φήμη τῆς.
Στὰ 1897 παντρεύτηκε τὸν κόμητα Ματθαῖο ντέ Νοάιν καὶ με τ' ὄνομα τοῦτο ἀκούστηκε, προσέ-



Ἄννα ντέ Νοάιν.

χτηκε καὶ δοξάστηκε. Στὰ 1901 φανερώναται με τὴν ποιητικὴ τῆς συλλογὴ «Ἀμέτηρη καρδιά», ὅπου ἀμέσως διακρίνεται ὀλη ἡ ζωηρότητα τῆς δικῆς τῆς δυνατῆς

βγαίνει ἡ βωμολοχία, τροφοδότης τῆς χαρᾶς, ἀπὸ τὰ καλλιεργημένα ἦθη τῶν σημερινῶν πόλεων. Τὸ καλαμποῦρι παρήγινε. Γενικῶς ἡ μόρφωση, ἡ λεπτότης, τὸ φῖνε γοῦστο, ἔδυσχεράναν τὸ κωμικὸν γέγονός, διότι ποιὸς λίγο ποιὸς πολὺ, ἔγειναν ἡ πᾶνε νὰ γίνουν ὀλοι... διανοούμενοι.

Ἔτσι ἐδημιουργήθη ἡ κρίσις τοῦ γέλιου, ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικώτερα φαινόμενα τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς. Ἡ ὀποία εἰς τὴν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος ἔχει πάρει τὴν περιεργότερη φόρμα της. Καὶ τὴν ἀνησυχαστικώτερον— θὰ ἔπρεπε νὰ προστεθεῖ Δὲ γελᾶμε παρὰ μόνον στὸν κινηματογράφο—μετὰ συστολῆς—ὡς νὰ φοβώμεθα πὸς θὰ ἐκτεθῶμεν.

Γ. ΦΙΤΕΡΗΣ

φαντασίας. Τὰ χρυσὰ νιάτα, ἡ ἄδολη καρδιά, ἡ συγκίνηση γιὰ τὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὴ γύρω μας πλάση, ὀ ἐρωτας με τὸ βαθύ του σκοπὸ, δοξάζονται καὶ ὀμνολογοῦνται με μιὰ ἐκστατικὴ εἰλικρίνεια, με ἀρωματισμένο καὶ θερμὸ πάθος. Ἀκολουθοῦνε τ' ἄλλα τῆς ποιητικῆς βιβλία. Στὰ 1902 «Ἡσικία τῶν ἡμεῶν», στὰ 1907 «Τὰ θάμνη», ὕστερα «Οἱ Ζωντανοὶ καὶ Πεθαμένοι», «Οἱ αἰώνιες Δυνάμεις», «Τὰ τραγούδια τῆς Ἀγάπης» ἡ «Δόξα τοῦ Πόνου».

Κάθε τῆς βιβλίου στηρίζει περισσότερο τὴ φήμη τῆς καὶ ἀποκρυστάλλωνε τὸν ποιητικὸ τῆς χαρακτήρα. Εἶναι ἡ φλογισμένη, ἡ παθητικὴ κ' εὐαίσθητη γυναικεῖα φωνὴ πὸν ζεσπὰ ὀρμητικὴ σ' ἕνα λυρικό χεῖμαρρο. Θερμὴ μὲν με τὴ μυθολογία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου, γνωρισμένη με ὀλη τὴ σοφία τῆς ἱστορίας καὶ τῆς φιλολογίας, πλημυρισμένη ἀπὸ ἕνα μεγαλόστομο ὀιστρο, μοιάζει σὰ μιὰ νεώτερη Σαπφὼ τελειοποιημένη, τῆ Σαπφὼ πὸν γι' αὐτὴν ὀ Ἄννα-τὸλ φράς ἐλεγε ὕστερ' ἀπὸ εἰκοσιπέντε αἰῶνες σου δίνει νὰ καταλάβῃς τὴν αἰσθανότανε ἀγαπώντας.

Ὁ μελαγχολικὸς λυρισμός τῆς Νοάιν, ἡ παθητικὴ τῆς κραυγὴ, ἡ ἀβίαστη ἐκφραση τῆς ξεχωρίζουσε, τὴν κάνουνε γοητευτικὴ καὶ ἀξιολάτρευτη τὴν ποίησῆς τῆς. Στὸ ἔργο τῆς ταιριάζονται μετὰ ὀ ρεαλισμός καὶ ὀ κλασικισμός. Ἄν καὶ κρατᾷ τὴν παράδοση τοῦ γαλλικοῦ στίχου, ὀμως με τὴν ὀρμη καὶ τὴ φλόγα πὸν τὴ χαρακτηρίζουσε βρίσκει τὴν εὐκαιρία νὰ φανερώνη στὰ ποιητικὰ τῆς δημιουργήματα καινούριες φωνές, πρωτακουστές νότες καὶ νὰ προσφέρῃ τὴ σκέψη τῆς μ' ἕνα φῶς σταθερὸ πὸν λαμπρύνει τὴ συμπαθητικὴ τῆς μεγαλήγορη ἔξαρση.

Τρία χαρακτηριστικὰ σημεῖα, τρία γνωρίσματα ξεχωριστὰ χρωματίζουνε τὴν ποίησῆς τῆς Ἄννας ντέ Νοάιν. Ἡ βαθεῖα φυσιολατρεία, ὀ φλογερὸς ἐρωτισμός καὶ ἡ θερμὴ τῆς ἑλληνολατρεία. Ἀπὸ μικρὸ παιδί ἀγάπησε τὴ φύση καὶ τὴ λάτρεψε με πάθος. Τὰ καλύτερα χρόνια τῆς νιότης τῆς τὰ πέρασε ἀνάμεσα στὴν ἐξοχικὴ ἀπλότητα καὶ γαλήνη. Γνώρισε ἀπὸ κοντὰ τοὺς γόγιμους καὶ καρπερὸς κάμπους τὰ περῆφανα βουνὰ, τὰ βοερά δάση, τοὺς ἀνθοπλούσιους κήπους, τὶς ἀνεπαιρέτες λίμνες, καὶ τὴν ψυχὴ τῆς χαράκωσαν οἱ καμηλοὶ τῆς βαρυ-

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΠΑΛΗ-ΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΟΣΤΟΓΕΦΣΚΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Τοῦ Φ. Γιοφύλλη

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
(νουβέλα)
Τοῦ Στέφαν Τσβάιχ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Τοῦ Α. Ι. Γεωργιάδη

ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ
Τοῦ Κούλη Ἀλέπη

Η ΛΕΙΟΠΡΕΠΗ ΚΗΔΕΙΑ
Τῆς Κλεοκρέτης Δίπλα-Μαλάμου

Τ' ΑΙ ΠΑΡΓΙΟΥ ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ
Τοῦ Ἀγγέλ Καραλιτσᾶ

Ο ΤΙΝΤΟΡΕΤΤΟΣ
Τοῦ Π. Πρεβεζάνη

ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ
Τοῦ Πέλη Κατσέλη

χειμωνιάς καὶ οἱ ἐπιθυμίες τῆς ἀνοιξιᾶτικῆς χάρις. Σ' ἕνα ποιήμα τῆς πὸν ἐπιγράφεται «Ἀνατολή» ζωγραφίζει τὸ ἀνέβασμα τοῦ ἡλίου με λόγια γεμάτα πάθος: «Ἡ νύχτα ἀποτραβιέται μπροστα στὴ μέρα τὴν ἱερή. Ποιὰ ἡδὼν ἔχει ἀνασπίνης, νὰ βλέπῃς τὸν οὐρανὸν, νὰ σὲ φιλῇ καθὼς διαβαίνει τὸ ἀγέρι ἀπὸ τὸν κάμπο, τὸ καθερὸ καὶ ὀδύδροσο ἀγέρι πὸν ἡ καρδερῖνα πίνει! Σάν τ' ἀρνάκι πὸν ἔγειρε ἀπάνω στ' ἀνθισμένο θυμάρι, στολιστικὸ ὀ πάθος μου με τὰ χρώματα τῆς αὐγῆς. Καὶ ξαφνικὰ νὰ! ὀ ἕνα γυρμένο χαμηλὸ κλαράκι ὀ τρεμουλιαστὸς ἡλιος ἀκούμπησε καὶ στάθηκε. Ὁ πῶς λαχταρᾷ, μαζεύεται, φουσκώνει, ζωντανεύει... Ἦλιε γλυκέ καὶ ὀρμητικέ, ὀ ἡλιε μαγεμένη, πὸν σὲ λίγο θὰ μεθύσης ὀλόκληρη τὴν πλάση, γιὰ ἰδὲς τὰ δύο μου χέρια! Πρὸς ἐσὲ τ' ἀπλώνω! Ὁρμᾶς, κ' ἐγὼ τ' ἀχνάρια σου ἀκολουθῶ, σκορπίζομαι στὸ ἀπειρομαζὶ σου, ἀγαπημένε. Τώρα νὰ, ἀνέβηκες στὸν τοῖον, πέρασε πὸν ψηλὰ ἀπὸ τὸ κέδρο, καὶ ὀ ἀκοιούθω καθὼς ὀ Πᾶν ὀ φωτεινὸς καὶ ἡ Φαίδρα. Τὸ εἶναι μου ζυμώθηκε με τὶς θεϊκῆς σου ἀχτίδες. Ὁ ἀδερφέ μου ἐσὺ, ὀ διαλεχτὸ μου σύντροφε! Ποιὰ τάχατε γλυκύτερη φωνὴ σὲ κράζει στὸν αἰθέρα, καὶ δὲν ἀκούς τὴ δικὴ μου, ὀμίε, πὸν εἶν' ἔρωτα γεμάτη; Ἔτσι τραγουδᾷ τὴν πλάση, τὰ φαινόμενα τὰ φυσικὰ ἡ Νοάιν, ὀπατάζοντάς τα στὸς δικούς τῆς πόθους, στὶς δικῆς τῆς εὐαίσθητες. Καὶ τραγουδᾷ με λόγια πλούσια καὶ θερμά, με πολυποικίλους ρυθμούς, με ζωνρούς τόνους, με γλυκῆς μελωδίες, με εἰκόνες δυνατῆς καὶ πολυχρώμες.

Μὰ ἡ ἀγάπη τῆς πλάσης ἐμφανίζεται καὶ γεμίζει μόνο με τὸν ἔρωτα. Ὁ ἔρωτας εἶν' ἐκεῖνος πὸν ἀνάβει τὴν ζωντανὴν πυρκαῖα καὶ μάλιστα μέσα στὴ γυναικεῖα καρδιά καὶ τὴν πλημυρίζει ἀπὸ τὸ λῆμ, τὴν ταραξίει, τὴν βυθίζει στὸν ἡδονισμὸ ἐκεῖνον πὸν ἐξαγνίζει τὸν ἀνθρώπινον πόθο καὶ τὸν ἀνέβάζει σὲ οὐρανούς πνευματικώτερος. Αὐτὸ τὸν ἀχόρταγο, τὸ λαίμαργο ἔρωτα πὸν σνεπαίρνει ὀλη τὴν ὕπαρξη, αἰσθάνεται τὴν εὐδαιμονία νὰ τὸν ἐκφράξῃ τολμηρὰ, νὰ τὸν διακρῶνῃ θεληματικὰ καὶ νὰ τὸν ἐξυψώνη μέσα σ' ἕνα ὀπέρροχο διονυσιασμὸ. Ἡ τέχνη τῆς ἡ ἴδια τὴ ἄλλο εἶναι παρὰ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΖΙΩΡΤΖΙΟ ΣΠΟΤΤΙ



«Ω έχω σκοτώσει το θάνατο. Μά δεν είμαι τρελός, κύριε.»

«Ο άνθρωπος που μιλώσε, σε περιανθρονόμαζε μου στο άπογοιμωμένο φθινοπωρινό περιβάλλον. Είτανε χλωμός, αδύνατος, σά σκελετός με δυό στρογγυλά ματάκια που του τρυπούσαν το πρόσωπο σά δυό άναμμένα κάρβουνα. Είχε απάτη μέτωπο, άραδιά μαύρα μαλλιά που άφηναν νά φαίνεται τό κίτρινο κρανίο του, καμπούρωτη μύτη και μακριά χέρια, διάφανα, λεπτά και ρωμαλέα μαζί—κάτι, τρελλά χέρια σά του ύπογράμμισαν τό λέγει του μέ κουνήματα γρήγορα και άπότομα.»

— Πρέπει νά είναι κανείς τρελός για νά σκοτώσει τό θάνατο. Τό ξέρω. Μά εγώ δεν είμαι τρελός. Είμαι γιατρός και, πάνω άπ' όλα, χημικός. Ξέρете χημεία, έσείς; Όχι; Τότε νά μινετε μακριά άπ' αυτή τήν έπιστήμη, που δεν είναι έπιστήμη μονάχα, παρά είναι και τέχνη. Μάλιστα, τέχνη! Μαγική τέχνη! Σας διηγήθηκα ποτέ, όταν είσατε παιδί, κανένα άπό κείνα τά όραία παραμύθια; Έμένα μου είχανε διηγηθεί πολλά, πάρα πολλά. Τόσα παραμύθια, μου έλεγαν, που ή ζωή, εκείνον τόν καιρό, μου φαίνότανε σάν ένα πολύ όμορφο όνειρο, σά μία μαγική κατάσταση, σάν ένα μεγάλο όδρο που δεν πρέπει νά τό χάσει ποτέ του ό άνθρωπος. Γιατί κι' εγώ τόν έσκότωσα τό θάνατο. «Η, για νά μιλήσω καλύτερα, έχω φτάσει στό σημείο νά μπορώ νά τό σκοτώσω. Μά δεν τόν έσκότωσα...» Άς έρθουμε πάλι στό παραμύθιο. Όλο μάγοι είτανε μέσα σ' αυτά, όλο άλχημιστάδες. Πρδ πάντων άλχημιστάδες: σκυμμένοι πάνω άπό τούς άλαίμικους τους και πάνω άπό τούς σωλήνες τους, μέσα στό μισογκρεμισμένα σπίτια τους, ανεβαζόμενοι σέ ψηλούς πύργους, για νά γυροδούν τή συνταγή του φιλοσοφικού λίθου... Δεισδαιμονίες; ούποτες;... Άγαπητέ κύριε, ή χημεία είναι μαγική τέχνη και μπορεί όλα νά τά κάνει. Όλα! μέ καταλαβαίνετε; Τόν άκούγα που μιλωσε, χωρίς νά βγάλω λέξη. Τά μικρούτσικα πύρινα μάτια του μέ σαϊτέαυε, τρυπούσανε τίς κόρες τών μάτων μου.

— Δεν είμαι τρελός, κύριε. Όταν πέθανε ή Έλένη μου, ένιωσα μέσα μου κάτι που δεν τό είχα νιώσει ποτέ μου μέ τό θάνατο τόσων άλλων ανθρώπων. Μία τρομερή επανάσταση! Ένα τρελό μέσο για τόν ανελέητο έχθρο που φωλιάζει έντός μας, που κάθεται και παραμονεύει μέσ στό κορμί μας, κρύος, κρυφός και τρομερός—ένα μέσο για τό θάνατο, κύριε. Ό θάνατος είχε σκοτώσει τήν Έλένη μου. Έπρεπε κι εγώ νά σκοτώσω τό θάνατο. Γιατί ή Έλένη μου, κύριε, ήταν ή γυναίκα μου. Τότε παράτησα άμέσως τό επάγγελμα του γιατρού. «Η γιατρίκη δεν έχει τή δύναμη νά νικήσει τόν έχθρο. Του αντί-τέκεται για μία μέρα, για ένα χρόνο, για άρα δέκα χρόνια: μά στό τέλος νικάει εκείνος. Νικάει πάντοτε. Τό θαυμάσιο και τό τρομερό μας όπλο, τό νικηφόρο μας όπλο δεν μπορούσε νά είναι άλλο παρά ή χημεία. Βάλθηκα πάλι νά σπουδάσω, πολέμησα, βασανίστηκα χρόνια και χρόνια» κατάνησα τέλεια φτωχός μέ τ' αδιάκοπα πειράματα που έκανα... Μά ένίκησα... Ένίκησα... μάλιστα, κύριε!

Του είχε πιαστεί ή άνάσα του, Έπρεπε ή φωνή του. Γ' άσπαρα μαγουλά του είχανε γίνει κατακόκκινα. — Πώς τό κατάφερα; Νά σου εξηγήσω. Καμιά άρρώστια δεν είναι θάνατος. Μία άρρώστια, όποια κι άν είναι, είναι κατίτι που παθαίνει ό φυσικός μας όργανισμός, παρόμοιο μέ τή βλάβη που μπορεί νά παρουσιαστεί σέ μία όποιαδήποτε μηχανή. Η μηχανή δε δουλεύει, ένόςω δε διορθώνεται ή βλάβη που έχει πάθει. Οί άνθρωποι πεθαίνουνε γιατί είναι μέσ τους κάτι που δεν αφήνει νά διορθωθούν οι βλάβες του

όργανισμού τους. Αυτό τό κάτι, τό άπιαστο, τό άνίκητο, όνομάζεται θάνατος. Αυτός βρίσκεται κρυμμένος μέσα μας. Κοιμάται μέσα μας, και όταν ζυπνήσει μέσ σκοτώνει. Έπρεπε νά τό νε βρω. Έμαξα στην καρδιά, του κάκου, στό αίμα, του κάκου, στό άρτηριακό σύστημα, του κάκου, στό πιό ψιλά νεύρα του ανθρώπου, στις σάρκες του... του κάκου... του κάκου.

«Μία νύχτα είδα ένα τρομερό όνειρο, και αυτό είταν ή άποκάλυψη. Όνειρεύτηκα έναν κακούργο που τόν είχαν άποκεφαλίσει. Και τό κεφάλι, χωρισμένο άπ τό κορμί, ζούσε άκόμα, ένω τό κορμί δε σάλευε πιά, ήταν πιά «πεθαμένο». Είταν τρομερό εκείνο τό κορμμένο κεφάλι, που έδειχνε τά δόντια του σά νά γελοούσε, στριφογυρίζε τά μάτια του, και κουνούσε τά χείλια του σά νά ήθελε νά μιλήσει. Πεταχτηκα άπό τόν ύπνο κατατρομαγμένος, και άραω πώς άκόμα άκούω τή φωνή που μου έλεγε και μου ξανάλεγε: «έκει! έκει!»

«Είπα πώς εκείνο τ' όνειρο είταν ή άποκάλυψη. Έβασάνισα τό μυαλό μου άκόμα πολύν καιρό, μήνες ολάκερους, και στό τέλος βρήκα ότι ζητούσα... Ό θάνατος φωλιάζει μέσ στό κεφάλι, κύριε, και δεν είναι τίποτα τρομερό. Τίποτα τρομερό, σάς λέω. Είναι ένα ήλεκτρικό φαινόμενο, άπάνω κάτω. Η «φαίη ούσα» είναι ένα είδος ήλεκτρική στήλη φορτισμένη μέ ήλεκτρισμό. Η καρδιά είναι ή δεύτερη στήλη... Πόλοι, άρνητικός και θετικός, που άπό τόν ένα στόν άλλο σχηματίζεται τό κύκλωμα περνώντας μέσ' άπό τά λεπτοτατά νήματα που όνομάζονται νεύρα. Με καταλαβαίνετε; Η καρδιά δεν άποφορτίζεται ποτέ, δε σταματάει ποτέ... Ό έγκέφαλος του ανθρώπου είναι που άποφορτίζεται και κάνει νά σταματήσουν όλα τ' άλλα. Όστε για νά σκοτώσουμε τό θάνατο, έπρεπε νά μήν αφήνουμε τόν έγκέφαλο νά ξαναπλήσει τήν ένέργεια που έχει μέσα του... Τόν τρόπο τόν έβρήκα εγώ, μέ τή χημεία. Βρήκα τό χημικό τύπο τής ούσίας που όταν μπει μέ ένωση στόν έγκέφαλο, τόν ξαναφορτίζει όπως τήν ήλεκτρική στήλη... Μία ένωση, κύριε: μία άπλή ένωση κάθε χρόνο, και ό θάνατος είναι σκοτώμένος... Σκοτωμένος, κύριε, άπό μένα!

Τόν κοιτούσα κατάπληχτος. Τά μικρούτσικα μάτια του σπιθοβόλουσαν. «Ενας μορφασμός, που μπορεί νά είναι και σπλαχνικό χαμόγελο, του τέντωσε τά χείλια. — Δεν είμαι τρελός, πιστέψτε με. Έκανα πειράματα σέ ζώα που μόλις είχανε φορηθεί. Μία ένωση και ξαναζωνάνεψαν, και ζούνε άκόμα. Ένας πολύ γέρικος γάτος, κύριε, και μερικά ντουζίνες μεγάλα ποντίκια... Κατόρθωσα άκόμα ν' άποδείξω πώς οι άρρώστιας έχουνε τήν αίτια τους σέ μία περισσότερο ή όλιγότερο σοβαρή διατάραξη που παθαίνει αυτό τό ήλεκτρικό, νά τό πούμε, ρεζίμα που σχηματίζεται άπό τόν έγκέφαλο και τήν καρδιά: πώς οι πληγές είναι θανάσιμες μόνο όταν καταστρέφουνε τούς άγωγούς του ρεύματος που είναι κάτι νήματα τόσο πολυάριθμα και τόσο λεπτά, όποτε νά είναι πολύ δύσκολο πράγμα κάθε χειρουργική προσέμβαση. Έδειξα πώς μέ τή θεραπεία που ανακάλυψα, οι άνθρωποι δε θά πεθάνουν πιά άπό άρρώστια: δε θά μπορούσανε πιά νά πεθάνουν παρά μόνο άπό βίαιο θάνατο, άπό έξωτερικά αίτια. Αυτό άκριβώς έγινε ή καταστροφή μου, κύριε. Έγώ, που βρήκα τό όπλο που σκοτώνει τό θάνατο, άναγκάστηκα νά τό σπάσω ό ίδιος αυτό τό όπλο. Για πού λόγος; Γιατί οι άνθρωποι, μήν μπορώντας πιά νά πεθάνουν άπό φυσικό θάνατο, ήξελε νά πολλαπλασιαστούνε άπάνω στή γη σέ τρομερό βαθμό. Ηθελε νά γίνουν περισσότεροι άπό τούς κόκκους του άμμου στήν έρημο, περισσότεροι άπό τά εκατομμύρια τών άστρων που είναι στόν ουράνιο. Κι έτσι δε θά μπορούσανε πιά νά ζήσουν άπάνω σέ τούτον τόν πλανήτη. Και ό καθένας θά ήθελε νά εξασφαλίστ ή ζωή για τόν έαυτό του μονάχα, και οι άνθρωποι θά έξοντόνταν κάνοντας άγριους

πολέμους. Πατέρες και γιοι δε θά είχανε, σ' αυτούς τούς πολέμους, συμπόνια όποτε άναμεταξύ τους. «Γιατί, όπως σάς είπα, κύριε, μόνο οι έξωτερικές πληγές θά μπορούσαν νά θανατώσουν έναν άνθρωπο που θά άκολουθούσε τή συνταγή μου... Όστε, λογαριάζοντας τήν τρομερή ζωή που θά δημιουργούσα μ' αυτή τήν έφευρεσή μου, τίς τρομερές σφαγές που θ' άκολουθούσαν... έξαφάνισα τή συνταγή τήν έξαφάνισα μέ τή φωτιά, μέσ' στό σπίτι μου... Μά εγώ τήν έχω γραμμένη εδώ, στό μυαλό μου... Ό,τι όρα θελήσω, μπορώ νά σκοτώσω τό θάνατο. Μά δε θά τό κάνω. Γιατί, άν τό έκανα θά σκότωνα τή ζωή. Καταλάβατε, κύριε;» Έτραύλισα μερικά άκατανόητα λόγια. Ό άνθρωπος ύποκλήθηκε μέ σοβαρότητα. — Δεν είμαι τρελός, κύριε. Μου έπιτρέπετε νά σας παρουσιάσω; Παράκελος! Υποκλήθηκα. Έκείνος έκανε μεταβολή, προχώρησε στή μικρή δεντροστοιχία, πέρασε τό κατώφλι του χιριού και χάθηκε άπό τά μάτια μου. Τό κουδούνι του φρενοκομείου σήμαινε μεσημέρι.

Ο ΜΑΤΕΡΙΑΓΚ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ

ΤΟΝ μεγάλο ποιητή Μάτερλιχ τόν παρακάλεσαν κάτι γνωστοί του Άμερικανού, με τούς οποίους είχε γνωρισθεί τόν καιρό του ταξιδίου του στις Ηνωμένες Πολιτείες, νά γράψη ένα βιβλίο για τήν εκεί διαμονή του. Τό βιβλίο αυτό δεν τό έγραψε και ούτε φαίνεται ότι θά τό γράψη ποτέ, όπως τό λέει και ό ίδιος, σ' ένα γράμμα του προς ένα φίλο του, τό οποίου, όμως, τό όνομα δεν είναι γνωστό. Γράφει εκεί ότι αγαπάει άρκετά τούς Άμερικανούς, όποτε νά μή γράψη γ' αυτούς τίποτα, επειδή αλλοιότητα θά έπρεπε νά ήταν μαζί τους τέλεια ειλικρινής. Είναι ένας λαός γεμάτος δύναμη, υπερέφηρος: για τήν όμορφιά τών γυναικών του και για τή δύναμη τών άνδρών, που διακρίνονται σ' όλες τίς εκδηλώσεις του παγκοσμίου άθλητισμού. Είναι άκόμη υπερέφηρος: για τίς άστυνομικές άπαγορεύσεις και για ότι συντελεί νά υπηρετή τήν τελειοποίησή τής φιλης του. Η Ερώπη στα μάτια τών Άμερικανών δεν έχει σημασία μεγαλύτερη άπό ένα άπό τά σοφάνα έπί κράτη τής συμπολιτείας τους. Ειδικοί τή Γαλλία τήν θεωρούν ως τήν πατρίδα του γένειου. Πηγαίνουν εκεί για νά ξεφαντώσουν, όπως οι Εύρωπαίοι πηγαίνουν στό ύποπτι κέντρα. Γυρνούν ξανά στήν Άμερική τους καθώς; οι Εύρωπαίοι στήν οικογενειακή τους έστία ύστερα άπό μία άπιστία σύζυγική. Δεν έχουν ούτε νά φάνε, ούτε νά πούν. Στά μεγάλα σπίτια, όπου διατηρούνε κάβες, βάζουνε στό μπροτόν πάγο. Δεν τρώνε ποτέ φρέσκα τά άδύα και τό κρέας. Όλα τους είναι κατεψυγμένα. Στίς πλάς ό άστυφύλακες δεν έχουν κανένα δικαίωμα νά μπαίνουν στό παβιγιόν, όπου οι νεοί και οι... άλλοι είναι όλοσούδου έλεύθεροι. Άλλά σ' ένα ξενοδοχείο θά συλληφίητε άν βγήτε μέ πτζάμα στό διάδρομο και νομίστ ή φάμ ντε σάμπα πώς τήν προσβάλατε, επειδή μονάχα σάς είδε έτσι. Λοιπόν περίπου αυτά είναι εκείνα που δεν θέλει νά γράψη ό κ. Μάτερλιχ για τούς Άμερικανούς.

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ Ρονό, ό πρόσφοτερος άπό τούς δύο συνώνυμους Γάλλους συγγραφείς, σέ μία δημοσιογραφική συνέντευξη μίλησε για τή φτώχεια τών λογίων και για τήν παραγωγική και δημιουργική τής δύναμη. «Η φτώχεια, είπα, έβροήθησε τόν Σαίξπηρ και τόν Μπαλζακ. Άν δεν τήν είχαγε γνωρίσει καλά, είμαι βέβαιος, ότι τό έργο τους δεν θά ήτανε τόσο μεγάλο. Ό Σαίξπηρ άναγκασμένος νά κερδίξη για νά ζή, έγραψε μέ μόνη τή φιλοδοξία νά ικανοποιή τό κοινό. Ό τρόπος μέ τόν όποιο έργαζότανε τού ήταν άδιάφορος. Γι' αυτό τό λόγο είναι ό μεγαλύτερος άντιγραφάς και ό πιο ξεδιάντροπος φιλολογικός, λεηλατητής τών ξένων έργων. Μετέφερε στίς τραγωδίες του

πολέμους. Πατέρες και γιοι δε θά είχανε, σ' αυτούς τούς πολέμους, συμπόνια όποτε άναμεταξύ τους. «Γιατί, όπως σάς είπα, κύριε, μόνο οι έξωτερικές πληγές θά μπορούσαν νά θανατώσουν έναν άνθρωπο που θά άκολουθούσε τή συνταγή μου... Όστε, λογαριάζοντας τήν τρομερή ζωή που θά δημιουργούσα μ' αυτή τήν έφευρεσή μου, τίς τρομερές σφαγές που θ' άκολουθούσαν... έξαφάνισα τή συνταγή τήν έξαφάνισα μέ τή φωτιά, μέσ' στό σπίτι μου... Μά εγώ τήν έχω γραμμένη εδώ, στό μυαλό μου... Ό,τι όρα θελήσω, μπορώ νά σκοτώσω τό θάνατο. Μά δε θά τό κάνω. Γιατί, άν τό έκανα θά σκότωνα τή ζωή. Καταλάβατε, κύριε;» Έτραύλισα μερικά άκατανόητα λόγια. Ό άνθρωπος ύποκλήθηκε μέ σοβαρότητα. — Δεν είμαι τρελός, κύριε. Μου έπιτρέπετε νά σας παρουσιάσω; Παράκελος! Υποκλήθηκα. Έκείνος έκανε μεταβολή, προχώρησε στή μικρή δεντροστοιχία, πέρασε τό κατώφλι του χιριού και χάθηκε άπό τά μάτια μου. Τό κουδούνι του φρενοκομείου σήμαινε μεσημέρι.

(άπό τό Ιταλικό) Ματάρρ. ΚΑΡΘΑΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ



Παρεξήγηση.

Έκείνη (καταγοητευμένη).—Τι έκτακτη τζάζ; Έλα, Τώνη, νά χορέψουμε! Έκείνος.—Τι λές; Ποδ βρέθη, κε ή τζάζ; Τό γκαρόνι έρξε τό δίσκο και σπάσανε τά ποτήρια.

Ό καλός ήθοποιός.

—Υπέροχος αυτός ό ήθοποιός, θαυμάζει ό σύζυγος. Τί πειστικά έκφράζει τήν άγάπη του στή γυναίκα που παίζει μαζί του! — Πραγματικά! Ξέρεις, είναι και παντρεμένοι δέκα χρόνια άντρώγιο! — Μπά, είναι άντρώγιο; Καλά σου είπα: Είναι πραγματικά όπέροχος ήθοποιός!

Καλός υπάλληλος και καλός γαμπρός.

Ό Διευθυντής.—Τί είναι αυτά, κύριε Γραφόπουλε, χθές ζητήσατε άδεια, γιατί, λέει, θέλατε νά πάτε στήν κηδεία τής πεθεράς σας, και σήμερα τή συνάντησα στό δρόμο και ήτανε υγιέστατη. Ό υπάλληλος.—Ναι, μά δε σάς είπα πως είχε πεθάνει, κύριε Διευθυντά. Σας είπα μόνο πώς ήθελα νά πηγαίνα στήν κηδεία τής!

Μετωνυμία.

Η ύπνέτρια του σπιτιού λέγεται Μαρία και ό μικρός Ριρής, γιούς τής κυράς, βλέποντας άπό τό παράθυρο ένα λόχο του πεζικού που περνά σέ τετράδες, φωνάζει: — Μαμά, οι εάδεfferοι τής Μαρίας!

Σωτηρία μόδα.

—Επί τέλους, νά και μία λογική μόδα, Κώστα. Παρατηρείται, λέει, τάση ν' αλλάξει λίγο ή μονότονη άντρική φορεσιά. Έτσι τά βράδια δε θά φορούνε πιά μόνο μαύρα φράκα. Οχ προτιμούνε χρώματα μέ δυνατή άπόχρωση πρδς τό μπλέ. — Ά, θαυμάσια! Έτσι μπορεί νάχω τύχη του χρόνου νάμαι το κουτιού. Τό φράκο μου έχει σήμερα κι όλα μία δυνατή άπόχρωση πρδς τό πράσινο.

Έξήγηση.

— Γιατί τό λένε «Παράδεισο», μαμάκα, τό μαγαζί που πήγαμε; — Γιατί άμα πάς εκεί σέ γδύουν, και όπως ξέρεις, στόν παράδεισο οι άγγελοι είναι γυμνοί!

Τό πιό φοβερό.

— Είναι φοβερό πράμα για μία γυναίκα ή συναίσθηση πώς άρχισε νά γερνάει. — Αυτό δεν είναι και τόσο φοβερό. Φοβερό είναι όταν δεν τήν έχει καθόλου.

ΚΟΜΠΑΣΜΟΙ ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ



«Όποτε κοιμούμαι σέ ξενοδοχείο, βάζω τό πορτοφόλι κάτ' άπ' τό προσκεφάλι μου. — Έγώ δυστυχώς δε μπορώ νά κάμω τό ίδιο. Μου είναι άδύνατο νά κοιμηθώ όταν έχω τό κεφάλι πολύ ψηλά!»