

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ»

Σαζίτηρ—είναι αδρότεροι, ολιγώτερο μάλλον και με λιγότερες καιμύλες. Από την ερωμένη τών θηροπόων που παίζανε τις τρεις θυγατέρες του Ληρ δύσκολα θα βρισκαίτο το καλό νιά να τ' ευχαριστούμε...

BRUNO WALTER

μενική συμφωνία, έχει υπερνικήσει τις βαθειές μουραχολές του. Η φύση τον υπακούει και ο ίδιος κάπου εκφοράζεται...

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ «ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ» ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΔΡΟΧ. 50. Σ' όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία ΠΕΡΑ ΠΛΙΑΚΑ

τὸ Τετράδιο

Γ. Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ: Προσφορά α, ποιήματα, Θεσσαλονίκη, 1938. Οι συγγραφές της «Σχολής Θεσσαλονίκης», όπως έχουν αποκληθεί...

ΣΩΚΡ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

λα έκτέλεση δεν μπορείς να λυραρώσαι από κάποια νευρική κατάσταση. Η πάλη του μαστέρου προς την αδράνεια του υλικού ήταν καταφανής...

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΖΑΝ-ΠΟΛ ΣΑΡΤΡ. Η ΚΑΜΑΡΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΠΙΔΙΔΑΣ ΘΡ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Πώς θέλει να τ' η χαρακτηριστική... Κ. Λ. π., να διαβαστεί... κ. λ. π., να διαβαστεί... «Ανθρ. Ασκαρίτης, το διήγημα «Τα απόμνηματά μου»...

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΟΥ ΤΟΥ

«Γκρεμοστακίω από δό, μαυροστευκάκι!» Και το μαυροστευκάκι, φυσικά, γρεμοστακίστηκε. «Μουδός, πού να είχε καταλάβει εμά, ένθευσταίτης...

«Πώς θέλει να τ' η χαρακτηριστική... Κ. Λ. π., να διαβαστεί... κ. λ. π., να διαβαστεί... «Ανθρ. Ασκαρίτης, το διήγημα «Τα απόμνηματά μου»...

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΙΟΥ ΤΟΥ

«Γκρεμοστακίω από δό, μαυροστευκάκι!» Και το μαυροστευκάκι, φυσικά, γρεμοστακίστηκε. «Μουδός, πού να είχε καταλάβει εμά, ένθευσταίτης...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΠΕΝΕ ΛΑΛΟΥ

(Στη σειρά πρωτότυπων άρθρων ξένων συγγραφέων που έχει εξασφαλίσει το περιοδικό μας, δημοσιεύουμε σήμερα το παρακάτω άρθρο του γνωστού Γάλλου συγγραφέα Ρενέ Λαλού):

Μεταξύ των αξιόλογων στοιχείων της πνευματικής ζωής, μεταξύ των όσων εξασφαλίζουν τη συνολικότητα, πρέπει να βάλουμε όπωσδήποτε στην πρώτη γραμμή τις μεταφράσεις. Όσο πλούσια και να είναι μία εθνική φιλολογία, δε μπορεί να προσφέρει μία συνολική εικόνα της οικουμένης. Πρέπει ν' αναζωογονείται σταθερά με την απόκαλυψη των ξένων έργων. Γιατί αυτά τα έργα δε θα μείνουν ως αντικείμενα περιεργείας ή άπλες μαρτυρίες. Φανερώνοντας άλλες φιλοδοξίες και διαφορετικές τεχνικές, θα συντελέσουν στο να πλατύνει ή προοπτική των συγγραφέων, δυναμώνοντας δλοένα τη μαστοριά τους με τα διάφορα μέσα της λογοτεχνίας.

Οι Γάλλοι εκδότες έχουν εκπληρώσει πάντα, απ' αυτή την άποψη, το χρέος τους; Οι προσπαθειές τους έχουν υποστηριχτεί πάντα από το κοινό; Πρέπει ν' απαντήσουμε και στα δυο ερωτήματα: όχι, τουλάχιστο όσο αφορά το ό,τι έγινε ως τα σήμερα. Απόδειξη κάτι παράξενες άρροποιές. Μας έδωσαν μονάχα μία ολοκληρωτική μετάφραση των «Τριών ποιητών της ζωής των» του Στέφαν Τσβάιχ: ήταν μολαταύτα δλοφάνερο πώς η βιογραφία του Τολστόϊ, που δημοσιεύτηκε εδώ και κάμποσα χρόνια, έκανε πολύ από την αξία της με τό να είναι χωρισμένη από το Σταντάλ, τον Καζανόβα και τον πρόλογο που έξηγοῦσε το σχέδιο αυτής της τριλογίας. Έξάπαντος θα παραξενεύονται άργότερα που η πρώτη γαλλική μετάφραση του περιφήμου «Ημερολογίου» του Σάμουελ Πέπυς φάνηκε μονάχα στα 1937. Το ό,τι και τα γράμματα του Προσπέρ Μεριμέ προς τη Fanny Lagden δε μεταφράστηκαν από τα έγγλέζικα παρά στα 1938, αυτό θα φανεί, το πολύ, μία σύμπτωση έλαφρυντική.

Δέν είναι λιγώτερο άληθινό απ' αυτά, πώς μία σοβαρώτατη πρόοδο παρατηρήθηκε στη χώρα μας. Τελευταία από το βιβλιοπωλείο Στόκ ως το βιβλιοπωλείο Πλόν, στοῦ Ρίντερ και στοῦ Γκρασέ, στη Νέα Γαλλική Έπιθεώρηση καθώς και στις Διεθνείς Κοινωνικές Έκδόσεις, στοῦ Ντενοέλ, όσο και στοῦ Άλμπέν Μισέλ, άργάνωσαν συλλογές μεταφράσεων. Το άπλωμά τους φανερώνει πώς το κοινό ενδιαφέρεται γι' αυτές, όπως και για τα άπαντα όρισμένων ξένων συγγραφέων, όπως και για την πιό πρόσφατη παραγωγή της ρωσικής φιλολογίας. Έδω έπιβάλλεται μία παρατήρηση. Τα βιβλία που μας έρχονται από τη Ρωσία δέν αντιπροσωπεύουν φυσικά όλα την ίδια καλλιτεχνική αξία. Όστόσο δέν υπάρχει κανένα σχεδόν που να μη μας συγκινεί. Γι' αυτό το λόγο, αντί να καταρτίσω έναν κατάλογο, τά μνημονεύω έδω σά μία συνολική συνεισφορά. Έτσι άπομακρύνουμαι κι από τον κίνδυνο που φοβούνται όρισμένοι συνάδελφοι και που συνίσταται στο να μεταβάλλουμε τις πληροφορίες μας σε παράλαση όνομάτων.

Για τον ίδιο λόγο θα περιοριστώ να σημειώσω πώς οι μεταφράσεις της «Εξόριστης» και του «Άγγελου πολεμιστή» μεγάλωσαν τη συμπάθειά μας για το τόσο ανθρώπινο έργο της Πέρλ Μπάκ. Χαϊρώμαστε, προκειμένου για τον Ernest Hemingway, που η πρόσφατη έπιτυχία του «Θανάτου μες στ' άπομεσήμερο» φαίνεται πώς θα τραβήξει την προσοχή και στον «Άποχαιρετισμό στα όπλα», που δέν προσέχτηκε άρκετά σε μας, έδω και μερικά χρόνια.

Άπό κείνο που ο Βαλερύ Λαρμπώ όνομάζει «άγγλική κτήση», ή Βιρτζίνια Βούλφ, ο Ροζαμόν Λέχμαν και ο Άλντους Χάξλεϋ πάθανε στη Γαλλία μία έλαφρη μετατόπιση: τον ίδιο καιρό, έδω κι' ένα χρόνο, έλαβα την ευκαιρία να μιλήσω για τα «Κύματα», για τις «Κακοκαιρίες» και για την «Ειρήνη των βυθών». Το περασμένο χινόπωρο, το γεγονός αυτό του τόμειά ήταν η μετάφραση του «Sparkenbroke» του Καρόλου Μόργκαν. Έδω πρέπει να θυμίσουμε πώς πολλοί συμπατριώτες μας είχαν δοκιμάσει διαβάζοντας την «Πηγή», την ίδια έντύπωση μοναδικής άφειλίας που τους είχε δώσει το ήμερολόγιο και η άλληλογραφία της Κάθριν Μάνσφιλντ. Το «Sparkenbroke» τους έσυγκίνησε με τη σταθερή άνύψωση του στοχασμού, με τη λεπτή καλλιέργεια της έσωτερικής ζωής. Είναι προνόμιο του Καρόλου Μόργκαν να συνενώνει έτσι τά θέματα της τέχνης, του έρωτα και του θανάτου σε μία γλυκειά άρμονία πλατωνικού μυστικισμού.

Μπαίνουμε σε μίαν άλλη άτμόσφαιρα με το «Ζολά» του Έρρίκου Μάν. Πρέπει να παραπονεθούμε που δέν εκδόθηκε στη γλώσσα μας παρά στα τέλη του 1937; Δέν τολμώ να τό κάμω, άποβλέποντας στην άπέραντη σημασία που δίνουν οι σημερινές περιστάσεις σ' αυτή τη μελέτη. Γιατί ο Ζολά, για τον Έρρίκο Μάν, δέν είναι μοναχά ο

συγγραφέας ο προόρισμένος να περικλείσει το μεγαλύτερο όγκο του πραγματικού. Είναι ο πρωταθλητής της «ρεαλιστικής φιλολογίας, που ξεκινάει από τους δουλευτάδες και τον κόσμο τους». Είναι ακόμα ο άτρόμητος πολεμιστής που διακηρύττει: «Άπό τη στιγμή που γινόμαστε ειλικρινείς, γινόμαστε ήθικοί». Έτσι ο βιογράφος του Ζολά συγκεφαλαιώνει το έργο του μ' αυτήν τη φράση: «Άγωνίζοταν, άρα μεγάλωνε». Ποιος από μας δε θα έκανε το έγκώμιο αυτό και στον ίδιο τον Έρρίκο Μάν;

Τον περασμένο Φλεβάρη βγήκε γαλλικά ο «Φραγμένος δρόμος» του Έρνστ Έριχ Νόρθ, πρωτο δημοσιευτεί το γερμανικό κείμενο. Και νά, αυτό το καλοκαίρι, οι «Σύντροφοι» του Έριχ Μαρία Ρέμαρκ. Οι καλλιτεχνικές διαφορές μεταξύ των δύο έργων διακρίνεται με την πρώτη ματιά: ο Νόρθ μας έμπιστεύεται ένα συγκινητικό άποσπασμα άυτοβιογραφίας, ο Ρέμαρκ, όσο κι' αν χρησιμοποίησε προσωπικές του αναμνήσεις, σύνθεσε ένα μυθιστόρημα που ζει από το δημιουργό του.

Σ' αυτούς τους τραγικούς μήνες που πέρασε η Ίσπανία δέν έπαψαν να τη δοξάζουν στη Γαλλία. Είταν το ζύπνημα μίας συνείδησης διαδικής που θαύμαζαν οι συμπατριώτες μας στο δράμα του Λόπε ντε Βέγκα «Font-aux-Cabres», που παραστάθηκε στο Θέατρο του Λαού σε πετυχημένη διασκευή του Ζάν Κασσού και του Ζάν Κάμπ. Είταν ή άκατάβλητη και λυρική φωνή της Ίσπανίας, που άκούσαμε ακόμα στο «Ματωμένο Γάμο» του Φεντερίκο Γκάρτσια Λόρκα, ένός από τά ευγενικότερα θύματα της τραγωδίας που περνάει ή χώρα του από δυο χρόνια. Αυτή ή φριχτή τραγωδία ξαναζει δλόκληρη στα θαυμάσια ποιήματα της «Ίσπανικής καρδιάς».

Άγανάκτηση, πόνος, επανάσταση, έλπίδα, όλα εκφράζονται σ' αυτά τά ποιήματα του Παύλο Νορούντα. Μεταφρασμένος από το Λουί Περρό και προλογισμένος από τον Άραγκόν, αυτός ο τόμος είναι ο πρώτος μίας νέας σειράς της Ένώσεως Συγγραφέων.

Την άνακεφαλαίωση αυτής της σύντομης έπιθεώρησης θα τη δανειστώ από ένα έργο που σημείωσα. Όταν αναγκάζεται να καθορίσει την ξεχωριστή θέση του συγγραφέα που υποχρεώνεται ν' άγωνιστεί για μία ευγενική ύπόθεση, ο Έρρίκος Μάν γράφει στο «Ζολά» του: «Η πράξη για την όποια είμαστε δημιουργημένοι θα έπρεπε να είναι συνθεμένη σαν ένα έργο και να έχει τη συμβολική αξία ένός έργου. Δέ θα μπορούσε να δείξει κανείς με καλύτερο τρόπο ταυτόχρονα εκείνο που διακηρύττει ή συνείδησή μας κι εκείνο που κατορθώνει ή άχτινοβολία ένός συγγραφέα. Για να ένεργήσει άποτελεσματικά, ή πράξη του δέν πρέπει να είναι μία σειρά χειρονομιών χωρίς συνοχή, αλλά να τείνουν πάντα να συνθέσουν ένα έργο. Γιατί με το έργο δίνει ο συγγραφέας τελειωτικά το μέτρο της ανθρωπιάς του.



Α. ΒΙΤΣΩΡΗ: «Άγιος Δημήτριος». Το έργο αυτό βραβεύτηκε στον διαγωνισμό που προκήρυξε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για ν' άναρτηθεί στη μεγάλη αίθουσα της Πρωταίας. Ο διαγωνισμός διεκργήθηκε στην Αθήνα και προέβλεπε το έργο να ήταν σύμφωνα στις γενικές του γραμμές, προς το πνεύμα της βυζαντινής τέχνης, και διαστάσεων 1.20X1.20 μ.

RENE LALOU