

# ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ. 30.297 || ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ || ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ || ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1940

Φιλολογικά μελετήματα

## Η ΕΠΤΑΝΗΣΔΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Στην έκδοση των ποιημάτων του κ. Μαρίνου Σιγούρου — «Ασβυστη Φλόγα», από την «Εταιρεία προς ενίσχυσιν των επτανησιακών μελετών», Κερκυρα — ο κ. Γ. Ζερβός, ο πολύ γνωστός λογοτέχνης και κριτικός, προτάσσει ένα σοφό κι ωραίο πρόλογο. Σ' αυτόν, χαρακτηρίζοντας τον κ. Μαρίνο Σιγούρο σαν επτανησίον ποιητή, από τους κορυφαίους — «ουδενός ήττονα» — χαρακτηρίζει γενικά και την «Επτανησιακή Ποίηση», δίνει τὰ γνωρίσματά της κι ερμηνεύει τις διαφορές της από την άλλη, ή μάλλον τις άλλες νεοελληνικές, και προπάντων την «Αθηναϊκή».

Σε πολλά σημεία συμφωνώ, βέβαια, με τον κ. Ζερβό — είναι όμως και μερικά που μ' αφήνουν σκεπτικό. Η «Επτανησιακή Ποίηση» είναι κάτι μεγάλο σ' έκταση, σε πλούτο, σ' επιβολή, σ' επίδραση, κι αποτελείται από τόσο διαφορετικά και πολύτροπα στοιχεία — έννοια τους ποιητές της και τους τρόπους τους — ώστε θάταν πολύ δύσκολο, αν όχι κι αδύνατο, να της βρει κανένας πολλά κοινά ή γενικά χαρακτηριστικά. Κι' άρκει να θυμηθούμε πως οι επτανησίον ποιητές λέγονται Σολωμός, Βαλαωρίτης, Κάλβος, Τυπάλδος, Μαρκοράς, Πολυλάς, Τερτσέτης, Λασκαράτος, Μαρτζώκης, (Στέφανος κι Αντρέας), Τσακασιάνος, Μαρτινέγκος, Μάργαρης, Μαβίλης (για ν' αναφέρω κι' εγώ «μόνο προηγούμενους» και μόνο σπουδαίους, γιατί όλοι οι παραπάνω, κατά τ' γνώμη μου, ποίος περισσότερο, ποίος λιγώτερο, σπουδαίοι είναι). Και ρωτώ: τι κοινό θα μπορούσε κανένας να βρει ανάμεσα σ' όλους τους ρομαντικούς, τους κλασσικούς, τους παρνασσικούς, τους επικούς, τους λυρικούς, τους σατυρικούς, τους ευτραπέλους, τους φιλοσοφικούς, ή τους φιλοσοφικούς — μα τόσο γλυκούς και παθητικούς τραγουδιστές; Απέρανη διαφορά από το Σολωμό ως το Βαλαωρίτη, απ' αυτούς ως τον Κάλβο, απ' αυτόν ως το Μαβίλη, κι απ' αυτόν ως το Μάργαρη ή τον Αντρέα Μαρτζώκη!

«Ενα είν' εκείνο που τους διακρίνει και τους ξεχωρίζει: ή γλώσσα. Όλοι αυτοί, ακολουθώντας το Σολωμό, «εγραψαν σε ζωντανή δημοτική γλώσσα, και γι' αυτό ή ποίησή τους είναι πιο άληθινή, πιο γνήσια, πιο αυθόρμητη, από των συγχρόνων τους» στην άλλη «Ελλάδα ή στον έξω «Ελληνισμό, που μεταχειρίσθηκαν την ψεύτικη καθαρεύουσα. Αλλά ούτε αυτό τὸ γνώρισμα είναι καθολικό. Η «Επτανησιακή Ποίηση», βλέπετε, εξακολούθησε την παραγωγή της και μετά την εμφάνιση του Ψυχάρη, που έκαμε πανελλήνια ποιητική και λογοτεχνική γλώσσα τή δημοτική. Σήμερα στην ίδια γλώσσα γράφουν κ' οι επτανησίον κ' οι άθηναίοι, κ' οι σμυρναίοι, κ' οι πολίτες, κ' οι άλεξανδρινοί ποιητές. Δεν υπάρχουν πια Σολωμοί και Σούτσοι, Βαλαωρίτες και Καρασούτσοι, Λασκαράτοι και Σουρῆδες. Όλοι είναι Μαβίληδες, Μαρτζώκηδες, Σιγούροι. Τι τους ξεχωρίζει λοιπόν; Αφίνα τώρα πώς και τον παλιό ακόμα καιρό, υπήρχαν στον «Ελληνισμό ποιητές που έγραφαν στη δημοτική ή και στη δημοτική: ο Ζαλοκώστας, ο Τανταλίδης, ο Παράσχος και, πολύ πριν από τον Ψυχάρη, ο Βικέλας, ο Πάλλης κι' ο άγαπητός μου Καμπούρογλου, ο σημερινός γλωσσολόγος. Ήταν λοιπόν «Επτανησίον» Ευλογώτατα ο κ. Ζερβός θεωρεί γενικό γνώρισμα των «Επτανησίων» τη στενή γχωριμιά τους με την «Ιταλική Ποίηση, την άγάπη τους σ' αυτή και τη μοιραία επίδραση που είχε στο

έργο τους. Ναί, μπορούμε να πούμε γενικά πως ή «Επτανησιακή Ποίηση» είναι επηρεασμένη από την «Ιταλική», ενώ οι άλλες νεοελληνικές, οι πιο παλιές τουλάχιστο, είναι από τη Γαλλική. (Η επίδραση των βρείων άρχισε πολύ άργότερα). Συμφωνώ επίσης με τον κ. Ζερβό, πως οι «Επτανησίον ποιητές, αν και είχαν για πρότυπο τον «Ιταλικό στίχο, κατόρθωσαν να κάμουν

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5)

Δημοσιεύουμε στη σελίδα αυτή, δυό άρθρα για τή γλώσσα, διαφορετικά στο πνεύμα και στις απόψεις. Είναι γραμμένα και τὰ δυό από εκλεκτούς συνεργάτες μας: από τους κ. κ. Ναπ. Λαπαθιώτη και Γ. Λαμπρινό.

Στο φύλλο της 3ης Αυγούστου ο εκλεκτός επίσης συνεργάτης μας κ. Κλ. Παράσχος καταδίκασε, σ' άρθρο του που είχε για τίτλο «Νέα φανερώματα της καθαρεύουσας», την τάση που έχουν προς την καθαρεύουσα κάποιοι νέοι ποιητές μας.

Τά «Ν.Γ.», αφού διαπιστώσουν πως μία πλειάδα διαλεκτών συγγραφέων μας γράφει τή δημοτική πιο συνεδέτα από ποτέ, βρίσκονται υποχρεωμένα να αναγνωρίσουν, τόσο από τις εκδηλώσεις που «αναφέρουμε παραπάνω, όσο κι' από άλλες πολλές, πως εσάνα ύπάρχει ή ζήτηση α γλώσσας καί γι' αυτή γνά κ'όμα τή λογοτεχνία μας.

Τονίζοντας, τά «Ν. Γ.», την πίστη των προς τή ζωντανή γλώσσα του λαού μας, προσκαλούν, σε μία καλύτερη συζήτηση, τόσο κείνους που έχουν την ίδια πίστη μ' εμάς, όσο και κείνους που τυχόν έχουν αντίθετες γνώμες. Εσ' δημοσιεύουμε, ευχαρίστως, κάθε άρθρο που αξία θά εξέταζε: τὸ πρόβλημα τὸ γλωσσικὸ μας χτές, σήμερα και αύριο.

Νομίζουμε πως από μία τέτοια συζήτηση θά γίνει φανερό αν πραγματικά ή δημοτική περνά από μίαν επικίνδυνη καμπή, από μία κρίση.

## ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

ΤΟΥ Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

Η τελευταία χρονιά έκλεισε με τὰ πνευματικά χρόνια του Δημοτικισμού. Φέρνω στο νου μου συχνά τους πανηγυρικούς και τὰ πολυσήλα άρθρα του στενού απελπιστικού στενού, κύκλου των λογοτεχνικών εντύπων με τὰ δνόματα παλιών και νέων αγωνιστών του γλωσσικού μετώπου, που πάσχισαν καταδρωμένοι να διαλαλήσουν στα πέρατα της ελληνικής γής τή νίκη του Δημοτικισμού! Οι κραυγές τους δεν ξεπέρασαν τὰ χαραγμένα σύνορα όπου ζούνε κι' ανασταίνουν οι κλειστοί φιλικό κύκλοι που μένουν πιστοί στην παράδοση και τὰ ελληνικά νιάτα πέρασαν, ακαθόδηγητα κι' αδιάφορα, έμπρός από τὸ τραπέζι των άλλωτων συμποσιαστών. Θυμάμαι ακόμη πως τὸν ἴδιο περίπου καιρό, λίγο πιο άργά, μιλούσα από τις ίδιες αυτές στήλες των «Νεοελληνικών Γραμμάτων» και προσπαθούσα να

δείξω πως ο Δημοτικισμός, παρά τις κραυγές των πιστών και των απελών, δεν έπικησε και πως ακριβώς σήμερα περνάει από θάβαία κρίση.

Σήμερα ακόμη, όσο κι' αν ο καιρός που πέρασε από τότε είναι λιγοστός, κανένας σημάδι δε βλέπω στους ελληνικούς όρίζοντες, προμήνυμα καθαρότερης αύγης, που να με κάνει ν' αλλάξω τήν πίστη μου. Θά πὼ κιόλας πως στεριώνεται με τὸν καιρό περισσότερο. Πλαίι στα παραστρατήματα και τις άρνήσεις παλιών βετεράνων, να τὸ κήρυγμα τής «ἀναθεώρησης» των γλωσσικών αξιών, πλάι σ' αυτήν, να ή τάση τής «έπιστροφής» κι' απόκλινα, καμαρωτή κι' άραία, να ή έκστρατεία τής ρεαλιστικής και σοφής «προσαρμογής» στη δημιουργη-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5)

Δημοτική, καθαρεύουσα

## Ἡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ;..

ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ

κάτω απ' αυτή την τρίτη γνώμη, δεν τὸ νομίζω άστοχο, επίσης, να τοποθετήσω τ' όνομά μου, — ένα όνομα, που έχει, ήδη, μπει, πρόθυμα, μέχρι σήμερα, κι' ακούραστα, κάτω από πολλές παραδοξότητες...

Διάβασα τὰ πρόσφατα κηρύγματα των νεαρών μας νεοκαθαρευουσίωνων. Διάβασα και τὸ φίλον μου Παράσχου τις ασυτηρά αντίθετες απόψεις, και συμφωνῶ απόλυτα, σε μερικά σημεία. Διάβασα κι' άλλων ειδικών και μη, τις βοξασίες και τις πεποιθήσεις. Κι' όμως, μπορώ να πὼ με βεβαιότητα, ότι σε κανένα «προλαλήσαντα», — κι' όχι μόνο τώρα τελευταία, αλλά και σε χρόνια προγενέστερα —, δεν έχω κατορθώσει ν' άπαντήσω τή μόνη φυσική και λογική τοποθέτηση τὸ κλασικὸ ζήτημα, δηλαδή τήν καθαρεύουσα.

Άλλοι ζητούν τή γλώσσα του λαού, επειδή «είναι ή γλώσσα του λαού», — για να καταλαβαίνει κι' ο λαός. Αλλά, μαζί μ' αυτή τή γλώσσα του λαού, για να καταλαβαίνει ο λαός, πρέπει να τὸ προσφέρουμε, παράλληλα, και λαϊκή πνευματική τροφή! Τι άφελει να τὸ μιλούμε με τή γλώσσα του, αν, συγχρόνως, δλ' αυτά που τὸ προσφέρουμε, δεν είναι τὰ κατάλληλα γι' αυτόν; Τὸ δάρον είναι άδωρο, νομίζω! Αὐτή ή σπονή δεν έχει άλλη βάση, παρά αν συνδυάζεται, στενά και ασυτηρά, με πλήρη «ελαϊκείωση», και γενική, τής Τέχνης! Αλλά, γι' αυτό τὸ δεύτερο, κανείς δεν κάνει λόγο! Επομένως, έννοούν, στη «γλώσσα του λαού», να προσφέρουν, στὸ λαό, αίνιγματα και γρίφους...

Σ' εκείνους, πάλι, που υποστηρίζουν τήν σπονή τής «γλώσσας του λαού», από λόγους φιλολαϊκούς, μπορεί κανένας ν' άπαντήσει αξιόλογα: Γιατί τή γλώσσα, μόνο του λαού, — κι' όχι, μαζί, και τ' άλλα ιδιαίτερα, που τὸν χαρακτηρίζουν ειδικότερα, — τὸ ντύσμά του, τήν ανατροφή του, τὸν τρόπο τής ζωής, τὰ φαγητά του; Γιατί τή γλώσσα, μόνο, του λαού, — κι' όχι, μαζί, τὰ γούστα του, τις κλίσεις του, τις καλλιτεχνικές του προτιμήσεις;...

Άλλοι γυρεύουν τή δημοτική, επειδή είναι γλώσσα «μητρική», — γλώσσα, δηλαδή, ειλικρινείας. Αλλά ή Τέχνη (με μεγάλο Ταύ); αν έχει σχέση με τήν ειλικρίνεια, έχει, κυρίως, άλλη, μεγαλύτερη, με τήν καλαισθησία, με τήν έκφραση τής Αρμονίας και τής Όμορφιάς. Μίαν άσχημη και ταπεινή αλήθεια, μ' όσην ειλικρίνεια κι' αν δίνεται, δεν έχει καμμία σχέση με τή Τέχνη!...

Εκείνοι, πάλι, που υποστηρίζουν ότι ή καθαρεύουσα — μίαν μούμια που προσπαθούν, μ' ενέσεις, ν' αναστήσουν, και που, κι' εκείνη στὸν καιρό της, μολαταύτα, έδωσε καθαρό άριστουργήματα — είναι ή πιο κατάλληλη επένδυση, κι' όργανο πλουσιώτερο, στην έκφραση τής Τέχνης, κι' ότι, ακριβώς, με τὸ να είναι γλώσσα των λίγων, κι' «αριστοκρατίζουσα», παρέχει πιο μεγάλες εγγυήσεις, για τήν άριώτερην έξυπνότητα της, — κι' εκείνοι, λησμονούν πολύ, φοβούμαι, καθώς όρθά τὸ τόνισε κι' ο φίλος μου Παράσχος, τὸν ανεϊλικρινή της χαρακτήρα, τὸν κομικά πλαστό και κορδαμένο, που τήν καταδικάζει, άθεράπευτα, στα μάτια κάθε γνήσιου τεχνίτη, να παίξει ρόλο γελωτοποιού, και σ' όρισμένες, μόνο, περιστάσεις! Αν υπήρχε τρόπος, και γὼ δεν ξαίρω πὼς, ν' αποβάλει τὸ πλαστό της ύφος, τὸ πομπώδες και θεατρικό, που έξουτερώνει, έντελῶς, τή φυσική μεγαλοπρεπεία της (που τήν κάνει τόσο ταίριαστη με καθετι λειτουργικό, ύμνητικό κι' επίσημο), τότε, και μόνο τότε, ασφαλῶς, θά χωροῦσαν, ίσως, συζητήσεις. Για τήν ώρα, τίποτὸ δε γίνεται...

Κι' επειδή, απ' τήν άρχή αὐτῆ του εραθρίδιου, υποσέθηκα, ρητά, παραδοξολογίες, κι' ως τή στιγμήν αὐτή, δεν κράτησα τὸ λόγο μου, σπεύδω να δηλώσω, έπιτελούς, ότι τὸ ιδιότυπο φαινόμενο τής λογοτεχνικής μας διεγλώσσας, που θεωρείται, γενικά, ολέθριο, — έγὼ, αντίθετα, τὸ βλέπω πλεονέκτημα: Η διεγλώσσα μας αὐτή όρθά έξεταξόμηνη, αποτελεί μίαν ανεξάντηλη πηγήν άνέσεως και πλούτου γλωσσικού, που θάπρεπε, αντί να μὰς διχάζει, να μὰς ένώνει μ' ένθουσιασμό! Τὸ μίσησ και τὸν δυό μας παρατάξων, τὸ άμοίβαίο κι' έξοντω-



Συγχρονη αμερικανική ζωγραφική. — ΤΟΜΑΣ ΧΑΡΤ ΜΠΕΝΤΟΝ: «Εξοχικό σπίτι» (Τέμπαρα σε χαρτί).























## Ιστορικά σημειώματα

### Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΤΟΥ κ. ΤΑΚΗ ΛΑΠΠΑ

Ένα μεγάλο μέρος της δολοφονίας του Όδυσσα Αντρούτσου όφειλεται στους θησαυρούς του. Οι διώκτες του που φροντίσανε να σκεπάσουν τον κατατρεγμό με τη δικαιολογία του «προδότη», δεν έκαναν τίποτ' άλλο, παρά με όλα τα μέσα να πασχίζουν για την άνακάλυψη του κρυμμένου θησαυρού του ήρωα της Γραβιάς. Έμμεση ιδέα είχε γίνει ο θησαυρός αυτός στο Γκούρα, Μαμούρη και τους συντρόφους τους, που κατέληξε τέλος στο νυχτερινό έγκλημα της 5 Ιουνίου 1825 πάνω στον λερό βράχο της Αθήνας. Από τη στιγμή μάλιστα που η Μαύρη Τρούπα, ή σπηλιά του Αντρούτσου στη Βελίτσα, πήκε στην κυβερνητική κατοχή, κι' αποκαλύφθηκε ότι δεν έκρυβε κειμένα τίποτα από τον περίφημο θησαυρό του, από τότε οι ενέργειες του Γκούρα και της συντροφιάς του, στράφηκαν μ' όλη τη σκληρότητα ενάντια στο φυλακισμένο του Γουλά, στο κάστρο της Αθήνας. Ακόμα και λίγες στιγμές πριν τον σκοτώσουν, τον βασάνισαν για να τους αποκαλύψει το κρυμμένο βίος του. «...Εξασπασίθη προς ανακάλυψιν της περιουσίας του και την νύκτα της 4 Ιουλίου επήνγη και έρριψε νεκρός άνωθεν του πύργου» γράφει ο Τρικούπης (Ιστ. Έλλ. Έπαναστάσεως, Τόμ. Γ', σελ. 178). Κι' όλοι οι άμερόληπτοι ιστορικοί για κύρια άφορμή της δολοφονίας άναφέρουν το θησαυρό του.

Είχε όμως πραγματικά κρυμμένο θησαυρό ο πολεμάρχης της Ρούμελης και ποί; Ο Μακρυγιάννης σ' «Απομνημονεύματά» του μάς δίνει τούτα τα λίγα: «Στον δρόμον πήρε ο Δουσσέας έμένα και τον Τρακοκομνά και πήγαμε την νύχτα κ' έβγαλε έναν τενεκέ γιομάτον φλουρί, διακόσες τριανταπέντε χιλιάδες γρόσια και πλέρωσε τους ανθρώπους του κ' έδσα μείναν τάχως πίσου» (Τόμ. Β' σελ. 76). Απ' αυτό αποδείχεται ότι τον Αντρούτσο άνάγκαζε ή έμπόλεμη έποχή κι' ο άδιάκοπος κατατρεγμός του να χώνει στη γής το βίος του που του ήταν άδύνατο να σέρνει πάντα μαζί του. Άγνωστα όμως ως τα τώρα χαρτιά έρχονται να αποκαλύψουν το θούλο του θησαυρού και ν' αποδείξουν την ύπαρξή του:

«...Ο άνήρ μου είναι άληθής είχαν κατάστασιν συνιστάμενη εις πράγματα κινητά και χρήματα έξω των μέν πράγματα έφερα μαζί μου πάντοτε, τα δε χρήματα, εκ των διαφόρων ύποψων και κινδύνων, τους όποιους κατ' εκείνας της έπαναστάσεως τάν' έπαχάς ο άνήρ μου και άπαντες έτρεχαν, παρέχωσαν εις τα σπλάγχνα της γής, χωρίς έγώ να έχω την παραμικράν γνώσιν του μέρους, γράφει ή γυναίκα του Αντρούτσου, Ελένη, σε κάποια της άναφορά (12/9) 1837) στο βασιλιά Όθωνα (Άρχ. Κράτους, Φάκελλος Άνακτοβουλίου).

Και την πληροφορία της Ελένης Αντρούτσου, επιβεβαιώνει με συνέντευξή του στο Στέφ. Ξένο, ο γαμπρός του Όδυσσα, Έννέλος Τρελλώνυ. «Ο Όδυσσα είχε περίπου δεκαπέντε χιλιάδες λίρας εις διπλά της Αδωτήριος φλωρία έβλεπε τον καταδιωγμόν τή. Κυβερνήσεως και περιέργον να είπω δεν ένεπιστευέτο ουδεμίαν των γυναικων του άντρου. Μίαν ήμέραν με είπε, Τρελλώνυ, θέλω να κρύψω τα γήματα τατα διότι δι' αυτά μόνον με διώκουν και διότι αν τα χάσω ποτέ δεν θα δυνηθώ να κρατήσω τον στρατόν μου. Απήλθομεν εις Θήβας και εκεί έθαψαμεν όμοι. Έσκάψαμεν τα έδαφος, δηλ. έκάμαμεν μίαν όπην έ-

ως τρεις πόδας το βάθος και τα ένταφίασμεν εις τενεκέδες, έξ' εκείνων όπου μάς έφερον έξ' Εύρώπης την πυρίτιδα ακολουθώσ έθέσαμεν έν στρώμα χώματος και μετά ταύτα λίθους, τους όποιους έκοπανίασαμεν άρκετά και έπειτα πέσν χώμα και τούτο το έκαμεν διότι ένώριζεν ότι οι άνθρωποι ήσαν τότε πονηροί και ένισρίζον ότι κατά τον ίδιον τρόπον πολλοί τότε θησαυροί ήσαν τεθαμμένοι και κτυπώντες δια του πόδος αν ήκουον ύπόκωφον κρότον, ένώνουν ότι κάτι ήτον εκεί κρυμμένον» (Περιοδ. Βρετανικός Άσπης, Τόμ. Α', σελ. 558).

Και σ' έρώτησ, του Ξένου αν μπορεί ν' άναγνωρίσει το μέρος που τάθαψαν, ο Τρελλώνυ άπάντησε: «Άμφισάλλω, ήτον εκτός της πόλεως ήτο νώξ και ο Όδυσσεύς μετά τινος ήμέρας είχεν άφαιρέσει τινά διακριτικά σημεία, τα όποια έθέσαμεν εκεί» (Βρ. Άσπης, Τ. Α', σελ. 558).

Με την όμολογία λοιπόν που μάς δίνουν οι δυο τ' ρα πάνω, αξιόπιστες πηγές, δεν μάς μένει καμιά άμφισβόλια ότι ο Αντρούτσος πραγματικά είχε κρύψει θησαυρό. Αλλά ο Όδυσσεύς από τους πάντες ύποπτευόταν, ούτε σ' αυτούς τους στενούς συγγενείς του δεν είχε μαρτυρήσει το μέρος.

Ο χωμένος θησαυρός του ήρωα της Γραβιάς δεν άφησε άσυνκίνητους, τους τότε συμπατριώτες του και συγγενείς του.

Ύστερ' από το θάνατό του, Γεωργάκης Κακλαμάνος, από τις Λιβανάτες, άνακάλυψε στα μέρη της Βοδονίτσας κάποιο χωμένο άγγελο με 30.000 γρόσια. Απ' όλους άναγνωρίστηκε ότι ήταν ένα μέρος από τους θησαυρούς του Αντρούτσου κι' ο Κακλαμάνος από καλωσύνη του έδωσε στη χήρα Αντρούτσου 12.500 γρόσια. Η Αντρούτσοινα όμως δεν άρκεσθηκε σ' αυτό το ποσό, αλλά ήθελε όλο το εύρημα. Ο Κακλαμάνος άρνήθηκε κι' ή χήρα κατέφυγε στον Ι. Καποδίστρια με την παρακάτω άναφορά (Άρχ. Κράτους, Φάκελ. Γεν. Γραμματ.):

«Έξοχώτατε  
Κατά τας σεβαστάς οδηγίας Σας, μεταβάς εις Σαλαμίνα, έκαμα να έλθη με καλους τρόπους από Τάλαντι ο Γεωργάκης Κακλαμάνος Λιβανταίος δια τή γρόσια, τα όποια ο μακαρίτης άνήρ μου Όδυσσεύς, καθώς σάς άνεφερα τά είχε χωσμένα και μετά τον χαλασμόν του τά έπήρεν ούτος.  
Έν δ' μετεχειρίσθην όλους τους πειστικούς λόγους, όχι μόνον δεν ήθέλησε να όμολογήση έναργώς την άλήθειαν, αλλά και διαστραφείς από λόγους άλλων, ήτοιμάσθη ν' άναχωρήσθ. Δια τούτο και ήναγκάσθη να τον παραδώσω υπό φύλαξιν

του κατά την Σαλαμίνα Διοικήτηριου, και με διαταγήν υπό τούτου της Σ. Κυβερνήσεως έπομένης, περιμένουσα την σεβαστήν έλευσίν Σας.

»Έξοχώτατε! σιμά εις τούτους άλλους λόγους Ικανούς να άποδείξουν την άλήθειαν, όμολογεί και ο ίδιος εκείνος ότι έδρε γρόσια, άλλ' όχι τάχα ότι είναι εκείνα του Όδυσσεύς, από τα έποια και φθείρει άδικότως. Η ύπόθεσις αυτή δια να καθυποβληθί άμέσως εις δικαστήρια δεν βλέπω, ειμή ότι θέλει



Ο Όδυσσεύς Αντρούτσος, χαλκογραφία του 1824.

καταντήσει, όσον από μέρος του, να καταλωθί όλος δι' όλου από πολυειδείς διατροφάς, εις συνηγόρους και εις άλλα τοιαύτα, και να ξεδιαλεχθί εις τέλος το μηδέν.

»Βεβαία εις την πατρικήν Σας πρόνοιαν υπέρ της χήρας και του όρφανού του Όδυσσεύς, συγχωρήσατέ μοι να Σας παρακαλέσω, δια να μεταφερθί ούτος ένταθα, και να ένεργήσετε, είτε δια του κλάδου των πολεμικών, είτε όπως άλλως, μίαν έξέτασιν προκαταρκτικήν αυτής της ύποθέσεως, ώστε, ίσως εν τώ μεταξύ καταπειθώτε δια τούτους Ισχυρούς λόγους, να όμολογήση την άλήθειαν, και έδίδετο τέλος ούτως, ή αν και πλέον δεν έπείθετο, να διευθυνθί τότε καν εις το άνήκον Δικαστήριον, δια να λάθη τέλος έκείσε.

»Υποσημειούμαι δε με το βαθύτατον σεβας.  
»Τής ύμετέρας Έξοχότητος  
»Εν Αίγινη την 25 Άπριλίου 1829  
»Ελένη χήρα. Όδυσσεύς»

Η Γενική Γραμματεία, παρέπεμψε την άναφορά της Αντρούτσουνας στο διοικήτη Έλευσίνας, Πετράκη. Η άπάντησ του διοικήτη

δεν ήταν καθόλου ενοϊκή για τη χήρα. Την παραθέτω, γιατί είναι άρκετά διαφωτιστική σ' όλη την ύπόθεσι. (Άρχ. Κράτους, Φάκελλ. Γεν. Γραμμ.):

«Άρ. 203 Έλληνική Πολιτεία.  
»Ο Προσωρινός Διοικήτης Έλευσίνας και Μεγαρίδος  
»Προς την Γενικήν Γραμματείαν της Έπικρατείας.  
»Εις άπάντησιν της ύπ' αριθ. 3233 προσκλήσεως της Γενικής ταύτης Γραμματείας, το

προς τούτο Διοικήτηριον λέγει, ότι ή κ. Έλένη γυνή ποτέ Όδυσσεύς Ανδριτζου δι' άναφοράς της έπροσκέλεσε το Διοικ. ήμερών εις τό να σιλλάσθ, και φυλάκισθ τον Γ. Κακλαμάνον Λιβανταίον, ός τις, ως αψη άνέφερε, της κατακρατεί σημαντικήν ποσότητα χρηματικόν, τα όποια ήξέυρον έδρεν αυτός εις μέρος όπου ο άνήρ αυτής Όδυσσεύς είχε κρύψει. Προσθέτει ότι είναι έφ' εδισαμένη με τας άναγκάσας περί τούτου άποδείξει. Ο ειρημένος Γεωργίος άπολογείται ότι κατά τύχην και όχι έν γνώσει άνακάλυψεν εις τά μέρη της Βουδονίτζης έν άγγελιον, περιέχον γρόσια, σχεδόν τριακότα χιλιάδας και έπειδή, έν πρόσθεσεν ο αυτός, εύγνωμότως προς τον Όδυσσεά και προς τον υιόν αυτού, έφανερώσε προς την ειρημένην το εύρημα αυτό και έξεπέστειλε προς αυτόν 12.500. Μέγα με-

της ή Αντρούτσοινα δεν κατόρθωσε τίποτα.

Λίγα χρόνια πέρασαν κι' ή Έλένη Αντρούτσου ένδιαφέρθηκε και πάλι για το θαμμένο θησαυρό του Όδυσσεά. Ούτε όμως ακριβώς το μέρος γνώριζε που ήταν χωμένος μήτε και χρήματα είχε για να κάνει έρευνα. Ζήτησε τά έξοδα της άνασκαφής από τον Όθωνα με τούτη την άναφορά της. (Άρχ. Κράτους, Άρχείον Άνακτοβουλίου):

«Μεγαλειότατε Βασιλεϋ,  
»Είνα πασίγνωστον ότι ο μακαρίτης σύζυγός μου Όδυσσεύς, άναγκαζόμενος από το κινδυνώδες των περιστασέων υπό τας όποίας έξει, έσάπεν εις την γην ύλα τα χρήματά του, και έπειδή εις κανένα εκ των της οικογενείας μας δεν έσυχώρησαν οι δολοφονήσαντες αυτόν έχθροί να συνομιλήσθ μετ' αυτού έξ' έρευνά μηνος πριν του θανάτου του. Αί θέσεις εις τας όποίας είχε θάψει τά χρήματά του έμειναν εις ήμάς άγνωστα, εκτός μιας περιούχης εις την όποιαν συγκεχυμένη γνώσιν έχω ότι είχεν ύποκρύψει: μίαν τινά ποσότητα.

»Δια να ένεργήσω άνασκαφήν εις την περσοχήν αυτήν είχα λάθει πρόσ όνος ήδη χρόνου όδειαν παρά της έπί των Έσωτερικών Υ. Β. Γραμματείας, και τούτο διότι ήλιπία να πορισθώ την δια τά έξοδα της άνασκαφής άναγκαιούσαν μοι ποσότητα πεντακοσίων δραχμών. Έπειδή δε μοι επάθη άδύνατος ή έξοικονόμησις των, προστρέχω εις το πατρικόν έλεος της Υ. Μεγαλειότητος και παρακαλώ γονυκλινήσθ την φιλανθρωπίαν της, ίνα διατάξθ να με δοθθ ή άνωτέρω άναφερθεύσα ποσότης ως βοήθεια δια να πασχίσθ την άνακάλυψιν των χρημάτων ταυζόγου μου.

»Έλένη Όδυσσεύς»  
(άχρονολόγητη)

Ο βασιλιάς ζήτησε τη γνώμη του ύπουργού των Οικονομικών. Δεν ήταν όμως τόσο ενοϊκή ή άπάντησ για την Αντρούτσοινα. Με το ύπ' αριθ. 23088 Έγγραμ (29-11-1841) δινόταν αυτή ή άπάντησ στον Όθωνα:

«Επιστρέφουσα ή Γραμματεία την άναφοράν της χήρας Έλένης Όδυσσεύς δι' ής έξαιτείται βοήθειαν προς άνεύρεσιν των χρημάτων του συζόγου της, τελεμά να παρατηρήσθ εύσεβάτως εις την Ύμετέραν Μεγαλειότητα, ότι τοιαύτην πρότασιν φέρουσαν επαύξησιν εις τά δήμσια έξοδα δεν επιτρέπουν εις τη Κυβέρνησιν να σημερινα μέσα τα ταμείου ν' άποδεχθθ, καθώς ουδ' άπάρχει λόγος, όστις δύναται να παρηγορήσθ την Κυβέρνησιν να φροντίσθ ίδια και περι των τοιούτων μερικόν συμφερόντων ένός έκάστου».

»Ετσι όπότυχαν οι έρευνες για το χωμένο θησαυρό του Αντρούτσου που θα παραμένει πάν κρυμμένος. Ο σταυρωτός Ρούμελης πήρε μαζί του το μισκό του τόπου, όπου είχε χώσει θησαυρό του.

ΤΑΚΗΣ ΛΑΠΠΑ

την γρόσια χιλ. ρος των άλλων του έπήραν οι Τούρκοι, μαθόντες την ύπόθεσιν και τά λοιπά τά έξόδευσεν εις ίδίαν του άνάγκας. Έπρόθελα εις άμφοτέρα τά μέρη τό να συμβιβασθώσιν άνάμεσόν των, ή να διευθυνθώσιν προς τον ένταθα ειρηνοδίκην δια να κριθώσιν. Η Έλένη έζητει να παραδώσω εις τους ίδιούς της τον Γ. Κακλαμάνον, ίνα τον φέρωσι προς τον Έκλ. Πληρεξ. Τοποτηρητήν της Σής Κυβερνήσεως, ή εις Αίγιναν δια να κριθώσι. Το Διοικ. δεν ήμπόρεσε να συμβιβασθί τα χρέη του με τας απαιτήσεις αυτής. Έν τοσοούτφ ή ειρημένη κ. Έλένη άνεχώρησεν έντεθεν. Ο Γ. Κακλαμάνος, μη εύρίσκων άξιοχρεών έγγυητήν, έμεινε και μένει εις την φυλακήν, χωρίς να παρουσιάζεται ή ένάγουσα και να άποδείξθ όσα λέγει, πώς κατακρατεί ο αυτός Γ. Κακλαμάνος. Όθεν ός διατάξθ περι τούτου ή Γραμματεία αψη τά άνήκοντα.  
»Εν Φανερωμένη τη 20 Μαρτίου 1829  
»Ο Προσ. Διοικήτης  
»Α. Πετράκης  
»Ο Γραμματεϋς  
»Μιχαήλ Καλλιφρονάς»  
Και παρ' όλες τις διαμαρτυρίες