



ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Σ. Ὁδὸς Πατησίων ἀριθ. 3.

Αἱ συνδρομαὶ ἀποστέλλονται ἀπ' εὐθείας εἰς Ἀθήνας διὰ γραμματοσήμου, χαρτονομισμάτων, χρυσοῦ κ.τ.λ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΕΩΝ ΛΕΩΝΗΣ, μυθιστορία Γεωργίας Σάνδης, (συνέχεια), μετάφρασις I. I. Σκυλίση. — ΟΛΙΒΙΕΡΟΣ Ὁ ΝΟΘΟΣ, (μετὰ εἰκόνα, συνέχεια), μυθιστορία ERNEST DUBREUIL, μετάφρ. Σ. Τ. — Ἡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΣΟΡΩ, μυθιστορία Α. Δουμαῦ, (συνέχεια), μετάφρασις Δμλ. — Ἡ ΧΡΥΣΗ ΜΝΗΣΤΗ, ἀρχαῖος Καστιλιανὸς μῦθος.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Προσληρωτία :

Ἐν Ἀθήναις φρ. 8 ταῖς ἐπαρχίαις 8:50
ἐν τῷ ἐξωτερικῷ φρ. χρυσῶ 15.
Ἐν Ῥωσίᾳ ρούβλια 6.

ΛΕΩΝ ΛΕΩΝΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΑΝΔΗΣ

Μετάφρασις Ἰ. Ἰσιδ. Σκυλίση.

Συνέχεια ἴδε προηγούμενον φύλλον

Ζ'

Ἐμεινεν οὕτω πως ὀλίγην ὥραν, ἔπειτα δ' αἰφνιδίως συνάψας τὰς δυνάμεις του ῥίπτεται εἰς τοὺς πόδας μου.

— Ἰουλίττα, με λέγει, εἶμαι ἄνθρωπος χαμένος, ἀν δὲν με ἀγαπᾶς μέχρι παραφοράς.

— ὦ Θεέ! τί δηλοῖ αὐτός σου ὁ λόγος; ἀνέκραξα ἐκστατικὴ καὶ περιβάλλουσα τὸν τράχηλόν του εἰς τοὺς βραχίονάς μου.

— Σὺ ὅμως δὲν με ἀγαπᾶς εἰς τοιοῦτον βαθμόν! ἐξηκολούθησε νὰ λέγῃ ἐν ἀγωνίᾳ ἔχθηκα λοιπόν, ἔχθηκα δὲν εἶναι ἀληθές;

— Σὲ ἀγαπῶ ὅλαις τῆς ψυχῆς μου ταῖς δυνάμειν, ἐφώνησα κλαίουσα· τί εἶναι χρεια νὰ κάμω διὰ νὰ σὲ σώσω;

— Ἄ! δὲν θὰ τὸ ἀποφασίσῃς! ὑπέλαβε με ἀπελπισίαν. Εἶμαι ὁ δυστυχέστατος τῶν ἀνθρώπων· εἶσαι ἡ μόνη γυνὴ τὴν ὁποίαν ποτὲ ἠγάπησα, Ἰουλίττα μου. καὶ εἰς τὴν στιγμήν τοῦ νὰ σὲ ἀποκτήσω, φῶς μου, χαρὰ μου, σὲ χάνω διὰ παντός!.. Ἀνάγκη νὰ δώσω τέλος εἰς τὴν ζωὴν μου.

— ὦ Θεέ μου, Θεέ μου! ἀνέκραξα· καὶ δὲν ὀμιλεῖς; καὶ δὲν με λέγεις τί ἀπεκδέχεσαι ἀπ' ἐμέ; τί εἶναι εἰς τὸ χέρι μου διὰ νὰ σὲ κάμω;

— Ὅχι, ἀπεκρίθη· δὲν εἰμπορῶ νὰ ὀμιλήσω· μυστικόν, φρικτὸν ἕνα μυστικόν κατεξουσιάζει ὅλην, ὀλόκληρον τὴν ζωὴν μου, καὶ νὰ σὲ τὸ φανερώσω ποτὲ ἀδύνατον. Ἐπρεπε, διὰ νὰ με ἀγαπήσῃς, διὰ νὰ με ἀκολουθήσῃς, διὰ νὰ με παρηγορήσῃς, νὰ ἦσο πλέον ἢ γυνή, πλέον ἢ ἀγγελος Ἰσως!..

— Διὰ νὰ σὲ ἀγαπήσω! διὰ νὰ σὲ ἀκολουθήσω! τὸν λέγω. Καὶ δὲν θὰ εἶμαι μετ' ὀλίγας ἡμέρας γυναῖκά σου; Ἄρκει τότε μίαν λέξιν νὰ εἰπῆς, καὶ ὅση ἂν ἦναι ἡ λύπη μου καὶ ἡ λύπη τῶν γονέων μου,

θὰ σὲ ἀκολουθήσω καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, ἂν σὺ τὸ θέλῃς.

— Ἀληθινά, Ἰουλίττα μου! ἀνέκραξε με παραφορὰν χαρᾶς· θὰ με ἀκολουθήσῃς! θὰ ἐγκαταλείψῃς δι' ἐμὲ τὰ πάντα!.. Αἶ, ἀφοῦ λοιπόν με ἀγαπᾶς μέχρις αὐτοῦ τοῦ βαθμοῦ, ἐσώθην! Ἀμέσως, ἀμέσως νὰ φύγωμεν..

— Πῶς ἀμέσως! καὶ χωρεῖ ποτέ, Λεῶν, εἰς τὸν νοῦν σου μία τοιαύτη ἰδέα, ἐνῶ ἀκόμη δὲν ἐστεφανώθην;

— Δὲν εἰμποροῦμεν νὰ στεφανωθῶμεν, ἀπεκρίθη ξηρῶς καὶ συντόμως.

Ἐμείνα ὡς ἀπολιθωμένη.

— Καὶ ἀφοῦ δὲν θέλεις νὰ με ἀγαπήσῃς, ἀφοῦ δὲν θέλεις νὰ φύγῃς μαζί μου, ἐξηκολούθησε λέγων, τοῦτο πλέον με μένει· ν' αὐτοκτονήσω.

Τόσον δὲ ἀποφασιστικῶς ἐπρόφερε ταῦτα, ὥστε ἐρρίγησα ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι ποδῶν.

— Ἄλλὰ τί μὰς συμβαίνει λοιπόν; τὸν λέγω· ὄνειρον βλέπω; Ποῖος εἰμπορεῖ νὰ μὰς ἐμποδίσῃ τοῦ νὰ νυμφευθῶμεν, ἐνῶ ὅλα εἶναι ἀποφασισμένα, ἐνῶ ἔχεις τοῦ πατρός μου τὴν ὑπόσχεσιν;

— Μία μόνη λέξις τοῦ ἀνθρώπου ὅστις ἔχει πρὸς σὲ ἔρωτα καὶ θέλει νὰ σ' ἐμποδίσῃ τοῦ νὰ γίνῃς ἰδική μου.

— Τὸν μισῶ καὶ τὸν ἀποστρέφομαι, ἔκραξα. Ποῦ εἶναι; νὰ τὸν καταισχύνω, νὰ τὸν δείξω πόσον ἀνάνδρος εἶνε αὐτὴ ἡ καταδίωξις του, καὶ πόσον μυσρὰ αὐτῆ του ἡ ἐκδίκησις!.. Ἄλλὰ καὶ τί τέλος πάντων, Λεῶν, δύναται αὐτός ἐναντίον σου; δὲν εἶσαι ἀνώτερος τῶν προσβολῶν του, τόσον, ὥστε μία σου λέξις νὰ τὸν κάμῃ σκόνην; Δὲν εἶναι ἡ ἀρετὴ σου καὶ ἡ ἰσχὺς ἀδιάσειστοι καὶ ἀγναὶ ὡς τὸ χρυσίον τὸ δεδοκιμασμένον; Ἄ! τώρα ἐνοῶ· ἔχεις χάσει τὴν περιουσίαν σου! τὰ ἔγγραφα ἅτινα περιμένεις θὰ φέρουν εἰδήσεις περὶ τούτου κακάς. Τὸ γνωρίζει ὡς φαίνεται, ὁ Ἐρριέτης, καὶ σὲ φοβερίζει ὅτι θὰ τὰ εἰπῇ εἰς τοὺς γονεῖς μου. Ἄτιμος εἶναι αὐτῆ του ἡ διαγωγή· ἀλλὰ μὴ ἔχει κἀνένα φόβον, οἱ γονεῖς μου εἶναι ἀγαθοί, μὲ λὰτρεύουν· θὰ πέσω εἰς τοὺς πόδας των, θὰ τοὺς φοβερίσω ὅτι θὰ γίνω καλόγηρος· τοὺς παρακαλεῖς συγχρόνως καὶ σὺ καθὼς χθές, καὶ ἔσο βέβαιος ὅτι θὰ

τοὺς νικήσῃς· ἔσο ὑπερβέβαιος. Δὲν ἔχω πλοῦτον ἀρκετὸν διὰ δύο; Ὁ πατέρας ποτὲ δὲν θὰ με καταδικάσῃ ν' ἀποθάνω τῆς λύπης· ἡ μητέρα θὰ μεσιτεύσῃ ὑπὲρ ἐμοῦ.. Τρεῖς ἡμεῖς, θὰ ἰσχύσωμεν πλεότερον τῆς θείας ὄπως συγκατανεύσῃ. Σὲ λέγω. παῦσε νὰ θλιβεσαι δι' αὐτό, Λεῶν, παῦσε τοῦτο δὲν θὰ μὰς χωρίσῃ, εἶναι ἀδύνατον. Ἄν οἱ γονεῖς μου ἦσαν εἰς τοιοῦτον βαθμόν γλίσχροι, τότε θὰ ἔφευγα μαζί σου· τότε μάλιστα.

— Φεύγωμεν λοιπόν ἀμέσως, με λέγει σκυθρωπῶς ὁ Λεῶν, ἐπειδὴ ἐξάπαντος θὰ φανοῦν ἀδυσώπητοι· ἐπειδὴ ἐκτός τῆς πτωχευσεῖς μου, ὑπάρχει καὶ ἄλλο τι κατακαθόνιον, τὸ ὅποσον δὲν εἰμπορῶ νὰ σὲ εἰπῶ. Εἶσαι καλή; εἶσαι γενναία; Εἶσαι τῶντι ἡ γυνή, τὴν ὁποίαν ὀνειροπόλουν καὶ ἐπίστευσα ὅτι εὐρῆκα εἰς σέ; Εἶσαι ἱκανὴ ἥρωισμα; Κατανοεῖς τὰς μεγάλας πράξεις, τὰς ἀφοσιώσεις τὰς ἀτέρμονας, μὴ ἔχουσας ὅρια; Τώρα θὰ φανῇ! Ἰουλίττα, εἰπέ με δυσὶν θάτερον· εἶσαι ἀπλῶς μία γυναικίκα εὐμορφὴ καὶ ἀξίεραστος, τὴν ὁποίαν ἀποχωρίζομαι με λύπην μου, ἢ εἶσαι ἀγγελος ὃν ὁ Θεὸς μοὶ ἐξαπέστειλεν, ὅπως με σώσῃ ἐν τῇ ἀπογνώσει; Αἰσθάνεσαι τὸ ὄραϊόν, τὸ ὑψηλὸν τοῦ νὰ θυσιασθῇ τις ὑπὲρ ἐνὸς ὄντος περιηλημένου; Ἡ ψυχὴ σου δὲν συγκινεῖται ἐκ τῆς ἰδέας ὅτι κρατεῖς εἰς τὰς χεῖράς σου ζωὴν καὶ εἰμαρμένην ἐνὸς ἀνθρώπου, καὶ ὅτι ὅλη εἰς αὐτὸ ἀφοσιώθῃς; Ἄ! διατί νὰ μὴν εἰμποροῦμεν ν' ἀλλάξωμεν πρόσωπα! διατί νὰ μὴν ἦμαι ἐγὼ εἰς τὴν θέσιν τὴν ἰδικήν σου! Μετὰ πόσης χαρᾶς, μετὰ ποίου ἐνθουσιασμοῦ θὰ σοὶ ἐθυσίαζα πᾶσαν ἄλλην ἀγάπην μου, πᾶν καθήκόν μου!..

— Φθάνει, Λεῶν, φθάνει, τὸν ἀποκρίνομαι· οἱ λόγοί σου με ἀποπλανοῦν. Ἐλεος, ἔλεος διὰ τὴν πτωχήν μου τὴν μητέρα, διὰ τὸν πτωχόν μου τὸν πατέρα, διὰ τὴν τιμὴν μου αὐτὴν! Θέλεις νὰ με ἀφανίσῃς..

— Ἄ! αὐτὰ συλλογίζεσαι! ἀνέκραξε, καὶ ὄχι ἐμέ! Μετρᾶς τὴν λύπην τῆς μητρός σου καὶ τοῦ πατρός σου, τὴν δὲ ἰδικήν μου ἀπαξιοῖς νὰ ἀντισταθμίσῃς! Δὲν με ἀγαπᾶς..

Ἐκρυψά τὸ πρόσωπόν μου εἰς τὰς χεῖ-

