

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνταχόμενον ὑπὸ τοῦ Ἑσπερίου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς πορασχόν εἰς τὴν χάραν ἡμῶν ὁμηραίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκονομικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παίδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΗΡΗΤΕΩΣ

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἑτησίᾳ δραχμῆς 75. Ἐξάμηνος δραχ. 40. Τρίμηνος δραχ. 22.

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγύπτου γρόσια διατηρ. 50.— Αμερικῆς δολλάρια 4. — Ἀγγλίας καὶ ὄλων ἐν γένει τῶν ἑλλαν Κρατῶν σελίνια 10.

Ἐξάμηνος καὶ Τρίμηνος ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΗΠΛΗΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσιν τὴν 1ην οἰουθῆτος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὀδὸς Ἐρμιόπου ἀριθ. 38, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 33ος

Ἐν Ἀθήναις, 24 Ἰουλίου 1926

Ἔτος 48ον.—Ἀριθ. 34

ΤΟ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΧΕΡΙ (Μυθιστόρημα ὑπὸ JULES CHANCEL)

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο —
Βαθεῖα αἰγὴ ἀκολούθησε αὐτὴ τῆ δῆλωση.
Ἡ προδοσία τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ, ποὺ τοῦ εἶχε δώσει τόσες ἐλπίδες, σάστισε τὸ μηχανικὸ καὶ τὸν σύντριψε. Δυὸ δάκρυά φάνηκαν στὰ μάτια του.
Μπροστά σ' αὐτὴ τὴ θλίψη, ὁ ἀρχηγὸς δοκίμασε κάποιον αἰκτο.
— Κύριε, τοῦ εἶπε, πρὶν σὰς ξαναπᾶνε, στὴ φυλακὴ σας, σὰς ἐπιτρέπω νὰ ἰδῆτε τὴν κόρη σας ἕνα τέταρτο, σὺ κατὰστρωμα.

Ἔστερα, σὰ νὰ ντραπήκε γι' αὐτὴ τὴν ἀδυναμίᾳ της, ἡ μὲς Μαργκαρέτ σηκώθηκε κι' εἰδείε τὴν πόρτα στὸν μηχανικὸ, ποὺ βγήκε, συνοδευόμενος πάντα ἀπὸ τοὺς φρουροὺς του.
Πάνω σὺ κατὰστρωμα, βρῆκε τὴ Λούση ποὺ ἔπεσε εἰθὲς στὴν ἀγκαλιά του. Ὁ πατέρας κι' ἡ κόρη ἔκλαψαν δίχως νὰ ποῦν λέξη, ὅλη τὴν ὥρα ποὺ ἦταν μαζί.
Πὺ κεί, οἱ φρουροὶ κοίταζαν τὰ ρολόγια τους. Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ μηχανικὸς ἀφῆκε τὴν κόρη του καὶ πήγαινε νὰ γυρίσει στὴ φυλακὴ του, εἶδε τὸ Φραγκίσκο ποὺ ἔρχόταν πρὸς τὸ μέρος του. Ἀμέσως ἔγινε κόκκινος ἀπὸ τὸ θυμὸ του.

— Τολμᾶς νὰ παρουσιάσεις ἀκόμα μπροστά μου, φώναξε, μικρὲ προδότῃ, μικρὲ ἀπιστε!
Ὁ Φραγκίσκος ἔμενε ἀπαθὴς καὶ κοίταζε τοὺς φρουροὺς ποὺ περιμέναυ ἀμίλητοι. Τὸ τέταρτο εἶχε περάσει. Οἱ λευκοὶ φρουροὶ πῆραν τὸν κ. Καρινὸ ἀπὸ τὸ μπράτσο κι' ὁ δυστυχισμένος κατὰδικος κατέθηκε τὴ σκάλα, ποὺ ὀδηγοῦσε στὰ βάθη τοῦ πλοίου, ἐνῶ ὁ Φραγκίσκος τοὺς παρακολουθοῦσε μὲ τὸ βλέμμα, καταπνίγοντας μιὰ κραυγὴ, παρ' ἑξοχῆς νὰ τοῦ ξεφύγει ἀπὸ τὰ χεῖλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Βοθμαγνὸ

Ὁ κόλπος τοῦ Ἀλόγχι!
Ἐνὺ ὑπέροχο πρῶινό, ἡ «Μαργκαρέτ» ἔμπαινε σιγά-σιγά, σὰ νὰ φοβόταν μήπως ταραξεῖ μὲ τὸν ἦχο τοῦ ἔλικᾶ της τὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ τοπίου, μέτα στὸν πελώριο κόλπο, ποὺ τὸν περικλείουσιν γρανιτινὰ τοῖχοι μὲ ἀλλόκοτα σχήματα, σὰ νὰ τᾶχουν σκαλισμένα φανταστικῆς θεότητες.
Ὁ Φραγκίσκος κι' ἡ Λούση, στὴν πρῶρα τοῦ πλοίου, κοίταζαν μὲ συγκίνηση τὸ ὑπέροχο θέαμα. Ἦξεραν πὺς βρισκόνταν μὲρὸς σ' ἐν' ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ κόσμου, μὰ τί τοὺς ἔνοιαζε; Αὐ-

τοὶ εἶχαν μιὰ καὶ μόνῃ σκέψη: Ἐκεῖ κᾶτω, μέσα σὲ κάποιαν ἀπὸ τις ἀπαίσιες αὐτῆς σπηλιᾶς μὲ τοὺς ἀπότομους βράχους, κρυβόταν τὸ τρομερὸ αὐτὸ Βοθμαγνὸ, ποὺ μόνο τὸ ὄνομά του σκόρπιζε μιὰν ἀνατριχίλα. Ἐκεῖ ἦταν τὸ μυστηριώδες αἶμα τοῦ Σιδερένιου Χεριοῦ.

Περνοῦσαν μπροστά ἀπὸ βράχους, ποὺ εἶχαν τὰ σχήματα δλων τῶν τεράτων τῆς μυθολογίας, μέσ' ἀπὸ στενὰ καὶ σκοτεινὰ περάσματα, ποὺ τὸ σκοτάδι τοὺς ἦταν φρικιαστικὸ. Ἡ «Μαργκαρέτ» ὅμως πήγαινε πάντα ἤσυχα-ἤσυχα, σὰν νᾶξερε καλὰ τὸ δρόμο της.

Ὁ ἀρχηγὸς ἦταν ξαπλωμένος νοηλεκᾶ σὲ μιὰ πολυθρόνα στὴ γέφυρα, πλάι στὸν πλοίαρχο. Ἡ «Μαργκαρέτ» τῶρα κάνει βόλτες μέσα στὸν κόλπο, σὰν νὰ ζητᾶ νὰ πάρει μιὰ νέα κατεύθυνση. Ἐαφνικᾶ, διευθύνεται σὲ μιὰ χαρμαᾶδα τῶν βράχων μὲ ὅλη της τὴν ταχύτητα. Πλησιάζουν. Ἡ χαρμαᾶδα μεγαλώνει, μοιάζει σὰν ἕνα περιεργὸ τούννελ μέσα στὴ θάλασσα. Μὰ θὰ μπορέσει νὰ περάσει; Δὲ θὰ σκαλώσουν τὰ κατάρτια καὶ τὰ σχοινιά της;

— Ἡμιταχῆς! ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ πλοίαρχου ἀπὸ τὴ γέφυρα.

Ὁ ἔλικας χτυπᾶ σιγά-σιγά στὰ νερά.

— Στόπ!

Τῶρα προχωροῦν μόνο μὲ τὴν ἀποκτημένη ταχύτητα. Περνοῦν τὴν τρύπα, τὰ κατάρτια χωροῦν μιὰ χαρά. Μιὰ βάρκα, ὁ φύλακος τοῦ παράξενου αὐτοῦ λιμανιοῦ, σηκώνει μιὰ μικρὴ σημαία μὲ τὰ σήματα τοῦ Σιδερένιου Χεριοῦ καὶ χαιρετᾶ τὸ πλοῖο. Σὲ λίγη ὥρα, ἡ «Μαργκαρέτ» βρῖσκεται, ἀκίνητη πιά, μέσα σ' ἕνα μεγάλο κυκλικὸ λιμάνι ποὺ τὸ φράζουν πελώριοι μαῦροι σαλατικὰ τοῖχοι. Γιὰ νὰ διακρίνει κανεὶς τίς κορυφῆς τους, πρέπει νὰ γυρίσει τὸ κεφάλι του



«Ἡ Μαργκαρέτ ἔμπαινε σιγά-σιγά...» (Σελ. 269 στ. β')

