

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΒΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ἐγκεκριμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας — Ἐγκύκλιος ἀρ. 30, ἀπὸ 11 Ἀπριλίου 1933 —
ὡς ἐλεύθερον ἀνάγνωσμα δι' ὅλα ἐν γένει τὰ Σχολεῖα τῆς Μέσης καὶ Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτησίᾳ δραχμαὶ 100. Ἐξέμνηθ' δραχ. 55. Τρίμηνθ' δραχ. 50.

ἘΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : Αἰγύπτου φρόσια διατριμ. 50. Ἀμερικῆς δολλάρια 3. Ἀγγλίας καὶ ὁλων ἐν γένει τῶν Ἑλλαν Κρατῶν εσλίνια 10.
Ἐξάμνηθ' καὶ Τρίμνηθ' ἀναλόγως

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίσει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσιν τὴν 1ην οὐοδόμητος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐφριπίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β' — Τόμος 41ος

Ἀθήναι, 28 Ἀπριλίου 1934

Ἔτος 56ον. — Ἀριθ. 22

Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΙΝΣΩΝ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ὑπὸ ANDRÉ LAURIE

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο —

Οἱ φρόνιμες αὐτὲς διαταγὲς μεγάλωσαν τὸ θάρρος ποὺ εἶχε δώσει στους ναυαγοὺς ὁ ἐθνικὸς ἄνθρωπος. Ἄλλωστε ἡ θάλασσα ἦταν τόσο γαλήνια, ὁ οὐρανὸς τόσο γελαστός, καὶ ὅλες ἐκεῖνες αἱ βάρκες τόσο καθαρές καὶ ὀμορφες, μὲ τίς σημαίες τους, ὥστε τὸ θέαμα, αὐτὸ καθεαυτὸ, ἐδωκε τὴν ἰδέα τοῦ κινδύνου. Ἔτσι τὸ ναυάγιο εἶχε δῶν γιορτῆς. Ἐμοιαζε μὲ θαλάσσια ἐκδρομὴ γιὰ διασκέδαση ἢ μὲ λεμβοδρομία.

Κι' ὁμοίως ἡ περιστασιὴ ἦταν κρίσιμη καὶ σχεδὸν ἀπελπιστική. Ὅταν ὁ πλοίαρχος ἔλεγε πῶς θάφθαναν στὴ νῆσο Πάσχα ἢ θὰ συναντοῦσαν στὸ ὄροιο κανένα πλοῖο, λίγες ἐλπίδες εἶχε καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος. Γιατί ἦτον καλὸς ναυτικός, ἐμπειρος, κητικός, καὶ ἤξερε καλὰ τί ἔπρεπε νὰ ἐλπίζει καὶ τί νὰ φοβάται.

Τὰ συμπεράσματά του ὁμοίως τὰ κρατοῦσε μυστικά, ἔκανε πάντα τὸν αἰσιόδοξο, καὶ ἔτσι ἔδινε θάρρος καὶ ἐλπίδα στοὺς δυστυχισμένους ναυαγοὺς, ὥστε νὰ μὴ μάθουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴ θέση τους παρὰ ὅσο τὸ δυνατόν ἀργότερα.

Διευθύνθηκαν πρὸς τὰ νοτιοδυτικά. Οἱ βάρκες ἐπικραίναν ἕνα διάστημα ἀπὸ ἕκαστὸ περίπου μέτρο καὶ προχωροῦσαν μὲ τὰ κουπιά γιατί δὲν φυσοῦσε καθόλου. Διασκέδαζαν παραβαγίνοντας στὸ τρέξιμο, ἦταν ὅλοι φαίδροι καὶ ἄλλαζαν ἀπὸ βάρ-

κα σὲ βάρκα χαιρετισμοὺς καὶ ἀστεϊόλογα.

Σὲ λίγο ὁ ἥλιος κατέβηκε στὸν ὀρίζοντα καὶ ἔβουσε μέσα σὲ μιὰ πλημμύρα ἀπὸ χρυσάφι, χωρὶς νάπαντήσῃ στὸν οὐρανὸ κανένα σύννεφο γιὰ νὰ τὸ χρωματίσῃ. Στὶς ἕξι γευματίσθησαν ὅλες τίς βάρκες γιὰ πρώτη φορά.



Ὁ Κάκης πλησίασε τὸν Τὸ-Χὸ καὶ, καθὼς ἦταν δεμένος χειροπόδαρα, τοῦ σαπῶνις τὸ πρόσωπό του...

Ἡ διαταγὴ τοῦ πλοίαρχου εἶχε ἐκτελεσθεῖ κατὰ γράμμα. Κάθε βάρκα εἶχε σαράντα ψυχὲς καὶ ἦταν ἐφοδιασμένη μὲ 240 λίτρος νερὸ, 120 λ. κρασί, 200 χιλιόγραμμα γαλέτα καὶ 100 χιλιόγραμμα βωδινοῦ παστό. Ἀν καθένας ἔπαιρνε ἀπὸ 250 γραμμάρια τὴν ἡμέρα, ὑπῆρχε κρέας γιὰ δέκα ἡμέρες, γαλέτα γιὰ δυὸ περίπου ἑβδομάδες, κρασί καὶ νερὸ γιὰ δώδεκα ἡμέρες. Ὁ ἄπλος αὐτὸς ὑπολογισμὸς τοὺς ἔκαμε ὅλους νὰ βροῦν νοστιμώτατο καὶ τὸ παστό κρέας καὶ τὸ σκληρὸ παξιμάδι — πράγματα ποὺ μέσα στὸ πλοῖο δὲν τάγαποῦσαν τόσο. Ἐφαγαν μὲ δρεξή, κανένας δὲν πέταξε οὔτε ψιχουλοῦ ἀκόμα καὶ νερὸ ἤπιαν πολὺ — καθένας τὴ μερίδα του ὄλη — ποτὸ ποὺ λίγο ἐκτιμοῦν καὶ λίγο πίνουσιν αἱ ναυτικοί.

Κι' ἤρθε ἡ νύχτα. Ἐδυχωῶς ἦταν ζεστὴ σὰν ὥραια ἀνοιξιὰτικὴ ἡμέρα τῆς Ἑβρώπης, καὶ γι' αὐτὸ ἡ ἑλληνικὴ στέγη, δὲν ἦταν τόσο ἐπαισθητὴ. Φαντασίες ζωηρὲς καὶ ρωμαντικὲς, σὰν τοῦ Κάνδου, τῆς Ἀνθῆς, καὶ αὐτοῦ ἀκόμα τοῦ Παύλου, — ποὺ εἶχε γίνει τώρα εδαίσθητος πρὸς τίς φυσικὲς ὀμαρψίες — βρῆκαν στὴν ἀρχὴ ἀληθινὰ ἡδονικὸ τὸν μακρὸ αὐτὸν περίπατο μέσα στὸν ἀπέραντο ὠκεανό, κάτω ἀπὸ τοὺς ἀστερισμοὺς τοῦ νότιου ἡμισφαιρίου. Τὰ κόκκινα φαινόμενα ἀπ' τὴς ἄλλες βάρκες ἔδειχναν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ τὸ βαθθὺ γαλάζιο τῆς θάλασσας. Δὲν ἦταν μόνοι, καὶ ὁμοίως πῶσο μικροὶ καὶ ἀδύνατοι λογιζόταν στὸ κέντρο τοῦ ἀπέραντου κύκλου τοῦ γυγχερινοῦ ὀρίζοντα! Ἡ ἰδέα ἐνδὸς ἐν-

ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΕΛΑΦΙ

Κάποτε, ένας νέος βασιλιάς βγήκε με την ακολουθία του σε κυνήγι. Έχει πού κυνηγούσε, είδε να περνά τρέχοντα απ' εμπρός του ένα έλαφι. Αμέσως πήρε το κατόπι του, μα πού να το φτάση για να το κυνήγη, εκείνο έτρεχε πολύ σαν... έλαφι πού ήταν.

πούς μου πού έχει πάει από το πρωί στη χώρα, και να σου κάνη συντροφιά. Λέγοντας αυτά η κοπέλλα πετάχτηκε τρεχάτη έξω από την κάμαρα, πήρε τον σίκλο, και σαν βγήκε στον δρόμο, προχώρησε με αργό βήμα για το πηγάδι. Έβγαλε το νερό γύρισε σιγά-σιγά στο σπίτι.

της όπως και την πρώτη φορά... Τη στιγμή που κάτισε το σκαλοπάτι για να μπη στην κάμαρα και να δώση στον ξένο το νερό πού έφερε, κοιτοστάθηκε, και αφού του έριξε μια γρήγορη ματιά, παραπάτησε, της ξέφυγε ο σίκλος από το χέρι της και έλο το νερό χύθηκε! Έτσι πάλι ο βασιλιάς δεν μπόρεσε να σβύση τη δίψα του, και ρώτησε τρομαγμένος την κοπέλλα αν έχτο πησε.

Ο ΑΣΠΡΟΣ ΛΥΚΟΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ από NORBERT SEVESTRE

Σαν έφτασε στην εξώθυρά του, τή βρήκε κλειστή και χτύπησε. Έπειδή άργοσαν να του ανοίξουν, ξαναχτύπησε πιο δυνατά, και τότε είδε να προβάλη από ένα παράθυρο μια όμορφη κοπέλλα ως δεκά οχτώ χρόνων πού ρώτησε ποιος ήταν. Για το Θεό λίγο νερό, γιατί πεθαίνω από τη δίψα, απάντησε ο βασιλιάς.

— Συνέχεια από το προηγούμενο — — Σας ανεγνωρίσα απò τη μορφή σας, απάντησε. — Είσαι πιο ξευπνη από τους συμπολίτες σου, είπε ο Νγκουγιέν. — Από όλους τους ανθρώπους πού με είδαν στο Γιάν-Μπάυ, ούτε ένας δεν βρήθηκε πού να μωρέση να διαβάση τ' όνομά μου στη μορφή μου.

ση της Σιμόνης τον χτύπησε σαν καμτσιλιά και τη στιγμή εκείνη, αν άκουγε μονάχα την καρδιά του, θα έπυνγε με τα ίδια του τα χέρια τη μικρή άπιστη πού του πετούσε τέτοιες σκληρές αλήθειες κατά πρόσωπο. Μά την ίδια ώρα σκέφθηκε πως για να επιτύχη ο σκοπός του, ή μικρή αυθάδης έπρεπε να μείνη ζωντανή. Αρχέστηκε λοιπόν να κάνη ένα νόημα πού οι άνθρωποι του το κατάλαβαν άμεσα.

τό της πως είχε ταλμήσει να μιλήση με τέτοιο θάρρος στον φοβερό αρχιληστή, και έτρεμε δολιχλήρη όταν συλλογιζόταν την τιμωρία πού δίχως άλλο την περίμενε. Γιατί τη δέσαν χειροπόδαρα και την ανέβασαν επάνω στο κατάστρωμα, αν όχι με τον σκοπό να τη βασανίσουν; Λίγες στιγμές πρωτότερα πραγματοποιούσε καλύτερα να πεθάνη παρά να εξακολουθή να ζή μαζί με τους δολοφόνους του αδελφου της.

τούς ανθρώπους του είχαν διαφορετική γνώμη από τη δική του. Οι φωνές ύψωνονταν, οι χειρονομίες γίνονταν πιο ζωηρές, τα πρόσωπα ξάναθαν. Μόνο ο Τσοú έμενε ψυχραιμος κι' άπαθής και αυτός έδωσε τέρμα στη συζήτηση άρπάζονταν έξαφνα έναν από τους πιο φωνακλάδες από τον σβέρκο και πατώντας τον στο ποτάμι. Αυτό έκανε τους άλλους να σιωπάσουν, και ο Νγκουγιέν ξαναβρίσκοντας πάλι όλη την επιβολή του έδωσε τις διαταγές του πού οι άλλοι προθυμοποιήθηκαν άμεσα να τις εκτελέσουν.

μπλούζα και το παντελόνι του, βρεγμένα και λασπωμένα, είχαν κολλήσει επάνω στο κορμί του και στα πόδια του. Δεν φορούσε πιά ούτε ζωνάρι, ούτε σαρίκι. Τα πέτσινα σαντάλια του είχαν εξαφανιστεί καθώς και τα άρνια του ματογούλια, και ο λυμένος κότσος του, άφινε μερικά τσουλούφια να πέφτουν μπρός στα μάτια του και γύρω στον άδύνατο λαιμό του. Έμοιαζε με βρεγμένο σκύλο, έτοιμο όπως στεκόταν κάτω από τη βροχή, ένα σκύλο κοκκαλιάρη και δαρμένον και αξιοθρήνητο, ένα δυστυχισμένο σκύλο πού έχει χάσει τον αφεντικό του.



«Ο Μο έπηρε το ένα χερούλι του φορείου στον ώμο του και το μπροστινό το φορτώθηκε ή Τι-Σάν...»

«Επειτα, τον σκότωσαν άραγε σ' αλήθεια τον Ντανή; — Αν ή απόδρασή του είχε βρει τόσο τραγικό τέλος, τότε γιατί ο Νγκουγιέν φαινόταν τόσο θυμωμένος; Γιατι αν είχαν πέσει άνθρωποι στη θάλασσα με την ίδια βέβαια μήπως τον τολκώσουν; — Η έλπιδα λοιπόν ξαναγεννιόταν στην καρδιά της Σιμόνης πως ο αδελφός της ίσως δεν είχε χαθεί. Έλπιδα φυσικά πολύ άμυδρή, τρελή κι' άσθηρική ίσως, μα πού άστόσο την έκανε να απελπίζεται ακόμη περισσότερο, όσο έβλεπε τον έαυτό της καταδικασμένο σε βέβαιο θάνατο.

άκούμπησε στην άμμο. Ένας ναύτης έριξε μια πλατιά σανίδα στη στεριά, και ή αποβίβαση άρχισε απ' αυτήν την πρόχειρη γεφυρούλα. Η Σιμόνη από τα κατάβαθα της καρδιάς της εδχαρίστησε το Θεό. Οι κακούργοι δεν είχαν σκοπό να την πνίξουν! — — — — — Καμιά δεκαπενταριά κορσάρροι, μερικοί με δαυλιά στα χέρια για να φωτίζουν το σκοτάδι, αποβιβάστηκαν πίσω από τον Νγκουγιέν. Έστερα παρουσιάστηκε μια παλιά μας γνωριμία, ο κ. Μο!

δεμένο ένα σχονί πού το τραβάσε ο Τσοú, όπως θα τραβάσε το λαυρί ενός σκύλου. Μά ωστόσο για την ώρα δεν υπήρχε κανένας φόβος να δοκιμάση ο Μο να δραπέτευση. Τι βάσανα δεν είχε περάσει από το παρασμένο βράδυ ο δύστιχος! Τόν είχαν βγάλει από τον σάκκο του μισοπνιγμένον κι' είχε μείνει όλη τη νύχτα κι' όλη την ήμέρα στο σκοτάδι, μέσα στο βάθος του άμπαρισού. Ο Σημαδεμμένος έκανε και σ' αυτόν τις επισκέψεις του, με τη διαφορά πως αντί να τον ταΐζη με ρύζι και τσάι τον φιλοδωρούσε με άφθονο ξύλο. Οι κλωτσιές κι' οι βουρδουλιές έπεφταν βροχή στη ράχη του. «Άχ άλλοίμονο! Πού είναι ο παλιός καλός καιρός του Γιάν-Μπάυ; Πορ έ!

