

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ευχεομένην ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς ἐλευθέρου ἀνάγνωσμα δι' ἑλατὸν γένει τὰ Σχολεῖα (1932)
Ἐτήρην διὰ τοῦ Ἀργυροῦ Μεταλλίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΙΜΗΡΟΤΕΑ
ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίαν δρχ. 2500, ἑξαμηνίαν δρχ. 1500
ΒΕΣΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀγγλίας, Αἰγυπτίου, Διόσκ. 3, Ἀμερικής καὶ ἄλλων κρατῶν, Δολλάρια 3.
Ἐξωτερικῶν ἠμερικῶν
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΙ' ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Ἀποστολῆς: Ἐπὶ τὸ περιοδικὸν τῆς ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ὁδὸς Ἰ. Σακελλαρίου, ἀριθ. 28 — Ἀθήνας, Τηλέφ. 55.336

ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟ 1929
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ († 1943)
ΙΔΙΩΤΙΚΗ: ΜΑΡΙΑΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΧΡ. ΜΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π. ΜΟΥΣΔΡΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ 1945
Ἐξαιρετικῶς, ἐπειδὴ ἀρχίζει τὸν Μάιον, θὰ περιλάβῃ φυλλάδια, δωδεκάσελιδα ἢ δεκάσελιδα, ἕκαστὸν μῆνα.
Παιδιὸι Τομαὶ, δεκάσις τιμῆνται δρχ. 3000 ἄδειος καὶ 6000 χρυσῶν. — Ὁ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ κατὰ φύλλον ἀποκτᾷ προνόμιον συνδρομητοῦ λαμβάνον ψευδώνυμον δι' ἑλὸν τὸ ἔτος ἐπὶ πληρωμῇ δρχ. 200

Περιεχόμενα: — Τίτλος 1ος — Ἀθήναι, 4 καὶ 11 Ἀυγούστου 1945 — Ἔτος 67ον — Ἀριθ. 14—15

Μυθιστόρημα ὑπὸ ANDRÉ LAURIE —

ΠΡΟΑΣ Ο ΝΙΚΙΟΥ

— Μετάφραση ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑΡΙΣΟΥΛΗ

(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον)
— Καλένκι, ρώτησά σου κυριεύμενος ἀπὸ τὴν πρῶτη ὄραση.
— Ὅχι ἀπάντησε κυρίζοντας τὸ κεφάλι του ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος. Ἐίμαι καταρδύναχος.
— Καὶ με ποιὸν μένεις ρώτησα δεξιά.
— Μὲ τὸν κηδεμόνα μου.
Ἀλλὰ δὲν τὸν ἀγαπῶ πολὺ.
Ὅταν μεγαλώσω θὰ φύγω μὲ τίς πρῆρες ἢ θὰ καταταχθῶ στοὺς ὀπλίτες.
Περπατήσαμε γιὰ λίγη ὥρα δίχως νὰ μιλοῦμε. Φτάσαμε μπρῶς στὸ σπίτι τῆς Ἀγάριστης.
— Θέλεις νὰ εἶμαι φίλος σου; εἶπα ἑξαφκα στὸ Θεαγέννη, κυριεύμενος ἀπὸ μιὰ ξαρκινὴ συμπάθεια γιὰ τὸ ἔρημο αὐτὸ παιδί, ποὺ εἶχε τόσο καλὸς, καὶ ἀνοιχτοὺς τρόπους.
— Μὲ μεγάλη μου χαρὰ, εἶπε ὀνοντίας μου τὸ χέρι του. Καὶ σὺ μοῦ ἀρέσεις καὶ πιστεῶ πῶς θὰ ταξιδεύουμε.
Μὲ χαριέτης καὶ μ' ἀφῆσε μπρῶς τὴν πόρτα τῆς Ἀγάριστης. Στάθηκα γιὰ λίγο καὶ τὸν κατὰξ καθὼς ἀπομακρυνόταν κι' ἕστερα μπήκα στὸ σπίτι γεμάτος χαρὰ ποὺ βρήκα ἕνα καλὸ φίλο.
Ἐστρεξα στὴν καμφοῦλα μου. Ἐπλυνα καθαρά τὰ χέρια καὶ τὸ πρόσωπο, χτενίστηκα, καθέρισα τὰ σαντάλια μου γιὰ νὰ παραμοιρασθῶ συγχορηγούμενος στὴν Ἀγάριστη καὶ στὴ Γλυκέρα. Ἐστερα πέρασα στὴν ἐσωτερικὴ αὐ-

λή. Σὲ λίγο εἶδα τὴν Ἀγάριστη νὰ δαίρει ἀπὸ τὸ μαγειριὸ τῆς γιὰ νὰ βγάλῃ νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι. Πόσο γριὰ καὶ καμπουριασμένη μου φά-

νηκε! Ἐξιδύνατα χέρια τῆς δυσκολεύονται νὰ σηκώσουν τὸν βαρὸ πηλίγο ἀμφορέα.
Ἐστρεξα εὐθεὶς κοντὰ τῆς.
— Ἀφῆσε, καλὴ μητέρα, φώναξα. Δὲν μπορείς νὰ σηκώσης ἑλὸ αὐτὸ τὸ βάρος.
Καὶ παίρνοντας τὴ σιάμνα ἀπὸ τὰ χέρια τῆς τὴν κρουβάλησα στὸ μαγειριὸ.

ΠΑΙΔΙΑ ΑΠ' ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



Τὰ παιδιά τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ποὺ προσελθόνται γιὰ τὸ ναυτικὸ στάδιο, προγυμνάζονται ἀπὸ μικρὰ σὲ εἰδικὰ πλοία, ὥστε δεῖν καλεῖται ἢ ἤλικία τους νὰ ὑπηρετήσουν, ἢ νὰ εἰσελθῶν σὲ Ναυτικὴ Σχολή, γιὰ νὰ βγοῦν δεξιωματικοὶ τοῦ πολεμικοῦ ἢ τοῦ ἐμπορικοῦ στόλου, εἶναι κιάλα ἔξωλοι ναυτοπαῖδες (ποδοῖο).

Ἡ χίρα εἶχε ἀπορήσει καὶ κατασυγκινηθεὶ μὲ τὴν περιποίησή μου αὐτῆς.
— Θὰ ζήσης πολὺ, παιδί μου, γιατί τιμᾶς τὰ γερατεία, εἶπε. Μακάρι νὰ εἶχα ἕνα παιδί σὰν καὶ σέλα.
Ἐμεῖνα κοντὰ τῆς καὶ τὴ βοήθησα νὰ ἐτοιμάσῃ τὸ τραπέζι. Ὅταν ἐτοιμάστηκαν ἔλα μὲ εἶπε νὰ φωνάξω τὴ Γλυκέρα, ποὺ δούλευε στὸ ἐργαστήρι τῆς. Ἐστρεξα ἐκεῖ καὶ μπήκα σιγά. Στὴν ἀρχὴ ἡ νεαρὴ γλύπτρια δὲν με κατέλαβε. Πρῶτα εἶπε μπροστὰ σ' ἕνα πέτρινο ἀγάλμα, ντυμένη μ' ἕνα χοντρὸ ἀκούρο ρούχο κατὰλληλο γιὰ τὴ δουλειά τῆς, πόσο ἀδύνατη καὶ πῶς ἀσθενικὴ μὲ φάνηκε ἢ καημένη ἢ Γλυκέρα. Καταγινώταν γὰ χαράξῃ μὲ τὸ κέστρο τὴν οὐγία τοῦ χιτώνα. Εἶχε βάψῃ τὸν χιτῶνα μὲ ἄχνῃ τριανταφυλλί χρώμα, τὸ ἱμάτιο τὸ εἶχε ἀφῆσει ἄσπρο καὶ εἶχε ἀλείψῃ μόνον τὴν οὐγία μὲ χρυσοὶ καὶ πρόσωπο καὶ τὸν ἀπορροισιανὸ χιτωλόσκο τὸν εἶχε γαλανόν.
Ὅλα αὐτὰ τὰ χρώματα ἐναρμονίζονταν θαυμάσια μετὰξὺ τους.
Στάθηκα γιὰ λίγο καὶ τὴν κατὰξ καθὼς δούλευε ἕστερα ἔβλεπα γιὰ νὰ τῆς δώσω νὰ καταλάβῃ πῶς ἤμουγ ἔχει.
— Γλυκέρα, εἶπα, ἢ για-

ναχώθηκε σε μια πυκνοφυτεμένη μεριά.

Ο Σέλντεν ελο έτρεχε, πηδιώντας. Τά βέλη πέφτανε γύρω του βροχή, χωρίς να τον παύουνε. Φαινότανε πως θα γλυτώσει. Ο Ντίκ είχε ετοιμασεί το τόξο του για να τον βοηθήσει, ακόμα κι' ο Μάτχαμ ξεχνώντας το συμφέρον του, παρακολουθούσε με ενδιαφέρον το φτωχό Σέλντεν.

Ήτανε ένα θέαμα που σπάρταζε την καρδιά του Ντίκ και του Τζάκ.

Ο Σέλντεν δρισκεύανε χαμμάτια πενήνταριά γυαλάκια από κονιά τους, όταν χτυπήθηκε από ένα βέλος κι' έπεσε χάρω. Ξανασηκώθηκε στη στιγμή, μα τώρα έτρεχε παράπατώντας σαν τυφλός χωρίς να ξέρη πού πάει.

Ο Ντίκ ξεπετάχτηκε και τούγνεψε.

— Από δω! του φώναξε. Έλα από δω! Θα σε βοηθήσω! Κουράγιο! Τρέχε, σύντροφε, τρέχα!

Μα ακριβώς εκείνη τη στιγμή ένα δεύτερο βέλος χτύπησε το Σέλντεν στην πλάτη, και τον έριξε χάρω, βαρύ σαν πέτρα.

— Ω τόν κακομοιρή! φώναξε ο Μάτχαμ χτυπώντας τα χέρια του.

Ο Ντίκ στεκόταν σαν απολυθόμενος πάνω στο λόφο, δίνοντας έτσι στόχο στους τοξότες. Ασφαλώς θα τον σκοτώνανε—γιατί οι τοξότες είχαν εξαγριωθεί με το ξαφνικό φαινόμενό του πάνω στον λόφο— αλλά την ίδια στιγμή από μια μεριά του δάσους, και κατά κοινό παράξενη σύμπτωση κοντά στη θέση που βρίσκονταν οι δύο νέοι, ακούστηκε μια δυνατή φωνή—ή φωνή του...

— Έλλης Ντούγκανωρ.

— Σταθήτε! φώναξε. Μη χτυπάτε! Πιάστε τον ζωντανό. Είναι ο μικρός Σέλτον, ο γιουός του Χάρρυ Σέλτον!

Κι' άμέσως ένα διαπεραστικό σφύριγμα ακούστηκε κάμποσες φορές, και επαναλήφτηκε από μακριά. Το σφύριγμα αυτό φάνηκε πως ήτανε ή πολεμική σφύριχτρα του Τζών Αμντ. Ολ, με την όποια έδινε της οδηγίας του.

— Ω! κακιά μας τύχη! φώναξε ο Ντίκ. Είμαστε χαμένοι! Γρήγορα, Τζάκ, τρέχα γρήγορα.

Και οι δύο νέοι γυρίζοντας έτρεξαν πάλι μέσα στα πεύκα που σκεπάζανε την κορυφή του λόφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ο ΤΑΝ ΒΡΑΔΥΑΣΕ...

Πραγματικά ήτανε καιρός να τρέξουνε. Από όλες της μεριές του δάσους οι σύντροφοι του Μάτχαμ βέλους άγέβαιαν στο λόφο. Μερικοί που τρέχανε καλλίτερα, ή που είχανε μπροστά τους ανοιχτό μέρος για τρέξιμο, προπερνώντας τους άλλους άρκετά, είχανε φτάσει κι' άλλες εκεί πάνω. Άλλοι, που τρέχανε στην πεδιάδα, σκαρπισμένοι δεξιά κι' αριστερά, είχανε περικυκλώσει τους δυο νέους από όλες τις μεριές.



— Γρήγορα Ντίκ! Αυτό το σπίτι είναι γεμάτο από κατασκοπούς...

Ο Ντίκ κώθηκε γρήγορα στα κοντινότερα δέντρα για να φυλαχτεί. Ήτανε κάτι πελώρια πλατάνια με χοντρές κορμούς, στα πόδια του λόφου. Πού κεί βρίσκονταν ένα ανοιχτό μέρος, που ο Ντίκ το απόφυγε, κάνοντας αριστερά. Λίγο πιο κάτω βρήκαν πάλι τα ίδια και ξανάκαναν αριστερά. Και προχωρώντας πάντα προς την ίδια διεύθυνση, φτάσανε κοντά στο φαρδύ δρόμο και στο ποτάμι που είχανε περάσει 1-2 ώρες πρωτότερα. Οι περισσότεροι από τους διώκτες τους βρίσκονταν στα δεξιά, και τρέχανε για το Τένταλ.

Οι νέοι στάθηκαν, να πάρουν άναπνοή. Κανένας δεν τους κυνηγούσε

πιά. Ο Ντίκ κώλησε τ' αυτί του στο χώμα, μα δεν άκουσε τίποτα.

Όμως ο άγερας έκανε θόρυβο μες' τα φύλλα κι' έτσι κανέναν δε μπορούσε να νάναι σίγουρος.

— Ας συνεχίσουμε, είπε ο Ντίκ, κι' όπως ήτανε κουρασμένοι, κι' ο Μάτχαμ κούτασε με το πορτοφόλι του πόδι, πήρανε πάλι το δρόμο και κατεβήκανε από το λόφο.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ντίκ κι' ο Τζάκ βρέθηκαν σε μια καταπράσινη μεριά.

Πάνω από το κεφάλι τους πελώρια δέντρα σχημάτιζαν ένα θόλο από πυκνό φύλλωμα, ψηλό σαν εκκλησιά, κι' έξω από λίγα πουρνάρια που τους μπερθευαν το βήμα, δλο το άλλο μέρος ήτανε στρωμένο με χλόη.

Απ' την άλλη μεριά, θγαίνοντας απ' της τελευταίες πρασινάδες, ξαναβρεθήκανε πάλι σ' ένα μέρος ανοιχτό.

— Σταθήτε! φώναξε μια φωνή. Και τότε άναμεσα στους ψηλούς κορμούς, 50 πόδια σχεδόν κοντά τους, είδανε ένα πελώριο άνθρωπο με πράσινη στολή, λαχανιασμένο από το τρέξιμο, να ετοιμάζει το τόξο του και να σημάδεύη.

Ο Μάτχαμ στάθηκε βγάζοντας μια φωνή. Μα ο Ντίκ χωρίς να σταθή, έτρεξε δρόσα πάνω στον άνθρωπο του δάσους με το μαχαίρι στο χέρι. Ο άλλος, είτε γιατί σάστιος, από τη θαραλέα επίθεση, είτε γιατί τέτοιος ήταν οι διαταγές που είχε, δε χτύπησε. Στεκότανε άναποφασιστος. Και πριν να βρη καιρό να συνέλθη, ο Ντίκ χύμηξε στο λαϊμό του, και τον έριξε χάρω στα χορτάρια. Το τόξο πετάχτηκε στη μια μεριά και το βέλος στην άλλη. Καθώς έμεινε χωρίς όπλο, ο άνθρωπος με την πράσινη στολή, άρπαξε το Ντίκ με τα χέρια. Μα το μαχαίρι γυάλισε, και δυθίστηκε μέσα του δυο φορές.

Αυτο άναστεναγμοί άκουστήκανε, κι' ύστερα ο Ντίκ σηκώθηκε πάνω, αφήνοντας τον άλλο ξαπλωμένο, και χτυπημένο θανάσιμα στην καρδιά.

— Εμπρός, είπε ο Ντίκ, και ξαναπήρε το δρόμο ενώ ο Μάτχαμ τον ακολουθούσε με κόπο. Στ' αλήθεια όμως δεν τρέχανε τώρα πολύ, γιατί ήτανε κουρασμένοι κι' είχε πιαστεί ή άναπνοή τους από το τρέξιμο. Τού Μάτχαμ πονούσε το πόδι του και το

ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΠΑΙΔΙ

ΙΝΔΙΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΒ'. (Τελευταίο)

Ο ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ

Ο βασιλιάς είχε σε μεγάλη υπόληψη τους αστρολόγους. Επέστρεψε τις μαντιές τους, τις προφητείες τους και δεν έκανε τίποτα πριν τους κάλεση και τους φωτίσει. Αν του έλεγαν «καίμε το, θα σου επιτύχη», το έκανε. Και δεν το έκανε για δλο τον κόσμο, αν του έλεγαν «μην το κάμης». Τέτοια δεισιδαιμονία!

Ο Ράμας, σαν έξυπνος και διαβασμένος, δεν έχάνεσε καθόλου αυτούς τους αστρολόγους. Βέβαιος πως ήταν άγνοτες, τσαλατάνοι, άπορούσε πως ο βασιλιάς επέμενε να τους πιστεύη, αφού τόσες φορές είχε ιδη πως οι προφητείες τους δεν έβγαίναν ούτε μια στίς δέκα (και αυτή πάλι κατά τύχη). Το μέλλον, συλλογιζόταν ο Ράμας, δεν το έβρουν ούτε οι Βραχμάνοι, που έχουν να κάνουν με το Θεό και το έβρουν αυτοί, διαβάζοντας τάστρα. Ναι, αλλά πως θα μπορούσε ν' ανοίξη τα μάτια του βασιλιά και να τον γλυτώσει από την πληγή αυτών των καταγάρηδων, που τόσα του εστοίχιζαν;

Δεν ήξερε ούτε ο ίδιος, όταν ξαφνικά του ήρθε η φώτιση. Ήταν μια μέρα που πήγε στο παλάτι, ένας αστρολόγος, ο πιο φωνακλός, φαντασμένος και παινεύματος απ' όλους, που κανιχιόταν πως ήξερε άποξω κι' άνακατωτά τα περασμένα, τα παρόντα και τα μέλλοντα δλα, χωρίς να του ξεφεύγη το παραμικρό. Ο βασιλιάς τον δέχθηκε με μεγάλες τιμές, τον άκουσε με μεγάλη πεποίθηση και του υποσχέθηκε μεγάλα δώρα, αν σε καμιά σπουδαία περίπτωση τον χρειάζονταν να τον φωτίσει κι' ο αστρολόγος του έλεγε τί έπρεπε να κάμη.

— Ο βασιλιά μου! φώναξε ο καταγάρης, το καλύτερο δώρο για μένα θάναυ να κάμης εκείνο που θα σου πω για το καλό σου και το καλό των ανθρώπων!

Κι' αποχαιρέτησε για να φύγη. Ο Ράμας τον παρασύλας από ένα παράθυρο που έβλινε στην αυλή του παλατιού. Και μόλις ο αστρολόγος βγήκε, φεύγοντας, σ' αυτή την αυλή και πέρασε ίσα-ίσα κάτω από εκείνο το παράθυρο, ο Ράμας του άδειασε κατά κεφαλα ένα κουβά με κρύο νερό.

— Α, α! άρχισε να φωνάζη ο αστρολόγος, τ' είν' αυτό, ποιος ετόλμησε να με καταστρέψη μ' αυτόν τον τρόπο; Πρέπει να τιμωρηθώ σκληρά και για την ασέβεια, και για τη στολή που μου χέλασε!

Έτρεξαν οι παλατιανοί, έτρεξε ο ίδιος ο βασιλιάς, μα έτρεξε κι' ο Ράμας. Κι' όταν έμαθε κι' αυτός—σά να μην τόξερε—τί έπαθε και και γιατί φώναζε ο αστρολόγος, τού φώναξε δυνατότερα:

— Μα, άνθρωπέ μου, αφού λες πως ήξερες τα μέλλοντα, και τα παραμικρότερα, πως δεν ήξερες πως, αν περνούσες κάτω από κείνο το παράθυρο, κάποιος θάβρογγε ένα κουβά νερό, για να περάσης πού πέρα και να γλυτώσης την ψυχρούσια; Τέτοιος λοιπόν προφήτης είσαι, τού γλάκου ή τού κρύου νερού; Μπαράβο σου!

Ο αστρολόγος δεν ήξερε ναπαντήση, μόνο πήρε τα βρεγμένα του κι' έφυγε. Κι' από τότε ο βασιλιάς έχασε την υπόληψη και την εμπιστοσύνη που είχε σ' αυτούς τους άγνοτες.

Επίλογος

Πέρασαν ακόμα χρόνια. Ο Ράμας εξακολουθούσε να τή στο παλάτι, διασκεδάζοντας με τάστρα του και προφυλάγοντας με τα τεχνά-





ΓΥΡΙΣΜΟΣ

Θάβω μα μέρα πάλι να σε βρω... κάλλοκαρπο, άμμουδοστρωτο άκρογαλί...

Και θένα τρέχω πάλι σαν παιδί... και νοσταλγός τη Μνήμη θα γελάσω...

Κι' έφηβος θ' ακολουθήσω έκστατικός... τα όνειράτα σής θάλασσας τα πλάτια...

Σ' ένα καλό νοσταλγικό σκοπό... θ' άρμονιοποιούν της καρδιάς μου οι...

κάποια δειλή θα μου άπαντάει ήχο... και τη χαρά θα σκιάζει κάποια λύπη...

Θά βασιλεύει ο ήλιος μακρινός... το γαλανό θ' άπλώνει ή νύχτα ύψάδι...

Κι' άγέμελος άργά θα προχωρώ... και 'ζώσ' και 'ζώσ' θα λέω πάλι και...

Θάβω ένα δειλό... Τάχα θα σε βρω... κάλλοκαρπο άμμουδοστρωτο άκρογαλί...

ΜΑΣΤΟΡΟΙ

Τι άματάστατη που είναι σήμερα... τ' άπόγραμμα ή άλλη. Καλάματα κομμένα...

Μην, έσύ κάνε τον σκελετό. Κώστα... έσύ την ούρα. Έσύ, Τάχη, να ετοιμάσεις...

Κόψε λίγο το καλάμι τ' άριστερό... Μην, ή μπάρβι. Έσύ, Τάχη, πάλι ά...

Μόνον καθισμένος στο μικρό του... καρτελάκι ή μπέμπης ρωτά περίεργα...

Θάγβει στα σύννεφα ή άστρός μας... λέει ή Μίμης μετρώνας το άπαγγο...

Και να δής ήλιος ή 'Αργύρης, λέει ή... Τάχης με τα χέρια γεμάτα ζυμάρια...

Και να σε λίγο, έτοιμος ή άστρός... Κάλι να σε λίγο, έτοιμος ή άστρός...

Ο Μίμης κάνει κεφάλι και να τος...

Όταν πρωτοήρθαμε ο' αυτό το... σπίτι, είχαμε άπέναντί μας στον περί...

Κάθε χρόνο άνθιζε και μόλις το... έβλεπα έτσι άνθισμένο έλεγχο: 'Ενά...

Μα ένα πρωινό του Φλεβάρη—τί... συμφορά ήταν εκείνη!—κάτι άπονοι...

Πέφτοντας κάτω ή κάλος μου φί... λος, άφησέ με πονεμένη κρανή ή να...

Από τότε ή έκκληση έμεινε έρημη... κι' όποτε βλέπω τον τόπο όπου άλλοτε...

Όταν τόσο όμορφο, που όσο το... κοίταζα, τόσο μου άφρασε περίσσοτερο...

Μα ένα πρωινό του Φλεβάρη—τί... συμφορά ήταν εκείνη!—κάτι άπονοι...

Πέφτοντας κάτω ή κάλος μου φί... λος, άφησέ με πονεμένη κρανή ή να...

Από τότε ή έκκληση έμεινε έρημη... κι' όποτε βλέπω τον τόπο όπου άλλοτε...

Όταν τόσο όμορφο, που όσο το... κοίταζα, τόσο μου άφρασε περίσσοτερο...

Μα ένα πρωινό του Φλεβάρη—τί... συμφορά ήταν εκείνη!—κάτι άπονοι...

Πέφτοντας κάτω ή κάλος μου φί... λος, άφησέ με πονεμένη κρανή ή να...

Από τότε ή έκκληση έμεινε έρημη... κι' όποτε βλέπω τον τόπο όπου άλλοτε...

Όταν τόσο όμορφο, που όσο το... κοίταζα, τόσο μου άφρασε περίσσοτερο...

Μα ένα πρωινό του Φλεβάρη—τί... συμφορά ήταν εκείνη!—κάτι άπονοι...

Πέφτοντας κάτω ή κάλος μου φί... λος, άφησέ με πονεμένη κρανή ή να...

ΔΕΙΛΙΝΟ

Ό ήλιος γέρνει πίσω άπ' τα βουνά... Η ματιά μου βυθίζεται στο βάθος...

Με αιλία βραδιά και πέτρες... λώπες και λόπια—μα και με ήλιο και...

Ό ήλιος έδωσε άπ' το βουνό... χρώματα γέμισε τον ούρανό...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1943 ΚΑΙ 1944

Καθώς γυρίζουν οι παλαιά μου... ουνδρομηταί—ή, το μάθουν τώρα κι...

Έτσι είναι ή ζωή! Ένα οικόπεδο με... χωριάρια που σκεπάζουν...

Με αιλία βραδιά και πέτρες... λώπες και λόπια—μα και με ήλιο και...

Ό ήλιος έδωσε άπ' το βουνό... χρώματα γέμισε τον ούρανό...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

Ό ήλιος έδωσε όλοι κότες... μεσ' τη φωλιά τους, τα παιδιά χάζησαν...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΣΗΜΩΝ ΤΟΥ 1944

ΠΡΩΤΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: Νηέας, 128... ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: Σίφου...

ΤΡΙΤΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: Δουδοβίκος, 92... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΣΗΜΩΝ ΤΟΥ 1944

ΠΡΩΤΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: Νηέας, 128... ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: Σίφου...

ΤΡΙΤΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: Δουδοβίκος, 92... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72... ΕΠΙΛΟΓΟΝ: Άγιος, 72...

