

# ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΥ.

Ἐξ ἄλλου ὁ ἀφίχθεις ἀεροπορικῶς ἐξ Οὐασαϊγκτόνος πρεσβευτῆς μας κ. Διαμαντόπουλος ἐδήλωσεν ὅτι ἐβλοιοὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς ἐξῆσαν ἀληθμονήτους στιγμᾶς ἐθνικῆς ὑπερηφανείας διὰ τὸν θρίαμβον τοῦ Κυριακίδη ἀποδείξαντα τὸ ἀκατάβλητον τῆς φυλῆς μας. Ἡ δὴ τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος φέρεται μετὰ θαυμασμοῦ, σεβασμοῦ καὶ ἐκτιμῆσεως ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἀμερικανούς.

Ὁ δεῦτερος νικητὴς τοῦ ἀγωνίσματος ὁ ἀβασιληῶς τῶν Μαραθωνίου δρόμου. Ἀμερικανὸς Τζὼν Κέλλυ ἐδήλωσε πρὸς τοὺς δημοσιογράφους ὅτι τρία μίλια πρὸ τοῦ τέρματος εἶχε κερδίσει ἀπὸ τὸν Κυριακίδη 20 γυάρδες καὶ δὲν ἐφοβεῖτο διόλου ἀπ' αὐτὸν γιὰ διέθετε πολλὰς δυνάμεις γιὰ τὴς τελευταῖες 1000 γυάρδες. «Ποτέ λέγει δὲν περιμένα ὅτι ὁ «πρόσφυγας» αὐτὸς, πού δὲν εἶχε καθόλου κρέας ἀπάνω του καὶ πού στὴ ρυτιδωμένη καὶ στεγνῇ φάτμα πευ δὲν ἀνθίζε οὔτε ἓνα χαμόγελο θὰ ἄρχιζε τὴν ἐπίθεσι ἀπὸ τὸ «Ἐλτομπόν» (4.500 μέτρα πρὸ τοῦ τέρματος) γιὰ νὰ κερδίσῃ τὸν ἀγῶνα. Καὶ ἀκόμη ὅταν μὲ προσπέρασε καὶ τὸν κυνήγησα νομίζοντάς τον τρελλόν γιὰτί ἤσπευα πῶς πάρα κάτω θὰ ἔπαυε ἡμῶν βέβαιος πῶς ἐγὼ θὰ ἦμουν ὁ νικητὴς.

Τέλος ὁ ἴδιος ὁ Κυριακίδης, γράφει μετὰξὺ ἄλλων εἰς ἐπιστολὴν του πρὸς τοὺς οἰκείους του τὰ ἑξῆς :

«Ὁ ἀγὼν ἦτο τρομερὰ σκληρὸς καὶ δύσκολος. Πέρασαμε τὰ πρῶτα 5 μίλια σὲ 28'30". Τὰ 10 σὲ 57' καὶ τὴν μισή διαδρομὴ σὲ 1 ὥρα 15'. Μὲ τὸν ἴδιον ρυθμὸν — καὶ πάντοτε τρέχοντας — συνεχίσσαμε τὸν ἀγῶνα βῆμα πρὸς βῆμα. Εἰς τὰ 16 μίλια ὁ Καναδὸς ἀντίπαλος ἔμεινε πίσω. Εἰς τὰ 17 μίλια ἔμεινε καὶ ὁ Ρόμπινσον. Ἀπὸ ἐκεῖ ὁ Κέλλυ καὶ ἐγὼ ἐτέθημεν ἐπὶ κεφαλῆς. Στὰ 22 μίλια ὁ Κέλλυ μοῦ εἶχε πάρει 20 γυάρδες

Στὴς φωνῆς τοῦ λαοῦ πού τοῦ ἔλεγαν : «τρέξε γιὰτί σὲ φτάνει ὁ Ἕλληνας» καὶ ἐνὸς δημοσιογράφου Ἀμερικανοῦ πού παρακλουθούσε μὲ αὐτοκίνητο μοῦ ἔδωσαν φτερά. Τὰ τελευταῖα 4 μίλια τὰ ἔτρεξα πρὸς 5' λεπτά τὸ καθένα. Ὁ κόσμος τώρα μιλάει ὅλο γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Δὲν φαντάζεσθε πόσο εἶμαι ὑπερήφανος γιὰτί εἶμαι Ἕλλην. Ὁ Διοικητὴς τῆς πόλεως τῆς Βοστώνης μοῦ ἔδωσε ὡς ἐπαθλο τῆς νίκης ἓνα μετάλλιο μὲ διαμάντι. Οἱ δημοσιογράφοι κ' οἱ φωτορεπόρτες μ' ἔχουν τρελλάνει. Οἱ Ἕλληνες μὲ καταφιλοῦν. Ὁ Ἕλλην ἱερεὺς τῆς Βοστώνης κατὰ τὴν ὥραν τῆς Ἀναστάσεως μίλησε στοὺς παρισταμένους στὴν ἐκκλησία καὶ μὲ ὡδήγησεν εἰς τὴν Ἁγίαν Πύλιν διὰ νὰ δώσω τὸ ἱερὸν φῶς τῆς Ἀναστάσεως εἰς τὸν λαόν τῆς Βοστώνης, διότι καθὼς εἶπεν ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ παιδί της Καταλαβαίνετε τὴ συγκίνησί μου μὲ τὸ «δεῦτε λάβετε φῶς...»

Καθημεριὰ Νέα  
3-5-46