

...η
άπλη
όψη



Χρώματα ναι
χρήματα όχι

31



Λυσιστράτη: Eva λαϊκό μουζικαλ 29

Ο ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ
Ο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΘΑΝΕΙ
ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Τό πλήρες πρόγραμμα τής παλλαϊκής υποδοχής

Ο Σπύρος Λούκης με τον Στέλιο Κυριακίδη «φιγουράρουν» σε εφημερίδα της εποχής

Του ΒΑΣΙΛΗ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Hπατρόποτα της φράσης «Για την Ελλάδα!» δεν ανήκει στην Βούλα Πατουλίδων, αλλά στο χρυσό ολυμπιονίκη του 1946, στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, Στέλιο Κυριακίδη. Γεννημένος στο Κτήμα, σ' ένα χωριό έξω από την Πάφο, γιος αγρότη, απόφοιτος του Δημοτικού, φτωχός, αφιερωμένος στον αθλητισμό χωρίς να ενδιαφέρεται ποτέ για χρήματα και δόξα, έσθισε στα 77 του χρόνια, το 1987. Το 77 ήταν και ο αριθμός με τον οποίο έτρεξε στη Βοστόνη, αφήνοντας πίσω του τον ιρλανδικής καταγωγής και εξήντα χρόνια πίσω στην Ελλάδα.

Ο Τσιώτος είναι καθηγητής σε δημόσιο σχολείο και πρώην αθλητής της καλαθοσφαίρισης, ο Νταμπίλης, δημοσιογράφος και βονδός εκδότης στην εφημερίδα «Boston Globe». Οι ίδιοι έχουν γράψει και για τον Χάρη Αγκάνη, τον ελληνικής καταγωγής υπεραθλητή του μπέιζμπολ και



Ο Στέλιος Κυριακίδης
τερματίζει για την
Ελλάδα... χωρίς
το γαμώτα

«Εμείς οι Ελληνες γεννιόμαστε για να τρέχουμε»

φουτμόλ: «The Golden Greek: An All - American».

Τα έπιπλα για το εισιτήριο

Το 1946 δεν υπήρχε οργανωμένος αθλητισμός στην Ελλάδα. Ήταν, ο Στέλιος Κυριακίδης πουλάει τα έπιπλα του σπιτού του, ώστε να μπορέσει να πληρώσει το αεροπορικό εισιτήριο που θα τον φέρει στην Αμερική. Φθάνει πιν άνοιξη του ιδιού έτους, προκειμένου στις 9 Απριλίου να λάβει μέρος στο μαραθώνιο. Επειδή έχει φθάσει στα όρια της αστιάς, ο γιατρός που τον εξετάζει, τον απαγορεύει να τρέξει. Την ευδύνη για την υγεία του, την αναλαμβάνει ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γιώργος Δημητρακόπουλος, ο οποίος διατηρεί και εσπατάριό. Ο Κυριακίδης σιγά σιγά συνέρχεται και είναι πανέτοιμος για τον αγώνα. «Τρέχω για να βοηθώ την Ελλάδα, για να μαζέψω φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα, σκηνές». Με την υποστήριξη των Ελλήνων της Αμερικής μαζεύει 250.000 δολάρια –ποσόν μυδικό για κείνη την εποχή– και το «Πακέτο Κυριακίδη» φθάνει στην Ελλάδα, με δύο βαπόρια ιδιοκτησίας της οικογένειας Λιβανού.

Οταν έρχεται στην Βοστόνη, ο Κυριακίδης έχει ήδη διακριθεί ως βαλκανιούκης: από το 1933 ως το 1948 πρώτευσε τέσσερις φορές σε μαραθώνιο και έχει στα 10.000 μ. –λόγω του πολέμου δεν έτρεξε την εξετία 1940-1946. Μετά την πρωτιά στο Ζάγκρεμπ το 1934, θα τύχει παλλαϊκής υποδοχής, στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον Σπύρο Λούκη και θα φωτογραφηθούν μαζί. Ο Λούκης τον αγκαλιάζει σφιχτά και του λέει: «Καλώς τη λεβεντιά. Μου θυμίζεις τον εαυτό μου πολλά χρόνια πριν. Εμείς οι Ελληνες γεννιόμαστε για να τρέχουμε. Δεν θα σταματήσουμε να τρέχουμε». Ο Κυριακίδης

ανταπέδωσε: «Κάποτε θα φθάσουμε κι εμείς στην πλικιά σου, παππού. Και η νίκη στο Ζάγκρεμπ δεν θα αποτελεί για μένα παρά μια ανάμνηση».

Η Βοστόνη, αποτελεί την κορύφωση. Θα τερματίσει ως άλλος Φειδηπίδης με χρόνο 2 ώρες 29 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Την ερχόμενη χρονιά, στη Βοστόνη και πάλι, θα τερματίσει όγδοος και ο συναδλητής του Θανάσης Ραγάζης έκτος. Στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου το 1948 θα τερματίσει ένατος και θα τερματίσει και τη σταδιοδρομία του. Παράλληλα με τον αθλητισμό, εργάζεται στην αγγλική ιδιοκτησίας Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών - Πειραιώς (αργότερα θα περάσει σε ελληνικά χέρια ως ΔΕΗ) από το 1950 ως το 1981, δημιουργεί με τα ίδια του τα χέρια –στην κυριολεξία– το Γυμναστήριο Φιλοθέης και τον Α. Ο. Φιλοθέης, δινοντας έμφαση από το 1956 στον παιδικό αθλητισμό. Σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ από το 1950 ως το 1981, μας εκπροσωπούσε σε όλες σχεδόν τις διεθνείς συναντήσεις, επειδή γνώριζε καλά αγγλικά.

«Βιβλίο εθνικής Ιστορίας»

Στην Αθήνα βρέθηκε αυτές τις ημέρες ο Νίκος Τσιώτος: «Ηταν ένας καθαρός Ελληνας, που πίστευε στην πατρίδα του και δεν έτρεξε για τη δόξα, αλλά για να καταλάβει όλος ο κόσμος τον ελληνικό πρωτισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι ένα βιβλίο για τον αθλητισμό, είναι ένα βιβλίο ελληνικής Ιστορίας, που πρέπει να διαβάσει η νεολαία, ώστε να μάθει από το παράδειγμα του Κυριακίδη. Άλλοι πολέμησαν αυτή την εποχή με τα τουφέκια, αυτός πολέμησε με το δάρρος, την αρετή και τις αθλητικές του ικανότητες. Δυστυχώς πολλοί τον έχουν ξεχάσει, οι Ελληνοαμερικανοί ποτέ».