

**Κύριε καθηγητά, αξιότιμοι, κα Μουγίου,  
κυρίες και κύριοι,**

**Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σημερινή σημαντική ημερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος, Εθνικής, Αγροτικής και Alpha Bank με θέμα: «Οι τραπεζικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς».**

**Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.**

**Τη χαρακτηρίζω σημαντική γιατί θεωρώ, ότι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά περιβάλλον, η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου μιας βιβλιοθήκης, που είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών της, απαιτεί συνεχή ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία.**

**Η σύνδεση και η ανάπτυξη επαφών με άλλες βιβλιοθήκες και σχετικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών.**

**Αναγκαία είναι επίσης η συμβολή μας στην προσπάθεια κατάρτισης εθνικών και διεθνών προτύπων, καθώς και συμβατών συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνονται οι συνεργασίες αλλά και ο συντονισμός με τις άλλες βιβλιοθήκες της χώρας και του εξωτερικού.**

Παράλληλα, εξίσου απαραίτητη είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών, σε σχέση με τις εξελίξεις στη βιβλιοθηκονομία, στην πληροφορική και στις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα προηγούμενα.

Είμαι βεβαία ότι η σημερινή συνάντηση, στην οποία παρευρίσκονται και ειδικοί από άλλους φορείς, θα δώσει τη δυνατότητα για ανταλλαγή ιδεών πάνω σε μελλοντικά προγράμματα συνεργασίας, διευκολύνοντας έτσι την εξαγωγή συμπερασμάτων και στην εξεύρεση λύσεων κοινών προβλημάτων.

Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης εδώ, στο κτήριο της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, θα ήθελα ν' αναφερθώ εν συντομία αφ' ενός στην Τράπεζα της Ελλάδος και το νέο της ρόλο ως μέλος του Ευρωσυστήματος, και αφ' ετέρου στη βιβλιοθήκη της Τράπεζας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1927 και άρχισε τη λειτουργία της το Μάιο του 1928, με συνολικό προσωπικό 500 υπαλλήλων.

Σήμερα, 78 περίπου χρόνια μετά την ίδρυσή της, απασχολεί περίπου 3.000 υπαλλήλους στο Κεντρικό Κατάστημα, σε 27 Υποκαταστήματα σε πρωτεύουσες νομών και 67 Πρακτορεία σε Δημόσια Ταμεία.

**Από την 1.1.2001 η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, στο οποίο ανήκουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Τράπεζες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.**

**Με την ιδιότητα αυτή και σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό , οι κύριες αρμοδιότητές της είναι:**

- να διασφαλίζει την σταθερότητα των τιμών,**
- να συμμετέχει στην άσκηση της Νομισματικής Πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, που χαράσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Τ.,**
- να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας,**
- να ασκεί προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας,**
- να προωθεί και να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών,**
- να εκδίδει τραπεζογραμμάτια σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Κ.Τ. τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα,**
- και τέλος, να ενεργεί ως Ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου.**

Όσον αφορά τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας, θεωρώ ότι είναι μια από τις αρτιότερες και σημαντικότερες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα στον τομέα της οικονομικής επιστήμης.

Ιδρύθηκε το 1931 και αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών.

Απαρτίζεται από 6 υπηρεσίες, στελεχωμένες με ικανότατους υπαλλήλους εγνωσμένης επιστημονικής εμπειρίας.

Η συλλογή της εστιάζεται κυρίως σε θέματα που αφορούν τις λειτουργίες της Τράπεζας, με έμφαση στον Οικονομικό, Τραπεζικό, Χρηματοπιστωτικό και Νομικό τομέα. Δευτερευόντως καλύπτει θέματα που αφορούν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Καλές Τέχνες, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Ελληνική Ιστορία.

Στόχος της Βιβλιοθήκης μας είναι η επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού της Τράπεζας για την πραγματοποίηση των εργασιών της και την υλοποίηση των λειτουργιών της.

Τελειώνοντας, θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί η σημερινή Ημερίδα.

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος την Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, των οποίων η υποστήριξη υπήρξε πάντοτε αμέριστη και η ευαισθησία και ανταπόκριση για τα προβλήματα που ανακύπτουν, άμεση.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας, και εύχομαι καλή και παραγωγική διεξαγωγή των εργασιών της Ημερίδας.