

Χαιρετισμός του κ. Κρίνου Ζ. Μακρίδη Εκπροσώπου του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ένας βιβλιόφιλος έγραψε: *“Γύρω-γύρω στο δωμάτιο μου περιμένουν οι σιωπηλοί μου φίλοι. Είναι φίλοι μου σε κάθε ώρα, λαμπερή ή σκοτεινή. Ουράνια πνεύματα που έρχονται να μου συμπαρασταθούν κάθε στιγμή.”* Ο μεγάλος λατίνος ρήτορας Κικέρωνας είπε: *“Τα βιβλία είναι η τροφή της νεότητας, η χαρά των γηρατειών, καταφύγιο στο χειμώνα, στη θλίψη και στη μοναξιά”*

Είναι πράγματι τόσο η ηθική επίδραση που μπορεί να ασκήσει ένα βιβλίο πάνω στον αναγνώστη ώστε, πολλές φορές “η μελέτη ενός βιβλίου δημιουργεί το μέλλον ενός ανθρώπου”.

Το βιβλίο είναι η πιο απλή πηγή γνώσης αλλά και χαράς και ψυχαγωγίας από την εποχή μάλιστα που έγινε προσιτό σ’ όλες τις τάξεις του λαού - και ναός του βιβλίου οι βιβλιοθήκες. Πιστεύουμε ότι οι βιβλιοθηκάριοι είναι μια τυχερή τάξη επαγγελματιών αφού εργάζονται σε μια ατμόσφαιρα φορτισμένη από το πνεύμα.

Τώρα ήρθε η ώρα όπως σ’ όλους τους τομείς της ζωής να εισαχθεί και στις Βιβλιοθήκες της Κύπρου η σύγχρονη τεχνολογία που είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των βιβλιοθηκών στον τόπο μας. Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ χαιρετίζει το Γ’ Συμπόσιο Βιβλιοθηκονομίας με θέμα **“Αυτοματισμός στις βιβλιοθήκες”**, και συγχαίρει τους διοργανωτές του.

Οι βιβλιοθήκες αποτελούν βασικό στοιχείο για την πνευματική καλλιέργεια και τη μόρφωση του λαού και ο ΔΗ.ΣΥ θα είναι πάντα αρωγός και συμπαραστάτης κάθε προσπάθειας για τη βελτίωση του θεσμού των βιβλιοθηκών και του επαγγέλματος του βιβλιοθηκάριου.

Τελειώνοντας, παράκλησή μας είναι να μην επιτρέψετε στην τεχνολογία να αποχαινώσει το πνεύμα, το πνεύμα που είναι ο κεντρώος άξονας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του σημερινού Συμποσίου.

Ευχαριστώ