

## Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαλήρου

Η συνεχής αύξηση του όγκου της πληροφόρησης υποχρεώνει την δημοτική βιβλιοθήκη να επεκτείνει τις υπηρεσίες και τα εξειδικευμένα εργαλεία πρόσβασης σε αυτή, ενώ παράλληλα εναρμονίζει τις πολιτικές εμπλουτισμού στις νέες απαιτήσεις των χρηστών. Η Βιβλιοθήκη δεν είναι πλέον αυτοδύναμη και αυτάρκης, ένας «δεσμοφύλακας βιβλίων», αλλά μετατρέπεται σε πληροφοριακό κέντρο και σε πύλη προς τη πληροφόρηση που διατίθεται αλλού.

Η εξειδίκευση πλέον της πληροφόρησης, ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού, οδηγούν τη δημοτική βιβλιοθήκη στην αύξηση της τυπολογίας των συλλογών και στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών που προσφέρει, όπως καταλόγους υψηλών προδιαγραφών, σύνδεση με βάση δεδομένων, συνεργασίες με άλλες βιβλιοθήκες, ακόμη και την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης μέσα στη δημοτική κλασσική βιβλιοθήκη, σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο «πάντρεμα» της γνώσης και της πληροφόρησης.

Η έκρηξη των νέων τεχνολογιών και μέσων, επηρεάζει τις λειτουργίες της δημοτικής βιβλιοθήκης, μετατοπίζοντας το βάρος των εργασιών από την συγκρότηση των συλλογών, στην ανάπτυξη δομών για πρόσβαση στην πληροφορία και για την σωστή, γρήγορη και λειτουργική εξυπηρέτηση του χρήστη.

Νέες αξίες έρχονται λοιπόν και παίρνουν θέση όπως η εξελιγμένη πληροφόρηση, η απόκτηση ικανοτήτων ανάκλησης πληροφοριών, η παροχή γνώσεων και η ευρύτερη υποστήριξη της γνώσης και του πολιτιστικού αυτού αγαθού.

Η Βιβλιοθήκη μετατρέπεται σε μεσάζοντα μεταξύ του χρήστη και των πηγών πληροφόρησης, διότι αυτή αναζητά μέσα από πληθώρα δεδομένων τη ζητούμενη πληροφορία και τελικά τη διαθέτει!

Έτσι λοιπόν η δημοτική Βιβλιοθήκη γίνεται ένα χρήσιμο εργαλείο και προσδιορίζει τον ρόλο της με σαφή τρόπο με την προφορά της στο κοινωνικό σύνολο.

Είναι ο προμηθευτής της πληροφορίας, η πύλη της γνώσης, ενίοτε ο εκπαιδευτής, ο οργανωτής, ο παραγωγός και ο εκδότης της πληροφορίας, αν μιλήσουμε με δόκιμο δημοσιογραφικό ρόλο, ώστε να τον προσδιορίσουμε ακόμη καλύτερα.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη μέσω του εκσυγχρονισμού και της δικτύωσης της αναδεικνύεται σε σύγχρονο και αυτόνομο κέντρο πληροφόρησης των πολιτών και συμβάλλει καθοριστικά στην πολιτιστική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας.

Πιστεύουμε πώς τέτοιο πρότυπο προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη Π.Φαλήρου.

Η Βιβλιοθήκη μας πρέπει να αποτελεί και αποτελεί δίαυλο προς τη γνώση και έχει πρωταρχικό ρόλο στη «δια βίου μάθηση». Είναι το κλειδί για την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου των πληροφοριών και το διαβατήριο για την ανάπτυξη του επαγγελματισμού.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, είναι να δώσουμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες ίσες δυνατότητες για πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και επομένως την ευκαιρία να γνωρίσουν την διαδικασία της «δια βίου μάθησης».

Με αυτό το τρόπο θα αποφύγουμε την δημιουργία ενός νέου χάσματος μεταξύ προνομιούχων και μη, σε θέματα πληροφόρησης.

Γι αυτό το λόγο κι όλες οι παροχές της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Π. Φαλήρου προς τα μέλη της είναι δωρεάν.

Ξεπέρασε το στάδιο του χώρου αναψυχής και ξεκούρασης και μετατράπηκε σε δυναμική εστία για μάθηση με υπεύθυνη και εμπειριστατωμένη πληροφόρηση.

Εξελίχθηκε προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους στο έπακρο.

Έχει κάνει ήδη το μεγάλο και επιτυχές βήμα προς την οργάνωση και την παροχή της πληροφορίας, στο συνεχώς αυξανόμενο κοινό της για την διαφύλαξη, συντήρηση, διατήρηση και διοχέτευση της γνώσης σε όλους ανεξαρτήτου ηλικίας, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας.

Σήμερα η γνώση είναι πλέον το νέο όνομα της ανάπτυξης. Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των δημοτικών βιβλιοθηκών, αναλαμβάνοντας νέους ρόλους.

Για τις ελληνικές δημοτικές βιβλιοθήκες, είναι το μεγάλο στοίχημα στις αρχές αυτού του αιώνα.