

# Χαιρετισμός στο Β΄ Συμπόσιο Βιβλιοθηκονομίας

Από Κύπρο Χρυσάνθη,  
Πρόεδρο Εθνικής Εταιρείας  
Ελλήνων Λογοτεχνών

Η τεχνολογία βασιλεύει πια παντού. Το βιβλίο με την παραδοσιακή του μορφή και την παραδοσιακή του χρήση ως αισθητική τέρψη και ως μορφωτικό μέσο, χάνει μέρα με τη μέρα, το άλλοτε πλούσιο κι ανθηρό έδαφος του. Αν παραδεχθούμε τούτο το δυσάρεστο γεγονός για μας τους περιπαθείς εραστές του βιβλίου, δε σημαίνει πως θα δέσουμε τα χέρια. Αντίθετα, πρέπει σε στενή συνεργασία με όλους τους παράγοντες του βιβλίου να αντισταθούμε σ' αυτή την κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτική παρακμή, να δώσουμε λίγη ακόμα ευπρεπή ζωή στο βιβλίο.

Πολύ ορθά υιοθετήθηκε θέμα του Β΄ Συμποσίου Βιβλιοθηκονομίας το «Σχολικές Βιβλιοθήκες στην Κύπρο σήμερα». Κριτική αντιμετώπιση χωρίς φόβο ή πάθος, της λειτουργίας αυτών των σχολικών βιβλιοθηκών, που οπωσδήποτε πρέπει να επανδρώνονται από κατάλληλο προσωπικό, θα ωφελήσει γενικά, τόσο τον αναγνώστη όσο και την κίνηση του βιβλίου. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε πως το σχολείο ετοιμάζει τους αναγνώστες.

Ασφαλώς και το σπίτι είναι το πρώτο παράδειγμα. Αλλά συστηματικά ετοιμάζεται ο αναγνώστης από το φωτισμένο σχολείο. Πολύ ορθά ρίχνεται βάρος στις συμβουλές του διδάσκοντος. Η πρακτική όμως εφαρμογή γίνεται στις βιβλιοθήκες με τον ειδικό τρόπο και ίσως την τελική συμβουλή από τον βιβλιοθηκονόμο. Γιατι πραγματικά λειτουργεί μια σχολική βιβλιοθήκη όχι μόνο με την κατάταξη και εύκολη ανεύρεση του υλικού από τον υπεύθυνο της, αλλά και από κάποιες συμβουλές, πληροφορίες, ίσως και λύσεις αποριών.

Ως «Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου» που ειδικά μεριμνά για τη διάδοση του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου γενικά, και ειδικότερα του ελληνικού-κυπριακού βιβλίου, το οποίο - ας μην το κρύβουμε - δεινοπαθεί, ιδιαίτερα ενδιαφέρεται για το συμπόσιο αυτό, εκφράζοντας κάθε ευχή για την επιτυχία του, κυρίως από την άποψη πρακτικών εισηγήσεων.

Μετά τις εισηγήσεις όμως πρέπει σταθερά και συστηματικά να επιδιώκεται η εφαρμογή τους ή τουλάχιστον η μέχρι του δυνατού αποδοχή τους, από τις οικείες και υπεύθυνες αρχές. Αλλιώςτικά μένουμε στους ρητορικούς λόγους που είναι ιδιοπαθής ημών των Ελλήνων νόσος. Και είναι κρίμα ο χαμένος καιρός.