

Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου

Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα εδώ στη διοργάνωση αυτή του Ινστιτούτου Goethe μαζί φυσικά με πολλούς άλλους και αυτό έχει τεράστια σημασία, όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αμερικανικής Πρεσβείας, με προσωπικότητες από τη Λετονία ή τη Φινλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου προκειμένου να συνδεθεί η δια βίου μάθηση με το βιβλίο.

Υπάρχει η αντίληψη τα τελευταία χρόνια ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι σημαντικοί ρυθμοί με τους οποίους κινείται έχει καλύψει πάρα πολλά απ' τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν ως τεχνολογία. Η ουσία είναι ότι η τεχνολογία δημιουργείται απ' τον άνθρωπο και απευθύνεται στον άνθρωπο. Και βέβαια η εξέλιξη της τεχνολογίας δε σημαίνει καθόλου και σε καμιά περίπτωση ότι εγκαταλείπεται ο κλασικός τρόπος μάθησης. Απ' τη μια πλευρά είναι φανερό ότι η δια βίου μάθηση είναι αναγκαία - σήμερα μάλιστα μιλούν ακόμα για δια βίου επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι πλέον βέβαιο ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών θ' αλλάξει δύο και τρεις φορές δουλειά και προσανατολισμό εργασίας όμως το βιβλίο παραμένει πάντοτε το ανεκτίμητο στήριγμα και της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης αλλά και της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας. Και το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση βοηθούν το άτομο να ολοκληρωθεί και να κάνει τις δικές του επιλογές. Στο βαθμό που το άτομο έχει προσέγγιση με το βιβλίο, θεωρεί το βιβλίο ανεκτίμητο συμπαραστάτη αυτής της πορείας του τότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και αποδεικνύονται πολύ καλύτερα. Απ' την άλλη πλευρά δια βίου μάθηση δε σημαίνει μια καταπόνηση του ατόμου συνεχώς προκειμένου απλώς να θεωρείται τυπικά ότι γίνεται καλύτερο. Αυτό έχει αντίκρισμα στην προσωπική του και επαγγελματική ζωή αλλά έχει και συνεχές αντίκρισμα όπως είπα πριν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Δηλαδή αφορά αφενός μεν στην παιδεία του ατόμου, αφετέρου δε στην εκπαίδευση που είναι δύο διαφορετικά πράγματα και που έχει σχέση με το επάγγελμα, με τον τρόπο ζωής, με την ατομική ανέλιξη και εξέλιξη.

Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ για το αντικείμενο που επιλέξατε γιατί επαναφέρετε στο προσκήνιο σε μια εποχή που το βιβλίο έχει όλο και μεγαλύτερη διάδοση, το βιβλίο με το ιδεολογικό του περιεχόμενο, ως δηλαδή πραγματικό εργαλείο ολοκλήρωσης της προσωπικότητας άρα και εργαλείο για σωστότερες, αντικειμενικότερες και αποτελεσματικότερες επιλογές, πράγμα που αντανακλά όπως είπαμε και πριν στην εκπαίδευση του σε συγκεκριμένα αντικείμενα και στις προσαρμογές του μέσα σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και καταλυτικής εξέλιξης της τεχνολογίας. Θέλω να σας συγχαρώ, να ευχηθώ ειλικρινά τα αποτελέσματα να αποτελέσουν εργαλείο όχι μόνο για εσάς και την εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα ή τους διανοούμενους αλλά κυρίως και πρώτα απ' όλα για το Υπουργείο Παιδείας που θέλει να χρησιμοποιεί τα συμπεράσματα συνεδρίων ως πολιτικά εργαλεία για αποτελεσματικότερη πολιτική.

Εύχομαι καλή δουλειά