

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Νικολάου Ξιούτα 1, 3036 Λεμεσός

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας,
Λευκωσία

Τηλ: +357-25002518 / 22001803

Φαξ: +357-25002761

e-mail: library@cut.ac.cy

Newsletter email: ActaDiurna@cut.ac.cy

Blog: <http://athena.cut.ac.cy/actadiurna/>

Facebook: [Cyprus University of Technology](https://www.facebook.com/Cyprus-University-of-Technology-Library)

[Library](https://www.facebook.com/Cyprus-University-of-Technology-Library)

Twitter: <http://twitter.com/LibraryCUT>

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου λειτούργησε το 2007. Κύριος σκοπός της είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών αναγκών του Πανεπιστημίου και της επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου. Προάγει τη δια βίου μάθηση και είναι ανοικτή για τον κάθε πολίτη του τόπου.

Στις συλλογές της περιέχονται βιβλία και περιοδικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, οπτικοακουστικό, ψηφιακό και άλλο υλικό που καλύπτουν τα θεματικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο ΤΕΠΑΚ.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο αναπαλαιωμένο κτήριο των δικαστηρίων της περιόδου της Αγγλοκρατίας και μέρος της συλλογής βρίσκεται στο παράρτημα, στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας στη Λευκωσία.

Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:

Πέτρος Αρτέμη

Χρυσάνθη Σταύρου

Φωτεινή Χ. Νικολαΐδου

Μυρούλα Ακρωτηριάτου

Αθηνά Ευαγόρου



<http://www.cut.ac.cy/library/>

Ιστορία του κτηρίου της Βιβλιοθήκης

Με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου κτηρίου της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αξίζει να αναφερθούμε στην ιστορία του κτηρίου, η οποία έχει αφετηρία τις αρχές του περασμένου αιώνα.

Η ΒΤΠ στεγάζεται στο κτήριο των παλαιών Δικαστηρίων, ένα κτίσμα εκλεκτικιστικού ρυθμού με προεξάρχον το νεοαναγεννησιακό στοιχείο σε σχέδια του διάσημου αρχιτέκτονα William Williams. Οικοδομήθηκε το 1911 υπό την επίβλεψη των εργολάβων Γεώργιου Ευθυβούλου και Νεόφυτου Λανίτη. Πρόκειται για ένα μνημειώδες κτήριο το οποίο έχει κηρυχθεί διατηρητέο. Αρχικά υπήρχαν σχέδια για ένα μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό Δικαστικό Μέγαρο το οποίο θα κτιζόταν κοντά στο σημερινό παλαιό λιμάνι. Λόγω όμως οικονομικών δυσχερειών, οι Άγγλοι κυβερνήτες αναγκάστηκαν να περιοριστούν σε ένα μικρότερης κλίμακας οικοδόμημα. Το Δικαστήριο κτίστηκε τελικά πίσω από το παλαιό Ταχυδρομείο, στην Πλατεία Ευγενίου Ζήνωνος και λειτούργησε για πρώτη φορά στα τέλη Ιουλίου του 1911. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, γύρω από αυτό άνοιξαν διάφορα δικηγορικά γραφεία και μικρά καφεενεδάκια «για τον απα-



και κτίσματα μετανοησασάνται ε-
σπουσμένως εις δικηγορικά γραφεία
την οδόν των απαλιτών και
ρανεδάκια διά των απαλιτών και
σμο των άργουζών και των άλ-
λων που τριγυρίζουν πάντοτε τα δι-
καστήρια.

ραίτητον κόσμον των αργόσχολων και των άλλων που τριγυρίζουν πάντοτε τα Δικαστήρια» (εφημερίδα Αλήθεια, 5 Αυγούστου 1911).

Παρό' όλα αυτά, το όλο οικοδόμημα προκάλεσε τα αρνητικά σχόλια των Λεμεσιανών οι οποίοι το θεώρησαν κακόγουστο και ξένο προς τις αρχιτεκτονικές παραδόσεις του νησιού και γενικά ότι δεν ανταποκρινόταν στο σκοπό για τον οποίο κτίστηκε. Δημοσίευση της εφημερίδας Αλήθεια στις 5 Αυγούστου 1911, χαρακτηρίζει την κεντρική αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου ως «ευρεία» και «ευάερος» σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αίθουσες και χώρους του κτηρίου τα οποία χαρακτηρίζονται «χαμηλά, μικρά και στενάχωρα».

Αργότερα, λόγω έλλειψης χώρου τα Δικαστήρια μεταφέρθηκαν στην οδό Αθηνών, στο πρώην Παρθεναγωγείο της Λεμεσού. Στα εγκαταλειμμένα πλέον κτήρια των παλαιών Δικαστηρίων λειτούργησαν διάφορες κρατικές υπηρεσίες με τελευταία το Γραφείο Είσπραξης Φόρων.

[Θερμές ευχαριστίες στον κ. Λούκα Γρηγοριάδη για την παροχή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με την ιστορία του κτηρίου.]