

Σκέψεις για την επαγγελματική εξασφάλιση των αποφοίτων της σχολής Βιβλιοθηκονομίας.

Το ζήτημα της επαγγελματικής μας εξασφάλισης είναι το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα που συζητιέται μέσα στο χώρο των σπουδαστών.

Σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, από του τμήματος μέχρι της σχολής, αυτό το καυτό πραγματικά πρόβλημα συζητάνε.

Μήπως αυτό είναι περίεργο ή εξωπραγματικό; Αναμφίβολα όχι.

Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι τόσο ξεκάθαρη γιατί σήμερα είναι χιλιάδες οι νέοι με κάποιο πτυχίο που ζητάνε δουλειά ή ετεροαποσχολούνται. Γιατί μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι 90.000 νέοι άνεργοι για να μιλήσουμε με την ψυχρή γλώσσα των αριθμών.

Στο χώρο το δικό μας το ζήτημα της ανεργίας είναι δεμένο στενά με την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας. Στη κοινή διαπίστωση όλων μας είναι ότι η χώρα μας έχει αρκετά χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο.

Οι βιβλιοθήκες είναι λίγες και αυτές που υπάρχουν πραγματικά δεν καλύπτουν τις λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που είχαμε μια φανερό επίθεση των διαφόρων υποπροϊόντων, που αυτοί οι εχθροί της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπαίνουν ανεξέλεγκτα από τα τελωνεία της χώρας μας. Και μιλάω για τα χιλιάδες αποβλακωτικά κόμικς και διάφορα πορνοπεριοδικά, την φτηνή και ανούσια «λογοτεχνία» των διαφόρων τύπων βιβλίων τσέπης τη στιγμή που διατυμπανίζουμε τις προθέσεις μας για πραγματική εκπαίδευση όταν η βιβλιοθήκη στα δημόσια σχολεία ταυτίζεται με το έπιπλο στο διάδρομο κάποιο ορόφου έξω από το γραφείο της διεύθυνσης.

Όταν η δημόσια βιβλιοθήκη βρίσκεται σε κάποια προγράμματα που έχουν μαζέψει κιόλας την πρώτη στρώση σκόνης.

Αν πραγματικά θέλουμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα της επαγγελματικής εξασφάλισης των αποφοίτων σπουδαστών της Βιβλιοθηκονομίας πρέπει να πάρουμε σοβαρά και αποφασιστικά μέτρα, που κάποιες σκέψεις για τα μέτρα αυτά που θα βελτιώσουν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα είναι και οι παρακάτω:

- Κατάργηση της απαρχαιωμένης νομοθεσίας για την λειτουργία των διαφόρων βιβλιοθηκών.

- Δημιουργία οργανικών θέσεων σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς (π.χ. Υπουργεία).

- Εφαρμογή προγράμματος για λειτουργία σχολικών παιδικών - δημόσιων βιβλιοθηκών.

- Άμεση λειτουργία υπηρεσίας έκδοσης εθνικής βιβλιογραφίας.

- Δημιουργία ενός συστήματος επιτηρίδας που ο διορισμός θα γίνεται με βάση τη χρονολογία αποκτήσεως του πτυχίου. Γιατί είναι αναγκαίο να σταματήσει πια αυτός ο υποβιβασμός του πτυχίου που γίνεται με το να μας αναγκάζουν να διαγωνιζόμαστε με απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης σε μαθήματα ειδικότητάς μας και στο τέλος να προσλαμβάνονται απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης σε θέση βιβλιοθηκάρου!!!

Και υπάρχουν αρκετά πρόσφατα παραδείγματα.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αύξηση των κονδυλίων για τα προγράμματα δημιουργίας βιβλιοθηκών αλλά και για τη σωστή λειτουργία των ήδη υπαρχόντων.

Και στο ερώτημα που μπαίνει - όταν διατυπώνεται το παραπάνω αίτημα - καλά και που θα βρεθούν τα λεφτά η απάντηση είναι αρκετά ξεκαθαρισμένη.

Να παρθούν από κει που υπάρχουν.

Και δεν εννοώ βέβαια με εισφορές των εργαζομένων από τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Εννοώ ότι πρέπει να παρθούν από αυτούς που τα ποσά της φοροδιαφυγής τους ανέρχονται σε αρκετά δισεκατομμύρια δραχμές.

Να παρθούν από κείνες τις στρατιωτικές δαπάνες που κάθε άλλο εξυπηρετούν εθνικούς αμυντικούς σκοπούς.

Αναλογιζόμαστε άραγε πόσες σχολικές βιβλιοθήκες μπορούν να δημιουργηθούν αν αναβληθεί η αγορά ενός και μόνο από τα τελευταίου τύπου αεροπλάνα που ετοιμάζεται να αγοράσει η χώρα μας;

Άρα λεφτά υπάρχουν.

Αυτό που απαιτείται είναι να δοθούν οι σωστές προτεραιότητες στα διάφορα κονδύλια από το κρατικό προϋπολογισμό. Και αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε γιατί είναι αρκετά κοντά η μέρα που θα κοπούν τα κονδύλια για τα οποία γίνεται λόγος.

Έτσι αυτό που χρειάζεται είναι:

- Μια πολιτική θέληση για ανέγερση του πολιτιστικού επιπέδου αυτού του τόπου που κάποτε έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και της μόρφωσης σε όλο το κόσμο.

- Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την κατοχύρωση των θέσεων μας στους διάφορους οργανισμούς και στις βιβλιοθήκες.

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω αποτελούν μερικές σκέψεις και απαραίτητο είναι να εμπλουτιστούν από συναδέλφους που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες σήμερα, και να τις παλαιψουμε από κοινό μέτωπο η Ε.Ε.Β. και οι σπουδαστές των σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Σπουδαστής Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Μέλος του Κ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε.