

### Διακήρυξη για το Βιβλίο

**Ο** Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου, στην προσπάθειά του να καταστήσει κοινωνούς στα θέματα που απασχολούν τον εκδοτικό κόσμο της χώρας μας μια σειρά από παράγοντες της δημόσιας ζωής, διετύπωσε τη **Διακήρυξη για το Βιβλίο:**  
«Οι Έλληνες εκδότες βιβλίου, με την έναρξη του 12ου Φεστιβάλ του Πεδίου του Άρεως, απευθυνόμαστε, με την παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, προς όλους τους πνευματικούς ανθρώπους, τις κοινωνικές οργανώσεις, τα πολιτικά κόμματα, τους φορείς της Πολιτείας, τους φίλους του βιβλίου, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.  
«Το βιβλίο ως κυρίαρχη πολιτισμική και πνευματική παρέμβαση, βρίσκεται σήμερα σε

κρίσιμη καμπή και διατρέχει άμεσο κίνδυνο να πάψει να επιτελεί την υψηλή του αποστολή. Η εγγενής κρίση που μαστίζει δεκαετίες ολόκληρες κάθε επιμέρους τομέα του βιβλίου, έχει κορυφωθεί και απαιτεί σήμερα άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Κηρύσσουμε το βιβλίο σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και καλούμε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους, συγγραφείς, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, πανεπιστημιακούς, καθηγητές και δασκάλους, φοιτητές, δημοσιογράφους, κάθε κοινωνικό παράγοντα, να συμπαρασταθούν ενεργά στις πρωτοβουλίες μας και να ενώσουν και τη δική τους με τη δική μας φωνή, τις δικές τους με τις δικές μας προσπάθειες, για να θγάσουμε το βιβλίο από το σημερινό τέλμα και να το μετατρέψουμε, από ασθενές πολιτισμικό προϊόν που είναι σήμερα, σε κεντρικό φορέα της παιδείας, της πολιτισμικής αγωγής του λαού μας, της πληροφόρησης, της σύγκρουσης των ιδεών, ένα από τα κύρια βάθρα για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας μας».  
(εδώ τελειώνει η Διακήρυξη. Ωστόσο, μένει μια απορία: Πώς θα «σωθεί» το βιβλίο και τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να το σώσουν!). ■

