

«Ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι απαραίτητος» – Ulrich Hohoff την 100η Ημέρα των Βιβλιοθηκονόμων

Στο Βερολίνο έλαβε χώρα από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου 2011 η 100η Ημέρα των Βιβλιοθηκονόμων της Γερμανίας. Επιλεκτικό απόσπασμα από την συνέντευξη του Δρ. Ulrich Hohoff, του διευθυντή της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Augsburg και προέδρου του Συλλόγου Γερμανών Βιβλιοθηκονόμων.

Κύριε Hohoff, η 100η Ημέρα των Βιβλιοθηκονόμων μόλις τελείωσε. Εκπλήρωσε η συνάντηση των Βιβλιοθηκονόμων τις προσδοκίες σας;

Οι προσδοκίες μου εκπληρώθηκαν! Είχαμε περίπου 4.750 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες – περισσότερους από κάθε άλλη φορά. Η αξίωση της Ημέρας των Βιβλιοθηκονόμων είναι πάντοτε η καλή μετεκπαίδευση των Βιβλιοθηκονόμων στην Γερμανία και κατ' αυτόν τον τρόπο ο περαιτέρω επαγγελματισμός στην εργασία τους. Και αυτό, πιστεύω, πέτυχε πολύ καλά.

Η συνάντηση διέπονταν αυτή τη φορά από το μότο «Βιβλιοθήκες για το μέλλον – Μέλλον για τις βιβλιοθήκες» ...

Ναι, θέλαμε να συζητήσουμε τι μας περιμένει τα επόμενα χρόνια και να τονίσουμε, ότι οι βιβλιοθήκες χρειάζονται και ανάλογους πόρους, για να είναι σε θέση να εκπληρώσουν αυτά τα καθήκοντα.

Αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Norbert Lammert είπε κατά την τελετή έναρξης: «Οι βιβλιοθήκες αξίζουν, ακόμα και εάν δεν αποδίδουν.»

Οι βιβλιοθήκες ανανεώνονται

Ήταν μήπως δυσσώινο το μελλοντικό σενάριο για τις βιβλιοθήκες στο Βερολίνο – ενόψει έλλειψης ασφάλειας προγραμματισμού σχετικά με τους οικονομικούς πόρους και το προσωπικό;

Όχι, ήταν μάλλον πολύ αισιόδοξο. Όλες οι βιβλιοθήκες έχουν τις ομάδες-στόχο τους, δουλεύουν για παιδιά, μαθητές, ενήλικες, φοιτητές, επιστήμονες και για την οικονομία. Ενόψει της απήχησης των χρηστών, οι βιβλιοθήκες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν. Η πρόκληση είναι να ανανεώνονται πάντα σε επιμέρους τομείς και να προσανατολίζονται τις υπηρεσίες τους βάσει της επίκαιρης ζήτησης των ομάδων-στόχων.

Ποια θέματα προκάλεσαν ιδιαίτερο μεγάλο ενδιαφέρον στο Βερολίνο;

Τις Ημέρες των Βιβλιοθηκονόμων έχουμε πάντοτε πλήθος θεμάτων. Όλα όσα συζητούνται στις βιβλιοθήκες – από την βιβλιοθήκη της κωμόπολης μέχρι την πολύ μεγάλη, διεθνώς δραστηριοποιούμενη βιβλιοθήκη – είναι και εδώ θέμα. Είχαμε πάνω από 350 διαλέξεις καθώς και συζητήσεις σε πάνελ, ένα πόστερ-σόου και πολλά ακόμα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ήταν το ερώτημα, πώς θα συνεχίσει η Γερμανική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – εδώ υπάρχει τώρα μεν τεχνική υποδομή, αλλά λείπουν τα χρήματα για να

διατεθούν τα περιεχόμενα. Άλλο ένα νέο θέμα είναι ο χειρισμός των επιστημονικών βιβλιοθηκών με ερευνητικά δεδομένα. Μέχρι στιγμής, οι βιβλιοθήκες ασχολούνταν κυρίως με βιβλιογραφικά δεδομένα. Τώρα στα καθήκοντά τους συγκαταλέγεται επίσης η διάθεση αξιόπιστων δυνατοτήτων για την διαρκή πρόσβαση – και συνεπώς την περαιτέρω χρήση – επιστημονικών δεδομένων.

Ίδια καθήκοντα – συνεχής αλλαγή

Θα αναγνώριζε άραγε ένας επισκέπτης της πρώτης Ημέρας των Βιβλιοθηκονόμων, που έλαβε χώρα το 1900 στο Μάρμπουργκ, σήμερα το επάγγελμά του;

Ναι, πιστεύω πως ναι. Τα βασικά καθήκοντα δεν έχουν αλλάξει: Οι Βιβλιοθηκονόμοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν μεγάλες συλλογές σε μέσα και τις κάνουν προσβάσιμες στον χρήστη. Έκπληξη θα προκαλούσε στο συνάδελφο από το 1900 ίσως η ποικιλία των μέσων, τα οποία προσφέρουμε σήμερα. Αλλά πιστεύω: Μετά το πρώτο σοκ με τους υπολογιστές και τα Smartphones θα ήταν πιθανώς ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες είναι σε θέση να εκπληρώνουν σήμερα πολύ καλύτερα τα καθήκοντά τους από ότι πριν από 100 χρόνια.

Ήταν στο Βερολίνο αισθητός ο φόβος των Βιβλιοθηκονόμων – να μην είναι πιθανώς σε θέση να ακολουθήσουν την αλλαγή;

Τα μεμονωμένα καθήκοντα αλλάζουν φυσικά σε σημαντικό βαθμό. Πολλοί συνάδελφοι, που είναι ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα στο επάγγελμα, πρέπει να προσαρμοστούν τώρα αρκετά γρήγορα σε μέσα, που δεν γνωρίζουν οι ίδιοι από προσωπική τους εμπειρία. Πρέπει να είναι ανοιχτοί. Συχνά οι συνάδελφοι, που έρχονται φρέσκοι από την επαγγελματική εκπαίδευση, είναι οι μέντορες των μεγαλύτερων.

Η βιβλιοθήκη ως εικονικός χώρος;

Σήμερα οι βιβλιοθήκες φαίνεται ότι χωρίζονται σε πραγματικούς και εικονικούς χώρους. Θα χάσει ο χώρος της βιβλιοθήκης στο μέλλον τη σημασία του;

Ο χώρος της βιβλιοθήκης εξακολουθεί σίγουρα να έχει τη σημασία του. Αυτό φαίνεται από τις γεμάτες βιβλιοθήκες των μεγαλουπόλεων και τις υπερπλήρεις αίθουσες ανάγνωσης – όπως επίσης και ιδίως εδώ στο Βερολίνο. Στο Πανεπιστήμιο Humboldt θα μπορούσαμε σίγουρα να προσφέρουμε τον τριπλάσιο αριθμό θέσεων ανάγνωσης.

Παντού όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι είναι απαραίτητη η βιβλιοθήκη ως τόπος όπου αποκομίζουμε πληροφορίες και γνώση. Και εάν πράγματι έχουμε την αξίωση να είμαστε κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης, τότε θα εξακολουθήσουν να είναι.

Η Ημέρα των Βιβλιοθηκονόμων έγινε αισθητή και στην πόλη;

Ναι, ασφαλώς. Οι Βιβλιοθηκονόμοι του Βερολίνου οργάνωσαν μία Μεγάλη Νύχτα των Βιβλιοθηκών. 40 βιβλιοθήκες προσέφεραν από τις 17.00 έως τα μεσάνυχτα ανάγνωση, μουσική, workshops, performances και τα λοιπά. Έλαβαν χώρα ξεναγήσεις στα εντυπωσιακά νέα κτίρια των βιβλιοθηκών εδώ στο Βερολίνο. Ήταν μεγάλη επιτυχία.

Διεθνής ανταλλαγή

Ποια ήταν για εσάς η πιο θετική έκπληξη;

Ότι είχαμε τόσους πολλούς ξένους επισκέπτες - πάνω από 500. Επειδή αυτοί οι επισκέπτες είχαν ενσωματωθεί και στο πρόγραμμα διαλέξεων, ήμασταν σε θέση να διαμορφώσουμε τη διεθνή ανταλλαγή καλύτερα από ότι μέχρι τώρα. Ήμασταν πράγματι σε θέση να συζητήσουμε και να πραγματοποιήσουμε συγκεκριμένους συλλογισμούς για αντεπισκέψεις και δίκτυα πέρα από τα σύνορα.

Τι επιθυμείτε εσείς για την 101η Ημέρα των Βιβλιοθηκονόμων, που θα λάβει χώρα τέλος Μαΐου του 2012 στο Αμβούργο;

Επιθυμία μου θα ήταν να επιτύχουμε πάλι ένα πρόγραμμα, το οποίο θα ασχοληθεί με τα πιο σημαντικά και επίκαιρα θέματα της βιβλιοθηκονομίας. Και κυρίως να πουν οι συμμετέχοντες όπως και αυτή τη φορά: Η Ημέρα των Βιβλιοθηκονόμων μας έδωσε πράγματι νέες ιδέες για τη δουλειά μας!

*H Dagmar Giersberg
πήρε τη συνέντευξη. Εργάζεται ως ελεύθερη δημοσιογράφος στη Βόννη.*

*Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion
Ιούνιος 2011*

Synergasia, 02/2011