

Ντίνα Γκόβελα  
Βιβλιοθηκάριος της Παπαστρατείου  
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες, Δεσποινίδες και Κύριοι,  
Είναι γεγονός ότι νέοι ορίζοντες ανοίγονται σήμερα για την Το-  
πική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, καθώς παίρνει νέες εξουσίες  
και αρμοδιότητες, ενισχύεται οικονομικά και καλείται να παί-  
ξει ουσιαστικό ρόλο αξιοποιώντας τη λαϊκή συμμετοχή στο πε-  
ριφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην πραγμάτωση μίας  
γνήσιας αποκέντρωσης.

Οι Βιβλιοθήκες σήμερα συμβάλλουν στο ανέβασμα του πολιτισ-  
μού και της μόρφωσης του λαού. Συμβάλλουν στην καλλιέργεια  
σεβασμού στο λαό, στη μάθηση, στη γνώση, στην αγάπη για το βιβ-  
λίο. Δεν πρέπει να είναι αυτοκέφαλα αυτόνομα ιδρύματα, αλλά  
αδιαίρετα τμήματα της πολιτιστικής, μορφωτικής, κοινωνικής  
οργάνωσης. Διότι δημιουργούνται σαν αναγκαίο μέσο Εθνικής  
Συνείδησης.

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Βιβλιοθήκες του Νομού Αιτωλ/  
/νίας σήμερα είναι απογυμνωμένες από εξουσίες και αποστερημέ-  
νες από οικονομικούς πόρους. Κυριολεκτικά προσπαθούν ενα-  
γώνια να επιβιώσουν. Και αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους  
με πολύ φιλότιμες προσπάθειες αλλά και πολύ ερασιτεχνισμό.  
Τα οξύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χρειάζονται εξειδι-  
κευμένες γνώσεις για να λυθούν, διότι και οι μέθοδοι εργα-  
σίας είναι απαρχαιωμένες.

Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι έχουμε επείγουσες ανάγκες  
εκσυγχρονισμού και ειδικευμένου προσωπικού για μια καλύτερη  
λειτουργία.

Και δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι στο Νομό μας οι Βιβ-

λιοθήκες βρίσκονται σε ώρα μηδέν.

Οι αδυναμίες είναι πολλές και διάφορες. Μένει να δούμε ποιές είναι αυτές και ποιά είναι η δυσμενής και πλήρης επίπτωση στην ανάπτυξη της χώρας μας και γενικά στις πληροφορίες.

Ο Νομός Αιτωλ/νίας καταλαμβάνει μεγάλη γεωγραφική έκταση στα δυτικά της Στερεάς Ελλάδας. (Μή ξεχνάμε ότι είναι ο μεγαλύτερος νομός της χώρας μας). Παρουσιάζει 5 μεγάλα αστικά κέντρα και 228 Κοινότητες, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και παραθαλάσσιες.

Πέρα από τα 5 αυτά αστικά κέντρα που ανέπτυξαν περισσότερο ή λιγότερο πολιτισμό, εμπόριο, οικονομική δραστηριότητα. Ο Νομός κατά βάση, ξεκομμένος όπως είναι από πολλά μεγαλύτερα και πιο αναπτυγμένα αστικά κέντρα, παρουσιάζει ιδιαίτερα γνωρίσματα: Πλούσιο ιστορικό και αρχαιολογικό υλικό, εμπόριο, παράδοση αναπτυγμένη, αγροτική δραστηριότητα που δεν ασκείται μόνο από γεωργούς, αλλά και από άλλους κυρίως επαγγελματίες που συμπληρώνουν το ανεπαρκές επαγγελματικό εισόδημα με την εποχιακή καπνοκαλλιέργεια και την ελαιοκομία και ακόμα είναι πέρασμα για την διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων προς την Ήπειρο και την Πελοπόννησο.

#### Ιος Χάρτης - Στοιχεία

23 Βιβλιοθήκες:

- 1) Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου.
- 2) Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου.
- 3) Βάλβειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Μεσολογγίου.
- 4) Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιλοχίας.

5) Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιτωλικού.

Η Δημόσια με πορτοκαλί χρώμα, Οι Δημοτικές με κόκκινο χρώμα

Οι Κοινοτικές με μπλε χρώμα και είναι 18, ήτοι:

1) Θέρμου.

2) Νεοχωρίου.

3) Βόνιτσας.

4) Μυρτιάς.

5) Κατοχής.

6) Κατούνας.

7) Γαβαλούς.

8) Αστακού.

9) Ελλάτους.

10) Στάνου.

11) Παπαδάτες.

12) Μενιδίου.

13) Νεοχώριον Ναυπακτίας.

14) Πλάτανου Ναυπακτίας.

15) Πετροχωρίου.

16) Σταμνιάς.

17) Χρυσοβίτσας.

18) Καινοδρίου.

2ος Χάρτης

Δημοτικές που λειτουργούν: Αγρινίου και Μεσολογγίου (χρώμα κόκκινο).

Κοινοτικές που λειτουργούν: Θέρμου. (χρώμα μπλέ).

Δημοτικές που δεν λειτουργούν: Αμφιλοχίας και Αιτωλικού (με πράσινο χρώμα).

Κοινοτικές που δεν λειτουργούν: Υπόλοιπες 16 (κίτρινο χρώμα).  
Υπολειπόμελε της Βόνιτσας.

Με όσα είδαμε παραπάνω είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ότι οι Βιβλιοθήκες στην Αιτωλ/νία δεν είναι δυνατόν να παίζουν το ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Ακόμα και αυτές που λέγονται ότι λειτουργούν, δεν παρέχουν ούτε έγκαιρη, ούτε επαρκή πληροφόρηση και πολύ περισσότερο αντικειμενική.

Εκείνο που ξεκινάει από τις διαπιστώσεις των αναγκών μας και τη σωστή ενημέρωση που θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα στους αναγνώστες - χρήστες (κατοίκους) και στους φορείς αυτού του είδους δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και ο υπεύθυνος διάλογος μεταξύ των βιβλιοθηκών και κάθε μορφής φορέων.

Έτσι με τις συνθήκες που λειτουργούν σήμερα στην Αιτωλ/νία δεν αποτελούν με κανένα τρόπο τις βασικές εστίες συγκέντρωσης και διανομής εκείνου του αριθμού βιβλίων και πληροφοριών που θα έπρεπε να παρέχουν.

Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, για να κλείσω την εισήγησή μου, θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο όπως ξέρουμε όλοι μας (και πρέπει να ξέρουμε)... ότι είναι θέμα εθνικής υποχρέωσης και το Κράτος αντιμετωπίζοντάς το έτσι, θάπρεπε να το δει αποκομμένο από την δυσλειτουργία των Δημόσιων Υπηρε-

σιών, μακριά από πρόχειρα νομοσχέδια και διατάξεις με αποφάσεις για ριζικές τομές στο θέμα οργάνωσης και λειτουργίας και επιχορήγησης βιβλιοθηκών, με υπηρεσίες που θα απασχολούνται με μοναδικό αντικείμενο αυτό το ίδιο, με νομοσχέδια και ειδικά κονδύλια στα πενταετή προγράμματα με παροχή ουσιαστικών γνώσεων στις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας με ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους υπάρχοντες βιβλιοθηκάρχους και με σωστή αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν θα κατεβάσει το βιβλίο στα σλογκάντυπον- το θυμόμαστε όλοι - "όταν δεν βλέπετε τηλεόραση, διαβάστε ένα βιβλίο!"

Για να περιοριστώ στην πρότασή μου θέλω να πω, ότι για να λειτουργήσει σωστά ένα εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών θα πρέπει να ενταχθούν και να οργανωθούν μέσα σ' αυτό όλες οι βιβλιοθήκες της χώρας. Δημόσιες - Δημοτικές - Κοινοτικές - Σχολικές - Επιστημονικές κ.λ.π. με κοινά πρότυπα, κοινούς καταλόγους και κοινά συστήματα οργάνωσης που θα μπορούν με επικεφαλής την Εθνική Βιβλιοθήκη της χώρας και να χωριστούν σε περιφερειακές - νομαρχιακές - δημοτικές - κοινοτικές και συνοικιακές βιβλιοθήκες.

Η Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη σωστά στελεχωμένη θα αποκεντρώνει το πληροφοριακό υλικό της στις περιφερειακές Νομαρχιακές βιβλιοθήκες, που στη συνέχεια θα αποκεντρώνουν το δικό τους υλικό στις Δημοτικές - Συνοικιακές Βιβλιοθήκες.

Αυτό το δίκτυο βιβλιοθηκών μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικά τη σπονδυλική στήλη του βιβλιοθηκονομικού συστήματος της χώρας, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη δημοκρατικοποίηση της μόρφωσης και στις πολιτιστικές ανάγκες που απαιτούν το αντίστοιχο αντίκρυσμα και που οι υ-

πάρχουσες βιβλιοθήκες δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν.

Οι Νομαρχιακές Βιβλιοθήκες μπορούν να γεννηθούν στη βάση των Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών σαν νέος θεσμός και να γίνουν τα βασικά βιβλιοστάσια του νομού, που θα εξυπηρετούν πλατεία και ενεργά με επάρκεια και αντιπροσωπευτικότητα βιβλιοθηκονομικά και βιβλιογραφικά τον πληθυσμό του Νομού και τον κάθε χρήστη, ανάλογα με την ειδικότητα.

Σ' αυτή τη βιβλιοθήκη μπορεί να δημιουργηθεί μία πρωτότυπη συλλογή μελέτης και έρευνας του τόπου πάνω σε θέματα οικονομίας, πολιτισμού, αξιοποίηση κάθε λογής ιστορικών λαογραφικών κ.λ.π. αρχείων και κάθε τι που έχει σχέση με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τόπου.

Ακόμα να συγκεντρωθεί όλο το υλικό που ανήκει στο νομό και όλη η τοπική εκδοτική δραστηριότητα, ώστε να μπορεί να αποχτηθεί μία πλήρης τοπική επιστημονική τεκμηρίωση και η βιβλιοθήκη να είναι το κέντρο τοπογραφίας του νομού.

Για να είναι αποτελεσματική η πληροφόρηση που θα παρέχει η Νομαρχιακή βιβλιοθήκη πρέπει να είναι επαρκής (να παρέχει πλήρεις γνώσεις), έγκαιρη (να παρέχεται στον κατάλληλο χρόνο) και αντικειμενική (να παρέχεται ισοδύναμα).

Για να λειτουργήσει σωστά σαν κέντρο συγκέντρωσης πληροφοριών υλικού χρειάζεται επιλογή μεθόδου και συστήματος, που θα ξεκινάει όπως είπαμε, από την Κεντρική Εθνική Βιβλιοθήκη.

Χωρίς όμως την συστηματική οργάνωση του τεράστιου όγκου βιβλίων και στοιχείων που υπάρχουν και θα συγκεντρώνονται σε κάθε τομέα θα είναι αδύνατον να λειτουργήσουν ή τουλάχιστον να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Γι' αυτό είναι απαραίτητη μία οργανωτική δομή που θα απορρέει από θεσμικά πλαίσια αυτού του συστήματος πληροφόρησης.

-Οι νομαρχιακές βιβλιοθήκες θα μπορούν να εκτελούν την λειτουργία τους αναπτύσσοντας τον αλληλοδανεισμό και την συνεργασία ανάμεσα στις βιβλιοθήκες της περιφέρειας.

-Να ετοιμάζουν ετήσια βιβλιογραφικά δελτία του νομού που θα διαδίδονται στους χρήστες και δελτία εισαγωγής νέων βιβλίων που στη συνέχεια θα διοχετεύονται στις Δημοτικές, Κοινοτικές και Συνοικιακές βιβλιοθήκες.

- Παράδειγμα -

Η Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου, ο Δήμος Αγρινίου και η περιφέρειά του (Χάρτης).

Στη Παπαστράττειο Δημοτική Βιβλιοθήκη θα συγκεντρώνεται το πληροφοριακό υλικό που θα προέρχεται από τη Νομαρχιακή Βιβλιοθήκη και το οποίο θα διακινείται στη συνέχεια στις Συνοικιακές. Η διακίνηση του βιβλίου μέσα στη πόλη μπορεί να γίνει στη μορφή κινητής βιβλιοθήκης.

(Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου διαθέτει εδώ και λίγους μήνες ένα αυτοκίνητο) και να στηριχθεί στην ουσιαστική βοήθεια που είναι στη θέση να παρέχουν και πρέπει να θέλουν, τα Συνοικιακά Συμβούλια, διαθέτοντας χώρο και βοηθώντας τη σωστή ενημέρωση του βιβλίου.

Το αντίστοιχο μπορεί να γίνει για την περιφέρεια με την βοήθεια των Κοινοτήτων και των πολιτιστικών φορέων που θα μπορούν να διαθέσουν χρόνο στα Δημοτικά καταστήματα και στα Γραφεία τους.

Έτσι με τη σωστή συμπράταση της Πολιτείας, των Νομαρχιακών Επαρχιακών Συμβουλίων και όλων των φορέων η βιβλιοθήκη

μπορεί να γίνει ο χώρος που περισσότερο θα επισκέπτεται ο κόσμος και που θα μπορεί να δίνει πέρα από τον ορθό προσανατολισμό και τη διάπλαση των ενδιαφερόντων των αναγνώστών, πλατεία και μαζική προσφορά.

Γιατί η πληρέστερη πληροφόρηση είναι αυτή που βοηθάει τους πολίτες σε μία συμμετοχή και η συμμετοχή τους αυτή βοηθάει στις δημοκρατικές διαδικασίες.