

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΦΑΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59.

Ἐκαστον φύλλον τιμάται
λεπτῶν 20.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΩΤΕΑ

Ἐν Ἑλλάδι . . . Δρ. 10
Ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ Φρ. χρ. 42

ΕΚΔΙΟΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τὸ πνεῦμα τῆς θρησκείας, ὑπὸ Α. Διομήδους Κυριακοῦ.
- Ἑβδομάς κοιτωνική καὶ φιλολογική.
- Ἱστορία διὰ πολλὰ μεγάλα παιδιά, ὑπὸ Θ*.
- Ἔνας ἐπιθράσις ἐν Ἀνατολῇ Γερμανοί, Ἄγγλοι, Γάλλοι. Ἐντιπώσεις τοῦ κ. Deschamps.
- Τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ ἀρχηγοῦ Κριστῆ. Ἀπὸ Πέτρας εἰς Θήβας.— Ἡ Μορῆ τοῦ δαίον Λουκά.— Εἰς Δομβραίνην.— Ἐόλο εἰς τὸν Καπάνταην.
- Χῆνος. Ρωσικὴ Φιλολογία, (μῦθος Κριλάφ), ὑπὸ Π. Α. Ἀζιάτου.
- Ὀλγα, μυθιστορία Λουδοβίκου Ἐνώ. (Ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ). Συνέχεια.
- Ἀξιοκὸν Ἐγκυκλοπαιδικόν. Βιβλιοκρισία Α. Ν. Γιάνναρη.
- Ἐιδήσεις τῆς Ἑβδομάδος. Ἐγγόρια—Ἐξωτερικά—Ἀρχαιολογία κ.τ.λ.
- Ἰδιαιτέρως Γράμματα.
- Νέα βιβλία.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ*

Ὅσοι νομίζουσιν, ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι οἱ τύποι, εὐρίσκονται ἐν οἰκτρᾷ πλάνῃ. Ἡ θρησκεία κατ' οὐσίαν εἶναι τὸ αἰσθημα τοῦ πρὸς τὸν δίκαιον Θεὸν φόβου καὶ τῆς πρὸς τὸ πανάγαθον καὶ τέλειον Θεὸν ἀγάπης, τὸ ὁποῖον μαρτυρεῖται ἐν τῷ βίῳ δι' ἔργων ἀγαθῶν, διὰ τῆς δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας, διὰ τῆς εὐσυνειδήτου ἐκπληρώσεως πάντων τῶν καθηκόντων ἡμῶν. Οὕτω διδάσκεται ἡ θρησκεία καὶ παρὰ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ψαλμῶδων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ παρὰ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ. Ἡ ἐσωτερικὴ αὕτη εὐσέβεια, ἡ μαρτυρομένη διὰ τοῦ χρηστοῦ βίου, ἐκδηλοῦται καὶ διὰ τῶν τύπων τῆς λατρείας καὶ τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ἀσκήσεων. Οἱ τύποι οὗτοι, οἵτινες μεταβάλλονται κατὰ τοὺς διαφόρους καιροὺς, βεβαίως πρέπει νὰ εἶνε καὶ αὐτοὶ σεβαστοί, ὡς ἐκδήλωσις τῆς θρησκείας καὶ ὡς συντελοῦντες καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ὑπόθαψιν τῆς ἐσωτερικῆς εὐσεβείας, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ οὐσία καὶ τὸ πνεῦμα τῆς θρησκείας. Ὅταν μάλιστα ἐξ ἀμαθείας ἐκλαμβάνονται ὡς αὕτη αὕτη ἡ οὐσία, ἐπέρχεται ἡ φοβερὰ ἐκείνη διαστροφή τῆς θρησκείας, ἥς εἰκόνα τελείαν εἶδομεν κατὰ τοὺς μέσους αἰῶνας ἐν τῇ Ἀνατολῇ καὶ τῇ Δύσει. Τότε τὸ μὲν πνεῦμα ἐκλείπει, μένει δὲ μόνον τὸ γράμμα τῆς θρησκείας ἢ ἡ ἐξωτερικὴ αὐτῆς μορφή. Τοιαύτη διεστραμμένη θρησκεία δὲν φέρει ἀξίως τὸ ὄνομα τῆς θρησκείας, εἶναι παρωδία αὐτῆς. Τοιαύτη τυπικὴ θρησκεία δύναται νὰ ὑπάρχη ἄνευ ἠθικότητος, νὰ συνυπάρχη μετὰ ἐσχάτης βίου

φαιλότητος. Τοῦτο πρέπει νὰ κατανοήσωσι πρῶτον ὅσοι τῶν παρ' ἡμῖν λογίων μὴ ἐγκύψαντες εἰς τὴν μελέτην τῆς θρησκείας παραγνωρίζουσιν αὐτὴν καὶ νομίζοντες αὐτὴν ὡς συγκεκριμένη μόνον ἐκ τύπων τινῶν περιφρονοῦσιν αὐτὴν καὶ οὐδενὸς λόγου ἀξίαν κρίνουσι. Πρέπει νὰ ἐνοήσωσιν οἱ τοιοῦτοι, ὅτι ἡ θρησκεία κατὰ τὸ πνεῦμα αὐτῆς ἐνοουμένη εἶναι ἡ ὑψίστη ὄψις πνευματικοῦ βίου τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ θεῖον, πρὸς τὸ δίκαιον, πρὸς τὸ ἀγαθόν, εἶναι ἡ ἔξαρσις τῆς ψυχῆς πρὸς τὸν Πλάστην ὡς τὸ ἰδεώδες τοῦ καλοῦ, τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ ἀληθοῦς, ὁ ἄνευ θρησκείας εἶναι ἄνευ τῆς ὑψηλοτάτης ταύτης τάσεως πρὸς τὰ ἰδεώδη, πρὸς τὴν αἰωνίαν δικαιοσύνην καὶ ἀγαθότητα. Οὕτως ἐνοουμένη ἡ θρησκεία εἶναι ἡ μόνη δύναμις, ἥτις δύναται νὰ ἐξαγνίσῃ καὶ ἐξυψώσῃ ἠθικῶς καὶ τὰ ἄτομα καὶ τὰ ἔθνη ἄνευ αὐτῆς καταπιπτουσι καὶ ἄτομα καὶ ἔθνη εἰς τὸν ἐγωϊσμόν, εἰς τὸν ὀλισμὸν καὶ γίνονται ἔρμαιον τῶν παθῶν καὶ ἐκφραζίζονται. Ἀναγνωρίζοντες δὲ τὴν ἀληθῆ ταύτην φύσιν τῆς θρησκείας, ἂς σπουδάσωσιν οἱ παρ' ἡμῖν λόγοι καὶ μεμορφωμένοι ἄνδρες, οἱ δυνάμενοι νὰ ἐπηρεάσωσι τὰ κοινά, νὰ ἀνυψώσωσι παρ' ἡμῖν τὴν θρησκείαν δι' ἐπιστημονικῆς μορφώσεως καὶ ἀξιοπρεποῦς συντηρήσεως τοῦ κλήρου. Μόνον κληρὸς πεφωτισμένος, ἐπιστημονικῶς μεμορφωμένος δύναται νὰ ὑψώθῃ καὶ ν' ἀνυψώσῃ καὶ τὸν λαὸν εἰς τὴν τοιαύτην καθαρὰν ἀντίληψιν τῆς θρησκείας. Ἡ ἀμάθεια τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ εἶναι ἡ κυρία αἰτία τῆς οἰκτρᾶς παρανοήσεως καὶ διαστροφῆς τῆς θρησκείας. Ἐπειτα καὶ ὁ λαὸς πρέπει νὰ καθοδηγηθῇ εἰς τὸ νὰ ἐνοήσῃ τί εἶναι ἡ ἀληθὴς θρησκεία, ἡ ἀληθὴς εὐσέβεια. Οἱ διδάσκοντες αὐτὸν πρέπει νὰ πείσωσιν αὐτόν, ὅτι καλὸν μὲν καὶ πρέπον εἶναι νὰ σέβηται τις καὶ τοὺς τύπους τῆς θρησκείας, ἀλλ' ὅτι δὲν εἶναι τοῦτο τὸ πᾶν ἐν τῇ θρησκείᾳ, ἀλλ' ὅτι κυρίως ἡ οὐσία καὶ τὸ πνεῦμα τῆς θρησκείας εἶναι ὁ φόβος πρὸς τὸν Θεόν, ἡ ἀγάπη πρὸς αὐτόν καὶ τὸ θεῖον θέλημα, εἶναι τὸ νὰ μὴ βλασφημῇ τις τὸ θεῖον, νὰ μὴ ἐπινοῇ, νὰ σέβηται τοὺς γονεῖς του, νὰ μὴ φονεύῃ, νὰ μὴ προσβάλλῃ τὴν οἰκογενειακὴν τιμὴν τοῦ ἄλλου, νὰ μὴ κλέπτῃ, νὰ μὴ ψευδομαρτυρῇ, νὰ μὴ ψεύδῃται ἐν γένει, νὰ μὴ ἐπιθυμῇ τὰ τοῦ ἄλλου πράγματα, νὰ ἴναι καθόλου εἰπεῖν δίκαιος καὶ φιλόανθρωπος, νὰ λυπῆται τοὺς πτωχοὺς καὶ δυστυχεῖς, νὰ προστατεύῃ τοὺς ὀρφανοὺς καὶ ἀπρόστατεῖτους καὶ μεριμνᾷ περὶ αὐτῶν, νὰ ἀγαπᾷ τὴν πατρίδα του, ὑπακούων εἰς τοὺς νόμους αὐτῆς καὶ ὄν ἐ-

τοιμος νὰ θυσιασθῇ ὑπὲρ αὐτῆς, καὶ νὰ ἐνδιαφέρηται, ἐνθουσιᾷ καὶ ἐργάζεται ὑπὲρ παντός καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ. Τοῦτο εἶναι ἡ οὐσία, τοῦτο εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς θρησκείας.

Α. ΔΙΟΜΗΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

Ἡ Ἑλλάς ἐν τῇ Παγκοσμίῳ Ἐκθέσει. — Ἀνακοινώσεις ἀξία προσοχῆς. Περιπέτεια μεταφρασθέντος ἔργου. Νὰ μὴ μᾶς γαλάσωσι πρὸ πάντων. — Τὰ ἑαρινὰ γυμνάσια. Ἀγαθὸς οἰωνός. — Τὸ πνεῦμα τῆς θρησκείας καὶ οἱ τύποι. Ἱταλιῶν ἀνέχδοτον ἴσως καὶ νέον Ἡ μελέτη τοῦ κ. Διομήδους Κυριακοῦ. — Ὁ κ. Σαυθόπουλος καὶ ἡ κυρία του. Μουσικαὶ ἐπιτυχίαι. Τὸ γερμανικὸν ἄσμα.

Ἐν τῇ Παγκοσμίῳ Ἐκθέσει τῶν Παρισίων μετὰ δύο μῆνας ὑπερηφάνως θὰ κυματίσῃ παρὰ τὴν Γαλλικὴν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ σημαία, σκιαζουσα τὰ ἐκλεκτότερα δείγματα τῆς συγχρόνου βιομηχανικῆς, γεωργικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προόδου ἡμῶν. Τὸ δὲ Ἑλληνικὸν διαμέρισμα χάρις εἰς τὰς πεφωτισμένας φροντίδας τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ὀλυμπίων θὰ πείσῃ τοὺς πανταχόθεν συρεύσοντας ὅτι οἱ Ἕλληνες, ὅταν ἐργάζονται, γνωρίζουσι νὰ ἐργάζωνται καλῶς, ὅπως καὶ πᾶς ἄλλος λαός.

Ἀνακοινοῦμεν ὁμῶς μετ' ἐπιφυλάξεως τὸ ἔξῃς, ὅπερ ἄνευ ἐπιφυλάξεως μετέδωκαν ἡμῖν. Ἐν τῇ Ὀλυμπιακῇ ἐκθέσει ἔλαμπον ἀντικείμενα οὐδὲν ἄλλο ἔχοντα τὸ Ἑλληνικὸν ἢ ὅτι Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἐκθέται των! Αὐτὸ εἶναι ἀληθὲς δυστυχῶς. Εἶναι ὁμῶς ἀληθὲς ὅτι τῶν ξενικῶν τούτων ἀντικειμένων τινὰ λαβόντα οὕτω τὸ χρίσμα τῆς ἰθαγενείας, θὰ παρουσιασθῶσιν ὡς τοιαῦτα καὶ πρὸ τοῦ ξένου κόσμου; Τοῦτο δὲν το πιστεύομεν. Καὶ ἐνθυμούμεθα τὴν ἱστορίαν φιλολογικῶν τινος ἔργου, ὅπερ μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ παρουσιάσθη ὑπὸ τοῦ φιλοδόξου μεταφραστοῦ ὡς πρωτότυπον Ἑλληνικόν, ὡς τοιοῦτον δὲ μετεφράσθη πάλιν εἰς τὴν γλῶσσαν, ἐξ ἧς ἀρχῆθεν παρελήθη. Πῶς θὰ ἐγέλασε βλέπων αὐτὸ ὁ συγγραφεὺς του! Θὰ προσέξωσι βεβαίως οἱ ἐν τῇ Παγκοσμίῳ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ προκαλέσωσι παρομοίους γέλωτας. Δὲν ἔχει οὕτω;

Τὸ ὄρατον ἀγγέλμα, καθ' ὃ 4 συντάγματα πεζικοῦ, ἰσαριθμοὶ πυροβολαρχίαι καὶ ἱππαρχίαι καὶ ἀνάλογος δύναμις μηχανικοῦ καὶ ἄλλων ἐπιβιομηθητικῶν σωμᾶ-

* Ἀπόσπασμα μελέτης ἀναγνωσθείσης ἐν τῷ Παρτασοῦ.

