

# ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 6<sup>B</sup>  
(ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΑΕΤΟΣ") ΤΗΛ. 21-081

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1946  
ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 500 — ΑΡΙΘΜΟΣ 40

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ: Ένας βράχος  
ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ: Ήθος  
ΘΑΝΟΥ ΒΙΛΙΕΡΗ: Μετά τον υπερρεαλισμό  
ΠΕΤΡΟΥ ΒΕΛΙΩΤΗ: Σκέψεις για το χορό  
HENRI BARBUSSE: Σαφήνεια  
ΣΩΤ. ΠΑΤΑΤΖΗ: Το τραγούδι των σκοτωμένων

EMILE VERHAEREN: Φύγετε  
Γ. ΔΑΜΠΡΙΝΟΥ: Οι Άκριτες έρευνες  
ΜΕΛΠΩΣ ΑΞΙΩΤΗ: Άπορία αναγνώστη  
ΚΡΙΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗ: Κρήτη  
ΓΡ. ΠΕΤΡΩΝΑΑ: Από την κοινωνία ή αρχή  
ΝΑΤΑΝ ΡΙΜΠΑΚ: Ένα κορίτσι απ' το Άλφ  
Μπουναρ. Μετάφραση: Γεωργίας Δεληγιάννη - Άναστασιάδη

Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΜΗ, ΑΔΕΣ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ: Κριτική  
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ  
ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ: Το τραγικό τέλος του Πούσκιν

## ΕΝΑΣ ΒΡΑΧΟΣ

Του Στράτη ΤΣΙΡΚΑ

Ένας βράχος κει πέρα με λίγα μάρμαρα κι' όμως... Χρόνια και χρόνια τώρα, οι άνθρωποι που ζούν εδώ κι' ανάμεσα στους άλλους λόφους γύρω-τριγύρω, ίσαμν πέρα στις άμμουδιές του κόλπου, δέν επαφιν να δίνουν χρυσούς κανόνες, μέτρα φωτεινά και πεντακάθαρα.

«Νά, μωρέ τσίμπληδες, πώς ζούν! Μή λογικό και λευτεριά! δηλαδή με κανόνες. Κανόνες χρυσούς, κανόνες ζυμαρισμένους. Στ' ανάστημα τ' ανθρώπου».

Πόλη με τους ανθρώπους πώχουνε τ' ανάστημα του ανθρώπου. Στό πόδι μιάς υφιας. Στό μάκρος μιάς σκάφης όπου ζυμώνουν τό ψωμί. Στό δυοσ πώχουνε τ' κλήματα με τ' σταφύλια.

Ποιος είδε τό λαό, που ζει κάτω απ' τό βράχο με τ' μάρμαρα, ν' αντιπαλεύει με βαρβάρους, με μιζοβαρβάρους, με νεοβαρβάρους, με δονκάρτα, με θασίλεια, μ' αυτοκρατορίες, για ένα «τίποτα», για μιάς τριχας σκύψιμο του κεφαλιού—μιάς τριχας! Ποιος είδε και δέ θάμαξε:

Ούτε ψωμί, που είν' η ζωή, ούτε κρασί, που είναι τ' όνειρο. Μόνο ένα φυλλαράκι από μυριά να μασουλλίζουν, με τή σιωπή τή γένη στό στόμα, με τή σιωπή τήν έκφραση στό πρόσωπο, σά να λέν: «Τ' ανθρώπου τ' ανάστημα και τίποτ' άλλο. Τήν ανθρώπιό μας».

Τό χρώμα των ματιών τους να γυρνά προς τό μενεξελί κι' οι κινήσεις των χειρών τους να γίνονται άργές και γεμάτες σά να χαϊδεύουν άρχαία μάρμαρα. Κι' αυτοί οι ζωντοί, αυτοί οι μελαχρονοί, αυτοί οι σωνακλάδες άνθρωποι, να μερώνουν ξαφνικά και με μιάν ήσυχη άποασιστικότητα να λέν: «Εδώ θά πεθάνουμε». Σά να λέν: «Εδώ θά φνιτρεύουμε».

Και να πεθαίνουν. \*Όχι για τό ψωμί, όχι για τό κρασί, με για τ' ανάστημα του ανθρώπου. Για τίς μυρτιές.

\*Εδώ θά τό φνιτρεύουμε τό δέντρο, για να πάρεις μέτρα χρυσά, ζάβαλε κόσμε. Δίγως αυτό ζωή δέ νογείται! Πάνω στο βράχο, πάνω στα μάρμαρα!

Και θά προάσουν τ' χρόνια. Και τότε οι άνθρωποι, άνοιχτομάτηδες, άνοιχτοχέρηδες, άνοιχτόκαρδοι, θά λέν: «Έτσιότος έδώ ο λαός, στον Έσκιο αυτού του βράχου με τ' μάρμαρα, είναι που μας έδωσε τ' μέτρα τ' χρυσά, στ' ανάστημα του ανθρώπου. Δηλαδή τή λευτεριά!»

Θά λέν και θά γέρονιν λαφριά τό κεφάλι, με τσίγα, —όχι! ούτε με τσίγα, —πάνω απ' τους τώφους, που άγροπνες θά φυλάγουν, δοθείς, στ' ανάστημα του ανθρώπου, οι υφιας.

\*Αλεξάνδρεια, Γενάρης 1946

## Η Θ Ο Σ

Του Δημήτρη ΦΩΤΙΑΔΗ

Πραγματικά φιλόσοφος είναι εκείνος που ζει σύμφωνα με τη φιλοσοφία του. Τό ίδιο είναι άληθινό και για κάθε πνευματικό άνθρωπο. Γιατί η καλλιτεχνική δημιουργία δέν είναι υπόθεση μονάχα τεχνικής, με ά κι' έχει για κύριο σκοπό της να έκφράσει συμπυκνωμένη τή ζωή, να δώσει πλαστική μορφή στα πιο έσωτερα συναισθήματά μας, να μορφοποιήσει τις επιδιώξεις μας, τις νοσταλγίες μας, τους πόθους μας, τ' όνειρά μας καθετί που είναι δεμένο μ' ό,τι καλύτερο υπάρχει στη σκέψη μας και στην ψυχή μας.

Λένε μερικοί: Δέ μ' ενδιαφέρει η ζωή του λογοτέχνη, με τό έργο του. Μά μέσα στο έργο μας, είτε τό θέμα είτε όχι, υπάρχει η ζωή μας. \*Όχι βέβαια τ' γεγονότα, με η έκφρασή της—κι' αυτό είναι τό πιο σημαντικό. \*Όσο κι' αν γυρεύουμε να καμουφλάρουμε τον έαυτό μας, σέ κάθε έμπειρο μάτι είναι εύκολο, μέσα σέ όσα γράφουμε, να τον άνακαλύψει. Έάν λογική και πεζόλογη είναι η διάθεσή μας, ό λυρισμός που θά μεταχειριστούμε θά είναι ψεύτικος. Έάν είμαστε στενόκαρδοι κι' ύπολογιστικοί, οι ήρωικοί μας τύποι θά είναι ρωμαντικοί και φτιαχτοί. Έάν είμαστε

(Συνέχεια στή σελίδα 95)

## Χρονικά

ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η βράβευση των έπτά λογοτεχνικών βιβλίων που η έμπνευσή τους κ' η υπόθεσή τους βγήκε απ' τήν τετραχρόνη αντίσταση του λαού μας ήρθε να επισφραγίσει εκείνο που από άρκετόν καιρό είχε γίνει κοινή συνείδηση στον κύκλο των διανοουμένων, πώς δηλαδή τ' βιβλία αυτά ήσαν τα πιο άντιπροσωπευτικά και τ' πιο καλλιτεχνικά κ' ιστορικά άρτια στη συγκρότησή τους.

Τ' ποιήματα της Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη «Τής νιότης και της λευτεριάς», της Ρίτας Μπούμη Παπα «Αθήνα» καθώς και τό πεζογράφημα του Νικηφόρου Βρετάκου «33 ήμέρες» είναι βγαλμένα από τον άγώνα της πόλης, τ' πρώτα όταν οι γεραμοί ήταν έδώ, τ' άλλα απ' τή δεκαμβριανή πάλη για τήν άνεξαρτησία μας.

Τ' πεζά πάλι είναι από τον άγώνα της υπόλοιπης Ελλάδας, κ' είναι τό έξαιρετικό μυθιστόρημα του Δ Χατζή «Φοτιά» τό ιστορικό-καλλιτεχνικό του Α. Βρατσάνου «Βροντά ο Όλυμπος» και οι άναμνήσεις «Απ' τό άντάρτικο της Ρούμελης» του Λ. Μωραϊτή.

Ίδιαιτέρη χαρά μας προξένησε η βράβευση των διηγημάτων «Ματωμένα Χρόνια» του συνεργάτη μας Σωτήρη Πατατζή, που η πρώτη του φιλολογική εμφάνιση έγινε από τις στήλες μας.

Τό περιοδικό μας συγχαίρει τους λογοτέχνες αυτούς για τήν τιμητικήν αυτή διάκριση κ' εύχεται η βράβευση τους νά ναι με ά καλή άπαρχή στην άμιλλα για τήν καλλιτεχνική άξιοποίηση του έθνικού μας άγώνα.

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Σ' άλλη στήλη μας δημοσιεύουμε απόσπασμα από ένα μήνυμα προς τον Έλληνικό Λαό Γάλλων διανοουμένων. Τ' άληθινά φιλελληνικά λόγια τ' υπογράφουν μερικοί παγκόσμιος σήμης συγγραφείς όπως ο Πώλ Λανζεβίν, Μωρίς Μπεντέλ, Μαρσέλ Πρεβό, Πώλ Έλνάρ, Έμίλ Κάν κ. ά. Οι Έλληνες διανοούμενοι, μέσα στις τραγικές αυτές ώρες που περνάει ο τόπος μας, τους εύχαριστούν στ' όνομα του Έλληνικού λαού.



ΟΡΕΣΤΗ ΚΑΝΕΛΛΗ: Σχέδιο.

















# Ελευθερα Γράμματα

## ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ

Του Κώστα ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

Με τον Πούσκιν έχω καταπιαστεί πολλές φορές. Ήταν ο πρώτος ποιητής που κατάλαβα όταν οι δικοί μου ξεφουτρώνοντάς με, ανήλικο ακόμα απ' το Πλακιώτικο σπίτι μας, με μεταφύεψαν στο ρωσικό Λύκειο της 'Οδέσσας. Έγραψα, μίλησα και μετάφρασα αρκετά απ' το έργο του. Έχω κι' άλλα στο συρτάρι μου, αλλά που καιρός και που γαλήνη στα χρόνια μας, για τέτοιες ευχάριστες ασχολίες. Σήμερα ζούμε στη ζύμωση του Νέου Κόσμου. Το γιορτασμό της αναπροσαρμογής είναι ζήτημα αν τον συγιορτάσουμε οι προχωρημένοι πιά στην ηλικία.

Μα εκείνοι που πιστεύουν σ' αυτόν και πώς ο κόσμος είναι ένας, παρεθόν, παρόν και μέλλον, πώς δεν έγινε ούτε γι' αυτούς, ούτε για λίγες γενιές, αλλά για το μέγα σύνολο, για την αιωνιότητα, θα τον γιορτάσουν παρακολουθώντας τον πέρα απ' τον πέπλο, που θα τους χωρίζει απ' το γήινο κόσμο.

Σήμερα θα γράψω για τον άδικο θάνατο και το σκοτωμό του ποιητή και την επίδραση πουχε στη ζύμωση και εξέλιξη της ρούσικης επανάστασης.

Γύρω απ' το θάνατο του ποιητή οι θαυμαστές του πλέξανε ένα θρόλο, μια θρησκεία, όχι μόνο γιατί χάσανε ένα πρωτοπόρο της σκέψης, ένα φάρο που τους οδηγούσε μεσ' το σκοτάδι, αλλά και για το δραματικό του τέλος, για τον άδικο σκοτωμό του, απ' τις σκευωρίες της αλύκινης καμορίλας.

Καμιά εξήγηση, καμιά από τις πολύπλευρες προσπάθειες καταπράυνσης του λαού από την αύλη, τους παπάδες, τους δασκάλους δεν μπόρεσαν να πνίξουν τις διαμαρτυρίες και την αγανάχτηση. Λογικό ζώο ο άνθρωπος γιατί έχει νού, αλλά κ' αισθηματικό γιατί έχει καρδιά. Και στην πάλη ανάμεσά τους, η καρδιά είν' εκείνη που παρασέρνει. Αυτό το βλέπουμε σ' όλες τις εκδηλώσεις της ζωής.

Ο τραγικός του θάνατος έδωσε άφορμή, να εκδηλωθεί το πιο βαρύ κατηγορητήριο κατά του Καθεστώτος. Στάθηκε η αρχή μιας πυρκαϊγής. Με άνατριχίλα περιγράψανε δλοι όσοι άκολουθήσανε, την εξάστερη εκείνη οσηληνόφωτη παγερή και χιονισμένη νύχτα, την κηβεία του. Το φέρετρο τοποθετημένο πάνω σ' ένα έλκυθρο, φερνότανε από ένα μαύρο άλογο, που η σιλουέτα του πάνω στο άσπρο χιόνι προκαλούσε μιάν παράδοξη έντύπωση καθώς περνούσε ανάμεσα στους έρημους δρόμους της Πετρούπολης, που τους φρουρούσαν οι στρατιώτες με κουκουλωμένα τα κεφάλια τους. "Όλοι νόμιζαν πώς σαν ξημέρωσε θα έεσπαγε η Έπανάσταση. Γιατί ο θάνατος του ποιητή, απ' ότι είναι ιστορικά εξακριβωμένο, ήταν μια σκευωρία των Αύλικών.

Ο ευερέθιστος, μα καλόκαρδος ποιητής, ο άνοιχτός, ο ελικρινής, ο ανεξάρτητος, ο έξυπνος κι' εδθμος Αλέξανδρος Πούσκιν, ήταν μια κορυφή που με τη μεγαλουργική του διάνοια, σκίαζε όλες τις μετριότητες που συνήθως φυτρώνουν γύρω απ' τους ισχυρούς της ημέρας, βασιλιάδες, δικτάτορες και παρόμοιους. Γι' αυτό έπρεπε να φύγει απ' τη μέση.

Όταν τις πρωινές ώρες μπρός στο μνήμα, σηκώσανε το σκέπασμα του φέρετρου για τις τελευταίες εσχές και φανερώθηκε το πρόσωπο του ποιητή με την έκφραση μιας βαθειάς



Ο ΠΟΥΣΚΙΝ

μεγαλόπρεπης διάνοιας, οι θρήνοι του πλήθους σκέπασαν την εκκλησιαστική ψαλμωδία. Γιατί ο πρωτοπόρος αυτός ζούσε βαθειά στην ψυχή τους. Κανείς άλλος δεν κατανόησε με τόσο πνεύμα την όμορφιά και την αλήθεια της ρωσικής ζωής και κανείς απ' όσους βρεθήκανε πάνω απ' τον τάφο του δεν ήθελε να πιστέψει πώς σε μια στιγμή μέσα, χάθηκε μια μεγαλοφυΐα, στην αρχή ακόμα της γόνιμης πρωτότυπης δημιουργίας της.

Το διορατικό πνεύμα του Πούσκιν διέκρινε από τα τότε την πρωτοπορεία του και με την άπόλυτη αυτόρκεια κι' άνωτερότητα που ένοιώθε μέσα του, κατάφερνε, στην απομόνωση που έπιζητούσε, να κρύβει στο βάθος της ψυχής του τη δημιουργική του δύναμη. Αυτό το άποτράβηγμα απ' την κοινωνία, αυτή η άπόσταση που τον έχώριζε απ' αυτήν, αυτή η άδιαφορία πολλών συγχρόνων άπέναντί του, τον έπικραϊναν βέβαια.

Την εξήγούσε όμως. Παρ' όλα αυτά ήθελε να ζεί, για να διανοείται και να πάσχει. Προφητική, συγκρινόμενη με την τελευταία κοινωνική εξέλιξη, είναι η όμιλία του Δοστογιέβσκη στη συντροφιά των «Φίλων των Ρωσικών Γραμμάτων» στη Μόσχα, στις 8 Ιουνίου του 1880.

«Ο Πούσκιν», είπε «είνε για μας τους Ρώσους όχι μοναδικό φαινόμενο της ρούσικης διάνοιας, αλλά και...προφητικό. Μας φανερώ-

### ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Μόλις κυκλοφόρησε σ' εξαίρετική έκδοση η τραγωδία του ποιητή μας "Άγγελου Σικελιανού «Ο Χριστός στη Ρώμη», που με τόση λαχτάρα περίμενε ο πνευματικός κόσμος του τόπου μας.

νεται τη στιγμή της άυτεπίγνωσής μας και άκριβώς εκατό χρόνια απ' τη μεταρρύθμιση του μεγάλου Πέτρου. Και φωτίζει τον σκοτεινό μας δρόμο. Άπ' αυτή την πλευρά ο Πούσκιν είναι προφητεία και υπόδειξη. Για μας ο Μ. Πέτρος είχε ένα ήθικό προαίσημα: πίστευε σε μια ανθρώπινη ένότητα. "Όχι με διάθεση έχθρική, όπως θα νόμιζε κανείς. Μα σε μια ένότητα πανανθρώπινη, φιλική, γεμάτη αγάπη. Ο Πούσκιν άγκάλιασε με θερμή και δούλεψε πάνω στις μεγαλοφυΐες των ξένων έθνών, χωρίς φυλετική διάκριση. Έμεις οι Ρώσοι ξέρομε τον τρόπο να συνδιαλλάξουμε να συγχωρούμε τις διαφορές και τις αντιφάσεις. Έχουμε άποδείξει την κλίση μας και την προθυμία μας, για μια καθολική πανανθρώπινη άνασυνένωση μ' όλο τον κόσμο.

«Ναί, ο προορισμός του Ρώσου είναι άναμφισβήτητα πανευρωπαϊκός και παγκόσμιος. Για να γίνει κανείς τέλειος Ρώσος, για να γίνει όλότελα Ρώσος, αυτό σημαίνει πώς πρέπει να γίνει άδελφός όλων των ανθρώπων, πανάνθρωπος, αν θέλετε.

«Η παρεξήγηση ανάμεσά μας για το φιλολαβισμό και για το δυτικισμό είναι μια μεγάλη παρανόηση, αν και ιστορικά φαίνεται άναγκαία. Για το γνήσιο Ρώσο ή Εύρώπη κ' η τύχη της είναι πολύτιμη και άγαπητή, είναι η τύχη της Ίδίας μας πατρίδας. Ο κληρος μας είναι η παγκοσμιότητα, όχι με τη ρομφαία, αλλά με τη δύναμη της άδελφότητας. Με τη διάθεση που έχουμε για μιάν άδελφική συνένωση όλων των ανθρώπων. "Αν ξέρανε τα έθνη της Εύρώπης πόσο μας είναι άγαπητά!... Έλπίζω άπόλυτα πώς οι έπερχόμενοι Ρώσοι θα καταλάβουν όλοι, ως τον τελευταίο, πώς για να γίνει κανένας τέλειος Ρώσος, πρέπει πρώτα να σκέφτεται και να δρά για ένα σκοπό: Για την όριστική συνδιαλλαγή των ευρωπαϊκών αντιφάσεων και τη συνένωση όλων σε μια πανανθρώπινη κοινωνία. Να μπάσει σ' αυτή την άδελφική αγάπη και να άπαγγείλει την όριστική λέξη, τη μεγάλη, γενική άρμονία, την όριστική άδελφική συμφωνία όλων των φυλών, σύμφωνα με το νόμο του Εύαγγελίου του Χριστού. "Ας μη φανούν αυτά τα λόγια μου έθνοσοϊασμοί ή ύπερβολές της φαντασίας μου. Ποτέ! Ποτέ δε θα μετανιώσω γι' αυτά... Οι λαοί της Δύσης είχαν για παροιμία «Ξύστε το Ρώσο, θα βρείτε τον Τάρταρο». Δηλαδή το βάρβαρο Άσιάτη. Ναί, στη βάνουση χώρα μας έπεσε αυτός ο κληρος. Σε μας είναι προορισμένο να εξαγγελούμε το «Νέο Άγγελημα». Δέ μιλω για δόξες με τό σπαθί της έπιστήμης. Μιλω για την άδελφότητα των ανθρώπων γιατί νοιώθω πώς η καρδιά του Ρώσου είναι φτιαγμένη, πιότερο από κάθετι άλλο, για μια πανανθρώπινη άδελφική ένωση. Ίδιαίτερα θρηνώ το χαμό του Πούσκιν, γιατί αν ζούσε και συνέχιζε τη δημιουργία του, θα φανέρωνε στους Εύρωπαίους άδελφούς μας τις άθάνατες και μεγαλοπρεπείς εικόνες της ρωσικής ψυχής και θα τους τραβούσε με τη θερμότητα του πολύ κοντά μας. Τότε θ' άρχιζαν κι' αυτοί να μας κατανοούν και θα πάβανε να μας βλέπουν με δυσιπιστία και ύπεροψία. Τότε θα πάβανε οι παρεξηγήσεις κι' οι προστριβές κ' ένας άλλος κόσμος, ένας κόσμος νέος θα βγαϊνε απ' αυτό. Ο Θεός όμως έκρινε άλλιοιώς».