

# Ελευθερα Γράμματα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ 1 ΚΑΙ 15 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 6<sup>β</sup>  
(ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΑΕΤΟΣ,") ΤΗΛ. 21-081

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 1946  
ΤΙΜΗ ΔΡ. 500 — ΑΡΙΘΜΟΣ 43

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σ. ΠΑΤΑΤΖΗ: Επτόλοιοι θεοί  
Α. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ: Φωνή κινδύνου  
ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ: «Ο Χριστός στη Ρώμη»  
ΝΑΙΑ ΒΕΝΕΖΗ: Παρασκευή  
ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΗΑ: Το στοιχείο της επικαιρότητας

ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΓΕΡΗ: Μιά νέα δημιουργία  
Κ. ΦΡΙΑΠΤΟΥ: Χορικό από τις «Φοίνισσες»  
Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σοβιετικά νειάτα  
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Τέχνη και κόμματα  
ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ, ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΠΗ: Ποίηση

Ε. ΚΟΡΦΙΑΤΗ: Προσεχτική ζωή και επιστήμη  
Α.Α. ΚΕΣΣΑΝΑΗ: Το παιδικό ψέμα  
Ι. ΕΦΡΕΜΟΒ: 'Η στοιχειωμένη λίμνη  
Β. ΡΩΤΑ, ΔΕΩΝ. ΠΑΥΛΙΔΗ: Κριτική  
Ρ. ΛΕΒΙΤΑΝ: Μιά επίσκεψη στον Δ. Σοστακόβιτς

## ΕΥΠΟΛΥΤΟΙ ΘΕΟΙ

Του Σ. ΠΑΤΑΤΖΗ

Είπανε πως ό καλλιτέχνης είναι: Δημιουργός, Δάσκαλος, 'Ηγέτης Προφήτης και τὰ λοιπά και τὰ λοιπά. 'Ο "Αλκης Θρύλος, ξεπερνώντας όλους αυτούς σε φαντασία και μεγαλοστομία (παρά λίγο να προστέσω: και χιούμορ) τὸν θέλει... Θεό!

Παίρνει, σου λέει, τὸν «πηλό» τῆς ζωῆς και τοῦ δίνει μορφή. Παίρνει ὄλο αὐτὸ τὸ χαώδες, τὸ ἀντιφατικό, τὸ ρευστὸ ὕλικὸ τῆς ζωῆς και τὸ ὑποτάσσει σὲ νόμους καλλιτεχνικούς.

Σπουδαῖο ἐπάγγελμα, θὰ πῆ κανείς. Κι' ἀλήθεια θάτανε σπουδαῖο ἐπάγγελμα ἂν ἦταν ἐπάγγελμα. Γιατί δὲν εἶναι βέβαια. Τὸ Κράτος, πὸ εἶναι ἡ δυναμικὴ ἔκφραση τῆς σημερινῆς κοινωνίας ἀρνίεται νὰ το δεχτεῖ σὰν τέτοιο. Κι' ἔτσι παρουσιάζονται τοῦτα τὰ περίεργα πὸ τὰ συνηθισαμε τόσο ὅσο χρῆζεται γιὰ νὰ μὴ μᾶς φαίνονται περίεργα: 'Ο ἐκδότης ἀσκέει «σπουδαῖαν και ωνικὴν λειτουργίαν», κάνει ἕνα σοβαρῶτατο ἐπάγγελμα. Γιατί; Γιατί σου λέει: «Ναί, σου θγάζω τὸ βιβλίό σου». 'Εσὺ πὸ ἔγραψες τὸ βιβλίό, τί κάνεις; Προφανῶς μόνον ἀνοησία.

'Ο τυπογράφος πὸ τὸ τυπώνει εἶναι κι' αὐτὸς ἐπαγγελματίας. Τὸ ἴδιο κι' ὁ σχεδιαστής, ὁ διορθωτής, ὁ βιβλιοπώλης κλπ. Μονάχα ὁ συγγραφέας εἶναι «ἐρασιτέχνης»! Μὰ τί θὰ πῆ ἐρασιτέχνης; Φούτ-μπῶλ παίζουμε; 'Ορισμένες δουλειές εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστες μὲ τὸν ἐρασιτεχνισμό. Δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ κανείς ἕνα γιατρὸ π. χ. ἐρασιτέχνη. Οὔτε, φυσικά, ἕνα δεσπότη ἢ ἕνα ναύαρχο. φαίνεται ὅμως πὸς κατορθώνουμε νὰ φανταζόμαστε και τ' ἀφάνταστα. Κ' ὕστερα φωνασκοῦμε και περιμένουμε μὲ ἱλαρὸ μεσιανισμό τὸ «μεγάλο ἔργο»! Ποιὸς μπορεῖ νὰ δώσει τέτοιο ἔργο; Σίγουρα, μονάχα ἕνας «θεός». "Ὅμως — πρὸς... Θεοὺ! — μπορεῖτε νὰ

(Συνέχεια στὴ σελίδα 138)

## ΦΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Του Α. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

"Ενας χρόνος ἔκλεισε ἀπὸ τὴ μέρα πὸ ἐπὶ τέλους γονάτισε και ἡ Γερμανία, τὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ ἐργαστήριό τοῦ φασιστικοῦ κακουργήματος, κι' ὁ κόσμος ὅλος, ἄλλοῦ πὸς λίγο, ἄλλοῦ πὸς πολὺ, ἀνεσαίνει. 'Ο δημιουργικὸς δυναμισμὸς τῶν λαῶν πὸς δοκιμαστήκανε ἀπὸ τὴν πὸς φορικτὴ ἱστορικὴ περιπέτεια, ἄλλοῦ πὸς ἐλεύθερος, ἄλλοῦ πὸς περιορισμένος, προσπαθεῖ ν' ἀνοικοδομήσει τὰ ἐρείπια, ἀλλὰ και νὰ ἐξασφαλίσει ὀριστικά τις προϋποθέσεις πὸς θὰ ἐπιτρέψουνε, ἀπὸ δω κι' ἐμπρός, στοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐλέγχουν και νὰ κυβερνοῦνε τὴ μοῖρα τους. 'Η Δημοκρατία πὸς τόσο τὴν πολέμησε, πὸς τὴν εἰρωνεύτηκε και τὴν καταδίκασε ὁ φασισμὸς, γίνεται πάλι τὸ γενικὸ αἴτημα τῶν ἀνθρώπων: ἡ ἀφετηρία και ὁ σκοπός.

Μονάχα ἡ 'Ελλάδα μένει ἔξω ἀπὸ τὸν παγκόσμιο τοῦτο ρυθμό. 'Η 'Ελλάδα και ἡ 'Ισπανία! Μπλεγμένες αὐτοὺς μικρόψυχους (Συνέχεια στὴ σελίδα 138)



ΘΕΟΦΙΛΟΥ: Οἱ νεόνυμφοι

## Χρονικά

8 ΜΑΪΟΥ 1946

Οἱ λαοὶ πίστευαν, μέσα στὰ χρόνια τῆς φρίκης, πὸς ἡ ἡμερομηνία αὐτὴ θὰ ἦτανε γραμμένη στὴν τριφόπετρα, πὸς κάτω τῆς, σ' ὄλα τὰ πλάτη τῆς γῆς θὰ κοιτόταν νεκρὸς ὁ φασισμὸς.

"Ενας χρόνος πέρασε ἀπὸ τότε κι' οἱ προσδοκίες τοῦ λαοῦ μας διαφεύστηκαν ὄλες, πέρα γιὰ πέρα. Πίστευε πὸς ἡ μέρα αὐτὴ θὰ στεκόταν και γιὰ μᾶς ἡ ἀφετηρία μᾶς νέας ζωῆς, πὸς ἀληθινῆς, πὸς δίκιας και πὸς πολιτισμένης. Πίστευε πὸς ἡ περίφημη ἐκείνη χάρτα τοῦ Ἀτλαντικοῦ, πὸς ὑπογράφταν νὰ λυτρώσει τὸν κόσμο ἀπὸ τὴ βία, τὸ φόβο και τὴν ἔνδεια δὲν ἦταν ἕνα κουσελόχαρτο. Καί γι' αὐτὸ ὑπόμεινε και θυσιάσε τὰ πάντα. Λεφούσι ἀτέλειωτο οἱ ἀδικαιῶτοι νεκροὶ του. Στάχτη και θρῆνος τόσο και τόσο χωριά του.

Κ' ἡ ἀνταμοιβή; Τοῦτο πῆραν ὄλα — κι' αὐτὴ τὴ λίγη γὰρὰ μᾶς κάποιας λευτεριάς. Ποδοπάτησαν ἀκόμα και τις δάφνες τῆς δόξας του. Τὴν πατρίδα του πὸς τὴν ὄνειροπολοῦσε ν' ἀστράφτει σὸ φῶς, τὴ βλέπει τώρα νὰ ἔχει γίνει μιά ἀπὸ τις πὸς σκοτεινὲς φυλακὲς τοῦ κόσμου.

Δὲν εἶναι ὅμως ἡ 'Ελλάδα ὑπεύθυνη γιὰ τὴν τραγικὴ αὐτὴ μοῖρα τῆς, μὰ ἡ Μεγάλὴ ἐκείνη Σύμμαχος τῆς, πὸς στὴ κρίσιμες ὥρες τοῦ ἀγῶνα δὲν ἔπαυε νὰ λέει, πὸς θὰ τῆς χρωστοῦσε «αἰῶνια εὐγνωμοσύνη!»

Στὴν πάλη αὐτὴ ἐνάντια σ' ὄλους τοὺς Μεσαίωνες, ὁ λαὸς μας ἔχει ἰκερδίσει ἀπὸ καιρὸ τὴν ἠθικὴ νίκη. Μπροστὰ στὴν παγκόσμια συνείδηση ἐκτεθειμένη ὄρισκεται ἡ τιμὴ ἐκείνων, ὅπου στραγγαλιζοῦνε τὴ δημοκρατία στὸν τόπο πὸς πρωτογενήθηκε.

















# Ελευθερα Γράμματα

## ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ Δ. ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ

ΤΟΥ Ρ. ΛΕΒΙΤΑΝ

Δυο πρωταγωνιστές μέσα στη μεγάλη αίθουσα: δυο μεγάλα πιάνα με ούρα το ένα δίπλα στο άλλο, και πάνω στο ένα, μουσικά τετράδια. Πλησιάζω: είναι η 8η Συμφωνία του Σοστακόβιτς και το χειρόγραφο ενός τριού που μόλις τέλειωσε. Κρυστάλλινες φωνές παιδιών ακούγονται που μοιάζουν με κελάρημα πουλιών και μούρηται στο γούδι ή ύμνηση μιας μακρυνής μέρας βαθειά χαραγμένη στην μνήμη μου. Νοβοροσίτσκ. Καλοκαίρι του 1942. Ο Δημήτρης Σοστακόβιτς μόλις έφτασε σ' αυτή την πόλη. Η ορχήστρα της φιλαρμονικής του Λένινγκραντ με διευθυντή τον Μραδίνσκυ θά εκτελέσει την 7η Συμφωνία του Αντρέικα και τραγική είναι η μουσική της Συμφωνίας του, αλλά αυτή η τραγωδία δε βρίσκεται στην αιώνια αντινομία του καλλιτέχνη και του κόσμου, στην αντίθεση ανάμεσα «στο πνεύμα και το περιβάλλον». Την τραγωδία αυτή τη ζει ολόκληρη η χώρα μαζί με τον καλλιτέχνη. Το νήμα των αναμνήσεων κόβεται.

Ο Δημήτρης Σοστακόβιτς μπήκε στην αίθουσα με γρήγορο βήμα. Ανάδει ένα τσιγάρο.

—Τά σχέδιά μου; Θα προτιμούσα να μη μιλήσω γι' αυτά. Μου συμβαίνει τόσο συχνά να μη τὰ εκτελώ...

—Ας μη μιλήσουμε για τα σχέδιά σας. Αλλά αν μιλούσαμε για τις προθέσεις σας; Τι θά θέλατε να συνθέσετε και σε ποιο είδος μουσικής;

—Θέλω να γράψω πολύ, όλα τα είδη μουσικής, γιατί τ' αγαπάω όλα—Μιλάει γρήγορα, άρθρώνοντας σύντομα, καθαρά. Σ' όλους τους τομείς, εκτός ίσως από σκηνηκή μουσική. Αύτη τη στιγμή ούτε η όπερα ούτε το μπαλέτο με τραβάει.

—Και γιατί;

—Δεν ξέρω. Ίσως να μη βρήκα θέμα, μπορεί και για έναν άλλο λόγο. Ο συνθέτης μελοδραματικής μουσικής δεν είναι αρκετά στενά δεμένος με το θέατρο. Ο σκηνοθέτης θάπρεπε να έχει μπει πιο βαθειά στα ζητήματα της δραματουργικής και μεις οι μουσικοί να γνωρίζουμε καλύτερα το θέατρο. Ένας διευθυντής ορχήστρας, άνθρωπος του θεάτρου, ή ένας σκηνοθέτης μουσικός να τί χρειάζεται στην όπερα. Έδω και μερικά χρόνια λειτουργεί ένα τμήμα διευθυντών ορχήστρας για όπερα στο Λένινγκραντ. Βασίζω πολλές ελπίδες μου σ' αυτό.

Μιλάμε για τα καινούργια έργα των σοβιετικών μουσικών. Με φανερή ανακούφιση ο Σοστακόβιτς μιλάει όχι πια για τον έαυτό του, αλλά γι' αυτό που του

ἀρέσει στους άλλους.

—Ο Προκόφιεφ βρίσκεται στην τέλεια άνθιση των δυνάμεών του. Παρατηρώ σ' αυτόν κάτι το καινούργιο: την αληθινή ωριμότητα!

—Θαυμαστή η 8η Συμφωνία του Προκόφιεφ ανέκδοτη ακόμα. Και η καινούργια όπερά του «Πόλεμος και Ειρήνη» μου ἀρέσει εξαιρετικά.

Ο Σοστακόβιτς μιλάει για τη 2η Συμφωνία του Μουραντέλι και για τις συμφωνίες του Χατσατούριάν. Ύστερα στάνει στους εκτελεστές των έργων του, στους διευθυντές ορχήστρας.

Ο Μραδίνσκυ! Αυτό το όνομα ο Σοστακόβιτς το προφέρει μ' έναν τρόπο που δε χωράει αντίρρηση.

—Τί σας ἀρέσει στο Μραδίνσκυ;

—Η τεχνική και το βάθος της κατανόησης!

Μιλάμε για τον πλούτο της εκτέλεσης αυτού του μοναδικού δασκάλου. Ο Σοστακόβιτς τον θεωρεί σαν τον καλύτερο εκτελεστή των έργων του. Και πως έρμηγεύει Τσαϊκόφσκυ και Μότσαρτ και Μπετόβεν και τη λεπτή μουσική των Γάλλων εμπρεσιονιστών.

—Ύστερ' από μια μικρή πάση ο Σοστακόβιτς εξακολουθεί:

—Κάνουν λάθος όταν λένε ότι η μουσική του Τσαϊκόφσκυ είναι χρωματισμένη από πεσιμισμό. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τον πεσιμισμό με το πραγματικό αίσθημα του τραγικού. Ο Τσαϊκόφσκυ έχει την αίσθηση του τραγικού, της εξέλιξης—σύγκρουσης της ανθρώπινης ζωής, ατομικής και κοινωνικής. Αλλά σαν αληθινός στοχαστής και καλλιτέχνης, αισθανότανε το δρόμο των διαλεκτικών αντιφάσεων της εξέλιξης της ζωής, του

κόσμου, των πεπρωμένων του ανθρώπου απομνημονεύου και της ανθρωπότητας ολόκληρης.

—Ακούω με προσοχή τον Σοστακόβιτς. Καταλαβαίνω ότι μιλώντας για τον Τσαϊκόφσκυ μιλάει για τον ίδιο του τον έαυτό. Και ξαναβρίσκω στα λόγια του την ήχω έκεινων που είπε μια μέρα στην Ένωση των Συνθετών: «Η αδιαφορία είναι πολύ επικίνδυνη σ' όλους τους τομείς, είναι επικίνδυνη το ίδιο στη ζωή όπως και στην επιστήμη. Δεν μπορεί ούτε να ζήσει ούτε να εργαστεί κανείς χωρίς φλόγα, χωρίς ταμπεραμέντο, χωρίς αγάπη και χωρίς μίσος».

Ο Σοστακόβιτς εξέφρασε την ίδια ιδέα στις αναμνήσεις για το φίλο του τον έξοχο μουσικολόγο Ι. Σολερίνσκυ:

Στη μνήμη του Σολερίνσκυ είχε αφιερωμένο το τελευταίο έργο του Σοστακόβιτς, το τριό του με πιάνο, γεμάτο από ένα βαθύ τραγικό αίσθημα. Είναι η πρώτη φορά που ο Σοστακόβιτς χρησιμοποίησε λαϊκές εθραϊκές μελωδίες. Ένας κριτικός είπε για τα τελευταία έργα του Σοστακόβιτς, το τριό και το κουαρτέτο του, ότι η χρησιμοποίηση λαϊκών θεμάτων από τον συνθέτη σχετίζεται με τις καινούργιες αντιλήψεις του σχετικά με το λαϊκό στοιχείο μέσα στην τέχνη. «Οτι είναι περίπου το καινούργιο «πιστεύω» του.

—Έχει άραγε δίκιο;

—Καθόλου! Θά ήτανε έντελως λάθος να ελαττώσουμε την έννοια του λαϊκού πνεύματος, να την έρμηγεύσουμε μ' έναν πρωτόγονο τρόπο περιορίζοντας την στη χρησιμοποίηση των μουσικών «ιντονασιόν» που μπήκαν στην καθημερινή ζωή. Το λαϊκό πνεύμα είναι ένας οργανικός σύνδεσμος με ολόκληρη

την κλασική μουσική καλλιέργεια του λαού μας, συμπεριλαμβανομένων των πιο σπουδαίων πραγματοποιήσεων της ρωσικής μουσικής συμφωνικής και μελοδραματικής.

Σκέφτομαι το θέμα του θάλας του καινούργιου κουαρτέτου του: «Αρχίζει με μια Sonorité grave του βιολοντσέλλου που πλανιέται μέσα στα σκοτάδια σαν ψηλαφητά και ύστερα αρχίζει να στροβιλίζεται. Απ' αυτό το στροβίλισμα ξεπηδάει κάτι σαν παγωμένη πνοή. Στο ίδιο άρθρο είχε ειπωθεί ότι η σύνθεση αυτού του θάλας είχε γίνει σύμφωνα με μια παράδοση που καταβαίνει από τον Γκλίλκα περνώντας από τον Τσαϊκόφσκυ.

—Δεν ξέρω... Δεν το αισθάνομαι. Πραγματικά ο Τσαϊκόφσκυ με έπηρασε, και ο Γκλίλκα επίσης, αλλά πιο πολύ ακόμα ο Μουσόρσκυ. Την αποψη του συμμερίζομαι στην τέχνη. Για μένα ο Μουσόρσκυ είναι ο πρώτος ανάμεσα στους Ρώσους συνθέτες.

Δεν ξέρω γιατί βλέπω εξαφνα μη σκέφτομαι όχι εκείνο που πλησιάζει τον Σοστακόβιτς στο Μουσόρσκυ, αλλά εκείνο που του χωρίζει: το μουσικό δράμα που τραβούσε τον Μουσόρσκυ και ο τομέας της συμφωνικής μουσικής και των φιλοσοφικών συνθέσεων που τραβάει τον Σοστακόβιτς.

—Ναι — συνεχίζει — καταφέρνω να εκφράζομαι με τον πιο τέλειο τρόπο στη μουσική δομητιού (αλλά όχι για όργανα σόλα) και ιδίως στη συμφωνική μουσική. Μέσα στο 1945 έχω σκεπτό να συνθέσω την 9η Συμφωνία μου.

—Θά είναι συνέχεια των ιδεών που εκθέσατε στην 7η και 8η Συμφωνία;

—Ναι, θά υπάρχει ένας δεσμός — ή έβδομη, ή ογδοή, ή εννατη...

—Απογιαστώ το συνθέτη. Ακολουθώ τον σκοτεινό δρόμο και οι λέξεις αυτές μου έρχονται στο μυαλό.

Δεν ξέρω γιατί βλέπω εξαφνα μπροστά μου τον παγκόσμιο γάρτη που είδα κρεμασμένο στο σπίτι του Σοστακόβιτς, το χάρτη με τις απέραντες ήπειρους και ωκεανούς.

Με κάνει να θυμηθώ τους άτρομήτους έξερευνητές που ανακαλύπτουν καινούργιες χώρες.

Είναι το ίδιο ταξίδι στο άγνωστο. Είναι του Μαγιακόφσκυ, αλλά αυτό είπώθηκε κι' από έναν άλλο νεωτεριστή καλλιτέχνη τον Μουσόρσκυ: «Η κατάκτηση χωρών ελάχιστα γνωστών, να ο αληθινός προορισμός του καλλιτέχνη. Εμπρός για καινούργιους όρίζοντες».



ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ: Το σκάκι