

Συνέδριο EBLIDA 2014: Βασιλική Αυτής Μεγαλειότητα Πριγκίπισσα Laurentien της Ολλανδίας (Her Royal Highness Princess Laurentien of the Netherlands)

Αριστέα Πρωτονοταρίου

Φοιτήτρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

protonot.aris@gmail.com

Στο 22^ο Ετήσιο Συνέδριο της EBLIDA είχαμε την τιμή να μιλήσουμε με την Πριγκίπισσα Laurentien της Ολλανδίας, Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρο της Stichting Lezen & Schrijven (Reading & Writing Foundation). Από την πρώτη στιγμή, ήταν πρόθυμη να απαντήσει σε όλες μας τις ερωτήσεις. Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης παρέμενε χαμογελαστή, δίνοντας μας ελπίδες και προοπτικές για το μέλλον.

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, η Πριγκίπισσα Laurentien αρχικά τοποθετήθηκε για το θέμα του αναλφαβητισμού. Επισήμανε ότι ένας αναλφάβητος άνθρωπος μεγαλώνει με το αίσθημα της ντροπής και δεν αντιλαμβάνεται ότι μια βιβλιοθήκη απευθύνεται και σε αυτόν. Εν τούτοις, οι βιβλιοθήκες μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αναλφαβητισμό, όσο τρομακτικός και αν ακούγεται, αφού αποτελούν ένα χώρο εύκολα προσβάσιμο και ανοιχτό σε όλους.

Η Πριγκίπισσα σε ερώτηση αν οι βιβλιοθήκες θα υπάρχουν στο μέλλον λόγω της κρίσης, δήλωσε με απόλυτη σιγουριά πως θα υπάρχουν και πως η σπουδαιότητα της γνώσης, ιδιαιτέρως εν μέσω κρίσης, θα γίνει ακόμα πιο φανερή. Η ίδια

αισθάνεται πως σε καιρούς σαν κι αυτούς, οι βιβλιοθήκες γίνονται ακόμη πιο σημαντικές και πως είναι πλέον στο χέρι των ίδιων των βιβλιοθηκών να δείξουν στην κοινωνία πόσο σημαντικές είναι. Η χρήση των τεχνολογιών και η εξασφάλιση οικονομικών πόρων δεν είναι η μόνη λύση για την επίλυση των προβλημάτων μιας βιβλιοθήκης.

Η ίδια στη συνέντευξη αυτή ανέφερε πως η γνώση χωρίζεται σε δύο κλάδους: στη σημαντική (important) και στη μη σημαντική (non-important) γνώση. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν πως να έχουν πρόσβαση στη γνώση, αλλά πρέπει να μπορούν να ξεχωρίζουν τη σημαντική από τη μη ουσιώδη γνώση.

Η Πριγκίπισσα κλήθηκε να εκφράσει την άποψή της σχετικά με τη χρήση των tablets και των e-books που σταδιακά υποκαθιστούν τη φυσική επίσκεψη σε μια βιβλιοθήκη. Όπως μας εκμυστηρεύτηκε, και εκείνη είναι κάτοχος ενός tablet, αλλά εξακολουθεί να επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη γιατί *δεν μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο χωρίς βιβλιοθήκες*. Οι χώροι της βιβλιοθήκης εξακολουθούν να παραμένουν ήσυχοι και ειρηνικοί, ειδικότερα, σε μια εποχή όπου όλα είναι *θορυβώδη*.

Ζητήθηκε από την Πριγκίπισσα Laurentien να δώσει τη γνώμη της σχετικά με τις βιβλιοθήκες που κλείνουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, εάν η κατάληξη αυτή αποτελεί προϊόν λάθους των βιβλιοθηκονόμων, των χρηστών ή της κοινωνίας γενικότερα. Αρχικά δήλωσε ότι η ίδια δεν σκέφτεται ποτέ ότι αυτό που συμβαίνει είναι φταίξιμο κάποιου. Όταν κάτι αλλάζει δεν σημαίνει ότι κάποιος φταίει. Οι αλλαγές είναι ευκαιρίες και μάλιστα ευκαιρίες που τις έχουμε ανάγκη. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να είναι σε θέση να κρατήσουν το κοινό κοντά τους ό,τι και αν συμβαίνει.



Εικόνα 1 Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με την Πριγκίπισσα Laurentien

Σε περίοδο κρίσης, ένα από τα κύρια ερωτήματα που απασχολεί και προβληματίζει τους μελλοντικούς βιβλιοθηκονόμους της Ελλάδας, είναι εάν θα ήταν προτιμότερο να παραμείνουμε στη χώρα μας και να παλέψουμε ή να φύγουμε στο εξωτερικό. Η ίδια μας συμβουλεύει πως εάν είμαστε αρκετά έξυπνοι, τότε θα παραμείνουμε στην Ελλάδα. Δεν βρίσκει λάθος το να φύγουμε για ένα διάστημα, ώστε να γίνουμε κοινωνοί νέων ιδεών και εμπειριών με απώτερο σκοπό να τις μεταλαμπαδεύσουμε στη χώρα μας. *Εσείς είσαστε το μέλλον της Ελλάδας*, δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε, *έχετε δύναμη και πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τον περίγυρό σας, τους εαυτούς σας και τα νέα παιδιά. Έχετε κάτι καινούριο. Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη μας προέτρεψε Μείνετε εδώ και ενεργοποιείστε την υπόλοιπη γενιά σας!*

Η συναναστροφή μας με την Πριγκίπισσα ήταν πολύ εποικοδομητική. Αυτό που προξένησε σε εμένα προσωπικά μεγάλη εντύπωση από τα λεγόμενά της ήταν η μεγάλη κατανόηση που θρέφει για τους ανθρώπους που βρίσκονται υπό την μάστιγα του αναλφαριθμοσμού και η πεποίθηση, που μετέφερε και σε μένα, πως στις βιβλιοθήκες υπάρχει χώρος για όλους.