

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι του βιβλίου και της γνώσης,

Είμαι περήφανη που από το 1996 προΐσταμαι ενός πνευματικού ιδρύματος που ονομάζεται Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας. Ενός φάρου γνώσης και πολιτισμού, που φωτίζει όλη την πόλη της Λάρνακας αλλά και την επαρχία Λάρνακας - Αμμοχώστου.

Αρχικά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας, η οποία το 2015 κλείνει 40 χρόνια λειτουργίας στο υπάρχων κτίριο και 70 χρόνια λειτουργίας ως θεσμός ύπαρξης.

Η βιβλιοθήκη πρωτολειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 1955 σε ένα μικρό χώρο στο παλιό δημαρχιακό μέγαρο επί της λεωφόρου Αθηνών, στη γνωστή σε όλους μας παραλία των φοινικούδων. Το 1971 ανεγείρεται το παρών κτίριο με δωρεάν της Πριγκιπίσσης Ζήνας Κάνθερ ντε Τύρας και εκεί στεγάζεται τόσο η Δημοτική Βιβλιοθήκη όσο και η Δημοτική Πινακοθήκη. Το κτίριο, με αρχιτέκτονα τον Φιλίππου, ήταν εξαιρετικά μοντέρνο οικοδόμημα για τα δεδομένα της εποχής του. Για το κοινό η Βιβλιοθήκη ανοίγει ως αναγνωστήριο το Φεβρουάριο του 1975 και μόλις τον Ιούλιο του 1984 γίνεται δανειστική.

Το 1996 η Δημοτική Πινακοθήκη μεταφέρθηκε σε άλλο κτίριο και από τότε και μέχρι σήμερα στο παρών οικοδόμημα στεγάζεται μόνο η Βιβλιοθήκη. Όπως προανέφερα το κτίριο αποτελούσε πρωτοπόρο

οικοδόμημα για την εποχή του αλλά δεν κάλυπτε τις ανάγκες του σήμερα.

Έτσι το 2012 το κτίριο ανακαινίστηκε και έγινε πιο λειτουργικό, προσφέροντας περισσότερους χώρους μελέτης, ασύρματο δίκτυο, θέρμανση-ψύξη, πιο πολλούς αποθηκευτικούς χώρους με σύστημα σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας για την αποθήκευση του αρχείου των περιοδικών και των άλλων εκδόσεων, περισσότερα ράφια, χώρο αποθήκευσης προσωπικών πραγμάτων των αναγνωστών, καθώς και συστήματα ασφαλείας για την κλοπή βιβλίων. Επίσης η προσθήκη ανελκυστήρα έκανε τη Βιβλιοθήκη πλήρως προσβάσιμη για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Τέλος δημιουργήθηκε στο ισόγειο ένας χώρος αποκλειστικά για τα παιδιά. Και για τον οποίο θα σας μιλήσω αργότερα με ποιο τρόπο γίνεται η αξιοποίηση του.

Ως προς το υλικό που διαθέτει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας, Διαθέτει περί τους 49 000 τόμους βιβλίων, πράγμα που την καθιστά μια από τις μεγαλύτερες Δημοτικές Βιβλιοθήκες της Κύπρου.

Διαθέτει επίσης 180 τίτλους περιοδικών εκ των οποίων κάποια πολύ σπάνια και μοναδικά. Ο παλαιότερος τίτλος «Κυπριακά Χρονικά» χρονολογείται από το 1923. Παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών EBSCO & PROQUEST σε χιλιάδες περιοδικά.

Ενώ διαθέτει και το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στην Κύπρο το 1879 με τίτλο «Τα ποιημάτια του Θρασίβουλου Ρώπα».

Τέλος διαθέτει αρχείο της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας από το 1988 μέχρι το 2006 και αρχείο των Πρακτικών της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 1960 έως το 2004.

Η βιβλιοθήκη οργανωτικά χωρίζεται σε 6 τμήματα: το πληροφοριακό, το κυπρολογικό, το δανειστικό, το νομικό, το παιδικό και το ξενόγλωσσο, το οποίο διαθέτει βιβλία στην αγγλική, φινλανδική και τσέχικη γλώσσα.

Ιδιαίτερα περήφανοι είμαστε για το Κυπρολογικό Τμήμα, το οποίο είναι ένα από τα πιο ενημερωμένα στο είδος του Παγκύπρια.

Η Βιβλιοθήκη για τη λειτουργία της χρηματοδοτείται από το Δήμο Λάρνακας και με μια μικρή χορηγία ετήσια από τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης είναι αδιάλειπτος και γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους. Έτσι την τελευταία δεκαετία έχουν δαπανηθεί αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τον εμπλουτισμό της.

Ενώ έχουμε γίνει δέκτες διάφορων δωρεών από την οικογένεια Χαράλαμπου και Κορίνας Ιακωβίδη εις μνήμη του υιού τους Άλκη Χ. Ιακωβίδη, από το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου εις μνήμη της Χριστίνας Αποστόλου, από το Σύνδεσμο Σχολείου των Φιλανδών Λάρνακας-Αμμοχώστου, από το Rotary Club Larnaca-Kition, από την Ελληνική Τράπεζα, από την ΑΤΗΚ καθώς και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το υλικό της βιβλιοθήκης το συμπληρώνει το έμπυχο υλικό της που είναι οι 30 000 ενεργοί ετήσιοι αναγνώστες της καθώς και εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι. Εκτός από εμένα την υποφαινόμενη εργάζονται ακόμη δύο βιβλιοθηκονόμοι, η κυρία Μελίνα Στυλιανού και η κυρία Δέσποινα Φιλίππου. Περιοδικά, κάνουν την πρακτική τους άσκηση πολλοί βιβλιοθηκονόμοι. Παλιοί ασκούμενοι μας σήμερα στελεχώνουν με επιτυχία και επαγγελματισμό πανεπιστημιακές ή δημοτικές βιβλιοθήκες.

Από το 1975, που ουσιαστικά λειτούργησε η Βιβλιοθήκη έως σήμερα έχουν αλλάξει πολλά στον κλάδο της βιβλιοθηκονομίας. Οι παραδοσιακοί τρόποι καταλογράφησης και ταξινόμησης έχουν εισέλθει στον ψηφιακό κόσμο, ενώ οι σφραγίδες και οι καρτέλλες δανεισμού έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Ήδη από το 1997 η Δημοτική Βιβλιοθήκη άρχισε δειλά δειλά να μπαίνει στο χώρο της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Όλα τα βιβλία έχουν μηχανογραφηθεί με το βιβλιοθηκονομικό λογισμικό ABEKT 5.6.

Σήμερα είμαστε περήφανοι γιατί η Βιβλιοθήκη έχει υιοθετήσει τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και οργανώθηκε μεθοδικά και συστηματικά. Ο δανεισμός πια γίνεται ηλεκτρονικά. Η ταξινόμηση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Dewey. Η καταλογογράφηση γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR), ενώ η λημματογράφηση σύμφωνα με το θεματικό κατάλογο του Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών Ελλάδας και της

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας . Η αναζητήσει του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει διαμέσου των ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο.

Όπως όλοι εμείς οι επιστήμονες της βιβλιοθηκονομίας ξέρουμε, οι σύγχρονες βιβλιοθήκες δεν είναι πλέον ψυχρά δωμάτια μελέτης, αλλά και χώροι πολιτισμού στους οποίους αναπτύσσονται παράλληλα πολλές δραστηριότητες.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η παιδεία και η γνώση καταχτούνται από την παιδική ηλικία. Έτσι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας έκανε δόγμα της την διακήρυξη της UNESCO που αναφέρει ότι **«Η δημιουργία και η εδραίωση αναγνωστικών συνηθειών στα παιδιά από μικρή ηλικία» και «το κέντρισμα της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων» αποτελούν βασικούς στόχους κάθε Βιβλιοθήκης».**

Για το λόγο αυτό η Δημοτική Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, πάνω σε προγραμματισμένη βάση, με την συμμετοχή μαθητών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών. Στα παιδιά αυτά παρουσιάζεται η βιβλιοθήκη και το έργο που επιτελείται σε αυτήν. Στα νηπιαγωγεία, που μας επισκέπτονται, διαβάζουμε ένα παραμυθάκι σχετικό με κάποια θεματική ενότητα έτσι ώστε να τους προξενήσουμε το ενδιαφέρον και να τους καλλιεργήσουμε την αγάπη για το βιβλίο και τη μάθηση.

Στα παιδιά του δημοτικού, μιλάμε για τη σημασία του βιβλίου και της γνώσης. Σκοπός η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα και να προσεγγίσουν το χώρο του βιβλίου, όχι περιστασιακά και υποχρεωτικά, αλλά ελεύθερα και υπεύθυνα.

Κάθε χρόνο στους πρώτους πέντε μήνες του χρόνου επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη περισσότερα από 3500 παιδιά. Τα τελευταία 25 χρόνια που εφαρμόζεται το πρόγραμμα έχουν επισκεφτεί την Βιβλιοθήκη πάρα πολλά παιδιά, κάποιοι τότε μαθητές και σήμερα δάσκαλοι και καθηγητές. Συγκινητικό είναι το γεγονός ότι λαμβάνουμε πολλές επιστολές και ζωγραφιές παιδιών κάθε χρόνο με ευχαριστίες και ευχές.

Περαιτέρω μετά την ανακαίνιση του νέου κτιρίου και τη δημιουργία στο ισόγειο του χώρου παιδιών, αρχίσαμε μια ευχάριστη συνεργασία με το Θέατρο Σκάλα, το Ιδρύμα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και άλλους φορείς της πόλης. Έτσι κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα γίνεται αφήγηση - δραματοποίηση κάποιου παραμυθιού. Σκοπός μας κάθε φορά να περάσουμε κάποια οικουμενική Αξία. Την τελευταία φορά μέσω του παραμυθιού “Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους” τα παιδιά έμαθαν για τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν μεγάλη και τα σχόλια πολλά και θετικά σε σημείο που η ζήτηση για συμμετοχή να είναι πολύ μεγαλύτερη από τα άτομα που μπορεί να δεχτεί ο χώρος.

Ειδικές αφηγήσεις-παραστάσεις δημιουργούνται δυο φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα με τη συμμετοχή του Άγιου Βασίλη που δίνει ένα μικρό δώρο στα παιδιά και τον Μάιο οργανώνουμε ολόκληρη θεατρική παράσταση αποκλειστικά για παιδιά στο υπαίθριο θεατράκι που βρίσκεται στον Δημοτικό Κήπο.

Επιπλέον φέτος την 1^η Ιουνίου οργανώσαμε πάλι μετά από πολλά χρόνια έκθεση παιδικού βιβλίου στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Παιδιού.

Επειδή όμως παιδεία δεν είναι μόνο η γνώση αλλά και η συμπεριφορά μας απέναντι στους συνανθρώπους μας διοργανώσαμε παιδικό παιχνίδι «Εύρεσης Θησαυρού» για να μαζευτούν τρόφιμα για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου της πόλης μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι του βιβλίου και της γνώσης,

Το όραμα μας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας είναι μια βιβλιοθήκη που να ανταποκρίνεται συνεχώς στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του μέλλοντος. Η τεχνολογία δεν είναι εχθρός των βιβλιοθηκών, είναι σύμμαχος της γνώσης. Δεν ήρθε να αντικαταστήσει το χαρτί όπως πολλοί λένε, ήρθε για να μεταφέρει τη γνώση που είναι αποτυπωμένη στο χαρτί σε ακόμη περισσότερα άτομα, σε ακόμη πιο απόμακρα μέρη. Πιο πρακτικά για το μέλλον θα ήθελα να προωθηθεί η δημιουργία του θεσμού της κινητής βιβλιοθήκης, έτσι ώστε η Δημοτική Βιβλιοθήκη να ανοίξει τις πύλες σε κάθε χωριό και δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λάρνακας. Το όραμα μου αυτό αποτελεί έμπνευση από ένα μικρό

αγοράκι που στην επίσκεψη του με το δημοτικό του σχολείο μου εμπιστεύτηκε ότι αυτό επιθυμεί να έρχεται αλλά οι γονείς του αδυνατούν να το φέρνουν. Περαιτέρω θα ήθελα να δημιουργηθεί λέσχη ανάγνωσης ενηλίκων και μόνιμος θεσμός Παγκύπριας έκθεσης βιβλίου στην πόλη του Ζήνωνα.

Κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για την άρτια οργάνωση και το ενδιαφέρον του θέματος και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.