

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 8 ΤΗΛ. 30:461

ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1937

ΕΦΗΜΕΡΑ

Η ΜΟΙΡΑ

Συχνά λέμε για τον τοπο μας: «Είναι ο πρώτος σταθμός προς την Ευρώπη». Ξεχνούμε πως η αντίθετη διαπίστωση, όπως στέκεται ο τελευταίος σταθμός της Ευρώπης προς την Ανατολή, μπορεί να είναι — και σφαλώς είναι — η πιο άληθη.

— Είναι ακόμα φανερό, πως στο βάθος είμαστε ένας λαός μισορατσιστικός. Για χρόνια που μείναμε υποσουλαι, μάς κληρονομήσαν τον πνευματικό ελαχιστισμό αντίστασης και της υποταγής. Το τουρκικό «κινέμετο» έχει την ίδια αξία, σαν κοσμοθεωρία, και για εμάς. Η φιλοσοφία του Ναστραντίν Χάτζα, είναι και δική μας φιλοσοφία. Η εβραϊκή μας δεν είναι τίποτ' άλλο, παρά μία πιο τμητή εκδοχή της θυμοσοφίας του. Έκείνο που ιδιαίτερα μάς χαρακτηρίζει είναι η επιφάνεια. Το βάθος, η ουσία της ζωής, δεν μάς απασχολεί σχεδόν ποτέ. Μας τρομάζει. Τον Ίβν Λιγγυνοϊόδουμε και για τις κορυφές. Κρατούμαστε πάντα, με θαυμαστή αληθινά ταχυδακτυλουργία, έπάνω στον άφρο. Μας λείπουν όλότελα τα φτερά και μαζί τους η νοσταλγία των αλβέρων. Έτσι, βέβαια, βρισκόμαστε εξασφαλισμένοι, πως δεν πρόκειται ποτέ να συντριβούμε. Όμως σύγχρονα μάς λείπει η ικανότητα του όψιμου.



Μία θαυμασία νεότερη φωτογραφία του «Παλλάδιου» του Λονδίνου.

‘Ο,τι θα έπουμε

ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Μιά κ' η συζήτηση για την πνευματική Αθήνα και την πνευματική έπαρχια, εξακολουθεί από περιοδικά κ' εφημερίδες, γράφομε και το σημερινό μας αυτό για να τονίσουμε, ακόμα μία φορά, τις απόψεις μας.

Μά πριν θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, πως κάθε άλλο παρά πιστεύουμε πως υπάρχουν πνευματική Αθήνα και πνευματική έπαρχια. Και πως να υπάρχουν! Πως να υπάρχουν όταν οι εργάτες των γραμμάτων και των τεχνών, στη συνείδηση του μεγάλου κοινού του τόπου μας, έχουν την ίδια τιμητική θέση με... ως ποίμε τον Δελασατριώδη. Πως

περ οδηγούν άκοπα στην επιτυχία, δεν κάνουμε τίποτ' άλλο παρά να κομμεσιασίζουμε και να παίρνουμε τουμπες δημοτικά. Την υπερφάνεια — τόν πιο στοιχειώδη αυτόν σεβασμό προς τον ίδιο τον έαυτό μας — τη στελαίμε περιπατο, σαν άχρηστο και πρό παντός όχληρο σύμπλοκο.

Κάποτε ρώτησαν τη γκαμήλα ποιό δρόμο προτιμά: τον άνηφορο ή τον κατήφορο; Η γκαμήλα απαντήθηκε: «Χάθηκε ο ίσος δρόμος;». Ο βολικός δρόμος της γκαμήλας του ανατολικού μύθου, κατευθύνει όλες τις πράξεις μας, όλες τις ενέργειές μας. Φερνει — είναι αλήθεια — τόσο μακριά...

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, όσο κι' αν είναι θλιβερές, δεν αποτελούν τό άπαντο της άποψης που έξετάζουν. Ο λαός μας έχει αναμφισβήτητες άρετές. Είναι όσες εξ' φροντίσαμε ακόμα, έμεις οι μισομορφωμένοι να του τις χαλάσουμε. Σαν αντίστανθμισμα του κακού που του έχουμε κάνει, ός του εμπνεύσαμε την άρετή, που δίχως αυτή όλος ο έλλας είναι άδύνατο να καρποφορήσουν. Ας τον πείσουμε, πως η μοίρα «άθε άλλω» παρά είναι άνήγητη. Είναι σε καθενός το χέρι — είτε άταμο είναι, είτε λαός — να δημιουργήσει τη μοίρα του, άρκει άφοδ πιστέψει πρώτα τον έαυτό του, να μάθει να κυττάζει κατάματα το φός.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

να υπάρχουν όταν όσοι επιπλέον σ' αυτά — έλάχιστες είναι οι εξαιρέσεις — τά κατάφεραν με μέσο, που καμιά σχέση δεν έχουν με τη διάνοηση και την τέχνη. Πως τέλος να υπάρχουν, όταν ο πιο στείρος λογισματικός άποζηρνάει, από την εποχή του Σολωμού, κάθε γενναία όρημη για

μιά αναγέννηση και λύτρωση. Η Αθήνα, για μάς, είναι πνευματικά μία μικρή έπαρχιακή πόλη της Σουηδίας ή της Νορβηγίας. Αυτή είναι η θλιβερή αλήθεια.

ΕΚΚΛΗΣΗ

Έπειτα από τις παραπάνω διαπιστώσεις τονίζουμε πως η εύθνη όσων ζωντανών γίνεται άκόμα μεγαλύτερη. Δεν επιτρέπεται δυναμεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να συμπάλουν στη δημογυρία μιάς καλλιτέρας αύριο, να σπαταλιούνται σε άσκοπους άγώνες.

Έχουν καθήκον κι' όποχρέωση άπάναντι στην ιστορία της διανόησης του τόπου μας, οι φτωχές πνευματικές δυνάμεις της Αθήνας και της έπαρχίας, να ενωθούν, για μία κοινή δράση. Το τέλμα, που έμποδίζει την πνευματική άνελιξη μας προς πιο φιλόξενες πλαγιές, δε θα τό διαβούμε παρά μονάχα όμοδικά. Σκαπανείς και ταπεινοί εργάτες, αυτό μάς είναι δυνατό να σταθούμε σήμερα και τίποτα παραπάνω. Άλλοι θα δρέψουν αύριο τό φωτοστέφανο της δόξας, που έμεις έτσι θα τους προετοιμάσουμε. Ας μη λυπάμαστε όμως για τον σκληρό κι' άχάριστο αυτόν ρόλο μας. Υπάρχει τόση πάντα ώμορφιά στη θυσία...

Οι άνοηνώστες μας ός μάς συγχαρήσαν όν τα παραπάνω λόγια δεν είναι γραμμένα στον τόνο που συνηθίζουμε από τις στήλες μας αυτές. Πήγασαν από μία συγκίνηση, που την πιστεύουμε να κλείνει ένα κάποιο ποσοστό ειλκρινείας και άποτελούν έκκληση προς όλους τους πνευματικούς εργάτες του τόπου μας.

ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ

Ο τόπος μας φιλοξενεί από δεκαπέντε μέρες τώρα δυό εξαιρετικούς εκπροσώπους των γαλλικών γραμμάτων και τεχνών: Τόν γνωστό συγγραφέα Λύκ Ντυρτέν και τόν Πιέρ Βόρμς, διευθυντή της «Γκαλερί Μπιλιέ».

Οι δυό Γάλλοι διανοσόμενοι, που

τους συνοδεύουν οι κυρίες τους, ήρθαν από τό Παρίσι με αυτοκίνητο που τό διαύθυναν οι ίδιοι. Έπεσε κ' έφθηκαν την Μακεδονία, τούς Δελφούς κι' άναχωρούν σήμερα για τό νησί και την Πελοπόννησο. Στην Αθήνα θα έπιστρέψουν στις άρχες του μηνός Σεπτεμβρίου.

Ο ΛΥΚ ΝΤΥΡΤΕΝ

Ο Λύκ Ντυρτέν, που είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε, είναι μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Από τη σειρά των μυθιστορημάτων του με τον γενικό τίτλο «Κατακτήσεις του κόσμου», τη μεγαλύτερη έκδοτική έπιτυχία την είχε τό έργο του «Lignes de vie». Η κυριώτερη ποιητική του συλλογή είναι «Τέσσερες ήπειροι». Έπίσης πριν λίγους μήνες παίχτηκε στο Παρισινό θέατρο «Οντέον» τό έργο του «Περιέργος σύζυγος» με εξαιρετική έπιτυχία. Άλλά τό κύριο χαρακτηριστικό του Λύκ Ντυρτέν είναι τά ταξίδια του και τά πολυκύροτα βιβλία του άπάνω σ' αυτά, μεταφρασμένα σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει ταξιδέψει στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου μας. Τα τέσσερα βιβλία του για τις «Ηνωμένες Πολιτείες Έχουν προκαλέσει τό μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κ' ιδιαίτερα τό «Τεσσαράκοστο πάταμος». Στο βιβλίο του «Προς την πόλη του Ξου χιλιομέτρων» παρουσιάζει την Αμερική του Νότου. Στο «Λευκοί θεοί, κίτρινοι άνθρωποι» δίνει μία ζωντανή εικόνα της Ασίας. Στο «Η γυναίκα με τά σαδάλια» υπάρχει ο Μεσογειακός μας κόσμος.

Ο Λύκ Ντυρτέν έπεσε κ' έφθηκε την Ελλάδα και πριν 10 χρόνια. Τώρα, καθώς μάς είπε, μελετάει να γράψει ένα θεατρικό έργο έμπνευσμένο από τον άρχαιο έλληνικό κόσμο. Έπίσης, παρ' όλο τό ακατάλληλο της εποχής, θα ήταν εύθυνη, κατά την έπιστροφή του από την Πελοπόννησο στην Αθήνα, να δώσει μία διάλεξη έπάνω στους πιο χαρακτηριστικούς σύγχρονους εκπροσώπους των γαλλικών γραμμάτων: Πώλ Βαλερό, Ρομύν Κλωντέλ, Ντυομέλ, Ζιντ, Βιλντράκ.

Ο ΠΙΕΡ ΒΟΡΜΣ

Ο Πιέρ Βόρμς, που έκτός από τη διέθυνση της «Γκαλερί Μπιλιέ», έχει έργαστεί για τη γαλιμαία και την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων των εικαστικών τεχνών των διαφόρων λαών, μάς έδήλωσε πως έπιθυμεί κατά την έπιστροφή του από την Πελοπόννησο, να έρθει σ' έπαφή με τον καλλιτεχνικό μας κόσμο.

Ο Πιέρ Βόρμς είχε ένα μικροστυχίμα την περασμένη Κυριακή στο Σούνιο. Καθώς έκοιμητόσε και πήγε ν' άνεβεί σε μία έν κινήσει βενζινακάτο, γυμνήθηκε από την έλικα στο πόδι. Το τραύμα του έν κι' έλαφο, είχε όμως σοβαρά, καθώς μάς είπε, έπαικόδουθε: τον έμποδισε να έπισκεφθεί άκόμα την Ακρόπολη.

ΖΑΚ ΚΟΤΩ

Στά τέλη της παραιμένης εβδομάδας πέρασε από την Αθήνα, μαζί με τούς έκδρομείς του φιλολογικού όμιλου «Γκυλιώμ Μπυντέ», ο μεγάλος Γάλλος σκηνοθέτης Ζάκ Κοτώ.

Όπως έδήλωσε, στο ταξίδι του αυτό δεν τον παρακίνησαν μονάχα λόγοι άναμφυχής, αλλά έπιθυμία να δεί έπί τόπου, κατά πόσο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα δειρο, που τρέφει χρόνια τώρα: Το άνάβασμα μιάς έλληνικής τραγωδίας με ήθοποιούς της Γαλλικής Κομωδίας, σ' ένα από τ' άρχαία θέατρα μας. Σάν πιο κατάλληλο βοήθη τό θέατρο της Έπιδαύρου. Γυρίζοντας τώρα από Παρίσι, θα μελετήσει όλα τά σχετικά προβλήματα κ' έλπίζει πως θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τον μεγάλο αυτόν θεατρικό όθλο, τον Σεπτέμβριο του 1938.

ΑΣ ΠΡΟΞΕΟΥΝ

Όπως είναι γνωστό, ο Ζάκ Κοτώ μαζί με τούς πρώτοπόρους συναδέλφους του σκηνοθέτες Ντολλέν, Μπατύ και Ζουβέ, διαλύθηκαν από τό Γαλλικό ύπουργείο της Παιδείας, σκηνοθέτες της «Γαλλικής Κομωδίας» για να σώσουν, από τη ρουτίνα και

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2)

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ' ΟΙ ΛΟΙ
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΥΓΕΝΩΜΟΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ
του Μαρσέλ Μπαχλ
Η ΣΟΦΟΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΤΕΚΑΡ
Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ
του Α. Β. Ντεμπλάκ
ΤΟ ΠΣΕΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΩΝ
ΔΣΕΡ, διήγημα
του Έντγκαρ Άλλαν Πόε
ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟΤΕΡΟ
του κ. Γιώργου Θεοτοκά
ΠΟΙΗΣΗ
Τών κ. κ. Άλέκου Φωτιάδη, Φώτου Παουζαλιού, Νίκου Σφυρόρα και Γιάννη Ίωαννίδη.
ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ ΣΤΙΧΟΣ
Τοξότη
ΠΡΩΤΟΝΟ ΑΣΤΡΟ
της Άντας Νέγκρι
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΣΑΙΞΠΗΡ
Άπόδοση της κ. Ν. Βικτωράτου
ΓΑΜΗΛΙΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ
του κ. Άγγελου Τερζάκη
ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΔΙΝΙ ΣΤΟΝ ΑΙΘΑΝΑ
του κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη
Ο ΜΟΤΣΑΡΤ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ
Μετάφραση Δ. Δ.
«ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»,
κριτική
του κ. Πέλλου Κατσέλη
Ο ΖΑΚ ΚΟΤΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
μιά συνομιλία μαζί του.
«Η Γ.»
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
W.
Ο «ΚΡΗΤΙΚΟΣ» ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
του κ. Π. Σπανδωνίδη
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ, Ένας περ-
πάτος στη Διεθνή Έκθεση της
Βουσαλονικής.
Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
του Μιχαήλ Ζουσιάνου
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ
του κ. Ν. Ποριώτη
Ο ΣΥΜΜΟΡΦΙΤΗΣ, διήγημα
του κ. Άρκάδιο
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, κριτική
του κ. Γ. Μυλωνογιάννη
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΕΙΔΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΜΙΑ ΛΕΓΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΚΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Κ.

Ο συγγραφέας επιθυμεί να ος διηγηθεί αυτή την ιστορία, που θα μας διαφωτίσει από μια διαφορετική πλευρά... Ολόκληρο το έργο του...

Είπα: «Θες ντροπή και πικρία, β...» Η απάντησή του ήταν απλή... «Τα δόξα σου...»



Η σκηνή του δραματικού του Δαρειού...

Κράτη... Το παράδειγμα... Ο γυρισμός της νεότητας... Η ιστορία του Δαρειού...

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ Κ. Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ο ΣΥΜΜΟΡΙΤΗΣ

ΤΟΥ Κ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Στο πρώτο μου μπράτσο έχω... Ο συμμορίτης... Η ιστορία του Δαρειού...

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΥ Κ. Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ο ΣΥΜΜΟΡΙΤΗΣ

ΤΟΥ Κ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Επί μήνες δολοφονού το σώμα... Ο συμμορίτης... Η ιστορία του Δαρειού...

ΑΙΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Οργανισμοί... Η ιστορία του Δαρειού...

ΟΧΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

Φυσικά, είναι πολύ πιθανό... Η ιστορία του Δαρειού...



Ἡ Ραζα Κοθνίζον εἰς μιὰ νέα τριανιά.



Ἀκουστέλα τοῦ Τσουνητάρι, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ρομπιτρονὰ Τσαγκόρ.



Ἡ Ραζβίνοβ κ' ἡ Κουονετσόβα εἰς μιὰ ἀλλεῖα «Ἐρωτικῆς Δοκιμασίας», στὸ Παρίσι.



Ἐνα σκίτσος ἀπὸ τὸ ἵπποδρόμιο ποὺ ἐγκαταστάθηκε στὸ «Ἐκράν Παλέ» στὸ Παρίσι καὶ προκαλεῖ μὲ τὴς πολλὰ πλεῖς σύγχρονες ἐπιδείξεις του τὸ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον. Οἱ θεαταὶ δὲν μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν παρά μόνον ἓνα μέρος τοῦ καταπληκτικοῦ σὲ πλοῦτος καὶ ταχύτητα προγράμματος.