

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 8 ΤΗΛ. 30.461 || ΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ || ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ || ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1938

ΕΦΗΜΕΡΑ
ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ

ΒΕΡΝΕΡ ΚΡΑΟΥΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

ΤΟΥ Κ. ΤΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ

Η συλλογή ποιημάτων του κ. Έγγονόπουλου που κυκλοφόρησε τώρα τελευταία, προκάλεσε ένα σωρό συζητήσεις και σχόλια. Αιτία όλου αυτού του θορύβου στάθηκε ο ορθόδοξος υπερρεαλισμός του. Πραγματικά, ο φίλος ζωγράφος, κατόρθωσε να μην έχουν τα ποιήματά του ούτε ειρμό ούτε ίχνος μιάς λογικής σειράς σκέψης. Από την πλευρά αυτή είναι άναμφισβήτητο, πώς... πέτυχε πέρα από πέρα!

Για τον κ. Έγγονόπουλο ζωγράφο-επίδικα για τα σπίτια που εξέθεσε περίσφι στην έκθεση της Έλληνικής Τέχνης στη γκαλερί Στρατηγόπουλου — και σκηνογράφο, επανειλημμένα έχω εκφράσει τη γνώμη μου, τόσο για την αξία όσο και την ποιότητα της εργασίας του. Πιστεύω, λοιπόν, να θεωρηθεί πως είναι επίσης ειλικρινής η γνώμη μου για την ποιητική του προσπάθεια. Λοιπόν, δεν είναι ποιητής, καί, δυστυχώς, δεν υπάρχει και καμιά ελπίδα να γίνει ποτέ. Το μόνο που θα κατορθώσει, αν τυχόν επιμείνει να καταργείται με την ποίηση, θα είναι, πρώτα και κύρια, ν' αδικήσει τον εαυτό του. Αφού έχει την ικανότητα και το δώρο να μας χαρίσει άλλες αισθητικές απολαύσεις, δέ βλέπω για ποιο λόγο θεωρεί απαραίτητο, για μια καλλιτεχνική ολοκλήρωση, τούς «ταίρους που κρέμονται... στις καρβουναποθήκες».

Η παραπάνω περιήρηση του φίλου ζωγράφου στέκεται τέτοια που με υποχρεώνει πάλι να μιλήσω για ό,τι είναι και λέγεται στον τόπο μας υπερρεαλισμός. Αφού έφτασε καθυστέρημένα, εγκαταστάθηκε πια σε μια ένδημη πνευματική άρρωστια. Ο,τι δηλαδή συνέβη — κείνος και με τον δάνειο. Κάθε τόσο κάποιος προσβάλλεται από τα μικρόβια του και άμέσως σκαρώνει και τυπώνει, μια συλλογή ποιημάτων — στην πεζογραφία φαίνεται να μη βρήκε ακόμα το κατάλληλο έδαφος ν' αναπτυχθεί το μικρόβιο αυτό — προς γενική θυμωδία μημένων κι' άνοητων. Όσοι, βέβαια, προσβούν ή νομίζουν τον εαυτό τους υποχρεωμένο να προσβεί την άναγκαιότητα του υπερρεαλισμού στον τόπο μας, θα μπορούσαν να μου άπαντήσουν πώς άδιαφορούν για τις κρίσεις και τα γαμόγελα του όγλου.

Πραγματικά, υπήρξε μιά έποχή που η έννοια του τί είναι ένας πνευματικός άνθρωπος ήταν συνυφασμένη με τη αντίληψη πώς πρόκειται για ένα όν, που έλλανιστη είναι σγέση κ' έπαφή με τα έγκόσμια και που περιούσε όλόκληρη τη ζωή του παραμιλώντας με τα σύννεφα, τ' άστρα και τα λουλούδια. Η μόνη άπεστολή της κακομοιρασμένης αυτής ύπτης, στον κόσμο αυτόν ήταν, να τραγουδά, σαν τα τζιτζίκια, τα γλωμάτσια και την... άσαοκη καλλονή μιάς άνταρτης συνάφης... ντουλινέας. Πρόκειται για τον κακό κι' άσώστομένο επίσης ρομαντισμό που ήθελε, σαν τον Παράνο, τη γυναίκα «να έχει είκοσι φθινόπωρα και άνοιξη καμιά». Κ' οι σπασοί υπερρεαλιστές, όπως πολλή σωστά διακρίνει πριν λίγο καιρό ο φίλος κ. Θεοτοκάς, είναι οι συνεχιστές μιάς ποδομίας οωμαντικής κι' άπεδομισμένης διάθεσης. Συμπαθητικοί, βέβαια, σαν όνειροπόλοι, μιά τίποτα περισσότερο...

Ο υπερρεαλισμός κάνει όμως κ' ένα άλλο ακόμα μεγάλο κακό στον τόπο μας: άπομακρύνει όλο και περισσότερο τον πολύ κόσμο από την ποίηση. Άντι ό ρυθμικός αυτός λόγος να έξωτερικεύει και να μοσφοποιεί τις γαρές, τους πόνους, τις λύπες, τις συγκινήσεις και τις άγωνίες μας, γοηρίζοντας έτσι τη λύτωση, κατανύσσει ένα στεγνό πρόβλημα που άπεινύνεται άποκλειστικά στη νόση, πρής λύση.

Δέν ένω, λοιπόν, τίποτα καλύτερο να εύνωθ ό στον φίλο κ. Έγγονόπουλο, πιασά να μην έπαναλάβει το «άμαρτημά» του, και ν' άσοληθεί άποκλειστικά με τα πινέλα του, για να μάρ δώσει, από τις σκηνές του τόπου μας, τη γαρά των γρωμάτων του.

Οι Βερολινέζοι τον τελευταίο αυτό μήνα γιόρτασαν τα 25χρονα μιάς θρυλικής καλλιτεχνικής προσωπότητας του σύγχρονου Γερμανικού Θεάτρου. Πρόκειται για ένα σεμνό και στην απλότητά του μεγαλοπρεπή άνθρωπο, που συχνά αφήνει τον όνειροπόλο εαυτό του να πλανιέται μέσα στους τρικυμιασμένους δρόμους της μεγαλούπολης. Το πέρασμά του δημιουργεί ψιθυρούς θαυμασμού. Παράστημα μέτριο, μιά καλοφτιαγμένο και πρόσωπο γλυκά έκφραστικό, που στεφάνωνεται με κατάσπρα μεταξένια μαλλιά. Στά μάτια του λάμπει η ιερή φλόγα της άνήσυξης ψυχής του, που ζεί πάντα μέσα σε γαλήνια άτμόσφαιρα δημιουργίας. Τίποτα δέν θυμίζει τον γοητευτικό διάθεση, τίποτα δέν μαρτυράει το θεάτρου που ζέρει να συναπαίρνει το άκροατήριό του. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς είναι δυνατό, μέσα από τα πλατεία στήθια του ήρεμου ταξιδιώτη της γραμμής της Μόντρε, που φαίνεται σά χαμένος μέσα στις σκέψεις του, να βγαίνουν οι κεραινοί έκείνοι της φωνής που συνταράζουν τις σάλες των θεάτρων.

Κ' είναι ακόμα πιο άπίστευτο, πώς είναι δηλαδή δυνατό, το συμπαθητικά έπιβλητικό αυτό παράστημα του σεβάσιμου σχεδόν ανθρώπου, που βγαίνει, κρυφά απ' την άνω πόρτα, του θεάτρου, κρυφά ώρα μετά άπ' το τέλος της παράστασης και γάνεται άθόρυβα μέσα στους πέπλους της νύχτας, να παίρνει όλες έκείνες τις μορφές, τις άνέκφραστα διάφορες, που γιομίζουν ώστόσο πάντα το στίβο της σκηνής.

Στις ά-ορίες αυτές μιά μονάχα ύπαρ-

χει έξήγηση. "Ότι ό Βέρνερ Κράους, ζώντας τη διπλή ιδιότητα του κάθε ήθοποιού, ζέρει να διακρίνει τα σύνορα της τέχνης και της ζωής και μπορεί έπόμεια να χωρίζει τον κοινωνικό άνθρωπο άπ' το συμβατικό άνθρωπο της σκηνής. Η μεσαιωνική αντίληψη της έννοιας του θεατρίνου, που ζεκίωντας άπ' το παλκοσένικο συνεχίζει τον φανταστικό ψεύτικο και τεχνικό του παίξιμο στην καθημερινή ζωή, έχει εύτυχώς σβύσει μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Έτσι ό Κράους, έκπρόσωπος άυθεντικός της άνώτερης έννοιας του θεατρίνου, καλλιεργημένος πνευματικά και αισθητικά, με βάση τα φωνητικά και σωματικά του προσόντα, φανταστικά και λαμπρή της προσοφίας του, πετυχαίνει να είναι κυρίαρχος της σκηνής και των θεατών του, δηλαδή θεατρίνος, μιά και κυρίαρχος στην καθημερινή ζωή, δηλαδή άρτιος κοινωνικός άνθρωπος.

Η μοίρα του θεάτρου είναι να παρουσιάζει πλάσματα της φαντασίας, πύλαι οικιαγραφήματα της ζωής και παραμυθένια εικόνα του κόσμου. Γι' αυτό και το ήθος χαρακτήριστικό γνώρισμα του ήθοποιού είναι η πλούσια φαντασία. Αυτή θα του δώσει την εύχέρεια να φύγει μακριά απ' την πραγματικότητα, να περιπλανηθεί μέσα στα φωτεινά μιά και σκιερών μονοπάτιών των πολύμορφων χαρακτήρων του ποίτη, ν' άντλήσει ζωή απ' την ίδια πηγή του τύπου που πρόκειται να κρεάρει, και τέλος, συνεπαρμένος απ' το ζένο αυτό πλάσμα, να μάρ το δώσει ανάγλυφο με τα έσωτερικά και έξωτερικά του γνώρισματα, άφου βέβαια το πέρασει

(ΣΥΝΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)



Ο Βέρνερ Κράους

Δέν έχω δυστυχώς πρόχειρο ένα θαυμάσιο άρθρο στην «Τέχνη» — το καλό περιοδικό που έβγαζε ό κ. Φραντζεσκάκης — όπου ό κ. Κανέλλης έξέθετε τις άντιλήψεις του για τη ζωγραφική. Θα ήθελα να παραθέσω μερικά σημεία αυτού του άρθρου, που άνέλυε όχι τόσο τεχνικά ζητήματα όσο τα βαθύτερα κίνητρα μιάς συνειδητής καλλιτεχνικής. Γιατί με τέτοια βοηθό θα είταν εύκολότερο στον κοινό θεατή που άντιπροσωπεύω, να πλησιάσει την εργασία που έκθέτει σύμφωνα ό κ. Κανέλλης στην αίθουσα Στρατηγόπουλου, θαυμάσια ίσορροπία φαντασίας και τεχνικής. Ένοτίκτου και τεχνικής — θα είταν ίσως περισσότερο άκριβολογία. Γιατί, βέβαια, στο βάθος κάθε έργου αυτή είναι η άφετηρία που συχνά θα διατηρήσει όλη την ποιότητά του: η «σά» ένέργεια του δημιουργού, ό κατανομή που κάνει στην όλη.

Μιά ζένη γυναίκα με καλλιεργημένο γούστο που είδε για πρώτη φορά εργασία του Κανέλλη παρατηρούσε στους φίλους της: φαίνεται πώς αυτός ό ζωγράφος άγάπησε το Μανέ. Έχει άποσοδιόριστος επίδρασεις από τους Βυζαντινούς, αλλά στο βάθος είναι πρωτότυπος, κλασικός, έχει πολύ ελληνικό.

Πραγματικά ό Κανέλλης φέρνει μαζύ του την πείρα μεγάλης καλλιέργειας και σπουδής. Δέν άνήκει σε όσους έμπιστευθήκανε μονάχα στην ιδιοφυία τους και στο τάλαντό τους. Τον ξαίρω πολύ και ξαίρω τό μαρτυρικό δόμο που πέρασε αυτή η παραγμένη συνειδηση ός που να φτάσει στη σημερινή ώριμότητα, θα ήθελα να πω στη σημερινή γαλήνη. Δέν ξαίρω πώς άλλοι καλλιτέχνες δοκιμασθήκανε όσο αυτός από την ταπηνή των νέων ρευμάτων που πορασώσαν τη τέχνη των μεταπολεμικών χρόνων. Όσοι υποθέτουν πώς είναι συνεπείς με την έποχή τους και σύγχρονοι με τό να έκφράζουν τις άνησυχίες τους με μιά ταραχή στη μορφή των έργων τους δθεν όδυνηθή, που στο βάθος δέν είναι παρά ένα είδος έπιτήδευση, θα έπρεπε να προσέξουν μάρ τη ζωγραφική, τη γαλήνη και τό μέτρο της. Και θα έβλεπαν πώς είναι δυνατό να πειθαρχήσουν οι άνησυχίες όλου του κόσμου σ' ένα νόημα, γεμάτο από μέτρο και σοφία.

Μάλιστα ένα τέτοιο δίεγμα θα μπορούσαν να τό μεταφέρουν στην περιοχή τους και νέοι συγγραφείς, παιδιά που άγωνίζοντα, να κάνουν τον άνήσυχο με την παραγμένη μορφή που δίνουν στα έργα τους, μορφή που δέν έχει καμιά δικαίωση, γιατί είναι φανερό πως δέν είναι διέξοδος, έως άλλο, πρής λύση των κουρασένων από ώριμότητα και άκμή.

Στέκουμαι με συγκίνηση μπροστά σ' αυτούς τους πίνακες κι' άφίνομαι να δεχθώ την άρμονία των σχημάτων, του φωτός και του γρώματος. Προσπαθώ να καταλάβω βαθύτερα αυτήν την ποίηση της ύλης, τό παιχνίδι της φαντασίας που παίζει μέσα στο πράσινο, ένα χέρι μιάς κόρης που δένεται μέσα στα φύλλα σά μιά άυόπαρκτη δύναμη, σαν ένα όν παράενο και μοναχικό που όνει να βρει τον προορισμό του, αυτόν και κανένα άλλον, να γίνει σχήμα και χρώμα.

Προσπαθώ να δώ μέσα σ' αυτά τα σχήματα, δουλεμένα με τόση έλευθερία, την κληρονομία αυτού του τόπου, τό πνεύμα από μιά κόρη της Άκρόπολης, άπό ένα άγαλμα άργαίο, από μιά φιγούρα των Βυζαντινών. Προσπαθώ να δώ τη μοίρα ενός ζωγράφου από τό Αίγαίο.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΟΥ κ. ΑΡΓΗ ΚΟΡΑΚΑ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΒΑΝ ΒΑΖΩΦ

Λίγο-πολύ έχουμε άκουστά στην Ελλάδα το όνομα του Ιβάν Βάζωφ. Υπήρξε για τους Βουλγάρους μεγάλος συγγραφέας και ως τέτοιο τον τιμήσανε και ζώντας του και όταν πέθανε. Δεν τον θάψανε στο κοινό νεκροταφείο της Σόφιας, αλλά τον κεντρικότερο μέρος της πόλεως, σ' ένα κάρτερι του κήπου, που περιβάλλει την πλατεία του μεγαλόπρεπου ναού του Αγίου Αλεξάνδρου-Νεόκη. Ο τάφος του είναι ένα μεγάλο κομμάτι θράξου, που το είχε διαλέξει ο ίδιος ψηλά στο θουνο Βίτοσα. Έπάνω στο θράξο αυτό έχουνε σκαλίσει το όνομά του και τις δυο χρονολογίες που γεννήθηκε και πέθανε. Τίποτε άλλο. Τα γράμματα είναι μεγάλα και μαύρα και αυτό το χαρακτηριστικό με την γενική απλότητα συγκινούν τον επισκέπτη. Άλλη τιμή, που του κάνουνε είναι το, που το Κράτος αγόρασε το σπίτι, όπου καθόταν με όλα τα έπιπλα και σκεύη και το έκανε μουσείο. Η είσοδος επιτρέπεται δυο φορές την εβδομάδα κι' όρισμένες ώρες το απόγευμα. Το σπίτι είναι γωνιακό, σε κεντρικό μέρος της Σόφιας διάφορο, καμιά σαρανταριά χρόνων, λιθόκτιστο, με τη θύρα στην εδών Ιβάν Βάζωφ κι' ένα μπαλκόνι στην εδών Ρακόφσκη. Σήμερα το παίρνει κανείς για ένα μικροαστικό σπίτι, στον καιρό του όμως πρέπει να ήταν από τ' αρχοντικά. Σ' αυτό το σπίτι ο Ιβάν Βάζωφ, όσο είχε τη μητέρα του ζούσε μαζί της: όταν αυτή πέθανε έμεινε μονάχος. Ο επισκέπτης μπαίνοντας στον πρώτο όροφο άριστερά θα ιδεί την τραπεζαρία, όπου ο Βάζωφ πέθανε από συγκοπή την ώρα που καθόταν στο τραπέζι. Η έπιθάνισή του καρέκλα είναι σημαδεμένη με μαύρο τουλί κι' είναι τοποθετημένη ακριβώς στη θέση, όπου ήταν όταν ο θάνατος πήρε τον ποιητή. Κοντά στο τραπέζι, δεξιά είναι ένα δωμάτιο σαν σαλονάκι, όπου θα εύρει κανείς πολλά ένδυμα, τα πράγματα του, λευκώματα του, του χάρισαν οι θαυμαστές του, διπλώματα από διάφορα σωματεία, που τον τιμούσαν, υπουργικά έγγραφα με καλά λόγια για τον συγγραφέα, βασιλικές ελασκειές ιδιόχειρες, μετάλλια κι' ένα σωρό άλλα πράγματα, που ο ξένος που τα βλέπει και τα περιγράφεται καταλαβαίνει ότι ο Βάζωφ υπήρξε μια μεγάλη φυσιογνωμία στην πατρίδα του. Κι' αυτό είναι αλήθεια. Ο Βάζωφ είχε κλείσει μέσα στα στήθη του την ιδέα της Βουλγαρίας κι' ελη του ή μακρά ζωή πέρασε στην εξυπηρέτηση

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ένας κήπος μεγάλος, πολύ μεγάλος, στην κεντρικότερη λεωφόρο Τσάρου του Έλευθερωτού, για τα παιδιά. Ζήτησα να τον ιδώ, δε μου κάναν τη χάρη, γιατί απαγορεύεται η είσοδος στους μεγάλους. Έτσι δεν τον είδα, δεν τον περιεγράψα, δεν είδα τα μικρά βουλγαρόπουλα, δεν είδα τα παιχνίδια τους, δεν άκουσα τις φωνούλες τους. Ούτε κι' από τα κάγκελα, γιατί κι' αυτά είναι κλεισμένα με αναρριχητικά φυτά. Έτσι είμαι υποχρεωμένος ν' άρκεστώ στις λίγες γραμμές του φίλου μου Χρίστο Νταμιάνωφ, που έγραψε κάποτε σχετικά με τον παιδικό αυτό κήπο. Αξιζει τον κόπο να τις διαβάσουμε όλοι.

« Παιδιά μου υπάρχουν άνθρωποι που κι' όταν ακόμα έχουν ένα σπίτι, προσπαθούν να χτίσουν δεύτερο: άργότερα θα χτίσουν και τρίτο. Ο Βασιλιάς μας δεν είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Είχε ένα γήπεδο, όπου σκέπτευε να χτίσει ένα όμορφο παλάτι και είπε.— Όχι, θα χτίσω αυτό το γήπεδο στα παιδιά. Κι' αυτό έκανε. Όταν πάτε περίπατο από την πλευρά του «Κήπου Μπόριφ» βλέπετε στα δεξιά, μέσα στο άπειρο γήπεδο, που ήταν του Βασιλιά, που άρχισαν και δουλεύουν κιάλας. Για σας δουλεύουν. Θάχει μέσα σ' αυτόν τον κήπο, που σας έτοιμάζουν, παιδιά μου, μια μεγάλη δεξαμενή με



μια πλατεία της Σόφιας.

αυτής της ιδέας. Υπήρξε πολυγραφώτατος: όλα τα είδη του λόγου τα γνώρισε ή πέννα του κι' όπως γίνεται συνήθως σε παρόμοιες περιπτώσεις, ο πατριώτης άδικησε τον συγγραφέα. Αυτό όμως οι γειτονές μας δεν το εξετάζουν γι' αυτούς ο Βάζωφ ήταν το μεγάλο τέκνο της πατρίδας του, που ανάλωσε όλη του τη ζωή στην εξυπηρέτησή της, που από κάθε άραδα του, από κάθε λέξη, ξεπηδάει το πατριωτικό αίσθημα, τότε σαν θύελλα και τότε σαν ανάλαφρο άνεμο. Και γι' αυτό έγινε ο έθνικος τους ποιητής, ο έθνικος τους ήρωας.

Στο δεύτερο όροφο είναι η κρεβατοκάμαρά του, καλοσυνορμημένη, και το γραφείο του, ένα άλλο γραφείο, που συγκοινωνεί μ' αυτήν, ή κάμαρα της μητέρας του, άδικη όπως την είχε κρατήσει εκείνος, μετά τον θάνατό της, με το άλλο κρεβάτι, με το μιντεράκι και με το εικονοστάσι, το κιλίμι κάτω στο πάτωμα, ακόμη και με τη μικρή σύννεψη, που διάβαζεν εκείνη, και δίπλα ένα σαλονάκι, το σαλονάκι της μητέρας, όπου δεχότανε τις φιλενάδες της.

Ο Βάζωφ έγινε Ινδαλμα δεν μπορεί να μπει κάτω από μέτρα και σταθμά. Ο σεβασμός των συμπατριωτών του προς τον άνδρα δεν επιτρέπει παραστράτηματα.

κύνους και χρυσόφαρα και μια μικρή, που θα είναι για σας. Κοντά της θα κάνουνε καμίνες, για να τις χρησιμοποιείτε, όταν θα θέλετε να κάνετε μπάνιο στη δεξαμενούλα, που επιτήδες δε θα είναι καθαία. Κι' έπειτα σε μια γωνιά μικρά ζώα και όμορφα πουλάκια, φερμένα από μακριά κι' από διάφορες χώρες, θα κάνουν τον περίπατό τους, όπως και σεις, και μέσα σ' αυτά ένα ή δυο πιθήκια θα κάνουν τις άκρεβάσιες τους για να σας διασκεδάσουν. Θα έχει κι' ένα μικρό θουνο με όλα τα λουλούδια της Βίτοσας και μικρά ρυάκια και μικρούς καταρράχτες! Ο Βασιλιάς όλα τα σκέφτηκε. Θάχει και δι' άφορα παιχνίδια. Θάχει κι' έναν νέο γιατρό να σας περιποιείται όταν θ' άνοιγει ή μήτη σας και να σας μαλλώνει όταν κάνετε τρέλλες. Θάχει και μουφέ με ψωμάκια κι' άκουστε με ακόμα, θάχει κι' ένα θεατράκι, μία σκηνή, που θα είναι δική σας, κι' όπου το καθένα σας θα μπορεί ν' ανέδει για ν' απαγγείλει ό,τι θάχει μάθει καλά στο σπίτι, ποιηματάκια, διαλόγους, τραγουδάκια και παραμύθια».

Τελώς δαρεάν. Άλλα και το Παλάτι υποστηρίζει τους ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών. Πολλοί από αυτούς έχουν πάρε υποτροφίες στο εξωτερικό κι' ο σημερινός Βασιλιάς πολλούς τους τιμά με το ένδιαφέρον του. Δεν θέλω ν' άναφέρω όνόματα, γνώρισα όμως συγγραφείς, που παίρνουν ταχτικά την κάρτα του Βασιλιά σε κάθε οικογενειακή τους χαρά ή λύπη και δεν άμφιβάλλω ότι παρέμοι οι άπαρχουν και στις τάξεις των καλλιτεχνών. Στο ραδιόφωνο οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών έχουν το τέταρτό τους για να μιλήσουν σε θέμα της ειδικότητός των, κι' άν θέλετε πιστέψτε το, διευδυντής του ραδιοφωνικού σταθμού είναι ένας ζωγράφος, ο με το ψευδώνυμο γνωστός Σίρακ Σκίτνικ. Η έκτιμηση φτάνει στο σημείο να όνοματίζουν πολλοί τα μαγαζιά τους με τα όνόματα λογοτεχνών και πολλά σχολεία να έχουν το όνομά τους.

Άς έρθουμε τώρα στο βιβλίο.

Δεν περνά βέβαια το χρυσό αιώνα το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο, άλλ' όταν οι έκδοτικοί οίκοι κάνουνε τ.ράς από 3.000 αντίτυπα και πάνω, θα παραδεχθείτε ότι αξίζει τον κόπο. Έχω εμπρός μου και στη διάθεση κάθε άπιστου Θωμά ένα τιμηκατάλογο του έκδοτικού οίκου «Χέμου» για το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ο τιμηκατάλογος αυτός είναι μια ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας sui generis. Δίνει χρονολογικά τα όνόματα των άσχοληθέντων με τα βουλγαρικά γράμματα, με την εικόνα τους και βιογραφικό σημάδι κι' ακολουθεί ο κατάλογος των βιβλίων, που έγραψε καθένας. Από αυτό να καταλάβετε πόση υποστήριξη έχει το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ο ίδιος οίκος έκδιδει τρία περιοδικά: το λογοτεχνικό περιοδικό «Ζλατοργκ» 19 τώρα χρόνια, την «Παιδική Χαρά» 24 τώρα χρόνια, και την «Διδακμαλική πρακτική».

Το ύπουργείο κάλι της Παιδείας με το κύρος του υποστηρίζει τη διάδοση κάθε βιβλίου, φτάνει ν' αξίζει. Κι' έχει έναν πολύ πρακτικό και άπλο τρόπο στο ζήτημα αυτό. Άς πούμε ο Α. υποβάλλει το βιβλίο του χερσόγραφο στο ύπουργείο. Η ύπηρεσία του ύπουργείου δεν έχει επιτροπές και κόντρα επιτροπές, όργανισμούς δυσκολοκίνητους. Παίρνει το χερσόγραφο και χωρίς το όνομα του συγγραφέα το στέλνει έμπιστευτικά σ' ένα από τους άνεγνωρισμένους συγγραφείς: αυτός είναι υποχρεωμένος να το διαβάσει και να δώσει τη γνώμη του. Άν αυτή είναι εύνοική, το ύπουργείο έκδιδει χωρίς άλλες διατυπώσεις την έγκρισή του και το βιβλίο παίρνει το όνομα του. Έτσι ούτε ο συγγραφέας ξέρει ποιος τον έκρινε, ούτε ο κριτής ποιον έκρινε: τα πρόσωπα φεύγουν από τη μέση και μαζί όλα τα συμπαραρτεούντα κακά.

ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Η δεύτερη Σόφια της αιώνας άνάπαυσης. Ένα μεγάλο τετράγωνο, πολύ μεγάλο, που είναι χωρισμένο σε μεγάλους και μικρούς όρους, ο καθένας με τ' όνομα του, παρμένο από τη Γραφή. Μπαίνεις και δε σε πλάκωνει στο στήθος ή ιδέα του θανάτου: σε νά μπαίνεις σ' ένα μεγάλο πάρκο. Και ρατζές τόνε ζαυτό σου γιατί δεν έχεις την αίσθηση του όρους. Κοιτάξεις να βρεις τον λόγο και τέλος τον άνακαλύπτεις: λείπει το κυπαρίσσι, αυτό το κένθημο δέντρο. Το νεκροταφείο της Σόφιας έχει δέντρα, λουλούδια, φυτά, κυπαρίσσια όμως δεν έχει. Κάπου-κάπου όμως έχει κάτι θαραιά μνημεία από μαύρο μάρμαρο, που σε πιάνει άπελασία όταν τα βλέπεις και προτιμάς τους ταπεινούς τάφους, με τους όμοιομορφους σταυρούς και τις έλλειψοειδείς επιγραφές, που εύτυχώς πλεονάζουν.

Με το όμμα άργό περνάς και διαβάξεις όνόματα. Υπουργοί, στρατηγοί, άξιωματούχοι, βισμηχανοί, έπαγγελματίες, άνθρωποι των γραμμάτων, λαός. Λείπει το λευκό μάρμαρο, σπανίζουν κι' οι προτομές, μά δεν λείπει ή τάξη. Για έργα τέχνης ούτε λέγεις, όταν στο νεκροταφείο των Άθηνών υπάρχει μόνο ένα. Και διαβάξεις όνόματα: Ιβάν Σισμάνωφ, Λύδια Σισμάνοβα, Άντων Στρασιμίροφ, Ιερδάν Τόφρωφ, Άλεξάνδρος—Τιχμυρ Πάβλωφ, Δημήτρης Ποδβαρζάτωφ, Πέντο Σλαβέκωφ... για να περιοριστώ στον κύκλο των γραμμάτων.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Μου λέγουν ότι στη Σόφια υπάρχει ζωολογικός κήπος. Δεν το πιστεύω, γιατί σκεπτόμουν πως παρόμοιες πολυτέλειες είναι για κράτη πλούσια, πως κι' έμεις που είχαμε κάποτε τον άφησαμε να ξεφύσει, γιατί δε σήκωνε ο προϋπολογισμός του κράτους το θάρρος του. Κι' ή Βουλγαρία δε δεν είναι πλουσιότερη από μας... Άρα με γελοΐσαν. Δεν ήθελα να το πιστέψω κι' όταν με θεβαίωνα πως ο ζωολογικός κήπος της Σόφιας συντηρείται από το ταμείο του Βασιλιά, που ξέρον που είναι καλός μηχανοδηγός, είναι και καλός φυσιοδίφης. Ούτε κι' όταν έβρέθηκα μπροστά στη θύρα του κι' έβγαλα το εισιτήριό μου με 5 λέβια, ήθελα να παραδεχτώ ότι θα έβλεπα ζώα, που ή συντηρήσή τους στοιχίζει πολύ. Το πολύ-πολύ μερικά πουλιά, μερικούς πιθήκους, καμμία άρκουδά και μικρά ζώα.

Κι' όμως έβγακα γελοσμένους. Και λεοντάρια και τίγρη και λεοπαράδαλη, κι' ελέφαντες, και λύκους, πιθήκους, άρκουδες, άλεπούδες, τοσακάλια και φίδια πολλών λογών είδα. Πλούσια αντίπροσωπεύεται το βασίλειο των πουλιών και των μικρών ζώων. Οι έγκαταστάσεις τους είναι πολύ καλές και άρκετές συγχρονισμένες. Όσο για την καθαριότητα, αυτή είναι γενικό γνώρισμα στη Σόφια. Και πράγμα άπίστευτο: επιγραφές άπαγορεύουν στους επισκέπτες να ρίχνουν στα ζώα τρόφιμα και να τα ένοχλούν. Και το πιο άπίστευτο, ότι αυτές οι άπαγορεύσεις φυλάγονται.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ

Ένα ζήτημα που είναι κάρθουνα άναμμένα για τα

χέρια του Έλληνα λογοτέχνη, με πιάνει και καίγεται. Και πως να μην καί, όταν άκούει πράγματα, που στον τόπο του, στο περίβαλλο που ζει, μόλις τολμά να τα άτινίζει σαν όπτασιες.

Άς πάρουμε πρώτα τους συγγραφείς κι' άς δούμε πως ζούνε στη Βουλγαρία.

Άν πούμε πως είναι τα χαϊδεμένα παιδιά της σοφιστικής κοινωνίας, δεν θα είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Αυτό το κράτος τους υποστηρίζει με κάθε τρόπο. Τα λογοτεχνικά θραβεία, που έμεις εδώ τα είδαμε μόνο στο χαρτί, εκεί είναι χρόνια που δίνονται. Στα ύπουργεία άρχίζουν όρισμένες θέσεις, που τις δίνουν περιοδικά μόνο σε συγγραφείς, με τη μόνη ύποχρέωση να περνούν κάθε μήνα από το Δημόσιο ταμείο και να εισπράττουν το μισθό. Η Διεύθυνση του Έθνικού Θεάτρου περνά από χέρια σε χέρια ανθρώπων των γραμμάτων. Ο σημερινός του διευθυντής είναι ο διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού «Ζλατοργκ» κ. Βλ. Βασιλέφ. Η Έθνική Βιβλιοθήκη έχει πλήθος λογοτεχνών ως ύπαλλήλων της, το Έθνολογικό Μουσείο έχει διευθυντή του τον γνωστό θεατρικό συγγραφέα κ. Στ. Κόστωφ, του όποιου έργο ίσως εύτυχήσουμε να ιδούμε κι' από τη σκηνή του Βασιλ. Θεάτρου μας. Δεν είναι πολλά χρόνια, που ο Δήμος Σόφιας έγκώρησε έλόκληρη έκταση, που χωρίστηκε σε οικόπεδα, που μοιράστηκαν σ' όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών, τους έκανε και δάνειο, με το όποιο έχτισε ο καθένας το σπίτι του, όπως το ήθελε, και δεν θ' άργήσει ή μέρ... που θα θρεθεί ο δημαρχος εκείνος που θα χρίσει τα όσα άπόμειναν να δίνουν από τα όφειλόμενα. Έλευταία κάλι, όταν ή Κυβέρνηση σκέσθηκε ν' αναλάβει αυτή την έκδοση των σχολικών βιβλίων, έκδοτες και συγγραφείς παρουσιάστηκαν στον άρμόδιο ύπουργό και υποστήριξαν να μη γίνει αυτό. Οι έκδοτες, είκανε, από τα κέρδη που άποκομίζουν από τα σχολικά βιβλία ξεχωρίζουν ένα μέρος για την υποστήριξη του βουλγαρικού λογοτεχνικού βιβλίου άν ή Κυβέρνηση έπιμεινει στο σχέδιό της, το πρώτο που θα πείσει είναι για το καλό της χώρας. Και ή Κυβέρνηση έπεισθηκε και δεν έπροχώρησε στην άπυματοποίηση του σχεδίου της. Κι' έτσι ήλθε στη μέση και το καλό, ότι έπισημοποιήθηκε ή ύποχρέωση των έκδοτών έναντι του βουλγαρικού λογοτεχνικού βιβλίου. Το Έθνικό Θεάτρο έχει δυο θέσεις προορισμένες για τους λογοτέχνες, που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τις πάρει, για να μπουν να παρακολουθούν τις παραστάσεις έντελώς δαρεάν. Άλλα και το Παλάτι υποστηρίζει τους ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών. Πολλοί από αυτούς έχουν πάρε υποτροφίες στο εξωτερικό κι' ο σημερινός Βασιλιάς πολλούς τους τιμά με το ένδιαφέρον του. Δεν θέλω ν' άναφέρω όνόματα, γνώρισα όμως συγγραφείς, που παίρνουν ταχτικά την κάρτα του Βασιλιά σε κάθε οικογενειακή τους χαρά ή λύπη και δεν άμφιβάλλω ότι παρέμοι οι άπαρχουν και στις τάξεις των καλλιτεχνών. Στο ραδιόφωνο οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών έχουν το τέταρτό τους για να μιλήσουν σε θέμα της ειδικότητός των, κι' άν θέλετε πιστέψτε το, διευδυντής του ραδιοφωνικού σταθμού είναι ένας ζωγράφος, ο με το ψευδώνυμο γνωστός Σίρακ Σκίτνικ. Η έκτιμηση φτάνει στο σημείο να όνοματίζουν πολλοί τα μαγαζιά τους με τα όνόματα λογοτεχνών και πολλά σχολεία να έχουν το όνομά τους.

Άς έρθουμε τώρα στο βιβλίο.

Δεν περνά βέβαια το χρυσό αιώνα το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο, άλλ' όταν οι έκδοτικοί οίκοι κάνουνε τ.ράς από 3.000 αντίτυπα και πάνω, θα παραδεχθείτε ότι αξίζει τον κόπο. Έχω εμπρός μου και στη διάθεση κάθε άπιστου Θωμά ένα τιμηκατάλογο του έκδοτικού οίκου «Χέμου» για το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ο τιμηκατάλογος αυτός είναι μια ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας sui generis. Δίνει χρονολογικά τα όνόματα των άσχοληθέντων με τα βουλγαρικά γράμματα, με την εικόνα τους και βιογραφικό σημάδι κι' ακολουθεί ο κατάλογος των βιβλίων, που έγραψε καθένας. Από αυτό να καταλάβετε πόση υποστήριξη έχει το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ο ίδιος οίκος έκδιδει τρία περιοδικά: το λογοτεχνικό περιοδικό «Ζλατοργκ» 19 τώρα χρόνια, την «Παιδική Χαρά» 24 τώρα χρόνια, και την «Διδακμαλική πρακτική».

Το ύπουργείο κάλι της Παιδείας με το κύρος του υποστηρίζει τη διάδοση κάθε βιβλίου, φτάνει ν' αξίζει. Κι' έχει έναν πολύ πρακτικό και άπλο τρόπο στο ζήτημα αυτό. Άς πούμε ο Α. υποβάλλει το βιβλίο του χερσόγραφο στο ύπουργείο. Η ύπηρεσία του ύπουργείου δεν έχει επιτροπές και κόντρα επιτροπές, όργανισμούς δυσκολοκίνητους. Παίρνει το χερσόγραφο και χωρίς το όνομα του συγγραφέα το στέλνει έμπιστευτικά σ' ένα από τους άνεγνωρισμένους συγγραφείς: αυτός είναι υποχρεωμένος να το διαβάσει και να δώσει τη γνώμη του. Άν αυτή είναι εύνοική, το ύπουργείο έκδιδει χωρίς άλλες διατυπώσεις την έγκρισή του και το βιβλίο παίρνει το όνομα του. Έτσι ούτε ο συγγραφέας ξέρει ποιος τον έκρινε, ούτε ο κριτής ποιον έκρινε: τα πρόσωπα φεύγουν από τη μέση και μαζί όλα τα συμπαραρτεούντα κακά.

Άς έρθουμε τώρα στο βιβλίο.

Δεν περνά βέβαια το χρυσό αιώνα το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο, άλλ' όταν οι έκδοτικοί οίκοι κάνουνε τ.ράς από 3.000 αντίτυπα και πάνω, θα παραδεχθείτε ότι αξίζει τον κόπο. Έχω εμπρός μου και στη διάθεση κάθε άπιστου Θωμά ένα τιμηκατάλογο του έκδοτικού οίκου «Χέμου» για το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ο τιμηκατάλογος αυτός είναι μια ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας sui generis. Δίνει χρονολογικά τα όνόματα των άσχοληθέντων με τα βουλγαρικά γράμματα, με την εικόνα τους και βιογραφικό σημάδι κι' ακολουθεί ο κατάλογος των βιβλίων, που έγραψε καθένας. Από αυτό να καταλάβετε πόση υποστήριξη έχει το βουλγαρικό λογοτεχνικό βιβλίο. Ο ίδιος οίκος έκδιδει τρία περιοδικά: το λογοτεχνικό περιοδικό «Ζλατοργκ» 19 τώρα χρόνια, την «Παιδική Χαρά» 24 τώρα χρόνια, και την «Διδακμαλική πρακτική».

Το ύπουργείο κάλι της Παιδείας με το κύρος του υποστηρίζει τη διάδοση κάθε βιβλίου, φτάνει ν' αξίζει. Κι' έχει έναν πολύ πρακτικό και άπλο τρόπο στο ζήτημα αυτό. Άς πούμε ο Α. υποβάλλει το βιβλίο του χερσόγραφο στο ύπουργείο. Η ύπηρεσία του ύπουργείου δεν έχει επιτροπές και κόντρα επιτροπές, όργανισμούς δυσκολοκίνητους. Παίρνει το χερσόγραφο και χωρίς το όνομα του συγγραφέα το στέλνει έμπιστευτικά σ' ένα από τους άνεγνωρισμένους συγγραφείς: αυτός είναι υποχρεωμένος να το διαβάσει και να δώσει τη γνώμη του. Άν αυτή είναι εύνοική, το ύπουργείο έκδιδει χωρίς άλλες διατυπώσεις την έγκρισή του και το βιβλίο παίρνει το όνομα του. Έτσι ούτε ο συγγραφέας ξέρει ποιος τον έκρινε, ούτε ο κριτής ποιον έκρινε: τα πρόσωπα φεύγουν από τη μέση και μαζί όλα τα συμπαραρτεούντα κακά.

ΑΡΓΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ