











ΤΟ ΞΕΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΒΑΓΚ-ΛΟΥΓΚ

ΤΗΣ ΠΕΡΑ ΜΠΑΚ (ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ 1938)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

Ο Βάγκ ο Τίγγος όμως δεν του έδωσε προσοχή... αλλά σκυβόντας προς το μέρος του Λαγομούρη...

στην μεγάλη αίθουσα, την αίθουσα των θεών, και χωρίς κανένα απολύτως σεβασμό μπροστά σ' ένα θεό...

«Ο Βάγκ ο Τίγγος άπάντησε: —Πο έσχελε είναι για σας να μετακομίσετε...»

«Και λέγοντας του αυτά ξαναφώνησε και τους άλλους: «...»

«...»

Κατόπιν, καθώς ο Βάγκ ο Τίγγος κερμήνε να γίνει κείνη την ημέρα η συγκέντρωση των ανθρώπων...

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

Στο ερχόμενο φύλλο ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ ΔΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ

ΣΑΙΝ ΖΩΡΖ ΝΤΕ ΜΠΟΥΕΛΙΕ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΛ ΜΑΝΤΕΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8)

Νέα καθώς εμπίπτει και κοχλάζει από τα πόδια του...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

ΟΙ ΝΕΟΙ

ΟΙ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ

Πιστεύουμε πως μοιάζουμε, αδερφοί μου, λιοντάρια που γεννήθηκαν σε τσίρκο...

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ)

ΟΙ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ

Πιστεύουμε πως μοιάζουμε, αδερφοί μου, λιοντάρια που γεννήθηκαν σε τσίρκο...

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ)







## ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

### ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΠΑΪΡΟΝ

Για να μπορέσει να ευχαριστηθεί (ή έστω να άνεχθεί) το βιβλίο αυτό ο άνογνώστης, θάκανε καλά να καθάριζε το μυαλό του τόσο από τις βικτωριανές ιδέες για την ηθική του φύλου όσο κι από τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ισότητα και την ελευθερία στις σεξουαλικές σχέσεις

σχαρο κορίτσι, η Έλιζαβετ Πίγκοτ, που κρατούσε συντροφιά στον Μπαΐρον στα παιδικά του χρόνια, στο Σάθουελ. Η άλλη, ύστερα από χρόνια, είναι η Μις Μέρσερ Έλφινστόουν. Η άλλη λογραφία της με τον Μπαΐρον δείχνει μιαν ευχάριστη, ολοκληρωτική φιλία την οποίαν ο Μπαΐ-



Ο Μπαΐρον

των ατόμων. Στην εποχή του Μπαΐρον, οτι ήταν άτιμωση για τη γυναίκα ήταν τιμή και έπαινος για τον άντρα. Θά ήταν ακόμα καλό να θυμηθούμε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον ορθόδοξο χριστιανό και στον ελεύθερο στοχαστή. Για τον χριστιανό η αμαρτία είναι αμαρτία: η ανθρώπινη φύση είναι αμαρτωλή και δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Ένώ ο στοχαστής μπορεί να κάνει μεγαλύτερο κακό, μια και οι γνώσεις του για την αμαρτία και την εξιλέωση δεν συμφωνούν με του χριστιανού: μπορεί να προσποιείται πως η αμαρτία του δεν είναι αμαρτία. (Μ' αυτή τη δικαιολογία ο Μπαΐρον κρατούσε την Άλέγκρα μακριά από την μητέρα της). Η Κλαίρ Κλαίρμοντ δεν ήταν έντελώς χριστιανή, ώστε δεν ήταν δυνατό να ξέρει κανείς τι δεν μπορούσε να κάνει με το παιδί. Αν πλησιάσουμε το βιβλίο από την άλλη πλευρά θά δούμε πως μοιάζει σαν μια περίεργη προσφορά στη μνήμη του ποιητή. Απαρτίζεται από ανέκδοτα ως τώρα γράμματα γραμμένα από διάφορες γυναίκες προς τον Μπαΐρον. Μερικά απ' αυτά, της Κλαίρ Κλαίρμοντ, μεταχειρίστηκε η Μις Γκρήν Γκρίλλς στην θαυμάσια βιογραφία της, τα υπόλοιπα όμως είναι έντελως άγνωστα. Όλα βρίσκονται στην κατοχή του Σερ Τζών Μέρραυ. Δέκα τρεις γυναίκες περνούσε από μπροστά μας. Η Λαίντυ Όξφορντ δεν είναι ανάμεσα σ' αυτές, κι είναι δυσάρεστο που δεν βρέθηκαν γράμματα αυτής της τόσο λογικής και τόσο αμαρτωλής γυναίκας. Ούτε κι η Λαίντυ Μπαΐρον είναι ανάμεσά τους σχετικά αν οι εκδότες φρόντισαν να την περιποιηθούν με μερικά επίθετα. Τα τμήματα τα αφιερωμένα στην Κλαίρμοντ, την Καρολάιν Λάμπ και την Λαίδη Οξέμπερ δεν προσθέτουν τίποτε το καινούργιο σε ό,τι κιόλας ξέρουμε. Από τις υπόλοιπες δέκα γυναίκες μόνο τρεις μπορούμε να πούμε πως δεν γνώχλησαν τον Μπαΐρον με την αισθηματολογία τους. Πρώτα έρχεται ένα πρό-

ρον έκανε άσχημα να μην καλλιερήσει περισσότερο. Ίσως αυτό, αν όχι καμιά άλλη, θά μπορούσε να τον κάνει έναν ύποφερτο σύζυγο. Τελευταία έρχεται μια κοπέλλα δεκαεφτά χρόνων, η Ισομπέλλα Χάρβεϋ, που τον έρωτεύτηκε από τα ποιήματά του και την αϊγλή του και του έγραψε μερικά χαριτωμένα γράμματα τον τελευταίο χρόνο της ζωής του. Οι υπόλοιπες έφτά, δυστυχισμένα πλάσματα, αποδεικνύουν, γελοία ή τραγικά, ή καμιά φορά και τα δυο μαζί, την μαγία που είχε ο Μπαΐρον για όλες τις γυναίκες, κάθε κατηγορίας. Να η κυρία Σπένσερ, π. χ., η «ωραία Φλώρενς» του «Τσάιλντ Χάρολντ». Να κι η περίεργη Λαίντυ Φώλκλαντ, η όμοια, επειδή ο Μπαΐρον την βοήθησε οικονομικά μετά τον θάνατο του άντρός της, φαντάστηκε πως ήταν έρωτευμένος μαζί της και πως όλες τις ηρωίδες του «Τσάιλντ Χάρολντ» τις είχε εμπνεύσει απ' αυτήν. Κι ύστερα έρχεται η ταπεινή μορφή της Σάσαν Βών, μιας εύαλλης υπηρέτριας, που ο Μπαΐρον την είχε διαφθερίσει όταν έμενε στο Νιούστεντ και την έδιωξε άργότερα όταν την βαρέθηκε, με τη δικαιολογία πως έδειξε κακή διαγωγή κατά την απουσία του. «Αν κρίνουμε από τα γράμματά της, θά ήτανε μια εύθυμη, διασκεδαστική κι έξυπνη κοπέλλα. Κατόπιν ξαναρχίζει η κωμωδία με την Χενρίεττα ντ' Υοσιέρ, μια κοπέλλα που, ενώ ο Μπαΐρον δεν είχε ακόμα συνέλθει από τις επιθέσεις της Λαίντυ Όξφορντ, της Λαίντυ Καρολάιν και της Λαίντυ Φράνσου, τον έβομβάρδισε με έθελοντική τρυφερότητα. «Ήθελε νάρθει να τον περιποιηθεί. «Θάμαι τόσο υπάκουη σ' όλες τις διαταγές σας. Ούτε άμελης, ούτε γκρινιάρης. Ακριβώς το είδος της φωτιάς που έπιθουμείτε, δεν θά χτυπάω τις πόρτες, θά περπατάω στις μύτες των ποδιών, τά βιβλία σας και τά χαρτιά σας θά βρίσκονται κάθε μέρα στην ίδια θέση που τ' αφήνετε. Σας φανταζόμαστε να όνειρεύεστε

τους άγγελικούς σας στίχους δίπλα στο παράθυρο»...

Η ανταμοιβή της ήτανε, οτι έπρεπε: Μια μέρα που μερικοί φίλοι του Μπαΐρον τον επισκέφτηκαν αιφνίδια, αυτός την έκρυψε βιαστικά σ' ένα ντουλάπι. Ένα σκοτεινό ντουλάπι της κουζίνας, γεμάτο σκούπες, αντί για την υπόγεια, έρημιωμένη κρύπτη, τη γεμάτη σαύρες, σκελετούς και νεκρικά καντήλια, που αυτή όνειρεύετανε.

Αλλά θά θέλαμε οι εκδότες αυτών των γραμμάτων να μάς έλεγαν πως βγήκε από κει, αντί να προτείνουν το τί θά έκανε ο Χένρυ Τζαίμς μ' αυτό το θέμα. Η κωμωδία επαναλαμβάνεται με την τιμία κοκότα, την Χάρριετ Ούιλσον, που κυνηγούσε και την αγάπη του Μπαΐρον και τά λεφτά του, κι αυτός της άρνιόταν όλότελα το πρώτο και τις παραχωρούσε το δεύτερο, όχι και τόσο πλουσιοπάροχα. Τα γράμματα αυτά δείχνουν πως η Χάρριετ άλλαξε τά πράγματα αρκετά στην αυτοβιογραφία της, αλλά αυτό δεν μάς έμποδίζει να την εκτιμήσουμε για την ειλικρίνεια της και τη δύναμή της. Είχε βρει ακριβώς τά άσθενή σημεία του Μπαΐρον:

«Είχα δίκιο λοιπόν όταν έλεγα πως σας έλειπε η όρθη σκέψη, παρ' όλη σας την επιφανειακή λαμπρότητα. Φαντασθείτε! (Γαλλικά στο κείμενο), η Χάρριετ Ούιλσον σας έκανε να κοκκινίσετε από τη ντροπή σας για τον ίδιο τον έαυτό σας. Δεν θά το διορθώσετε παρά μόνο αν έρθετε και μου πείτε: «Ήμουνα ένα μεγάλο κτήνος να σας θυμίσω την ταπεινή σας κοινωνική ύποσταση και την δική μου τάξη και το τολέντο».

Και παρακάτω του λέει καθαρά πως δεν ξέρει να είναι καλός έραστής στις γυναίκες και τον προειδοποιεί να προσέχει να μην κάνει λάθη στις κρίσεις του.

Αν η φτωχή Μαίρη Μάστερς είχε λίγη από τη γνώση και τη θέληση της Ούιλσον ίσως να γλύτωνε από τη θλιβερή ιστορία που δείχνουνε τά γράμματά της. Ήτανε μια από εκείνες τις τρυφερές υπάρξεις που υποπτεύεται κανείς πως είναι κουραστικές κι η λύπη αναμιγνύεται μ' ένα μικρόν εκνευρισμό και δεν μπορούμε να μη λυπηθούμε την άσημη ήθοποιό του Ντραρυ Λέιν, την Σάσαν Μπόυς, την οποία ο Μπαΐρον διέφθειρε ενώ ακόμη ζούσε με τη γυναίκα του και ήτανε στη διοικητικήν έπιτροπή του θεάτρου. Ασφαλώς θά έχυσε δάκρυα πάνω στα γράμματά της, βλέποντας πως η παραμέλησή της την εξέθετε στα μάτια όλου του θεάτρου:

«Τόν καιρό που όλοι μ' εκτιμούσανε και μ' αγαπούσανε, έσεις με κάνετε το μπαγινο όλων των ανθρώπων. Βρίσκουμαι τώρα, Μυλόρντ, μέσ' το βούρκο, κι είμαι ένα από τά σκουπίδια του θεάτρου... Ο Θεός να σας εύλογεί... Κι όμως θά μπορούσα και τώρα ακόμα να σας αγαπήσω, αν θέλατε μόνο φοβάμαι πως δεν θά μου τό επιτρέψετε».

Η Σάσαν Μπόυς πέθανε, πειναισμένη και φτωχή, σε μια σοφίτα. Μια τιμή που ο Μπαΐρον της έκανε, λέει ο εκδότης στο τέλος αυτής της ιστορίας, είναι το ότι, έστω κι αν δεν διάβαζε τά γράμματά της, τά έσερνε όμως πάντα μαζί του. Αλλά η τιμή δεν ήταν της Σάσαν Μπόυς, ήτανε του ίδιου του Μπαΐρον και του άκατανίκητου ρωμαντισμού του. Στα τελευταία του χρόνια διαβάζουμε, πως ο Μπαΐρον συχνά κυττούσε με κάποια νοσταλγία την έρωτική του άλληλογραφία.

### ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΤ' ΑΝΟΥΝΤΣΙΟ

Αυτό το βιβλίο, που περιέχει άυρκτές φωτοτυπίες από χειρόγραφα του ποιητή, εκδίδεται με πρόλογο, από την Σινιόρα Γιολάντα ντε Μπλασις με την προστασία της Φονταζιόνε ντελ Βιτοριάλε ντελ Ιταλιάνι, στην οποία έχουν μεταφερθεί όλα τα συγγραφικά δικαιώματα του ποιητή. Όπως φαίνεται από τον πρόλογο, ο οποίος, παρ' όλη του τη μεγάλη ρητορεία, έχει αρκετό ενδιαφέρον, το κύριο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου το εμπιστεύτηκε στη Σινιόρα ντε Μπλασις, για να το εκδώσει κατά την άπόλυτη κρίση της, μια κυρία που τό είχε στην κατοχή της. Αυτή η κυρία είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας της τραγικής ιστορίας που αποκαλύπτεται σήμερα. Οι άγνωστές σελίδες, τις οποίες ο ποιητής έγραφε μέρα με την ημέρα, από τις 8 Σεπτεμβρίου ως τις 5 Οκτωβρίου του 1908 σε μικρά τετράδια, δόθηκαν στον σημερινό ιδιοκτήτη τους από τον ίδιο στο 1915. Το 1918 ζήτησε την έπιστροφή τους και την άδεια να τα τυπώσει, αλλά κατά παράκληση αυτής της κυρίας παρατήθηκε της έπιθυμίας του και την άφησε να τά εκδώσει όποτε νόμιζε αυτή καλό. Τώρα, λοιπόν, πού ένας από τους πρωταγωνιστές έχει πεθάνει και η τραγική ιστορία από την οποία εύτυχώς ή άλλη επέζησε έχει τριάντα χρόνια πίσω της, οι πραγματικές λεπτομέρειες δίνονται στη δημοσιότητα. Το ότι η κάτοχος των χειρογράφων θέλησε την έκδοσή τους ενώ ακόμα ζεί, ίσως φανεί σε πολλούς πα-

ρα, αλλά για σκοπούς λογοτεχνικούς έδινε μια πλοκή που ήταν κολακευτική για τον άντρα και καταστρεπτική για τη γυναίκα, δείχνοντας σαν καλλιτέχνης, μιαν ολοκληρωτική ηθική κι αισθηματική άπόσπαση από τις θερμές ζωντανές υπάρξεις που τά πάθη τους κι οι πόνοι τους θρέψανε τη φλόγα της Τέχνης.

Ένα από παράδειγμα βρίσκουμε στο τέλος του «Ίσως ναί, ίσως όχι», όταν η Ίσαβέλλα Ίνγκιράμι, με σαλεμμένο το μυαλό, βρίσκεται να γυρίζει στην πόλη με κακές συντροφίες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην κυρία που εδώ ονομάζεται Άμαράντα, το Σεπτέμβριο του 1908. Κι όμως παρ' όλο του το βαθύ πόνο εκείνης της στιγμής, ο ποιητής δεν δίστασε, λίγα χρόνια άργότερα, να χρησιμοποιήσει το τραγικό αυτό πραγματικό έπεισόδιο, για να τελειώσει την ιστορία μιας φανταστικής θεάτρελης ηρωίδας του που δεν είχε τίποτε το κοινό με την πραγματική κυρία.

Αντί ν' άποσπασθεί με μια άνοη έλευθερία, από τά έρεϊτα μις θνητής αγάπης, περνούσε νύχτες άγνωστές θρηνώντας το σκοπισμένο μυαλό της γυναίκας που άγνηψε, όσο καμιάν άλλη. Κρεμότανε από τά χείλια του ψυχάρου με την έλπίδα ν' άκούσει κάποια καλλιτέρευση, μάβαινε με φρέκη τις χειρότερες λεπτομέρειες για τη φρικτή εκείνη νύχτα, κατά την οποία η υπηρέτρια υποχρεώθηκε να διώξει με τη βία την θορυβώδη ανήθικη παρέα της τεταλώς κυρίας της.



Ο Ντ' Ανούντζιο

ράξενο, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να άνολύσουμε τόσο λεπτά προβλήματα.

Το γεγονός είναι πως στο «Σόλους αντ Σόλας» έχουμε ένα έντελως προσωπικό γτοκουέντο, που δείχνει τον Ντ' Ανούντζιο όχι έναν παντοδύναμο ποιητή και ήρωα, αλλά ένα αισθαντικό ανθρώπινο πλάσμα σε στιγμές μεγάλης άπελπίσας. Αυτό το σημείο τονίζεται προσεγτικά στον πρόλογο. Ένα από τά μειονεκτήματα των μυθιστορημάτων του Ντ' Ανούντζιο, τα όποια πάντα παρουσιάζουν τη δική του προσωπικότητα άπέναντι στην προσωπικότητα μ' άς γυναίκας, είναι η έλλειψη ανθρώπινου. Έχοντας λίγη φανταστική δύναμη, χρησιμοποιούσε τη δική του πεί-

Θάτανε καλύτερα για τον ποιητή αν έδειχνε λιγώτερη λύπη για τον έαυτό του και περισσότερη για αυτήν την Άμαράντα που την είχε αγαπήσει με τόση λεπτότητα. Είχε παραδοθεί, ολοκληρος, αλλά η πνευματική του ήσυχια, η τιμή του και η οικονομική του ασφάλεια. Πάντως, αυτό που λέει η Σινιόρα ντε Μπλασις είναι αλήθεια: ο πόνος του, όπως ξεχύνεται σ' αυτές τις τρακατικές σελίδες, είναι ιδιότυπος, άπεράντος και γεμάτος πάθος. Αιτηγείται στην άνασπόμενη του πως πήγε κρυφά κάποια νύχτα και σκόρπισε λουλούδια στο παράθυρό της, στο παράθυρο του κτιρίου που την είχε φυλακίσει ο άντρας της.

Άπόδοση από τους «Φιλολογικούς Τόμους» από τον κ. Β. Α. ΚΑΖΑΝΤΖΗ