

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Ρ. ΠΑΛΑΜΙΔΗ 4, ΤΗΛ. 30-297 ||| ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ||| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ||| ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1939

ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ

ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΓΑΛΗΝΗ

Μετά το γαλλογερμανικό πόλεμο του 1870 η Ευρώπη γνώρισε μία περίοδο ειρήνης και πρωτάκουστης ευημερίας, που βάσταζε περίπου πενήντα χρόνια. Είταν η περίφημη «προπολεμική» εποχή, που η γενεά μας την έζησε μονάχα με τη φαντασία, μέσα από τις διηγήσεις των πρεσβυτέρων της και τις οικογενειακές της αναμνήσεις, η εποχή με τα δράματα του Ίψεν και με τα ρωσικά μυθιστορήματα, με τον ειρωνικό σκεπτικισμό του Ανατόλ Φράνς, με τον ανάλαφρο επαναστατημένο αισθητισμό του είδους Όσκαρ Ουάιλντ, με τη συμβολιστική ποίηση και την Ιμπρεσιονιστική ζωγραφική του Παρισσιού, με τα γαμήλια ταξίδια στην Ιταλία, με τις οπερέτες και τα βάλς της Βιέννης, με τους επιβλητικούς φιλολόγους και νομοδιδασκάλους των γερμανικών Πανεπιστημίων, με τα μυθώδη όργια των Ρώσων αριστοκρατών, με την αγγλική θαλασσοκρατία, με τα χρυσά νομίσματα, με το ελεύθερο εμπόριο — η εποχή όπου οι άνθρωποι ταξίδευαν χωρίς διαβατήριο.

Αν εξαιρέσει κανείς τις δύο ανατολικές και κατά μέγα μέρος ασιατικές Αυτοκρατορίες, την οθωμανική και τη ρωσική, η Ευρώπη είχε φτάσει τότε σε μία αληθινή αρμονία πολιτισμού, εφάμιλλη μ' εκείνη που είχε γνωρίσει στο 18ο αιώνα. Η πολιτική και κοινωνική Ισορροπία της, που την είχε σπάσει έκαστο χρόνο πριν ή μεγάλη γαλλική Επανάσταση, είχε πραγματοποιηθεί ξανά απάνω σε νέες βάσεις. Το πολιτικό καθεστώς της ηπείρου είχαν οι κοινοβουλευτισμός, άλλου άκρως και άλλου περιορισμένος, αλλά καθιερωμένος παντού. Στη συνείδηση των αρχόντων και των αρχομένων, ως η μόνη νόμιμη κατάσταση των πραγμάτων. Οι ιδέες κυκλοφορούσαν ελεύθερα, το ίδιο και τα υλικά αγαθά. Η ηπειρωτική οικονομία λειτουργούσε ομαλά και προόδευε σταθερά χωρίς απότομες συγκρούσεις. Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνικών μέσων της παραγωγής και των συγκοινωνιών, η ακατάπαυστη εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτισμένων λαών είχαν μεταδώσει στην ευρωπαϊκή κοινωνία ένα γενικό πνεύμα αισιοδοξίας και άμεριμνηςίας. Η ζωή έμοιαζε εύκολη. Δουλειά υπήρχε για όλους. Ο πλούτος πλήθαινε ολοένα. Μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι μία μέρα όχι μακριά, με μερικές απλές και ειρηνικές μεταρρυθμίσεις, η δυστυχία θα έλειπε ολότελα από τον πολιτισμένο κόσμο, καθώς είχε λείψει κι' εφιάλτης του πολέμου.

Πράγματι το πρόβλημα του πολέμου έμοιαζε λυμένο σχεδόν ολότελα και πολύ λίγο απασχολούσε τα πνεύματα του καιρού. Η Ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα στις έξη Μεγάλες Δυνάμεις φαινότανε άτράνταχη. Ο πόλεμος ήτανε κυρίως ένα ζήτημα αποικιακό. Μονάχα σε δύο σημεία της Ευρώπης υπήρχαν σοβαρές αμφισβητήσεις των συνόρων, στη Βαλκανική Χερσόνησο και στην Πολωνία. Σχετικά με την τελευταία αυτή χώρα η ευρωπαϊκή συνείδηση είχε τύψεις, παραδενότανε ότι ο διαμελισμός κ' η υποδούλωσή της ήτανε μία κακή πράξη που έπρεπε μία μέρα να επανορθωθεί με κάποιο τρόπο, δε φαινότανε όμως καθόλου πιθανό να γίνει ποτέ πόλεμος για το ζήτημα αυτό. Η γενική πρόοδος θα οδηγούσε αθόρυχα σε μία ικανοποιητική λύση. Στη Βαλκανική όστος ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος έξ' αιτίας της μεγάλης παρακμής της οθωμανικής Αυτοκρατορίας που γκρεμιζότανε από μόνη της. Συνεχώς έκαε στην Τουρ-

κία κάποια φωτιά — κάποια σφαγή, κάποιο εθνικό κίνημα, κάποια αρχή πολέμου ή και πόλεμος κηρυγμένος. Η Ευρώπη όμως είχε κατορθώσει να έντοπίζει αυτή την ανωμαλία και παρακολουθούσε τα πράγματα από κάποια απόσταση. Τότε είναι που πήρε ο όρος «βαλκανικός» την κακή σημασία του, γιατί δίχως μία χρόνια κατάσταση αιματοχυσίας και τοπικού πολέμου μες σε μία κοινωνία που πίστευε ότι ο πόλεμος ήτανε κάτι ανάρμοστο στις σχέσεις των προοδευμένων εθνών.

Γενικά, και με μερικές δευτερεύουσες επιφυλάξεις, μπορεί κανείς να πει ότι, στη συνείδηση του μέσου Ευρωπαίου των χρόνων εκείνων, ο κόσμος ήταν εν τάξει. Η βαθιά ψυχολογική διαφορά που χωρίζει τις δικές μας γενιές του 20ου αιώνα από τις προγενέστερες είναι ακριβώς ότι, στη δική μας συνείδηση και από τη μέρα που άνοιξαμε τα μάτια μας στο θέαμα της ζωής, ο κόσμος δεν είναι πια εν τάξει. Εξάλλου έπαυσε να είναι εν τάξει με τρόπο αναδρομικό. Έμεις ξέρουμε πολύ καλά τα κρυμμένα ελαττώματα της ευτυχισμένης εποχής, που οι σύγχρονοι δεν τα ήξεραν. Είκοσι χρόνια τώρα οι πνευματικοί και πολιτικοί κριτικοί της δεξιάς και της αριστεράς δε στοιμάτησαν να μας τα εκθέτουν και να μας τα αναλύουν. Μά ξέρουμε κυρίως τούτο, που είναι το σπουδαιότερο, και το ξέρουμε όχι από τα βιβλία, αλλά από την πείρα, ότι η ευτυχισμένη εποχή έσερνε μέσα της το σπέρμα πολλών καταστροφών. Η γοη-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2)



Σκίτσος της β. 'Αρ. Στριφτού για το ερώτημα από το μυθιστόρημα «Γαλήνη» του Ηλία Βενέζη

(Απόσπασμα από το νέο μυθιστόρημά του που κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα).

«Ήρθαν πιά ταχτικές οι βροχές. Δε βρέχει όλη τη μέρα αδιάκοπα, κόβει και πάλι ξαναρχίζει.

Οι Φωκιανοί κάθονται αυτές τις μέρες στα καλύβια τους και ήσυχάζουν γιατί ξέρουν πως το νερό ετοιμάζει τη γη που θα γονιμοποιήσει τις ρίζες, τα κλήματα που θα φυτέψουν, όταν έρθει η ώρα.

«Όμως ο Γλάρος δεν μπορεί να όπομεινε την ακινησία. Στο μικρό σκαρί του τα νεύρα πλέκονται με τις φλέβες σαν τα ξάρτια των καραβιών. Τις πρώτες μέρες, ύστερα από το κακό που πήρε τη γυναίκα του και το μικρό τυφλό κορμό, είχε πέσει σε μεγάλη μελαγχολία. Παλλοί λέγανε πως δε θα πάρει άπάνω του. Και στο σπίτι του γιατρού Βένη, σαν κουβεντιάζανε για κείνον, ή μικρή Άννα έλεγε το ίδιο. Πήγαινε στο καλύβι τους και τους έβλεπε ταχτικά, βοηθώντας τη Ζαμπέτα, το κοριτσάκι, που τώρα είχε αναλάβει, ολομόναχο, τη φροντίδα για τα δυό άλλα τα πιό μικρά.

—Είναι πολύ άπελπισμένος αυτός ο άνθρωπος, έλεγε ή Άννα στον πατέρα της. Δε θα πάρει άπάνω του.

Μά ο γιατρός ήξερε καλλίτερα από ανθρώπους και δε συμφωνούσε.

—Θα δεις πως θα πάρει άπάνω του, της έλεγε. Είναι γερό παλληκάρι. Δε θα το αφήσουμε να χαθεί.

Τόν φώναζε και πηγαίναν στον άγριο ότοπο που προσωρίζονταν για τα τριαντάφυλλα. Εκεί ο Δημήτρης Βένης, σκαλίζοντας το χώμα, έδειχνε τον έαυτό του για παράδειγμα.

—Σε λίγο θα μπουν οι βέργες, του έ-

λεγε. Κ' ύστερα θα περιμένουμε τα τριαντάφυλλα.

Ο Γλάρος στεκόταν άμιλητος και κοίταζε το πετσαδερό και άγονο χώμα, τη θάλασσα, τόσο έχτριχη για το είδος, εκεί πλάι.

—Εσύ, τί λες τώρα; έξασκολουθούσε ο Δημήτρης Βένης. Θα γίνουν τα τριαντάφυλλα ή όχι;

Στεκόταν διποαχτικός, μη ξέροντας τι ν' άποκριθεί. Η γνώμη όλων των χωριανών ήταν πως ο γιατρός έκανε παλαβιάδα, πως ήταν χαμένος κόπος. Προσπάθησαν να τον σταματήσουν, μά στάθηκε άνώφελο. Πιστεύανε πως ήταν μάταιο, όμως στο βάθος ζηλεύανε την πίστη του ανθρώπου, γιατί κ' οι ίδιοι έρχόνταν απ' την ίδια ράτσα και μέσα τους έμπνουσε το πάθος για τις πράξεις που έχουν φαντασία και τρέλλα. «Θα δείτε πως θα γίνει καινούργιο σόι τριαντάφυλλα, πασπαλισμένα με άλάτι», λέγανε ώστόσο περιπαχητικά. Κι' από τότε, κείνον τον τόπο και το άγριο βουνό που ήταν από πάνω, τον βγάλανε «Τριανταφυλλάνα».

Ήταν ένας τρόπος για προσανατολισμό, μά στο βάθος ήταν ή φωνή που τους έλεγε να πιστεύουν.

—Λοιπόν, έλεγε ο γιατρός στο Γλάρο. Θα γίνουν τα τριαντάφυλλα ή όχι;

Κι' αυτός, ύποταχμένος στη φωτιά της πίστης.

—Θα γίνουν, άποκρινόταν.

Τότε ο Βένης παρατοούσε την άξίνα, καθόταν μαζί του στο χώμα και προσπαθούσε να του φυσήσει δύναμη.

—Μη γάνεσαι με τα ίδια και τα ίδια, του έλεγε. Ό,τι πάθαμε έμεις στην Άνατολή, λίγες φορές έγινε στην Ιστορία του κόσμου. Κι' όμως ξαναρχισαμε, απ' την αρχή. Μη σκέβεσαι πια την πέτρα που χάθηκε. Δεν ήταν Θεός.

Ο Γλάρος του είχε πει όλη την Ιστορία του άρχαιου τάφου. Κι' ο Βένης του έλεγε πως απ' τη σκαλισμένη πέτρα πιό μεγάλη άξία είχε ή γυναίκα του που χάθηκε. Μά είναι μέσα στη μοίρα όλων μας να φύγουμε. Και κείνος, σά γερός άντρας, δεν έπρεπε ν' αφήσει να τον πάρει το ρέμα επειδή ο θάνατος μπήκε στο σπίτι του.

—Θα έπρεπε όμως να τον κυνηγήσω, έλεγε ο Γλάρος, για τον πράσινο. Θα μούδινε δικιο κ' ή έξουσία.

Κι' ο γιατρός όλο τούλεγε και του ξανάλεγε πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα με το νόμο, γιατί κ' ο ίδιος τον είχε καταπατήσει κ' είχε κρύψει άρχαιο άγούλιμα που άνηκε στην πολιτεία.

Μία τέτοια μέρα ο Γλάρος είπε στο Δημήτρη Βένη:

—Βλέπω τις στεριές πέρα απ' τη θάλασσα. Να είχα τρόπο να κάνω ταξίδια, θα έβγαζα το ψαμί. Δεν έχει τώρα τίποτα να κάνεις στη γη.

Κι' ο Βένης που καταλάβαινε την καρδιά των ανθρώπων, είδε, μέσα στην επιθυμία εκείνης, το έσπνημα της ζωής.

—Α, αυτό ναί! τον έγκαρδίωσε. Σε τέτοιες θάλασσες θάψτανε να είχες και μία φελούκα. Προσπάθησε!

Ο Γλάρος πήγε μούτσος ένα . δυό ταξίδια, με το καίκι των άλυκών, στην Αίγινα και στον Πόρο. Φέρανε σακιά γεννήματα, πήρε ένα μικρό μέρος απ' το κέρδος και το φύλαξε. Στο άλλο ταξίδι πρόσθεσε ακόμα κάτι στο άποταμιευμένο κέρδος. Και στο άλλο.

Στις έγκρατάσεις των άλυκών ήταν ένα αυτοσχέδιο ίναπηγείο, ένας μικρός ταρσανάς. Ο Γλάρος έβαλε όλες τις οικονομίες των ταξιδιών, τα έπιδόματα που τους έδινε το Κράτος, μπήκε σε λίγο γρέος, όμως, ο σκοπός έφταζε στο τέλος. Ρίξανε στη θάλασσα το μικρό πλεούμενό του, μία ψοροπούλα φρεσκομ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)

“ΑΜΟΤΡΙΑ,”

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΑΡΝΟΥ

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. — Η ΝΕΚΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Θά φυλάξω πάντα στη μνήμη μου τη στιγμή της αφίξης μας στο Στρασβούργο σαν μια ανάμνηση ενός λεπτού απ' τὰ πιά συγκινητικά της ζωής μου. Μὲ είχαν προειδοποιήσει, καὶ πολὺ μάλιστα, μὲ είχαν προειδοποιήσει ἀπὸ πρῶτα γιὰ τὴν κατάπληξη ἄλλὰ ὅλη ἡ προετοιμασία αὐτὴ δὲν χρησίμεψε σὲ τίποτε, δὲν ἀμβλύνει καθόλου τὸ χτύπημα. Φαντασθεῖτε ὅτι ἀφοῦ ταξιδεύσατε ἀνάμεσα σὲ βραχώδη δάση, στὴ μεγάληπρητη σκηνοθεσία τοῦ φθινοπώρου, κ' ὕστερα στὶς πλαγιές, στὰ πλούσια χωράφια τῆς Ἀλατίας μὲ τὰ σπύτια μὲ τὶς κόκκινες στέγες, τὰ κόκκινα καμπαναριά, τοὺς κόκκινους ἀπ' τὴν ἄμμο τῶν Βοσγίων δρόμους, τοὺς περιφουτεμένους μὲ καρποφόρα δέντρα, πὺ ἀρχίζουν νὰ κτρινίζουν, τοὺς ἀχρῶνες ὅπου ξεραίνονται τὰ φύλλα τοῦ καπνοῦ, τὰ ὑποκόκκινα χωράφια πὺ περιβάλλει μὲ θάουπράσινη γλῶση, χρυσόκτιστη, ἀφοῦ περάσατε πολυθόρυβα χωρία μὲ τὶς πολυθόρες ἀγορές, ἀφοῦ ἀπαντήσατε ἑκατὸ ἀμάξια φορτωμένα μὲ πανέρια καὶ μὲ γυναικὲς, σερνόμενα ἀπὸ μεγάλα ἄλογα μὲ κατόμιουρα, σχεδὸν μαθιά, καπούλια, φτάνετε σὲ μὴ πεδιάδα γεμάτη ἀπὸ ξερούς κορμούς χούμελης καὶ βλέπετε τὴ ζωὴ σιγά-σιγά νὰ χάνεται. Στὴν ἀκρὴ βλέπετε μὴ μεγάλη πολιτεία, πάνω ἀπ' τὴν ὅποια προβάλλει τὸ μοναδικὸ καὶ μωτερό τόξο μὴς ἐκκλησίας. Νὰ τὰ προάστια, τὸ πάρκο, τὰ ἐργοστάσια κλειστά, ἡ εἴσοδος τέλος τῆς πολιτείας κάτω ἀπ' τὴν ἀψίδα μὴς γέφυρας. Τότε ἀρχίζει ἡ ἐρημιά, τὸ κενὸ, τὸ ἀπόλυτο κενὸ, ἡ τρομακτικὴ σιωπὴ μὴς ἀκατοίκητης πολιτείας, καθαρῆς ἀπὸ καθεὶ πὺ κινεῖται ἡ φωνάζει, ἡ τραγουδαί, ἡ κυλάει, κορνάρει καὶ σφυρίζει. Καὶ μὴ πόλη ὄχι ἐγκαταλειμμένη ὕστερ' ἀπὸ μὴ καταστροφὴ, ἕναν θομβαρδισμό, μὴ ἀπιδρομὴ, μὲ χαλάσματα, σπύτια χάος σκορπισμένων πραγμάτων, πὺ θὰ δικαιολογοῦσε κάπως τὴν ἐρημιά, κάθε ἄλλο μάλιστα: μὴ πόλη καθαρὴ, πεντακάθαρη, χωρὶς μὴ τσαγκρουσιά, χωρὶς ἕνα χάλασμα, χωρὶς ἕναν τενεκὲ σκουπιδιῶν ξεχασμένων σὲ πεζοδρόμι, χωρὶς μὴ μπανανόφλουδα ἢ μὴ ἐφημερίδα, πὺ νὰ πλανιέται ἐδῶ κ' ἐκεῖ κινηγημένη ἀπὸ τὸν ἀγέρα. Μὴ καθαριότητα καὶ μὴ συντήρηση ἀβεγάδιαστη. ἕνα καθάισμα ἀμελικτὸ μάλιστα μάζωσαν καὶ τὰ φύλλα πὺ τὸ φθινόπωρο ἔρριξε νεκρὰ κάτω ἀπ' τὶς καστανιές καὶ τοὺς πλατάνους. Οἱ μαγαζάτορες τῆς πολιτείας αὐτῆς πὺ ἀδείασε μέσα σὲ τρεῖς ὧρες, δὲν πρόλαβαν νὰ κατεβάσουν τὰ ρολλά τῶν μαγαζιῶν τους, οἱ βιτρίνες μένουν ὅπως εἶταν τὴ στιγμή τῆς φυγῆς: πανιά, βιελία, ἔτοιμα κοστούμια, οἱ ὠραίες κέρνες κυρίες μὲ τὴν «ἐγυνημένη περμανάντ» τῶν κομμωτῶν, ἡ πυραμίδα τῶν κονσερβῶν τοῦ μπακάλικου, καπέλλα, πουκαμισάκια, σουτιέν, κάλτσες... Ἀπότομα ξεφυτρῶνει στὴ μνήμη μου ἕνα παραμῦθι πὺ ἀκούσα στὰ παιδικὰ μου χρόνια: «ἡ ἀσπρη γάτα», ὅπου ὁ πρίγκηπας μπαίνει μέσα σ' ἕνα παλάτι μὲ ἀόρατους συμποσιαστές, ἄλλὰ πὺ δὲν δείχνει κανένα σημεῖο φυγῆς ἢ παραμέλησης, ὅπου ἡ ζωὴ διατηρεῖται ὀλόθερμη. Δὲν μπορεῖ κανένας νὰ μεταδώσει παρὰ ἐπικαλούμενος τὰ παραμῦθια καὶ τοὺς θρύλους, τὴ συγκίνηση πὺ νοιώθει καθὼς περιδιαβάει αὐτὲς τὶς λεωφόρους, τὶς πλατείες, τὰ δρομάκια, τὶς προκουαίες. Ὁ νοὺς του πάει σὲ ἀρχινημὰ μὴς φανταστικῆς ἀφήγησης τῶν Χιλίων καὶ Μὴς Νυχτῶν ἢ τοῦ Ἐντγκαρ Πόε. Μόλις τολμᾷ νὰ βαδίσει, πασχίζοντας νὰ μὴ κάνει πὺλὸν κρότο. Κάτω ἀπ' τὶς τζαμα-

ρίες αὐτοῦ τοῦ σταθμοῦ ὅπου μὴ ομάδα γκριζογάλανων περισσότερῶν γουργουρίζουν καὶ ραμφίζουν τὸ λιθόστρωτο, παραξενεμένα γιὰ τὴν δὲν βλέπουν πιά ἀνθρώπους πὺ νὰ πετάξουν κοντὰ τους, μπορεῖ νὰ περνοῦν τρέινα-φαντάσματα, σιωπηλά κ' ἀόρατα γιὰ τὰ δικά μας μάτια. ἕνα ρολόγι χτυπᾷ τὴν ὥρα, μὴ ὥρα πὺ σιμφωναίει μὲ τὰ δικά μας ρολόγια, καὶ παραξενεύεται κανένας πὺς στὸν περίεργο αὐτὸ τόπο ὁ χρόνος δὲν ἔχει σταματήσει νὰ περνᾷ, πὺς δὲν διαφέρει ἀπὸ κείνον πὺ μέσα του κουνιόμαστε μὲ μὴ συνκρατημένη ἀγωνία.

Κ' εἶδαμε αὐτὸ τὸ ἀπίστευτο θαῦμα: μὴ μεγάλη πολιτεία, ὅπου δημιούργησαν τὸ ἀπόλυτο σχεδὸν κενὸ, ὅπου τίποτε δὲν ἔχει καταστραφεί, ὅπου ὅλα προβλέφθηκαν μὲχρι καὶ τῆς τελευταίας λεπτομέρειας ἀπ' τὴ στρατιωτικὴ ὕπηρεσία, πὺ οἱ κάτοικοι τῆς, θιαστικά διωγμένοι, θὰ ξαναβροῦν ξαναγυρίζοντας τὸ κλειδὶ πὺ ἀφήσαν στὴν κλειδαριὰ τῆς πόρτας τους, πάνω στὴ βιασινῆ τους. Κ' ἀκόμα θὰ ξαναβροῦν ἀγγιχτὰ τὰ ἐπιτά τους, τὰ ἐμπορεύματά τους, τὰ κολά τους, τέλος, στὴ θέση καὶ στὴν κατάσταση πὺ τ'

ἀφήσαν φυέγοντας, σάν νὰ μὴ ἔλειπαν ἀπὸ ἐκεῖ παρὰ μὴν ὥρα μόλις.

Μὴ περίπολος περνᾷ πάνω σὲ ποδήλατα, τὸ κύλισμα τῶν τροχῶν τους ἀποτελεῖ τὸν μόνον ἐγκόσμιο θόρυβο. Μὴ ἀγγαρεία στρατιωτῶν, πὺ πέρα, φτιάχνει κάποιον δρόμο, ἕνας στρατιώτης μὲ κάσκα ρυθμίζει τὴν κυκλοφορία τῶν ἐρημικῶν δρόμων. Ὄστόσο ὑπάρχει κ' ἐδῶ ἕνας μικρὸς πυρῆνας ζωῆς, ὅπου καὶ μὴς ὀδηγοῦν: ἕνα ἐστιατόριο. Τὸ ὅτι τρῶνε ἐδῶ πέρα, μὴ φαίνεται ἀπίστευτο. Ἀλλὰ βέβαια θὰ τοὺς ὕπηρετοῦν χέρια διάφανα, ἀνάερα, δίχως σῶμα, πὺ θὰ σερβίρουν μωρωδιές ἀπὸ τροφῆς καὶ ἰδέες ἀπὸ κρασιά. Ἀλλὰ ὄχι, τὸ κουρκούτι καὶ τὸ ζαμπὸν εἶνε πραγματικά καὶ ὁ ἀφρός τῆς μύρας δὲν χάνεται μπροστὰ σὲ τὸ στόμα μὴς.

Τὴ νύχτα οἱ Γερμανοὶ στρέφουν τὰ ὄψα τῶν προβολῶν τους σὲ γαλλικὸ στρατόπεδο. Τὰ μεγάφωνα τους δὲν παύουν καθόλου. ἕνα ἀεροπλάνο — «πάντα τὸ ἴδιο» μὴ λένε—κάνει τὴν περιοδεία του σὲ ὀρισμένη ὥρα. Οἱ στρατιῶτες τ' ὀνόμασαν: «Παρί-Μιντι», «Παρί-Σουάρ» (παριζιάνικες ἐφημερί-

δες: «Παρί-Μεσημέρι», «Παρί-σι-Βράδυ»), ἐξ αἰτίας τῆς κανονικότητας καὶ τῶν ὧρῶν τῶν ἐμφανιστῶν του. Δὲν κατεβαίνει ὄμως ποτὲ χαμηλά, κρατιέται πάνω ἀπ' τὴν ἀπειλὴ τῶν ἀντιαεροπορικῶν πολυβόλων. Τρέχουμε σ' ἕνα καταφύγιο. ἕνα πολυβόλο, κοντὰ μὴς, τοῦ ρίχνει μερικὲς σφαίρες. Τὸ χειρίζεται ὁ ζυγιστῆς τοῦ ἱπποδρόμου, ἕνας ἀνδρὸς ἡλικιωμένος λιγάκι πὺ καὶ σὲ στρατὸ συνεχίζει τὸ ἐπάγγελμά του: ἐπιθλέπει τὸ ζυγιστήρι, τὶς θυρίδες τῶν δελτιῶν, ὅπου κάποια σκιά μοιράζει καὶ τῶρα καυτῶνα σὲ κείνους πὺ στοιχηματίζουν ἀκόμα γιὰ τὴν ἐκβῆση καὶ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς «κούρας», στὴν ὅποια ὁ γέρο-ζυγιστῆς παίζει πάντα τὸν ἴδιο ρόλο.

Καὶ στὴν ἄλλη ἀκρὴ τῆς κινητῆς γέφυρας τοῦ Κέλ, ἀποκλεισμένης σὲ κάθε πέρασμα, τὰ ἴδια ἀμυντικὰ ἔργα κατὰ τῶν τάνκς, πὺ εἶνε καὶ στὴν ἀριστερὴ ὄχθη, τὴ γαλλικὴ, τὴ δικὴ μὴς. Ἡ ἴδια ἀκνησία ἀλλὰ παντοῦ ἀνθρωπο ἀγρυπνοῦν πίσω ἀπὸ τὶς πολεμιστρες, τὶς σχισματιές τῶν πανιῶν τοῦ καμουφλάζ. Πὺ πέρα, σὲ

τέρμα ἕνός δρομάκου, ὕστερ' ἀπὸ πορεία ἀνάμεσα σὲ ράγιες καὶ σὲ τραβέρες, πάντα βλέπει κανένας τὸ ἴδιο θέαμα, ἴδιο κ' ἀπαράλλαχτο, τοῦ νεροῦ, τῆς χλόης, τῶν δέντρων, τῶν κρυμμένων καρπουλιῶν, τῶν σκορπισμένων τούβλων, τῆς ψιλῆς βροχούλας, τῆς σιγαλιάς καὶ τῆς γεμάτης ματία πὺ παρακολουθοῦν τὴν παραμικρὴ κίνηση μόνωσης — τὸ αἰώνιο τέλος τοῦ αἰώνιου τέλους τοῦ αἰφνιδιασμοῦ, τοῦ ὕπουλου καὶ μασκοφορεμένου πολέμου...

ἕνα ἔγραφα παραπάνω, πὺς ὁ σημερινὸς στρατὸς διαφέρει βαθειὰ ἀπ' τὸ στρατὸ τοῦ προηγούμενου πολέμου. Τὸ σωστότερο θάταν νὰ πᾷ: ὁ στρατὸς αὐτὸς, ὁ σύγχρονος, ὕστερ' ἀπὸ ἕνα κενὸ εἰκοσιχρόνων, συνεχίζει τὸν παλιὸ. ἕμεῖς πὺ φύγαμε τότε γιὰ τὸ μέτωπο σάν ἐρασιτέχνες γεμάτοι ἐνθουσιασμό. Λιγάκι ἔξαλλοι, γίναμε, στὰ 1918, ἐπαγγελματίες, γέροι λεγεωνάριοι. Αὐτοὶ ἐδῶ κληρονομοῦν τὴν πείρα μὴς καὶ τὴ διαμόρφωση μὴς κάτω ἀπ' τὸ σφυροκόπημα ἐκεῖνο πὺ ἐμεῖς μὲ τὸ σους κόπους καὶ θυσιές ἀποχτήσαμε αὐτοὶ τόχουν κίολας. Θρεμμένοι μὲ τὴν ψυχὴ τῶν μεγαλειτέρων τους, μὲ τὶς παραδόσεις τους, πλέρια ἐγκλιματισμένοι ἀπ' τὸν ἐχθρικό τιτογονοῦ γιὰ τὴν ἐπίθεση, ὀδηγοῦμε ἀπὸ στρατηγὸς πὺ ἦταν οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ὑπολοχαγοὶ τοῦ καιροῦ μὴς, κ' ἔζησαν στοὺς κατώτερους βαθμούς, πολὺ κοντὰ στὸν πολεμιστῆ, τὸν ξεριζωμένο ἀπ' τὴν πολιτεία καὶ τὸ χωράφι, πὺ τὸν ξέρουν μὲχρι τὶς λεπτότερες ἴνες του, ἔτσι πλασμένοι, μπαίνουν μὲ στέρεο τὸ πόδι σ' αὐτὴ τὴν κατάσταση πὺ ἄλλοτε τόσο μὴς εἶχαν ἐκπλήξει. Τὸ ὄλικό, τὰ ἐπιθετικά κ' ἀμυντικά συστήματα ἐβελτιώθηκαν σπουδαία, ἔγιναν πὺ κομψὰ, ἔφτασαν σὲ ἐπακρο τῆς τελειότητας, ἐκεῖ πὺ ἐμεῖς εἶχαμ' ἀφήσει ἕνα χαράκωμα μὲ καλαμωτὲς καὶ μὲ παλιοσάνιδα, βόισκουμε τῶρα τὴ γραμμὴ Μαζινό, κ' ἐκεῖ πὺ ἀφήσαμε ἕνα κάρρο, βόισκουμε ἕνα καμιόνι μὲ μηχανὴ δύναμης ἑκατὸ ἵππων.

Νὰ τί ἀποκόμισα ἀπ' τὴν ἐπίσκεψή μου σὲ τὸ μέτωπο. Ἡ παρτίδα παίζεται πάνω σὲ πολλὲς σκακιέρες: στρατιωτικὴ, οικονομικὴ, δημοσιονομικὴ, ἠθικὴ καὶ πολιτικὴ. Δὲν θέλω νὰ κάνω τὸν προφήτη, νὰ γίνω γελοῖος, δὲν ξέρω πὺς θὰ κρατήσῃ ἡ σύγκρουση, δὲν μπορῶ ἀκόμα νὰ ξέρω καὶ τὶς διακυμάνσεις τῆς. Ἀλλὰ μωρῶ νὰ ξέρω πὺς ὁ λαὸς πὺ θὰ τὴν κερδίσει θάταν κείνος πὺ ἡ ἀντοχή, ἡ γαλήνια πίστη, ἡ δουλειά, ἡ ἐνωσι κ' ἡ ἀπουσία ἐσωτερικῶν διχονοιῶν, θὰ ἐπιτρέψουν στοὺς πολεμικοὺς τοῦ ἀρχηγὸς νὰ περιμένουν καὶ νὰ διαλέξουν τὴν ὥρα τους, ἐκεῖνος, τέλος, πὺ ὁ πυρετὸς, ἡ ἀνάγκη γρήγορων νικῶν, δὲν θὰ ὑποχρεώσουν τοὺς ἀρχηγούς του σὲ ἀπελπισμένες πρωτοβουλίες καὶ σὲ πρελλῆς πράξεις, πὺ οἱ ἐφήμερες καὶ χωρὶς ἐπαύριο ἐπιτυχίες τους ὀδηγοῦν στὴν ὄλικὴ καὶ ἠθικὴ φθορὰ τοῦ στρατοῦ...

Ἀλλὰ αὐτὸ εἶνε ἕνα ἐνδεχόμενο πὺ καθόλου δὲν τὸ φοβᾶμαι γιὰ μὴς. Μετάφρ. Ν. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ



Εἰκόνες ἀπὸ τὸ Δυτικὸ Μέτωπο