

# ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ. 30.297 ||| ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ||| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ||| ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1940

ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΥΘ ΣΤΡΩΜΑ

## ΛΕΩΝΗΣ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ.** — Διήμιση ούτως ή άλλως, για πρώτη φορά, ένα απόσπασμα από το κειμήλιο βιβλίο με τὰ παραπάνω τίτλα, που ετοιμάζει ο αναστάσης μας κ. Γιώργος Θεοτοκάς. Το άφηγμά αυτό εξιστορεί τον ψυχικό σχηματισμό ενός παιδιού, το πέρασμά του από την παιδική στην έφηβική ηλικία και τέλος τη συνειδηματική και πνευματική άωθηση της έφηβείας. Είναι τοποθετημένο σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, στην Κωνσταντινούπολη της εποχής του πρώτου Μεγάλου Πολέμου και της Ακακωχής. "Ετσι η κρίση της έφηβείας φανερώνεται εδώ μέσα από ένα ιστορικό πλαίσιο. Ο συγγραφέας υπολογίζει ότι, αν δε μεσολαβήσουν λόγοι ανεξάρτητοι από τη θέλησή του, το βιβλίο μπορεί να είναι έτοιμο ως το τέλος της χρονιάς.

Ο Δημοτικός Κήπος του Ταξιμού εΐτανε κόσμος δλόκληρος. Για να μπεις πλήρως εΐσαι τήριο, οι μεγάλοι ένα γρόσι, τὰ παιδιά μισό γρόσι, τὰ μωρά τίποτα. Τὰ δρια όμως ανάμεσα στις διάφορες ηλικίες δέν εΐτανε χαραγμένα πολύ καθαρά και γινότανε στην εΐσοδο μεγάλες συζητήσεις με τους δημοτικούς υπαλλήλους για τὸ τί εΐπρεπε να πληρώσει ο καθένας. Μόλις έμπαινες αντίκριζες τους φύλακες που φορούσανε στολή και κρατούσανε μεγάλες βίτσες. Γυρνούσανε παντού και παραμονεύανε τὰ παιδιά. "Αν περπατούσες στα φυτεμένα μέρη, αν έκοβες λουλούδια ή κλαδιά, σε κυνηγούσανε και σε δέρνανε με τη βίτσα. Τὸ ζήτημα εΐτανε να μη σε πιάσουν, αν ο΄ έπιαναν κανεις δέν μπορούσε να σε γλυτώσει. Αριστερά καθότανε έμπαινες εΐτανε ή μεγάλη γαβούζα με τὰ κόκκινα φάρια. Εΐχε και μικρότερες γαβούζες, άλλες με φάρια κι άλλες χωρίς. Εΐχε και βατράχους πλήθος, φωνακλάδες και άστείους. Δεξιά εΐτανε μια παράγκα που πουλούσανε τσοκολάτες, κουφέτα, παστέλι, σμιΐτια, φιστίκια, στραγάλια, κολοκυθόσπορους ψημένους και άλατισμένους και κορόμηλα πράσινα. Δέκα κορόμηλα μια δεκάρα, αν παζάρειες μπορεί να έπαιρνες και έντεκα, τὸ βράδι άρρωστούσες λιγάκι, μὰ άξιζε ο κόσμος.

Δεξιά κι΄ αριστερά εΐταν οι έπίσημοι περιπατοί του Κήπου που έκαναν κύκλο και πήγαιναν προς τη μεγάλη πλατεΐα του κέντρου. Σ΄ αυτούς τους δρόμους εΐταν δλο νταντάδες, γκουβερνάντες και παιδιά φρόνια. Εκεί συναντούσες και τις αδελφές Ίντα και Τζιλντα, πάντα ντυμένες με δυοια ρούχα. Εΐτανε τόσο λεπτοκαμωμένες και μυγιάγγιχτες και τόσο γλυκιές! Ο Λεωνής χαιρότανε σαν τις έβλεπε, μὰ δέν ήξερε τί να πει μαζί τους. Στεκότανε και τις παρακολουθούσε που πεδούσαν σκονί, ύστερα συλλογιζότανε: «Τώρα τί θα λένε για μένα που κάθουμαι έτσι και τις βλέπω;» Ντρεπότανε κ΄ έφευγε. Μὰ σε λίγο ξαναπερνούσε από τὸ ίδιο μέρος με ύφος αδιάφορο, προφασιζότανε πως κάποιον γύρευε ή πως κάτι είχε χάσει και ξανάφευγε βιαστικά και πάλι ξαναπερνούσε. Εκεί παρουσιάζονταν, καμιά φορά κ΄ ή Λουΐζα, ντυμένη με άσπρα δαντελένια φουστάνια, με τις μακριές καστανές μπούκλες της χυμένες στους ώμους της. Αύτη έκανε τη μεγάλη, διάβαζε μοναχή της ή μιλούσε με τις δασκάλες. Ο Λεωνής την πείραζε, εΐχε θάρρος μαζί της.

Ανάμεσα στους δύο περιπάτους καθότανε και στα πλάγια του Κήπου εΐτανε πυκνή πρασινάδα, μεγάλα δέντρα και στενά μονοπάτια. Εκεί βασιλεύαν οι συμμορίες: τὰ άγόρια του Λυκείου με έπί κεφαλής τον Πάρη, τὸ Μένο και τὸ Δημή, τὰ άγόρια του Ζωγραφείου τὰ άγόρια της Σχολής Γλωσσών και Έμπορίου, τὰ άγόρια των καθολικών φρέστων και διάφορα άγόρια άδέσποτα που δέν άνήκανε σε κανένα σχολείο και τὰ λέγανε: ή μορταρία. Η κάθε

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

## ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΒΗΣΤΑ ΦΩΤΑ.— ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΛΗ.— ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.— ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ.— Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΩΡΟ.— ΑΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΛΕΙΨΕΙ.— ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΟΜΑΪΝ ΡΟΛΑΝ.— ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ.— ΟΙ ΕΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Κ΄ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΟ.

ΤΟΥ ΘΡΑΣΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

Τὸν τελευταίο καιρό, με τη σχετική ήσυχία του Δυτικού Μετώπου, οι στρατιώτες γυρνούν πλήθος από τις θέσεις τους. Κάθε τρένο, κάθε πλατεΐα σιδηροδρομικού σταθμού, κατεβάζει χιλιάδες «άντρες με στολή» προς τις μεγάλες άρτηρίες της πρωτεύουσας. Μπορείς να πιστέψεις πως είναι ή εΐρήνη κ΄ ή άποστορέτευση. Έτσι θάρθει μια μέρα που θα τους δούμε να γυρνούν,

άληθινά και για πάντα, στα σπίτια τους. Τὰ τρέινα, δυό τρία την ώρα, εξακολουθούνε να γύνουν αυτόν τὸ στρατό προς τις γυναΐκες, τους γέρους, τὰ παιδιά που περιμένουν. Και προπάντων τη νύχτα, πέρα από τὰ μεσάνυχτα, όπου τὰ πάντα είναι κλειστά και τὰ φώτα σβησμένα, για τὸ φόβο της άεροπορικής επίθεσης, τὸ θέαμα παρουσιάζει εικόνες άπρόσμενες. Εκεί βλέπεις τις φίλες, τη σοβαρή στοργή, τη συγκίνηση που δένει αδιάρηκτα τους ανθρώπους αυτούς του κινδύνου και της καρτερίας. Έχουνε φτάσει στο Παρίσι, ή γυναΐκα είναι κρεμασμένη στο μπράτσο τους κι άσπύσο εξακολουθούν άκόμη να μιλούνε με τους συντρόφους τους, να γελούνε, θυμούνται άκόμη κάτι νόστιμο που τὸ έξέχασαν και που πρέπει να τὸ πούν. Και να ξαναβάλουν τὰ γέλια. Δέν έχουν τὸ κουράγιο να τραβήξουν τὸ δρόμο τους. Γούσε βλέπω και θυμάμαι τους έρωτευμένους που φτάνουν εμπρός στο σπίτι της αγαπημένης τους, ύστερα από τὸν κορτάκια περιπάτο τους, κι άκόμη τὰ λένε και ψιμωρίζουν, κάτι άκόμη βρίσκουνε να της έμπιστευτούν, τελειώνουν και ξαναρχίζουν και δέν έχουν τὸ κουράγιο να χωριστούν. Τὰ ίδια φτάνουν και τούτοι που γυρίσαν τώρα από τὸν ύπαιθρο του θανάτου.

## Ο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ

Διάβασα στο προηγούμενο τεύχος των «Νεοελληνικών Γραμμάτων», τὸ άφιερωμένο στη μνήμη του Ζαχαρία Παπαντωνίου, τὸ άρθρο της γραμματέως του δ. Άραπίδου και πολύ με συγκίνησε ή λεπτομέρεια που αναφέρει πως ή «Γαλήνη» στάθηκε τὸ τελευταίο ελληνικό βιβλίο που πρόφταξε να διαβάσει δλόκληρο, πριν φύγει, ο άνθρωπος της «νηστείας του περιττού». Η δ. Άραπίδου σημειώνει άκόμη πως της εΐχε μιλήσει για μένα, μετά τὸ διάβασμα της «Γαλήνης» και της εΐπε καλά λόγια για τὸ βιβλίο και για τὸν άνθρωπο. Κι όμως τὸν γνώρισα τόσο λίγο! Οι σχέσεις μας εΐταν καθαρά υπηρεσιακές: Η Τράπεζα όπου εργαζόμαι, εΐχε αναλάβει εδὼ κι ένα χρόνο τη διαχείριση της Έθν. Πινακοθήκης και ο Διευθυντής της εΐχε έρθει, τότε, για πρώτη φορά στην Τράπεζα, για τις σχετικές συνεννοήσεις. Έτυχε να εΐμαι εγὼ ο άρμόδιος και μαζί έπρεπε να μιλήσουμε. Θυμώμαι με πόση δειλία εΐχε έρθει στο γκισέ τὸ Τμήματος, πόσο δέν ήξαιρε από πού ν΄ άρχίσει, γιατί εΐχε χαμένα τὰ νερά του. Τὸν πήρα από μέσα από τις θυρίδες της συναλλαγής — όπου δέν είναι έπιτετραμμένο να μπαίνουν ξένα πρόσωπα παρά μόνάχα σε έξαιρετικές περιστάσεις — τὸν παρακάλεσα να καθίσει, τὸν υπέδειξα τους σχετικούς νόμους, τὸ μηχανισμό των σχέσεων που θα εΐχε από δὼ και πέρα ή Πι-

νακοθήκη με την Τράπεζα. Σίγουρα εΐχε πελαγώσει και μὸς έκανε έντόπιση ζωηρή πως έκείνος που εΐχε δργανώσει με τση σοφία, με τση λογική, τὸ ύφος του, δέν εΐχε την εύχέρεια να παρακολουθήσει την άπλη λογική των άριθμῶν. "Όταν, μάλιστα, ή κουβέντα έφθασε στο ζήτημα τὸ κλειδαριθμού που έπρεπε ναχουν οι έντολές που θα μας εδινε — ένα άπλο κρυπτογραφικό κώδικα με συνδυασμούς άρισμένων άριθμῶν — εκεί πια φάνηκε πως εΐταν άδύνατο να με παρακολουθήσει. Και μ΄ όλες τις μεταγενέστερες προσπάθειές μου, τελικά οι έντολές της Πινακοθήκης έμειναν νάρχουνται χωρίς κλειδα.

Πρόσεξα, άκόμη, τότε, πως καθισμένος πλάι μου ο Παπαντωνίου δέν κοίταζε τὸ συνομιλητή του μες στα μάτια και παρακολουθούσε με χαμηλωμένο κεφάλι. Μονάχα σαν εΐταν να φύγει με κοίταζε κατά πρόσωπο και εΐδα τότε με φόβο αὐτὴ τη ματιά, αὐστηρή και βίαια έρευνητική. Μονάχα σ΄ έναν άκόμη άνθρωπο απ΄ όσους γνώρισα — σ΄ ένα μεγάλο τραπεζίτη που πλησίασα ένα-δυό φορές, εΐδα τέτοια ματιά. Εΐμαι βέβαιος πως αὐτὰ τὰ τέσσερα μάτια θα με παρακολουθούνε σ΄ όλη μου τη ζωή.

Έπειτα από κείνη την πρώτη συνάντηση

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4)



Μια από τις θαυμαστές τοιχογραφίες της σπηλιάς του Βασιλαβα στο Μπανταμί (δὸς αλώνας): Χορευτική σκηνή.

Η ώρα περνά, μὰ οι κουβέντες εξακολουθούνε κ΄ είναι τέτοια ή νοστιμάδα τους, που γελούνε άκόμη κ΄ οι γυναΐκες μέσα από τὰ δάκρια. Ο άέρας είναι βαρής με τη μεταμεσονύχτια πάχνη, που κυλά συνέχεια από τὸ θεοσκοτεινό ούρανο και δένει τὰ δέντρα με τους τοίχους και με τὰ πεζοδρόμια. Κάπου-κάπου, μια έλάχιστη γαρυμίδα φως, με τ΄ αυτοκίνητα που διαβαίνουν. Τὸ κρύο είναι δυνατὸ σαν τη νύχτα που τη ραγίζουν τὰ στρατιωτικά ποδήματα καθώς τρέχουνε να πιάσουν κάποιο ταξί. Εΐναι πάνω κάτω διακόσιοι στρατιωτικοί με τους συγγενείς τους, μια έξακουσαριά ψυχές, που ανεβοκατεβαίνουν τώρα τὸ μπουλεβάρτο του Μον-

Η ώρα περνά, μὰ οι κουβέντες εξακολουθούνε κ΄ είναι τέτοια ή νοστιμάδα τους, που γελούνε άκόμη κ΄ οι γυναΐκες μέσα από τὰ δάκρια. Ο άέρας είναι βαρής με τη μεταμεσονύχτια πάχνη, που κυλά συνέχεια από τὸ θεοσκοτεινό ούρανο και δένει τὰ δέντρα με τους τοίχους και με τὰ πεζοδρόμια. Κάπου-κάπου, μια έλάχιστη γαρυμίδα φως, με τ΄ αυτοκίνητα που διαβαίνουν. Τὸ κρύο είναι δυνατὸ σαν τη νύχτα που τη ραγίζουν τὰ στρατιωτικά ποδήματα καθώς τρέχουνε να πιάσουν κάποιο ταξί. Εΐναι πάνω κάτω διακόσιοι στρατιωτικοί με τους συγγενείς τους, μια έξακουσαριά ψυχές, που ανεβοκατεβαίνουν τώρα τὸ μπουλεβάρτο του Μον-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)



ΚΟΝΤΡΑΠΟΥΝΤΟ

Μετάφραση από τον Άγγελο Σταύρου Ιταλικό

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

«Σεχνά ποτέ εγώ; Κάποτε... βέβαια, επίθετος» τόνισε γελαστά... «Πείτε του πως θα πάγω να τον ιδώ αύριο το απόγευμα»... «Αύριο το απόγευμα»... «Κατά τις τέσσερες, τεσσεροσήμιου...»

από μια περιλαμπρή σταδιοδρομία που τον έφερε κατακτητή της πρώτης στην πρώτη γραμμή της ηρωικής ύπηρεσίας Πελοποννήσου... «Στην καταιγίδα των προκαταβολικών αυτή νεκρολογία με άφθοστο γούστο...»

«Πείτε του πως θα πάγω να τον ιδώ αύριο το απόγευμα»... «Αύριο το απόγευμα»... «Κατά τις τέσσερες, τεσσεροσήμιου...»

«Πείτε του πως θα πάγω να τον ιδώ αύριο το απόγευμα»... «Αύριο το απόγευμα»... «Κατά τις τέσσερες, τεσσεροσήμιου...»

«Πείτε του πως θα πάγω να τον ιδώ αύριο το απόγευμα»... «Αύριο το απόγευμα»... «Κατά τις τέσσερες, τεσσεροσήμιου...»

ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΛΕΩΝΗΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1)

ήξερα τους νόμους του παιγνιδιού απ' έξω κι' ανακατόμα χάρης να τους έχουσε διδάχεται ποτέ... «Είπαμε παραδομένοι από μνημονεύτους χρόνους μαζί με τους θρούλους του Βυζαντίου...»

«Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...»

«Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...»

«Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...»

«Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...» «Αίμα...»

«Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...»

«Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...»

«Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...»

«Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...»

«Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...» «Καλά, λοιπόν, ελέγε η Λούση...»

Ο ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1) Τον έβλεπα σπάνια και κάθε φορά που είταν να εκδώσει έντολες πληρωμές... «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...»

«Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...»

«Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...»

«Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...»

«Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...» «Ο παπάντωνος και οι αριθμοί...»

ΤΟΥ κ. Μ. ΔΟΥΝΙΑ

Η προσήλωση της εποχής ένα ηχητικό κόσμο λεπτής έμ-

μας στη μουσική περασμένων αιώνων αποτελεί φαινόμενο μοναδικό στην Ιστορία. Ουδέ-

ποτε άλλοτε στο παρελθόν εκ-

δηλώθηκε τόσο στοργική και έντακτη καλλιέργεια παλιάς

μουσικής όσο στα σύγχρονα πνευματικά κέντρα της Ευρώ-

πης. Ειδικές εκδόσεις υπη-

ρουν ένα κοινό σκοπό: την

λύτρωση μιας τέχνης από την

φυλακή των άρχων, από το

σκατάκι και τη σκονή βουβών

συγγράφων και την τοποθέ-

ΑΠΟ ΤΟΝ κ. Ε. ΠΑΠΑΝΘΩΣ

Αγαπητέ μου κ. Έλύτη, Διαβάσα το γράμμα σας μέσα

στα «Νεοελληνικά Γράμματα» της

3 Φεβρ. και το γάρχηκα. Δεν

σκαθάω με τη διαμαρτυρία

σας ή όπως τη λέγετε: με το

ράπισμα και την κατηγορία

στην έπισημη. Απορούσα

σχετικά με την αντανάδα

που προβάλλεται από τη

Νέα Τέχνη πως παρουσιάζει

ΤΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ

Η μεγάλη ανάπτυξη της φιλο-

σοφίας ενός προβληματισμού

πλέον ανωνυμικά, έρχεται να

αναπαραστήσει τη θεωρία

των Μπουντελαίρ, που φαίνεται

και να θυμίζει μια συνάντηση

του Μπουντελαίρ μαζί του.

Η συνάντηση αυτή έχει, νομίζω,

ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, γιατί

οι ποιητές είναι δολοφονημένοι

Τώρα που γίνεται τόσο λόγος

για το Ρακίνα, μου φαίνεται

και να θυμίζει μια συνάντηση

του Μπουντελαίρ μαζί του.

Η συνάντηση αυτή έχει, νομίζω,

ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, γιατί

οι ποιητές είναι δολοφονημένοι

και να θυμίζει μια συνάντηση

του Μπουντελαίρ μαζί του.

Η συνάντηση αυτή έχει, νομίζω,

Τώρα που γίνεται τόσο λόγος

για το Ρακίνα, μου φαίνεται

και να θυμίζει μια συνάντηση

του Μπουντελαίρ μαζί του.

Η συνάντηση αυτή έχει, νομίζω,

ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, γιατί

οι ποιητές είναι δολοφονημένοι

και να θυμίζει μια συνάντηση

του Μπουντελαίρ μαζί του.

Η συνάντηση αυτή έχει, νομίζω,

ΜΙΝΩΣ ΔΟΥΝΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΔΗΣ

ΚΑΤΙΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΜΠΟΥΝΤΕΛΑΙΡ - ΡΑΚΙΝΑΣ - ΕΔΓΑΡ ΠΟΕ

ΤΟΥ κ. Α. ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗ

ΤΟΥ κ. Α. ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗ







