

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ. 30.297 || ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ || ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ || ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1940

ΟΛ' Η ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥ ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Όταν ταξιδεύεις, γίνεσαι, θέλοντας και μή, μέλος του Φυσιολατρικού Όμιλου κι' από τα πιο θερμά, αδιάφορα αν δεν είσαι γραμμένος στο μητρώο κι' αν δεν πληρώνης συνδρομή. Απλούστατα γιατί ένθερμιζέσαι την ιδέα του κι' αναγνωρίζεις πως τίποτα δεν υπάρχει ανθρωπινότερο, ψυχικότερο, ευγενικότερο από τη Φυσιολατρεία. Για τον Έλληνα μάλιστα, που ζήσέ τόσο ώραία Φύση, ή Λατρεία της πρέπει να είναι ο σκοπός της ζωής του. Κι' όχι βέβαια ή παθητική Λατρεία, μά ή ενεργητική. Γιατί έτσι μόνο μπορείς να γίνης σκοπός ζωής...

Τελευταία, ακίνητος έγω τόσα χρόνια — χαμένα χρόνια! — έκαμα δύο ταξίδια: ένα ως τη Θεσσαλονίκη κι' ένα ως την Πάτρα. Είδα για πρώτη φορά τη νέα Ελλάδα και ξαναείδα την παλιά. Με πόση χαρά, απόλαυση, συγκίνηση! Αλλά ή νέα Ελλάδα, ή πωτογνώριστη για μένα, μου άφησε ζωηρότερες έντυπώσεις από την παλιά, τη γνώστη μου. Η συγκίνησή μου σ' αυτήν προεργόταν μάλλον από έσθητικές και νεανικές ανάμνησεις, ενώ από τη νέα κομμιά άνάμνηση δεν είχα... Όλη ή Ελλάδα είναι ώραία: αλλά ή βορεινή μου φάνηκε ώραϊότερη. Μερικά τοπία δεν υπάρχουν, λένε, στον κόσμο. Και τό πιστεύω. Γιατί δεν μπορείς να φαντασθώ άνώτερη φυσική ομορφιά απ' αυτήν που παρουσιάζουν ή θεσσαλική κι' ή μακεδονική πεδιάδα, τα βουνά τους, οι λίμνες τους, τ' άκρογιάλια τους, τα ποτάμια τους, ο Παρνασσός, ο Όλυμπος, τα Τέμπη...

Συγκριτικά με την άλλη Ελλάδα, τα νερά εδώ είναι άφθονότερα, ή βλάστηση πυκνότερη, ή μεγαλοπρέπεια μεγαλύτερη. Βλέπεις μιά Φύση που, αν μπορείς να πής έτσι, έχει άνδρωθί, έχει γιγαντώσει. Σοφί επιβάλλεται, σε καταπλήττει. Είναι ήμερη μαζί κι' άγρια, σοφί γεννά θαυμασμό μαζί και δέος. Στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στα νησιά, τα φυσικά είναι μικρότερα, φτωγότερα, ήμερώτερα, νλυκότερα, συμπαθητικότερα, αλλά όχι τόσο επιβλητικά και θαυμαστά. Πάντα όμως ώραία! Ο θαυμασμός μας πάει άνεβαίνοντας, όσο άφίνουμε τα νότια και τα δυτικά, και προχωρούμε στα ά-

νατολικά και τα βορεινά. Σιγά-σιγά φτάνουμε ως την έκσταση. Κι' έτσι, νομίζω, έπρεπε ναίνα καμωμένη ή Ελλάδα, για ναίνα ο λ η ω ρ α ι α. Θα γε λιγώτερη όμορφη αν ήταν παντού ή ίδια...

Αλλά κι' ένα άλλο χάρισμα έχει, που δεν τό έχει άλλη χώρα. Αταξιδευτος έγω, δεν θα μπορούσα να τό βεβαιώσω: τό είπαν όμως άλλοι που γύρισαν δλο τον κόσμο: "Αμα σταθής σ' ένα ψηλό κάπως μέρος, σχεδόν στη μέση της, τη βλέπεις δλάκαση. Στον Όλυμπο π. χ., κι' όχι στην άπρόσιτη κορυφή του, παρά και στα ριζιμιά του.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5)

ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΛΑΚΑΣΗ

Όταν εδώ και κάμποσον καιρό γιορτάστηκαν του Ρωμαντισμού τα εκατόχρονα στη Γαλλία και παρακολούθησα τη σχετική κίνηση, είδα πως εύκολα μεταφέρονταν και στα δικα μας νεοελληνικά γράμματα — ή εποχή εκείνη. Κι' όχι μονάχα αυτό, αλλά και ή κατοπινή δλη εξέλιξη της ποιητικής μας ως τα σήμερα διαδρομής, αναλογικά βαδίζει και παράλληλα. Το Σε ν ι ε και τους συγχρόνους του, όπως στη Γαλλία τους διαδέχτηκαν οι Ουγκώ και οι Λαμαρτίνοι και οι Μυσσέ, έτσι κι' εδώ τους Βηλαράδες και τους Χριστοπούλους και τους Τρικούπιδες και τους Ζαλοκώστηδες, οι Παράσχοι, οι Παπαρρηγόπουλοι, οι Βασιλειάδη-

δες και οι διάδοχοι και μαθητές των, ως τη στιγμή που οι Παλαμάδες και οι Δροσίνηδες τους εκλόνησαν τους θρόνους των. Στο άπέραντο Βυρωνικό πέλαγο της φαντασίας καταποντίστηκαν οι ρομαντικοί εκείνοι, που έμαγευτήκαν από Σειρήνες, έκυνήγησαν σκιές και φαντάσματα, εκράτησαν ένα φτεροχίνας βουτηγμένο σε φωτιά και σε θρήνο και έγραψαν πόρινα λόγια με γράμματα ματωμένα. Ένας Σολωμός, ένας Κάλβος τότε, ήσαν παράταιρα φαινόμενα, που μολονότι σεβαστά, δεν έλογαριάζονταν.

Τόν έρωτα οι Ρωμαντικοί εκείνοι τον είχαν γδύσει από κάθε σάρκα, του άποξέραναν τό κυκλοφορικό σύστημα, του έφαύτισαν τα νεύρα και ενώ τον καταδίωκαν με λύσσα, τον όρέγονταν σύψυχα τραγουδώντας τό σκελετό και τη μούχλα! Έσκότωναν φτωγά πλάσματα, συνέθλιβαν ευγενικές ύπαρξεις, έπνιγαν τρυφερές καρδιές και έβασκούλωναν και έστεφάνωναν με σκοτεινούς κύκλους ματάκια πνιγμένα στο λίγωμα και στα δάκρυα.

Είχαν όμως, τι παράδοξο! και άρρενοπότητα ήπιοτική και μεταφυσικό ήρωισμό και ξίφος διασταυρωμένο με την πέννα, και πάθος φωνής και κλάμμα άνάμιχτο με βρουχηθμό θηρίου.

Άληθεια, τι αίματοκύλισμα άθώου κόσμου και τι χαμός, τι έρωτας εξαγνισμένος και άνίλεος μαζί! Η μυστικοπάθεια φωτισμένη από άστραπές σε έρεβινή κατακόμβη! Και μέσα σε δλα αυτά, μολονότι ύστερική, μέχρις έπιληψίας, εκεί απ' όπου ξεκίνησε, είχε και τις χάρες της! Ο Ρωμαντισμός έτσι μεταφέρθηκε στη νεοελληνική ποίηση αούτοσια και κάτι παραπάνω! Και σε γλώσσα, την καταλληλότερη. Την καθαρότερα. Το χαρτένιο τριαντάφυλλο στην κουμπότροπα ενός άχερένιου ανθρώπου. Οι έφτανήσιοι, πολύ προχωρημένοι και Ιταλίζοντες, έπηρεασμένοι δηλαδή από μιά ποίηση κολοσιαία και με άνοιγμένα μάτια προς την άληθινή γλώσσα των αισθημάτων, έγραψαν κι' αυτό σύνθετα κάπως και περίπλοκα και φαντασμαγορικά άκόμα πράγματα (Ζαμπέλιος και άλλοι μερικοί), αλλά κατά κανόνα, όσο έσώκωνε ο λυρικός στίχος, απλούστερα και περισσότερο συγκρατημένα. Στο ρωμαντισμό έπεσε και ο Σολωμός άκόμα, αλλά δυνατός όπως ήτανε και σβέλτος με ένα πήδημα τινάζονταν έξω από την τάφο που για μιά στιγμή έπεφτε κάθε τόσο. Άξίζει τον κόπο παραβλητικά να παρουσιάσει τη Σγολή αυτή, στην Έπτάνησο και στην άλλη Ελλάδα, κανένας, για να δείξει, πως καλλιουργήθηκε διαφορότροπα τό είδος αυτό της ποίησης. Ο ρωμαντισμός εμφανίστηκε άκόμα και στην Πόλη με μιά άλλη Πλειάδα ποιητών Καρασούτηδων, Τανταλίδηδων και άλλων κι' εκεί με μιά γλώσσα σχεδόν άκατανόητη, τουλάχιστον αντιπαθητική και άντιποιητική όσο και ή των Άθηνών, αν όχι και περισσότερο. Η Ρομέλη τότε σώθηκε χάρη στο Βαλαωρίτη. Ο ήρωικός του στίχος δεν άνέχεται μούχλα φασστική και λεκτική νάρκη. Ο ποιητής ήτανε και καθαρός έπτανήσιος, μίν τό ξεχνούμε.

Η ρωμαντική σχολή έφτασε κι' ως τις ήμέρες ήμών των γεροντότερων. Μπορώ μάλιστα να πώ πως και ή γενιά μου άκόμα έπεσε κάπως θύμα της.

Όστόσο δεν πρέπει και να την καταδικάζουμε άναπολόγητη. Την προτιμώ, άσφαλώς, από τον Παιονασισμό, που ήθεε κατόπι, ένα από γίονι ώγαίο άγαλμα, που καθώς λιώνει μεταβάλλεται σε λάσπη τις περισσότερες φορές. Γιατί κομμιά φορά, καθώς λιώνει σε βουνοκοφή, ή σε πλάνια ποσεινισμένη, έξαυτιζεται στο φως και στο

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6)

«ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ»

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

Προτιμώ σήμερα — ή διάθεση, οι καιροί — να μεταφράσω μερικά αποσπάσματα από τα «Είς εαυτόν», του περίφημου Ρωμαίου αυτοκράτορα και στωικού φιλόσοφου Μάρκου Αύρηλιου, παρά να γράψω ένα άμφίβολης αξίας έφημερο. Δεν πρόκειται εδώ να εξετάσω αν στάθηκαν άπόλυτα ειλικρινά τα όσα έγραψε, ή ήταν περισσότερο «φιλολογία», όπως λέμε τώρα. Γιατί οι σκέψεις αυτές — σαν κινείς άπομακρύνει από τό νοϋ του τους κριτικούς διαταγμούς, που μοραία τους προκαλούν ή αντίθεση που υπάρχει άνάμεσα στη δράση και τό κήρυγμα του Μάρκου Αύρηλιου — έχουν μιά άναμφισβήτητη αξία. Πού τάχα δραμα, ποιά νοσταλγία να βασάνιζε τον περίεργο αυτόν άνθρωπο όταν τις νύχτες στη σκηνή του, την ώρα που τό στρατόπεδο δλο κοιμόταν, καθόταν σκυμμένος στο φως του

λυχναριού του, άνειροπολώντας έναν κόσμο πιο άπλο και καλύτερο;

Αδιάκοπα λογάριζε, πόσοι γιατροί, που ζάρωναν τα φρύδια τους σκυβοντας άπάνω από τους άρρώστους, έχουν κιάλας πεθάνει; πόσοι άστρολόγοι που προείπαν, οά να ήταν και σπουδαίο, τό «θάνατο τόσων άλλων ανθρώπων» πόσοι φιλόσοφοι που, για τό θάνατο και την άθανασία, είπαν τόσα και τόσα; πόσοι περίφημοι πολεμιστάδες, που σκότωσαν πλήθος άλλους πόσοι τύραννοι που, οά να ήταν άθανατοι, φριχτά καταχρυσήκαν την έξουσία που είχαν άπάνω στις ψυχές; πόσοι, τέλος, πολιτίες συνθέμια — αν έτσι μπορώ να τό πώ — πέθαναν; ή Έλική, ή Πομπηία, τό Ηράκλειο κι' άλλες άκόμα

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)



Γ. ΒΑΚΑΛΟ: «Όνειρο» (Από εικόνογράφηση του έκλεκτου συνεργάτη μας, για μίαν άνέκδοση άκόμη ποιητική σύλλογή της κ. Αιλής Ίακωβίδη — Πατριτίου, που πρόκειται να έκδοθεί σύντομα).

Περιεχόμενα

- 1η ΣΕΛ.— Γρ. Ξενόπουλου: «Ολ' ή Ελλάδα», Μιλτ. Μαλακάση: «Ρεμβασμοί και Σημειώματα», Δημήτρη Φωτιάδη: «Είς εαυτόν».
- 2η ΣΕΛ.— Γ. Περαστικού: «Πορτραίτο του κ. Γ. Σφακιανάκη».
- 3η ΣΕΛ.— Σοφίας Μαυροειδή — Παπαδάκη: «Από τό έργο του Παπαδιαμάντη», Καρθαίου: «Τά σημειώματα του Παρατηρητή».
- 4η ΣΕΛ.— Άντρέ Ζίντ: «Αυτοβιογραφικές σελίδες». Α. Σ.: «Μαθήματα Δραματικής Τέχνης».
- 5η ΣΕΛ.— Λίνου Πολίτη: «Η «Σκεπασμένη Μορφή» του κ. Τωμαδάκη και τό έργο του Καλοσγούρου».
- 6η ΣΕΛ.— Σακράτη Καραντινού: «Προανάκριση», Κριτική θεάτρου.
- 7η ΣΕΛ.— Μιά έπίκαιρη έρευνα: Μιλούν οι Μιλτ. Μαλακάσης, Λέων Κουκούλας, Πέτρος Χάρης.
- 8η ΣΕΛ.— Έρσκιν Κώλινγγουελ: «Στά καπνοτόπια», μετάφρ. Ν. Ανδρικόπουλου.
- 9η ΣΕΛ.— Μίχου Κάρη: «Ένα θράδυ με τον κόσμο που πέρασε...», διήγημα.
- 10η ΣΕΛ.— Δημητρ. Λουκάτου: «Ο άγιος των θουνών», Γ. Πράτσικα: «Καινουργία συναπάντημα με τον Ασπαθιώτη».
- 11η ΣΕΛ.— Πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση.
- 12η ΣΕΛ.— Α. Α. Πάλλη: «Ράντια Κίπλιγκ».

ΡΑΝΤΙΑΡ ΚΙΠΛΙΓΚ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ Α. Α. ΠΑΛΛΗ

Σήμερα όπου η Βρετανική Αυτοκρατορία αγωνίζεται, αγώνα ύπέρθεως και πού θλέπουμε όλους τους λαούς της Αυτοκρατορίας — Καναδούς, Αυστραλιανούς, Νεοζηλανδούς, Νοτιοαφρικανούς, Ινδούς — να σπεύδουν σαν ένας λαός κάτω από τις Άγγλικές σημαίες, το έργο του Κίπλιγκ, το κατ'έξοχον ύμνητή του Βρετανικού αποικιακού πνεύματος, παρουσιάζει μία ιδιαίτερη επικαιρότητα.

Τα θέματα που ανέπτυξαν την πένα του, είναι παρμένα απ' τους σκληρούς αποικιακούς αγώνες του περασμένου αιώνα — στις Ινδίες, στο Τράνσβαλ και το Σουδάν. Οι περισσότεροι από τους ήρωές του είναι απλοί και άσημοι στρατιώτες και ναυτικοί, που με τις ιδιαίτερες αρετές που τους διακρίνουν, δημοφύρηναν την άπεραντη εκείνη αυτοκρατορία.

Αντίμεσα στους Άγγλους συγγραφείς της γενιάς που παρέρχεται το όνομα του Κίπλιγκ είναι από τα πιο γνωστά, και έχει την ίδια δημοφιλία με έναν Γκολτσγουόρθ, με έναν Μπέρναρ Σό, έναν Ουέλλερ, παρ'όλο που τα περισσότερα έργα του Κίπλιγκ, καθαρώς άγγλικά, από άποψης πνεύματος, περιχομίου και διατυπώσεως, δεν επιδέχονται τόσο εύκολα, όπως των άλλων, μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

Εδώ, στην Ελλάδα, όπου, αν εξαρρέσει κανείς τον Σαίξπηρ και έναν δυό άλλους, που τα έργα τους μάς είναι γνωστά είτε από το θέατρο, ή από μεταφράσεις, η γνώση της Άγγλικής φιλολογίας είναι αρκετά περιορισμένη, το έργο του Κίπλιγκ είναι σχετικώς άγνωστο (έξαιρ'όλο, βέβαια, το «Βιβλίο της Ζούγκλας»). Συντείνει σ' αυτό και η γλώσσα που μεταχειρίζεται σε πολλά από τα έργα του, και μάλιστα τα πιο χαρακτηριστικά. Δεν είναι η συνηθισμένη γλώσσα των μορφωμένων τάξεων, μα μία γλώσσα γεμάτη ιδιαιτισμούς. Αυτό το βλέπουμε ιδιαίρα στα ποιήματα και χρονογραφήματά του, εκείνα που περιγράφουν τη ζωή του Άγγλου στρατιώτη στις αποικίες. Ο Κίπλιγκ δείχνει μίαν ιδιαίτερη προτίμηση γι' αυτό του είδους τα θέματα και για τον λόγο τούτον χρησιμοποιεί το λαϊκό ιδίωμα — το λεγόμενο «stang» — που μεταχειρίζονται μεταξύ τους οι στρατιώτες. Επίσης στα Ινδικά του χρονογραφήματα και ποιήματα, ανακατεύει πολλές λέξεις Ινδιάνικες, από κείνες που είναι σε κοινή χρήση μεταξύ των Άγγλων που ζούν στις Ινδίες.

Ετσι, ένας που ξέρει αρκετά καλά τα έγγλέζικα, ώστε να μπορεί να καταλάβει ένα άρθρο Άγγλικής εφημερίδας, θα συναντήσει κάποια δυσκολία, διαθάζοντας μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Κίπλιγκ, όπως είναι π.χ. τα «Τραγούδια της Στρατώννας» ή τα «Ανέκδοτα απ' τα Ινδικά βουνά» και άλλα.

Ο Κίπλιγκ είναι, δίχως άλλο, ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς — ίσως θάπρεπε να πω ο πιο αντιπροσωπευτικός — Άγγλος συγγραφείς του τελευταίου αιώνα. Συμπίπτει με το τέλος της ένδοξης εκείνης Βικτωριανής εποχής, που υπήρξε για την Άγγλία μία περίοδος εξαιρετικής ευημερίας και μεγαλείου.

Είναι η εποχή που ανδρώνεται η Βρετανική Αυτοκρατορία, που χάρη σε μία όλόκληρη σειρά επιτυχών αποικιακών πολέμων και διαπραγματεύσεων, η Βρετανική κυριαρχία επεκτείνεται σε πολλά σημεία της Ασίας, της Αφρικής και του Ειρηνικού ωκεανού, σύγχρονα όμως, χάρη στο φιλελεύθερο εκείνο πνεύμα που διακρίνει την πολιτική της Άγγλιας, μεγάλες Βρετανικές κτήσεις, σαν τον Καναδά, την Αυστραλία και την Νότιο Αφρική, αποχτούν την αυτονομία τους και αυτοδιοικούνται ως ελεύθερες χώρες, διατηρώντας, από δική τους βούληση, τον σύνδεσμο με την Μητρόπολη.

Ο Κίπλιγκ είναι, όπως είπα, ο και'έξοχον ύμνητής και έρμηνευτής του αυτοκρατορικού πνεύματος. Η πλάη, βέβαια, σε κάποια αντίθεση προς τις τάσεις των μέσων του 19ου

αιώνα, όταν είχε επικρατήσει στην Άγγλία το λεγόμενο επνεύμα του «Laissez faire», δηλαδή, το δόγμα του φιλελευθερισμού, πνεύμα που εφαινότανε για μία στιγμή αν όχι να εδνοεί, πάντως όμως ν' αναμένει με κάποια φιλοσοφική μοιρολατρεία τη χαλάρωση των δεσμών μεταξύ αποικιών και Μητροπόλεως, ίσως μάλιστα και την τελειωτική διάλυση της Αυτοκρατορίας.

Στις τάσεις εκείνες, όπως είναι γνωστό, πρώτος άντεδρασε ο μεγάλος πολιτικός λόρδος Μπίκονσφιλντ, πολιτικός κατ'έξοχον εμπνευσμένος από την ιδέα του μεγαλείου της Αυτοκρατορίας και της αποστολής του Βρετανικού έθνους στον κόσμο.

Συμβολικές εκδηλώσεις του νέου αυτού έθνικιστικού πνεύματος στάθηκαν πρώτα το 1876 η άνακήρυξη της βασίλισσας Βικτωρίας ως αυτοκράτειρας των Ινδιών, και ύστερα ο μεγαλοπρεπής έορτασμός του Ιωβηλαίου των 60 έτών της βασιλείας της γριάς βασίλισσας, τον Ιούλιο του 1897.

Αυτές είναι οι ιδέες, αυτά είναι τα γεγονότα που ανέπτυξαν την μούσα του Ράντιαρ Κίπλιγκ, που είναι βέβαια έθνικιστής, όχι όμως με την κακή έννοια της λέξης, όχι με πνεύμα έκθεσμου της ώμης βίας, μα με πνεύμα καθαρά πατριωτικό.

IV

Ο Κίπλιγκ σ'α χρονογράφος, σ'α μυθιστοριογράφος και σ'α ποιητής, άντλει την έμπνευσή του, όπως είπα προηγουμένως, κυρίως από την στρατιωτική ζωή των Ινδιών και κατά δεύτερο λόγο των άλλων αποικιών.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της πρώτης του άνατροφής έξηγούν την προτίμησή του γι' αυτά τα θέματα.

Ο Κίπλιγκ είναι γέννημα και θρέμμα των Ινδιών. Γεννήθηκε το 1865 στη Βομβάη και έζησε τα νεανικά του χρόνια στο Λαχόρ, πρωτεύουσα της μεγάλης επαρχίας του Παντζάμπ, στα βορειοδυτικά σύνορα των Ινδιών, όπου ο πατέρας του ήταν διευθυντής του μουσείου της πόλης. Μικρό παιδί έκανε, ως φαίνεται παρ'εα με τα παιδιά των Ιθαγενών, πράγμα αρκετά σπάνιο για άγγλόπαιδο στις Ινδίες, και γι' αυτό άπόχτησε το ενδιαφέρον εκείνο, για την ζωή των Ιθαγενών που βλέπομε στα Ινδικά του χρονογραφήματα και ιδιαίτερα στο περίφημό του Ινδικό ρομάντζο το «Kim».

Ο Κίπλιγκ δεν προερχότανε από τα άνωτερα στρώματα της Άγγλικής κοινωνίας, και γι' αυτό οι συμπάθειές του, οι προτιμήσεις του και οι συναναστροφές του στρέφονται περισσότερο προς τις λαϊκές τάξεις, στους στρατιώτες και τους ναυτικούς με τους οποίους άγαπούσε να κάνει παρέα.

Σε ηλικία 12 χρόνων οι γονείς του τον έστειλαν, όπως γίνεται συνηθώς με όλους τους άγγλόπαιδες, τους γεννημένους στις Ινδίες, να σπουδάσει στην Άγγλία. Μπήκε έσωτερικός στο οικότροφείο του United Service College στο Westward Ho, σχολείο που το έχει άπαθανάτισε σ' ένα από τα γνωστότερα του μυθιστορήματα, το «Stalky and Co», έργο που μάς δίνει, με ζωηρή εικόνα της Άγγλικής μαθητικής ζωής.

Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, χωρίς να συνεχισί τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, γύρισε πίσω στις Ιν-

δίες, σε ηλικία 17 έτών, και έγινε συντάκτης σε μία τοπική άγγλική εφημερίδα στο Λαχόρ, όπου η οικογένειά του ήταν έγκατεστημένη.

Στη νεανική αυτή περίοδο της ζωής του συγχρωτίστηκε πολύ με το στρατιωτικό κόσμο — ιδιαίτερα με τους στρατιώτες που υπηρετούσαν στις φρουρές των Ινδικών συνόρων, κι' έτσι κατόρθωσε να εξοικειωθεί με τον τρόπο που ζούσαν και σκέφτονταν οι Άγγλοι φαντάροι.

Συναναστρεφόμενος εκεί με τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες των συνόριακών τομέων, τους έκουσε καθημερινά να διηγούνται ανέκδοτα για τις διάφορες θρυλικές περιπέτειες του άκατάπαυστου εκείνου κλεφτοπόλεμου, που διεξαγόταν κεί πάνω στα βουνά μεταξύ του Βρετανικού στρατού και των άγριων Μουσουλμανικών φυλών — των Πατάν Αφρίντι, Ασχάν και άλλων. Από κεί ο Κίπλιγκ άντλησε άθρονο υλικό για μερικά από τα πιο γραφικά του χρονογραφήματα και ποιήματα.

Σ' ένα τέτοιο επεισόδιο άναφέρεται το περίφημο ποιήμα του «Gunga Din».

Ο Κίπλιγκ δεν άποστρεφόταν, πράγμα αρκετά σπάνιο για Άγγλο την εποχή εκείνη, τη συντροφιά των Ινδών όλων των τάξεων. Έτσι κατόρθωσε να μάθει τόσα πράγματα για τα ήθη και έθιμα, τα γλωσσικά ιδιώματα, τις θρησκείες και τις προλήψεις όλων εκείνων των άπειραριθμών φυλών της Ινδικής Χερσονήσου, που δίνουν στα έργα του ένα έξαιρετικά πλούσιο και ιδιόρρυθμο τοπικό χρώμα. Όλα εκείνα τα άλλόκοτα, τα μυθιστορή και κάποτε τερατώδη πράγματα που συμβαίνουν έξω από τα όρια της πολιτι-

σμένης άγγλοϊνδικής κοινωνίας, στον σχεδόν άπρόσιτο για τους Εύρωπαίους κόσμο των Ιθαγενών, έναν κόσμο για τον όποιο θ'α ίσχυει πάντοτε ο περίφημος στίχος του Κίπλιγκ:

«Η Άνατολή είναι Άνατολή και η Δύση είναι Δύση και ποτέ οι δύο δεν θ'α σμίξουν».

«Ενας κόσμος που σ' αυτόν μονάχα μερικοί τολμηροί πράκτορες της Ίντελιτζεν Σέρβις, σαν τον Στρίκλαντ (ένας τύπος μυστικού άστυνόμου που τον συναντάμε συχνά στα Ινδικά χρονογραφήματα του Κίπλιγκ) μπορούν να εισδύσουν».

Η λαϊκή του προέλευση και οι λαϊκές του συμπάθειες θρίσκουν συχνά την έκφρασή τους στα έργα του. Ο Κίπλιγκ συμπάθει τους μικρούς βαθμούς — το φαντάρο, τον άπειρωματικό, τον κατώτερο αξιωματικό, ενώ αντίθετα, άναπα να είρωνεύεται κάποτε και να κατακρίνει, τους μεγαλόδοξους άνώτερους αξιωματικούς. Αυτό όμως το κάνει χωρίς έγκυς «άντιπαθητικού πνεύματος», γιατί κατά βάθος σέβεται και θαυμάζει τον άγγλικό στρατό μαζί με όλες τις παραδόσεις του.

Τα φιλολαϊκά του αυτά αισθήματα τα έξωτερεύει με ένα λεπτό και καλοκάγαθο χιούμορ, με το όποιο διηγείται τα παθήματα στρατιωτών ή άλλων τίτλούχων ή άξιωματούχων της άνώτερης στρατιωτικής ή διοικητικής ιεραρχίας, και δεν παραλείπει να σατυρίσει όλους εκείνους τους τύπους που, είτε από άριστοκρατικό ανομιμισμό, είτε από υπαλληλική άλαζονία, βαστούν υπερβολική πόζα στους κατώτερους των ή εκείνους που θεωρούν κατώτερους.

Οι συμπάθειές του είναι πάντοτε με το μέρος των άξιωματικών του μετώπου, ενάντιον των άξιωματικών των μετόπισθεν ή των έπιτελείων. Συμπάθει επίσης τους επαρχιακούς υπάλληλους της διοικήσεως, τα δυστυχημένα εκείνα όντα, που, πνιγμένα στη δουλειά, ψήνονται κάτω στις ζεστές και ύγρες πεδιάδες των Ινδιών, αντίθετα προς τους προνομιούχους μανταρινίους των κεντρικών υπηρεσιών, που περνούν εύχάριστα επάνω στη Σίμλα, το έροσερο θέρετρο του άντιβασιλέως των Ινδιών, στους πρόποδες των Ιμαλάτων.

Η ίδια αυτή η είρωνεια του στρέφεται ενάντια στους πολιτικάντηδες και ιδιαίτερα σ' όσους έπισκέπτονται τις Ινδίες άνάργια και πού, για να κατατοπισθούν δθθεν στα Ινδικά πολιτικά προβλήματα και σπεύσουν, χωρίς να έχουν άπολύτως καμμία πείρα των τοπικών συνθηκών, να επικρίνουν τη διοίκηση και ν' άποφανθούν από καθέδρας για ζητήματα που είναι όλοτέλα άναρμόδιοι.

«Ενας τέτοιο τύπο μάς έχει ζωγραφίσει ο Κίπλιγκ σ' ένα χαριέστατο σατυρικό του ποιήμα «Ο κύριος βουλευτής Paget».

Ο Κίπλιγκ μόλις γύρισε στις Ινδίες, σε ηλικία δεκαεπτά χρόνων, άρχισε να δημοσιεύει σε διάφορες τοπικές εφημερίδες τα πρώτα του χρονογραφήματα, όλα με θέματα παρμένα από την τοπική ζωή των Ινδιών, των Άγγλων στρατιωτών και διοικητικών υπαλλήλων και των Ιθαγενών. Τα χρονογραφήματα αυτά δημοσιεύτηκαν άργότερα στο «Άλλαχαμπάντ σε συλλογές με διάφορους τίτλους: «Υψηροσιακά ανέκδοτα», «Ιστορίες απ' τα Ινδικά βουνά», «Οι τρεις φαντάροι» κλπ., και άμέσως κόνανε αίσθηση.

Όταν έπειτα από λίγο οι συλλογές αυτές εκδόθηκαν στην Άγγλία και στην Αμερική, στερεώθηκε με μιάς η φήμη του Κίπλιγκ. Ολόκληρος ο άγγλοσαωνικός κόσμος τον άναγνώρισε σαν ένα νέο λογοτεχνικό άστέρα πρώτου μεγέθους με ένα τελώς έξαιρετικό ταλέντο και πρωτότυπη μοντέρνα τεχντροπία. Ο Κίπλιγκ ήταν τότε μόλις 24-25 χρόνων. Από τη στιγμή αυτή θάδρασε από έπιτυχία σε έπιτυχία και κάθις νέο του έργο γινότανε άμέσως άναρμπατο.

Α. Α. ΠΑΛΛΗΣ



Α. Α. ΠΑΛΛΗΣ: «Εκ Βαθέων» (Βλέπει λεζάντα της σελίδας).

(ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ)