

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ

ΤΟΥ κ. ΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ... Πέρου είχα πάρει από ένα άγνωστο πρόσωπο...

...και τ' απόδωσαν, οι πρωτοπόροι της γραφής δημοτικής. Το έργο του Φριλιγγου...

...που άπαντήσα κάπως άλλοιώς κι έτσι το νόημα...

...Πήγα ύστερα από κάποιους διασταγμούς, γεννημένους από τις πρώτες απογοητεύσεις...

...Κάνει αλήθεια εντύπωση, σ' έπαινο έχει, κοντέμπε το έργο του...

...Καί σαν άλλους οι καροί, κι ό άνθρωπος...

...Τό όθος του, σ' όσους τό πρόσ-ξαν, δίχως την εντύπωση μιας παρά-ξενης ζωντανίας...

...Κι' έδω θρίοκεται ή πιο μεγάλη αξία του λόγου του Φριλιγγου...

...Όλο: οι μεγάλοι ποιητές δεν κάνουν ούτε «άβολη», ούτε «ασηρήμενη» Τέχνη...

...Οι μεγάλοι άνθρωποι μπορούν να στέκονται παράδειγμα σ' όλους...

...Πρωτοεξελέγη γύρω στο 1903, κ. Πρωτοεξελέγη κ. Ήβοποριδης της Πόλης κ' ύστερα στα «Χρονικά»...

...«Όλοι: οι μεγάλοι ποιητές δεν κάνουν ούτε «άβολη», ούτε «ασηρήμενη» Τέχνη...

...Οι μεγάλοι άνθρωποι μπορούν να στέκονται παράδειγμα σ' όλους...

...Πρωτοεξελέγη γύρω στο 1903, κ. Πρωτοεξελέγη κ. Ήβοποριδης της Πόλης κ' ύστερα στα «Χρονικά»...

...«Όλοι: οι μεγάλοι ποιητές δεν κάνουν ούτε «άβολη», ούτε «ασηρήμενη» Τέχνη...



Handwritten text in Greek script, possibly a signature or a note related to the article.

Συμπληρωματική άπάντηση στον καθηγητή S. BAUD-BOUVY Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΔΗ

«Αξιότιμε φίλε, Στη σύζητησή που είχαμε κάποτε...

Καυλιέρης, καθώς και ο φίλος μου Γ. Λομπανάκης...

«Ο Ρώσος καλόγερος Πολυχρόης, διευθυντής του χορού...

«Είχα θεαθεί και πολύ παλιές δι-ρίζες, κι ό αιτίες που μ' έριξαν πάνω...

«Στο Φιλολογικό Σύλλογο παρουσίασα τη χορωδία μου...

«Μετά τό 1918 λειτουργία στο Σόλωνο...

«Τό πρώτο βήματάς, περί τό 1900, Ricardo Bonicelli...

«Τό πρώτο βήματάς, περί τό 1900, Ricardo Bonicelli...

«Τό πρώτο βήματάς, περί τό 1900, Ricardo Bonicelli...

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Ανεύχονται απ' όλα τό παρρησιαστικά...

«Ανεύχονται απ' όλα τό παρρησιαστικά...

«Ανεύχονται απ' όλα τό παρρησιαστικά...

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

«Πώς θέλετε τό γράμματά τό τόπο μας;

ΔΗΛΩΣΗ

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΑΙΑ 1) Σιμγιέ εκεί για να γιορτάσει χαρούμενος...

ΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Γράμματα ενός μεγαλοφυή «χαρτοπαίχτη»

Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ANNA

Μετάφραση Ν. Α.

Χομπουργκ, Κυριακή, 19 του Μάη 1867.
Στις 10 το πρωί.

Καλημέρα, άγγελέ μου αγαπημένε και λατρεμένε. Πρώτα-πρώτα δες μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις μου. Η χτεσινή ημέρα είταν από τις πιο άσχημες. Έχασα πολλά (σχετικώς). Τι να κάμω; Δεν πρέπει κανένας να παίζει χαρτιά, αν έχει νεύρα σαν τα δικά μου. Έπαιξα σχεδόν δέκα ώρες και στο τέλος έχασα. Είχα στιγμές πολύ δδυνηρές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποτε κέρδιζα. Άλλο ή τύχη άλλαζε. Θα στα πιά δλα, όταν έρθω. Τώρα θέλω να δοκιμάσω για τελευταία φορά με δτι μου άπομένει (πολύ λίγα, σχεδόν τίποτε). Η σημερινή μέρα θ' άποφασίσει για δλα, αν δηλαδή θα φύγω αύριο, για να γυρίσω κοντά σου, ή αν θα μείνω εδώ. Όπωςδήποτε, αύριο θα μάθεις. Δεν ήθελα να βάλω ενέχυρο το ρολόι μου. Η κατάσταση μου είναι παραπολύ άσχημη. Άς γίνει όμως δτι θέλει! Θα κάμω δτι μπορέσω. Βλέπεις; κερδίζω όταν κρατώ την ψυχραιμία μου και έπιμένω ν' άκολουθώ το σύστημά μου. Μόλις όμως ή τύχη αρχίζει να μου χαμογελά, αρχίζω να παίζω ρυοκίνδυνα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε με μένα. Άλλά τί τέλος θάγει ή τελευταία προσπάθεια; Φτάνει μόνο να τελειώσει γρήγορα.

Άγγελέ μου, χτες το μεσημέρι πήγα στο ταχυδρομείο, για να στείλω το δεύτερο γράμμα μου κι' δ υπάλληλος μουδωσε το δικό σου. Άγαπημένη μου, σ' εύχαριστώ. Το διάβασα επί τόπου, κι' εύχαριστήθηκα τόσο που το είδα να είναι γραμμένο με μολύβι. Θυμήθηκα ξανά δλο μας το παρελθόν. Μη στενοχωριέσαι, αγαπημένη μου, μη στενοχωριέσαι, άγγελέ μου! Καθώς μου ιστορούσες πως πέρασες τη μέρα σου, παραλίγο να κλάψω. Τι σκληρή κατάσταση που είν' ή δική μας! Θα μπορούσε κανένας απ' τους δικούς μας, στην Άγια Πετρούπολη, να σκεφτεί πως είμαστε χωρισμένοι, και γιατί; Ορισμένως ή κατάσταση μας είναι φριχτή! Φτάνει μόνο να τελειώσει το ταχύτερο και να μάθω το αποτέλεσμα, όποιο και νάναι! Πιστέψέ με, άγγελέ μου: στενοχωριέμαι φοβερά εδώ, το παιγνίδι μου φέρνει πλήξη. Θέλω να πώ πως είμαι φριχτά κουρασμένος: τα νεύρα μου έχουνε σπάσει. Όσο πάω, γίνομαι και πιο άνοπόμονος. Τρέχω γρήγορα, γρήγορα, για να πετύχω κάτι - κι' απ' αυτό προέρχεται ή άποτυχία.

Παρ' όλ' αυτά, ή ύγεια μου είναι καλή. Τα νεύρα μου είναι τεντωμένα, και κουράζομαι (άκόμα και καθισμένος). Όσο είμαι πολύ καλά. Η κατάσταση στην όποια βρίσκομαι είναι κατάσταση υπερδιέγερσης, άνησυχίας, αλλά ή φύση μου την ζητά από καιρό σε καιρό. Τι εύχάριστη μέρα ή χτεσινή! Περπάτησα λιγάκι στο πάρκο. Πρέπει ν' άναγνωρίσω πως το τοπίο δωτέρα είναι υπέροχο. Το πάρκο είναι μεγαλόπρεπο, το ίδιο κι' ό σταθμός, ή μουσική γοητευτική, καλύτερη παρά στή Δρέσδη. Άν δεν είταν αυτή ή καταραμένη ρουλέττα, θάταν πολύ ώραίο να ζήσαι κανείς εδώ λιγάκι!

Καλήν άντάμωση, άγγελέ μου. Γλυκέ μου άγγελε, τρυφερέ και καλέ, άγάπα με! Αύτη τη στιγμή σκέφτομαι πως αν μπορούσα να σε δω, έστω και για μία στιγμούλα, πόσα θα μπορούσαμε να ποιέμε! Πόσες έντυπώσεις θάλεγε ό ένας στον άλλον! Δεν είναι δυνατό να γραφούν όλ' αυτά σ' ένα γράμμα. Στάπα πάλι και πριν από λίγον καιρό: δεν είμαι ικανός να γράφω γράμματα. Άλλά μόλις αρχίζω να γράφω λίγες γραμμές, νοιώθω τον έαυτό μου καλύτερα. Για όνομα του Θεού, φρόντισε την ύγεια σου. Προσπάθησε να δισσκεδάσεις, όπως μπο-

ρεις. Μην ξεχνάς τις παρακλήσεις μου: αν σου συμβεί τίποτε, στείλε άμέσως να φωνάξεις το γιατρό, και γράψε μου άμέσως. Και τώρα, αντίο, χαρά μου. Εύχομαι καλή τύχη. Η σημερινή μέρα θα είν' άποφασιστική. Φτάνει μόνο να τελειώσουν δλα γρήγορα. Άλλά συ μη νοιάζεσαι και μην άνησυχείς. Σε φιλώ.

Πάντα κι' δλότελα δικός σου.

Ύστερόγραφο. - Δε σου γράφω λεπτομέρειες για τα κέρδη και τις χασούρες μου. Θα στα πιά δλα όταν ιδωθώμε. Όπωςδήποτε, προς το παρόν τα πράγματα πάνε άσχημα.

Χομπουργκ, τη Δευτέρα στις 20 του Μάη, 1867. Στις δέκα το πρωί.

Καλημέρα, αγαπημένη μου, άνεχτήμη, μοναδική μου φίλη, θησαυρέ μου, χαρά μου. Άγαπημένη μου φίλη, ή χτεσινή μέρα, ούτε κι' αύτη είχε κανένα άποφασιστικό άποτέλεσμα. Βρίσκομαι πάντα στο ίδιο σημείο. Συγκρατιέμαι όπως-όπως κι' άφου δεν πέτυχα άκόμα κανένα άποτέλεσμα, δε φεύγω άκόμα. Τι θα μάς φέρει ή σημερινή; Μπορεί να γίνει κατετί όριστικό. Όπωςδήποτε, θα πάρεις αύριο γράμμα μου και θα μάθεις αν φεύγω ή αν μένω.

Άγγελέ μου, δε θα πιστέψεις τη μεγάλη χαρά κι' εύτυχία που ένοιωσα διαβάζοντας τα μικρά σου γράμματα στα δυο μικρά σου φύλλα του χαρτιού! Τα φίλησα, κι' ήμουνα τόσο εύτυχισμένος, τόσο εύτυχισμένος απ' τον έρωτά σου! Έρωτάς σου φαίνεται σε κάθε φράση σου. Πόσο είν' ώραία τα γράμματά σου! Ποτέ δε θα μπορούσα να γράφω έτσι, και να έκφράσω μ' αυτόν τον τρόπο την καρδιά μου και τα αισθήματά μου. Άκόμα κι' όταν ζούμε μαζί, δεν είμαι άνοιχτόκαρδος, αλλά γκρινιάρης και κατσούφης, και δεν έχω κανέναν τρόπο, κανένα δώρο για να έκφραστώ δλόκληρος. Δεν ξέρω να βρω τα σχήματα και τις κινήσεις. Ο μακαρίτης ό Μίσα, ό αδερφός μου, πάντα του με κατηγορούσε για το κατσούφικο ύφος μου. Μικρό μου, θα μου συχωρέ-

σεις καιμιά μέρα γιατί σ' έκαμα (άχριστον 150 ρούβλια) για 65 φιορίνια μονάχα, δηλαδή για 43 τάληφια, γιατί δεν ξαναγύρισα; Στο σημείο αυτό, το γράμμα σου μ' έκαμε χτες ν' άνησυχώ πολύ, αν κι' έσύ δεν με κατηγορείς για τίποτε, δε γράφεις ούτε μια λέξη, ούτε ένα ύπονοούμενο, αλλά αντίθετα μ' ένθαρρόνεις και με παρηγοράς. Έχω όμως σαφή αντίληψη για δτι συμβαίνει. Πρώτα-πρώτα, παίρνοντας την άπόφαση να ρθώ εδώ, δεν υπολόγιζα όλες τις δυσκολίες και τα βασάνα που με περίμεναν. Είμουνα άπόλυτα βέβαιος πως έφευγα για τέσσερες μέρες μόνο, και δε σκεφτόμουν καθόλου το τί θ' άπογινόμαστε, αν τα έξωτερικά γεγονότα, άνεξάρτητα από μάς, με κρατούσαν εδώ. Όταν βρισκόμουν κοντά σου, πλάι σου, δεν ήξερα πόσο σ' αγαπώ και πόσο θα με λυπόσε ό χωρισμός μας. Φίλη μου, αρχίζουμε κιόλας να πλησιάζουμε ό ένας τον άλλον, και νομίζω, είμαστε πιά στενά ένωμένοι, τόσο ένωμένοι, που δεν τόχαμε νοιώσει - έγώ τουλάχιστο! Δε μπορείς να φανταστείς, λογουχάρη, πόσο ποθούσα χτες ναμα κοντά σου. Με δάκρυα στα μάτια, δίχως ναχω τη δύναμη να κρατηθώ, προσευχήθηκα για δένα. Η χτεσινή ημέρα είταν δδυνηρή και κακή. Και το πιο χειρότερο είναι ότι όλη αύτη ή ιστορία είναι τόσο ήλίθια, κουτή και χυδαία. Όπόσο, δε μπορώ να διώξω την ιδέα μου, δηλαδή δε μπορώ να έγκαταλείψω την παρτιδά, όπως είναι τώρα, και νάρθω κοντά σου. Ναι, τώρα είναι σχεδόν άδύνατο. Τι θα μάς φέρει ή αύριο;

Θα με πιστέψεις; Χτες τάχασα δλα για δλα, ως το τελευταίο καπίκι, ως το τελευταίο φιορίνι, και γι' αυτό άποφάσισα να σου γράψω το ταχύτερο, για να μου στείλεις χρήματά για να γυρίσω πίσω. Θυμήθηκα όμως το ρολόι μου και πήγα στο ρολογά για να το πουλήσω ή να το βάλω ενέχυρο. Στην πόλη αύτη του παιγνιδιού, τέτοια πράγματα γίνονται πολύ συχνά. Είναι δωτέρα μαγαζιά που κάνουν μόνο αυτό το έμπόριο. Σέκου την άτιμία αυτών των ανθρώπων: ό ένας άγόρασε το ρολόι μου με την άλυσίδα (μου στοίχισε του-

για μένα. Δεν περιμένα τίποτε έπειον, προπάντων απ' τη Μόσχα. Τα γράμματα μπορούν να περιμένουν να γυρίσω. Κάθε μέρα μπορεί να φύγω από δω κι' έτσι το ταχυδρομείο μου να μη με προλάβει.

Άγαπημένη μου άγγελε, χτες δοκίμασα μια φοβερή λύση. Μόλις τελείωσα το γράμμα μου σε σένα, πήγα άμέσως στο ταχυδρομείο κι' εκεί μου άπάντησαν πως δεν υπήρχε γράμμα από μέρος σου. Τα πόδια μου λύγισαν και μου φάνηκε πως θάπεφτα. Μόνο ό Θεός ξέρει τις σκέψεις που μου πέρασαν από το μυαλό. Σ' όρκίζομαι πως ποτέ μου δεν ένοιωσα παρόμοιο φόβο. Δεν μπορούσα ν' άπαλαχτώ από τη σκέψη πως ήσουνα άρρωστη και πως μπορούσε να πεθάνεις. Ανατριχιάζοντας, περπάτησα μιάν ώρα δλόκληρη στον κήπο. Τέλος πήγα στην αίθουσα του παιγνιδιού, όπου και τάχασα δλα. Τα χέρια μου έτρεμαν, οι σκέψεις μου ξεφευγαν κ' ήμουνα εύτυχισμένος που έχανα το χρήμα μου. Σκεφτόμουν: «καλά!.. καλά!.. Στο τέλος, άφου τάχασα δλα, τώρα δεν παραξενεύομαι καθόλου γι' αυτό», περπάτησα δυο ώρες στο πάρκο κι' έφτασα, ό Θεός ξέρει που! Καταλάβαινα την κατάσταση που βρισκόμουν και πήρι την άπόφαση να φύγω για νάρθω κοντά σου, άμέσως, αν δεν έπαυ να γράμμα σου την άλλη μέρα δηλαδή σήμερα. Άλλά πως να φύγω; Με τί; Τότε, ξαναγύρισα για να βάλω ενέχυρο το ρολόι μου (το είχα ξαναπάρει το ίδιο πρηναιγίνοντας στο ταχυδρομείο). Έκούμμησα στον ίδιον έμπορο, πο το είχα δώσει και προχτές. Ξαφνικά, μια σκέψη ξεφύτρωσε στο κεφάλι μου, λέγοντάς μου πως δε μόρεσες να μου γράψεις, καλύτερα πως το γράμμα σου δ μπορούσε ναχε ρθει τη Δευτέρα. Το Σάββατο πήρες το πρώτο μου γράμμα μ' άπάντησες άμέσα στο ταχυδρομείο κ' ύστερα δε μου γράφες πιά το Σάββατο, γι' ή θα μου άπαντούσες την Κυριακή το πρωί στο ταχυδρομείο. Για το δεν πήρα γράμμα σου την Κυριακή και Κυριακή είτανε ό πηρες το δεύτερό μου γράμμα. Άπάντησες την ίδια μέρα, αλλά μπορούσες να μου στείλεις όραμμα σου παρά τη Δευτέρα λοιπόν, έγώ δε μπορώ να τή πριν από την Τρίτη (δηλαδή σήμερα).

Ύστερόγραφο: Για όνομα του Θεού, μη μου στέλνεις κανένα απ' τα γράμματα που έρχονται αύτου

για μένα. Δεν περιμένα τίποτε έπειον, προπάντων απ' τη Μόσχα. Τα γράμματα μπορούν να περιμένουν να γυρίσω. Κάθε μέρα μπορεί να φύγω από δω κι' έτσι το ταχυδρομείο μου να μη με προλάβει.

Χομπουργκ, αύτη την Τρίτη, στις 27 του Μάη, 1867. Στις δέκα το πρωί.

Άγαπημένη μου άγγελε, χτες δοκίμασα μια φοβερή λύση. Μόλις τελείωσα το γράμμα μου σε σένα, πήγα άμέσως στο ταχυδρομείο κι' εκεί μου άπάντησαν πως δεν υπήρχε γράμμα από μέρος σου. Τα πόδια μου λύγισαν και μου φάνηκε πως θάπεφτα. Μόνο ό Θεός ξέρει τις σκέψεις που μου πέρασαν από το μυαλό. Σ' όρκίζομαι πως ποτέ μου δεν ένοιωσα παρόμοιο φόβο. Δεν μπορούσα ν' άπαλαχτώ από τη σκέψη πως ήσουνα άρρωστη και πως μπορούσε να πεθάνεις. Ανατριχιάζοντας, περπάτησα μιάν ώρα δλόκληρη στον κήπο. Τέλος πήγα στην αίθουσα του παιγνιδιού, όπου και τάχασα δλα. Τα χέρια μου έτρεμαν, οι σκέψεις μου ξεφευγαν κ' ήμουνα εύτυχισμένος που έχανα το χρήμα μου. Σκεφτόμουν: «καλά!.. καλά!.. Στο τέλος, άφου τάχασα δλα, τώρα δεν παραξενεύομαι καθόλου γι' αυτό», περπάτησα δυο ώρες στο πάρκο κι' έφτασα, ό Θεός ξέρει που! Καταλάβαινα την κατάσταση που βρισκόμουν και πήρι την άπόφαση να φύγω για νάρθω κοντά σου, άμέσως, αν δεν έπαυ να γράμμα σου την άλλη μέρα δηλαδή σήμερα. Άλλά πως να φύγω; Με τί; Τότε, ξαναγύρισα για να βάλω ενέχυρο το ρολόι μου (το είχα ξαναπάρει το ίδιο πρηναιγίνοντας στο ταχυδρομείο). Έκούμμησα στον ίδιον έμπορο, πο το είχα δώσει και προχτές. Ξαφνικά, μια σκέψη ξεφύτρωσε στο κεφάλι μου, λέγοντάς μου πως δε μόρεσες να μου γράψεις, καλύτερα πως το γράμμα σου δ μπορούσε ναχε ρθει τη Δευτέρα. Το Σάββατο πήρες το πρώτο μου γράμμα μ' άπάντησες άμέσα στο ταχυδρομείο κ' ύστερα δε μου γράφες πιά το Σάββατο, γι' ή θα μου άπαντούσες την Κυριακή το πρωί στο ταχυδρομείο. Για το δεν πήρα γράμμα σου την Κυριακή και Κυριακή είτανε ό πηρες το δεύτερό μου γράμμα. Άπάντησες την ίδια μέρα, αλλά μπορούσες να μου στείλεις όραμμα σου παρά τη Δευτέρα λοιπόν, έγώ δε μπορώ να τή πριν από την Τρίτη (δηλαδή σήμερα).

Τελοςπάντων, δλα φωτίστηκα μέρα μου και, με πιστεύεις, με στεύεις; Αύτη τη στιγμή είμαι νάχω άναστηθεί. Σου γράφω κ' τρέμω σύγκορμος... Λοιπόν, κάνω λάθος; Άν και σήμερα, κόμα δεν πάω γράμμα σου; θ' άπογίνω τότε; Ο Θεός άς με λάξει! Βιάζομαι τώρα να πάω ταχυδρομείο. Άννα, αγαπημένη μου, πές μου τι είσ' έσύ για μέ για να ταράζομαι τόσο!.. Πομά ποτέ, δεν ύπόφερα και δε βήθηκα όπως χτες, όπως αύτη ή τραγικήν ώρα! Όχι, Άννα, ηπει ό έρωτας να είναι πολύ δύστος, για να δίνει τέτοιες συνησεις! Θεέ μου, αν σήμερα, πάρω γράμμα σου!.. Βιάζομαι να τελειώσω το δικό μου για τρέξω στο ταχυδρομείο. Τι θα μω, αν δεν έρθει γράμμα σου; Πρέπει να φύγω, μά δεν έχω χματα. Τάχασα σχεδόν δλα δσα,ρα απ' το ρολόι μου' δε μου νουν παρά 25 φιορίνια και πρμ' αυτά να πληρώσω το ξεινχείο μου και τα έξοδα του παιδιού μου. Θεέ μου!.. να που άζουνα να ξαναζωντανεύουν οι σινοί μου φοβοί.



ΚΑΝΑΝΤΕ : *Η κοιλίδα*