

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ. 30.297 || ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ || ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ || ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΕΦΗΜΕΡΑ

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

Μονάχα εκείνα τὰ ἔργα πού τὰ θεωροῦν μιά ωραία πίστη περνοῦν τὰ σύνορα τοῦ χρόνου. Ἡ ἀθανασία εἶναι ὁ κότινος πού ἀποσποῦν ἀπό τή ζωὴ οἱ γενναῖες ψυχές. Ὅσοι ξέρουν νὰ ἐνστερνιστοῦν ἕνα ἀξιοῦ ἰδανικό καὶ μποροῦν νὰ θυσιάσουν, γιά χάρι του, πολλά ἀγαθὰ καὶ πλῆθος ἀπολαύσεις. Τιποτα, ἀντίθετα, πῶς ἐφήμερο ἀπὸ τὴ δεξιότητά. Καθὼς ἀπὸ τὰ δημιουργήματά της λείπει τὸ ἔρμα τῆς ἀλήθειας, ἡ πρώτη πνοὴ τῆς ἀλλαγῆς πού τὸ αὐριο φέρνει πάντα μαζί του, τὸ στροβιλίζει, τὰ σέρνει γιά λίγο καὶ τὰ σωριάζει, ἔπειτα, στὰ σκοτεινὰ βάρσθρα τῆς λήθης. Ἡ πίστη, γιά τὰ ἔργα τοῦ πνεύματος, στέκεται ὁ ἀπαραίτητος ὀβόλος τῶν πορθμειῶν γιά τὸ ταξίδι πού ἐπιχειροῦν πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Δὲν ἔχει, αὐτὴ, καμμιά ἀπολύτως σχέση οὔτε μὲ τὴς πρόσκαιρες προτιμήσεις, οὔτε μὲ τὴς ἀπαιτήσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἡμέρας. Καθὼς δὲν εἶναι τὸ μελλοθάνατο γέννημα ἐποχῶν καὶ γεγονότων, δὲ συντροφεύει τὴν ἀσυνείδητη εὐφροσύνη, πού τὰ καταφέρνει παντοῦ καὶ πάντα. Φωλιάζει μονάχα ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἡ θέληση κ' ἡ δύναμη γιά θυσίες κ' ἐγκόσμιους ἀπαρνημούς. Δὲν ξέρει νὰ λυγᾷ, νὰ σκύβει καὶ νὰ γονατίζει. Μισεῖ τὸ συμβατικό ἔπαινο, μισεῖ τὴν κολακεία, μισεῖ τὴς ὑποχωρήσεις. Ὅπως οἰκοδομεῖ, τὸ ἴδιο καὶ γκρεμίζει.

Ὅταν κάποιον τὸν ἐνδιαφέρει, περισσότερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο, τὸ τωρινό, ὅς μὴ ζητᾷ νὰ καταχτήσει τὸν ἔπαινο — τὸν ἀδέκατο ἔπαινο — κείνον πού θὰ ἔρθουν ἔπειτα ἀπ' αὐτόν. Μάλιστα ὁ κόπος! Εὐκόλα μποροῦμε, μὲ τὴν ταπεινὴ κολακεία, ν' ἀποσπάσουμε τὴς ἐπευφημίες τῶν συγχρόνων μας. Κανένας ὁμως τρόπος δὲν ὑπάρχει, ὅσο εὐφροσύνη κ' ἂν εἰμάστε, νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτὸ καὶ μὲ τοὺς μεταγενεστέρους. Τὰ ἔργα τῆς δεξιότητάς, πού δὲν τὴ θερμαίνει ἡ πίστη, πεθαίνουν μαζί μὲ τὸ θάνατο τῆς ὕλικῆς ζωῆς τῶν δημιουργῶν τους. Μιά καὶ δὲν ὑπάρχει πιά ὁ «προσάτης» τους, πού μὲ χίλιους διὰ συνδυασμούς καὶ σοφιστεῖες τὰ ὑπεροσπίζει, ἀπομένουν γυμνά, τὸ σκέλεθρο πού ἦταν. Μονάχα ἡ πνοή, ἡ δύναμη αὐτὴ πού ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς πίστης, μπορεῖ νὰ χαρίσει σ' ἕνα ἔργο τὸ ἀθάνατο ντύμα.

Τὴ δεξιότητά, φτάνει νὰ ὑπάρχει μιά κάποια προδιάθεση, τὴν ἀποχτὰ κανεὶς μὲ τὴ μάθηση καὶ τὴν ἐπιμονή. Ἐνῶ ἡ πίστη εἶναι ἀπόλυτα ἐμφυτή, εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ πεμπουσία μιάς ἀξίας καὶ καλῆς ὑπαρξῆς. Ἡ δεξιότητά εἶναι συχνὰ λογοτεχνία, εἶναι εἰκαστικὴς τέχνης, ποίηση, μουσική, κ' ὅ,τι ἄλλο ἀκόμα θέτε. Ἡ πίστη δὲν στέκεται κάτι πολὺ μεγαλεῖτερο: εἶναι ζωὴ. Μὰς συντροφεύει, ὅταν τύχει νὰ ὑπάρχει, ἀπὸ τὰ πρῶτα ἐφηβικά μας χρόνια ὡς τὸ ὕστατο κρεβάτι τοῦ θανάτου. Κάποτε, βέβαια, ὁ Γολγοθᾶς ἢ τὸ κόνειο καρτερᾷ στὸ τέμα δσοὺς μένου ἀπόλυτα πιστοὶ στὰ ἰδανικά τους. Ἐκεῖνοι, πάλι, ὅπου δὲν ἔχουν ὅλη τὴ δύναμη τῶν πρώτων, μὰ πού εἶναι κ' αὐτοὶ ὠραῖοι, συναντοῦν, σὲ κάθε τους βῆμα, τὸν προσηλακισμό καὶ τὸν κατατρεγμὸ τῶν ἰσχυρῶν, τὴν περιφρόνηση καὶ τὴν εἰρωνεία τῶν πολλῶν. Κ' ὁμως, μονάχα σ' αὐτοὺς ἔχει δοθεῖ νὰ δρέπουν τὸ καλύτερο ἀνθος τῆς ζωῆς: τὴ γαλήνη τῆς συνείδησός τους. Μονάχα αὐτοὶ ξέρουν, πὼς πρέπει, πρῶτα καὶ κύρια, νὰ ζητοῦν τὸν ἔπαινο τὸ δικό τους καὶ ἔπειτα τῶν ἄλλων. Αὐτοὺς μονάχα δροσίζουν οἱ αἰῶνες τῆς ἀνθρώπινης καταπόνησης καὶ καλωσύνης. Μονάχα αὐτοὶ, λυτρώνουν-

ται ἀπὸ τὸ καμίνι τοῦ ἐγωῖσμοῦ μας. Ξέρουν πὼς μὲ μιά μόνο προϋπόθεση μπορεῖς νὰ σταθεῖς μεγάλος: ἂν εἶσαι ἀληθινὰ ταπεινός. Εἶναι τὰ θύματα, μὰ σύγχρονα κ' οἱ «προφήτες».

Πόσο ἀνόητο νὰ νομίζουμε, πὼς ἡ μεγαλοφυΐα μπορεῖ ν' ἀναπηδήσει εἰς τὰ μέσα ἀπὸ ἐνα νοῦ ὑπολογιστικό, εἰς τὰ μέσα ἀπὸ μιά μικρόκαρη ψυχὴ. Δὲν εἶναι μπορετὸ νὰ ὑψωνετα κανεὶς, ἀπάνω ἀπὸ τὴς μυριάδες τῶν ἀνθρώπων πού ὑπῆρξαν κ' αὐτῶν πού θὰ ὑπάρξουν, μὲ μέσα τόσο ταπεινά. Χρειαζετα, ἀντίθετα, μιά βούληση ἐλεύθερη καὶ γενναία, δασμένη σ' ἕναν τιμιο σκοπὸ. Ἡ μεγαλοφυΐα καὶ ὁ τυχοδιωκτισμὸς εἶναι πράματα πολὺ διαφορετικά. Τὰ πλῆθη, βέβαια, κάνουν συχνὰ τὴ μοιραία σύγκλιση. Μὰ τὸ κόσκινο τοῦ χρόνου, ἀργὰ ἢ γρήγορα, ξεκαθαρίζει τὸ γουστὸ καρπὸ ἀπὸ τὴν ἦρα. Ἡ δεύτερη δίνεται, τότε, τροφὴ στοὺς χοίρους, ἔσο πού ὁ πρῶτος σπέρνετατὶ στὴν καλὴ τὴ γῆ, ὅπου πλοῦσια καρπίζει.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Συζητήσεις καὶ ἀπόψεις

ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΙΝΗ

Ἡ τελευταία καμπάνια τῶν «Νεοελληνικῶν Γραμμάτων» ἀνακίνησε τὸ ζήτημα ἀνέχουμε Ἐθνικὴ Τέχνη, κ' ἂν οἱ νέες συνθήκες πού δημιουργοῦνται ἀπὸ τὸν πόλεμο θὰ εὐνοήσουν τὴν πραγματοποίησὴ της. Ἀλλὰ τί ἐννοοῦμε τάχα, ὅταν λέμε Ἐθνικὴ Τέχνη; Δὲν ξέρω ἄλλο ζήτημα πῶς λεπτό καὶ πῶς ἀγκαθερό πού νὰ εἶναι συναρμολογημένο τόσο στενὰ μὲ τὴς πνευματικὴς καὶ καλλιτεχνικὴς ἐπιδιώξεις ἐνὸς λαοῦ καὶ γι' αὐτὸ, τόσο ἐπίκαιρο πάντοτε, τόσο ἀνεξάντλητο καὶ τόσο ἐνδιαφέρον.

Ἐπὶ τὸν ἄντικρῶ

ζουν πρόχειρα κ' ἐπιπόλαια, πού νομίζον πὼς εἶναι ἀρκετὸ νὰ πάρει κανεὶς θέματα τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς γιά νὰ κάμει τέχνη Ἐθνική. Ἐτοί, τὸ ἰδεώδες λογοτέχνημα θὰ εἶταν τὸ φωτογραφικὸ ἠθογράφημα, καὶ οἱ ἐκθέσεις τῆς Λαϊκῆς Τέχνης θὰ εἶταν ἀρκετὲς γιά νὰ μὰς παρουσιάσουν ἀριστουργήματα. Ἀλλὰ τὸ θέμα αὐτὸ καθυστεροῦ εἶναι ἕνας δευτερότερος παράγων. Ἀφοῦ ἕνας καλλιτέχνης μπορεῖ ἀξιώλογα νὰ κάμει τέχνη ἔθνική, χρησιμοποιοῦντας τὰ πῶς ἄλλο-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9)



Β. ΣΚΟΖΙΛΑ: «Πολωνὸς χωρικός», ζωγραφία.

Τὸ ἑλληνικὸ διήγημα «ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ...»

ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Πούτρα στὴ μὴτη της καὶ σήκωσε τὸ κεφάλι της. Ὅλα, ὄλα, σῶνε νὰ τὸν νοιώθει πλάι της. Ἀρκετὰ τυραννίστηκε ἕνα χρόνο χωρὶς νὰ τὸν βλέπει.

Συναντήθηκαν πρὶν λίγες μέρες, ἐντελῶς τυχαία. Ἀλλὰ ἀντὶ, ὅπως γινόνταν, νὰ προσπεράσουν σὰν ἀγνωστοί, τὴν πλησίασε, τὴ ρώτησε τί γίνεται καὶ τὴν πῆρε νὰ τῆς προσφέρει παγωτὸ. Κάθησαν στὴ γωνιά τοῦ ζαχαροπλαστείου καὶ ἡ Ἄννα, μὲ τὴν σειρά της, τὸν ρώτησε γιά τὴ ζωὴ του. Ὁ τόνος τῆς ἦταν στοργικός, γεμάτος τρυφερότητα, γεμάτος καλωσύνη.

Τῆς ἀνοίχτηκε. Ἄ! Γκίνιες. Τώρα καὶ μὴνες χάνει διαρκῶς. Δὲ σταματοῦνε χαρτί. Κ' αὐτὴ τὸν ἄκουε προσεχτικὰ καὶ στὴν ἔκφραση τῆς ζωγραφιστοῦ ἕνα ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιά τὴν ἀτυχία. Οὔτε ἔχνος ἀπὸ τὴν παλιά Ἄννα. Ὅλες τῆς οἱ κακίες, ὄλες τῆς οἱ γκρίνιες καὶ τὰ νεῦρα εἶχαν κατακαθῆσει καὶ τῶρα ἀπόμεινε ἡ γυναίκα ἡ γλυκεῖα, ἡ πονετική. Κ' αὐτὸς δὲν ἔβριωθε πιά αὐτὴ τὴν ἀντιπάθεια πού τοῦ προξενόσε ἡ ὑπαρξὴ τῆς καθὼς τὴν ἐνοιωθε κολημένη σὰ στρεῖδι στὴ δική του. Κ' ὅπως τὸν ἄκουε προσεχτικὰ, καὶ σὲ μιά στιγμή τοῦσφιξε στοργικὰ τὰ γόνατα, κατακτῆθηκε διαμιάς ἀπὸ τὴν ἀκατάβλητη ἀφοσίωσή της. Πόσο καλὸ τοῦ ἔκανε νὰ ξέρει πὼς κανένας στὸν κόσμο δὲν ἦταν τόσο κοντὰ του, ὅσο ἡ Ἄννα. Ἡ ψυχική του κατάσταση μόνο ἀπὸ στοργὴ εἶχε ἀνάγκη αὐτὴ τὴ στιγμή καὶ τοῦ τῆς εἶνε πάλι ὀλακαίρη. Μόνο ὅποιος ἔχει τὴ δύναμη ν' ἀγαπᾷ δὲν ἀστοχᾷ νὰ δίνει δ,τι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀγαπημένου ἀνθρώπου ἔχει ἀνάγκη.

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἡ Ἄννα εἶχε γίνε ἀπειρητική, τοῦ ζητοῦσε στεφάνι. Ἐπειδὴ κάποιον ἄλλο ζευγάρι νομιμοποίησε τὴς σχέσεις του, ἤθελε κ' ἐκεῖνη. Ὡς πού τὸ ἀνάσσει ἔβλισμα κ' οἱ σκιρῆς ἔφεραν τὸ μοιραῖο τέλος: τὴ θάρεθηκε ὀλότελα καὶ τὴν ἐγκατέλειψε. Εὐτυχῶς, δὲν ἔτρεξε ἐξοσά του, ὅπως γινόνταν. Εἶχε κ' αὐτὴ θαρυστήσῃ. Δὲν ἦταν ζωὴ. Τὰ νεῦρα τῆς δὲν ἄντεχαν πιά. Μόλις ἀντάμωναν, ἔβαζαν καυγᾷ. Μονάχα πού ἐνῶ ἀπὸ τὴ διακοπὴ τῆς σχέσης του, ἡ Ἄννα ἀπόμεινε σὰν κωρασιμένο καρδί. Καταμειςὶς πελάγων, ἐκείνος ἐξαναγεννήθηκε. Γιῶρτασε τὸ ἴδιο θράδυ μὲ τοὺς φίλους του τὸ χωρισμὸ τους, σὰν εὐτυχιόμένο γεγονός. Ὅπως σὰν μὰς πέφτετο τὸ πρῶτο λοχεῖο ἢ θγαίνομε ἀπὸ πολὺχρονη φυλάκιση!

Καὶ νὰ σου, ξαφνικά, ὕστερα ἀπὸ ἕνα χρόνο, ξαναπλησιάστηκαν. Ἡ Ἄννα ἔπειτα ἀπὸ τὴ συνάντησή τοῦ ζαχαροπλαστείου, ἀρχισὰ νὰ φτάνε: ὄνειρα. Ἐξοαρρεῦτήκε καὶ τὴν ἄλλη μέρα πέρασε ἀπὸ τὸ γραφεῖο του. Μόλις τὴν εἶδε νὰ μπαίνει στὴν πόρτα, ἡ ἔκφρασή του γίνεκε σκληρὴ, ἀγαναχτισμένη. Τῆς εἶπε καλημέρα μὲ μισὸ στόμα κ' αὐτὴ σὰν ἀπότομα ἐμπνημένη ἀπὸ γλυκὸ ὕπνο, κάθησε μηχανικά καὶ κοιτάζε πότε ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο, πότε τὸν κόσμο πού μπαίνόθγαυε ἐκεῖ μέσα. Πολλὲς φορές ἀντιλαμβάνονταν πὼς ἡ παρουσία τῆς ἐνοχλοῦσε. Κάτι εἶχαν νὰ ποῦν οἱ ἀνθρώποι πού μπαίνόθγαυαν καὶ δὲν τὸ λέγαν ἐξαιτίας τῆς: «Δὲν περάζει, ἀργότερα», ἔλεγαν κ' ἔθγαυαν ἔξω. Γιατί νὰ ρθεῖ; Ἡ γύροσε ἐδῶ μέσο; Ἐπειδὴ μίλησαν μιά στιγμή, ἔπρεπε νὰ τὸν πάρει στὸ κατόπι; Σὲ μιά στιγμή τῆς ἦρθε ἡ ἐμπνευση νὰ ὀποκομθεῖ πὼς δὲν κατάλαβε τὴ εὐσαρκεία του: «Γεῖά σου, νὰ τοῦ πει. Ἡρθε νὰ σὲ ἀποχαιρετήσω, φεύγω γιά πολὺν καιρὸ στὴν Πέτρα». Νέματα νὰ τοῦ πει πὼς φεύγει κ' ἔτσι νὰ μετανοιώσει πού τῆς φέρθηκε ἀσχημα. Ἀλλὰ ἐκεῖ ἡ πόρτα ἀνοῖξε καὶ μῆκε μέσα μιά ὠραία γυναίκα, μὲ τὸν κατακτικτὸ ἀέρα τῆς ἐπιτυχίας ἢ ὀλη τῆς τῆν ἐμφάνιση. Ὁ Πέτρος ἔλαμψε ὄλος. Πετᾶχτηκε νὰ τὴν ὀποδεχθεῖ, τῆς φίλησε τὸ χέρι, ἀφοῦ τῆς τόπισσε καὶ μὲ τὰ δυὸ τὰ δικά του, καὶ τὴν κοιτάζε στὰ μάτια. Ὁ κλητήρας ἐμπαινε μὲ χαρτί, ἀλλὰ τὸν ἔδωξε, διατάζοντάς τον νὰ ρθεῖ ὅταν θὰ τὸν καλέσει ἐκεῖνος. Ἡ κυρία εἶπε: «Πέρασα νὰ σοῦ πῶ, Πέτρο, πὼς ἀπόψε δὲ θὰ πᾶμε ἐκεῖ πού ξέρεις. Θᾶνα γιά ἄλλοτε». Ἡ ἀπογοήτευση ζωγραφίστηκε στὸ μούτρο του. Ἡ κυρία τοῦ ἔδινε τὸ χέρι: —Γεῖά σου, τοῦ εἶπε.

—Ὅχι, μὴ φεύγετε. Σταθεῖτε σὰς παρακαλῶ μιά στιγμή. Καὶ στράφηκε στὴν Ἄννα.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5)

Γράμματα ενός μεγαλοφυή «χαρτοπαίχτη»

Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ANNA

Μετάφραση Γ. Γ.

(Συνέχεια της προηγούμενης
έπιστολής)

Φίλη μου, αν δεν είσαι άρρωστη κι αν όλα πάνε καλά, φρόντισε όσο μπορείς γρηγορότερα για τις υποθέσεις μου, μόλις φτάσει το γράμμα μου. Άκουσέ με, έπαυσα πια να παίζω και θέλω να επιστρέψω το ταχύτερο. Στείλε μου άμεσα, μόλις λάβεις αυτό το γράμμα. 20 (είκοσι) αυτοκρατορικά. Άμέσως! Την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή, αν είναι δυνατό! Μη χάνεις ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είναι η μεγαλύτερη παράκλησή σου κόνω. Πρώτα-πρώτα, θέλω να πάρω πίσω το ρολόγι μου. (Φαντάζεσαι πώς θα μπορούσα να τ' αφήσω για 65 φλωρίνια;) Έπειτα πρέπει να κανονίσω το λογαριασμό μου στο ξενοδοχείο κι ύστερα τα έξοδα του ταξιδιού μου. Όσα θ' απομείνουν θα τα φέρω, μη φοβάσαι. Στο έξης δε θα ξαναπαίζω. Προπάντων βιάσου να μου στείλεις τα χρήματα. Αύριο ή μεθαύριο θα μου παρουσιάσουν το λογαριασμό του ξενοδοχείου, κι αν δεν έχω λάβει χρήματα από σένα, θ' αναγκαστώ να πάω στον ίδιοχρήτη για να δικαιολογηθώ. Μπορεί ν' απευθυνθώ και στην αστυνομία. Γλυτώσέ με απ' αυτό το μαρτύριο. Στείλε μου χρήματα όσο μπορείς γρηγορότερα. Φρόντισε μόνη σου γι' αυτό χωρίς να πεις τίποτε στη σπιτονοικοκυρά, μην τη συμβουλευθείς. Δε χρειάζεται να μαθαίνει όλος αυτός ο κόσμος για τις υποθέσεις μας.

Είναι πολύ εύκολο να γίνει: πήγαινε σ' έναν τραπεζίτη, θα είχαν προτιμότερο ν' απευθυνθείς σ' ένα τράπεζα όσο για την έκλογή του τραπεζίτη, μπορείς να ζητήσεις πληροφορίες από το ταχυδρομείο, από τον υπάλληλο που σου παραδίδει τις επιστολές. Φτάνοντας στην τράπεζα, δώσε στον τραπεζίτη είκοσι αυτοκρατορικά και ρώτησε τον αν μπορεί να τα στείλει άμεσα στο Χόμπουργκ (δωσε του ακριβέστατα τη διεύθυνσή μου) σ' όνομα του κυρίου Ταδε, δηλαδή στο δικό μου, πόστ ρεστάντ. Είναι φανερό πως αυτό μπορεί να γίνει. Θα σου πάρουν τότε τα χρήματα και, αφού αφαιρεθεί, έννοείται, η προμήθεια, θα σου δώσουν μια επιταγή για μια τράπεζα απ' τις εδώ, στο Χόμπουργκ (μην ανησυχείς, ξέρουν πολύ καλά σ' όνομα θ' απευθύνουν το χαρτί, έχοντας ολοθε τους ανταποκριτές τραπεζίτες). Αυτή την επιταγή βάλ' την μέσ' στο γράμμα που θα μου στείλεις, σφράγισέ το, πήγαινε στο ταχυδρομείο και στείλε μου το, δηλώνοντας πως είναι συστημένη επιστολή, αυτό είν' όλο.

Όσο για μένα, μόλις λάβω το νόμισμα σου, θα πάω στον τραπεζίτη που θα μου πληρώσει το πόσόν εμα τη εμφάνισή του χαρτιού. Για όνομα Θεού, δώσε στον τραπεζίτη ακριβέστατα τη διεύθυνσή μου: Χόμπουργκ και όχι Χάμπουργκ (Άμθούργκ). Γράψε του τη διεύθυνση πάνω σ' ένα κομμάτι χαρτί. Θα περιμένω μ' ανυπομονησία. Μόλις λάβω τα χρήματα, θα έρθω άμεσα.

Άγαπητή μου φίλη, θα μάς μείνουν πολύ λίγα χρήματα, αλλά μην παραπονιέσαι, μην αφήνεις να καταβληθείς και μην τ' άβανεις μαζί μου. Όσο για μένα, είμαι όλωσδιόλου ήσυχος σ' ό,τι αφορά τις χρηματικές μου υποθέσεις. Θα μάς μείνουν 20 αυτοκρατορικά και θα μάς στείλουν άλλα 20. Κι ύστερα, μόλις γυρίσω στη Δρέσδη, θα γράψω στον Κάτκοβ (Σ. Μ. πρόκειται για τον έκδοτη του Ντοστογιέφσκι) και θα τον παρακαλέσω να μου στείλει ακόμα 500 ρούβλια. Δε θα είναι πολύ ευχαριστημένος, φυσικά, αλλά όπωσδήποτε θα μου δώσει αυτά τα χρήματα. Τη στιγμή που μου 'εί δώσει ως τώρα 3.000 ρούβλια, δε θα μου το άρνηθεί. Έξάλλου, δε

μπορεί σχεδόν να μου το άρνηθεί, γιατί πώς θα μπορούσα να τελειώσω την εργασία μου χωρίς να έχω χρήματα; Σίγουρα θα του είναι δυσάρεστο, αλλά θ' αξίζουν τόσο οι 23 συνέχειες που δε θα παραλείψω να τις τελειώσω. Θα μείνουμε στη Δρέσδη περιμένοντας την απάντησή του. Δε θα μπορέσει νάρθει πριν από ένα μήνα. Άγγελέ μου, για σένα είναι που φροντίζω θ' αναγκασθείς να πληξεις στη Δρέσδη! Όσο για μένα θ' αρχίσω το άρθρο μου για το Μπελίνσκυ, που θα το τελειώσω από κει όπου να φτάσει η απάντηση του Κάτκοβ. Έπειτα θ' αναχωρήσω για την Έλβετία, όπου θα ριχτώ στη δουλειά χωρίς να χάσω ούτε μια μέρα.

Άγγελέ μου, μπορεί όλα αυτά να μ'ς βγούνε σ'ε καλά. Αυτό το καταραμένο πάθος, αυτή η μονομανία του παιγνιδιού μ' έγκαταλείπει τώρα. Τώρα, ξανά όπως και πριν από δυό χρόνια (πριν απ' το «Εκκλησια και Τιμωρία»), θα την κατακινήσω με την εργασία μου. Άς γίνει, ό,τι θέλει! Φοβάμαι όμως μη στενοχωριέσαι. Για σένα, για το έργο σου μόνο ανησυχώ. Μικρό μου, ως μπορούσαμε μονάχα να ιδρωθούμε το ταχύτερο! Μη θυμώσεσαι μαζί μου εξαιτίας αυτής της ηλιθίας επιστολής. Ανυπομονώ μ' όλες τις δυνάμεις μου για να μάθω γρήγορα στο ταχυδρομείο το ριζικό μου, δηλαδή αν θα έχω γράμμα σου ή όχι. Είμαι τόσο πολύ ταραγμένος, που τρέμω όλωκληρος. Αν λάβω γράμμα σου θα είμαι ευτυχισμένος. Σε άσπάζομαι, φίλη μου, μη θλιθείσαι, μην κλαίς και μην ανησυχείς για μένα. Φτάνει να λάβω σήμερα το γράμμα σου και θάμαι ευτυχισμένος. Καλή αντίκριση! Μη βασανίζεσαι, μη χολοσκάνεις. Κατά βάθος άλλωστε, δ' αυτά δεν είναι τόσο σοβαρά. Μήπως ο κάθε άνθρωπος ακόμα κι ο πιο ευτυχισμένος, δε γνωρίζει παρόμοιες αναστοχές; Όσο για μένα, χάρη στα χαμένα μου χρήματα, λυτρώθηκα απ' αυτό το ηλιθίο πάθος, και μπορεί κάλλιστα να την έχω γλυτώσει φτηνά. Σε φιλώ δυνατά, χίλιες φορές.

Υ. Γ. — Για όνομα Θεού, ενέργησε το ταχύτερο για τα χρήματα. Φτάνει να φύγω το γρηγορότερο από δω! Ν' απευθύνεις τα χρήματα στο πόστ ρεστάντ.

Σε βασανίζω άπεραντα, άγγελέ μου!

Χόμπουργκ, Τετάρτη 22 Μαΐου 1867. Δέκα το πρωί.

Καλημέρα, άγαπημένε μου άγγελέ!

Χτες έλαβα το γράμμα σου, χάρηκα παράφορα γι' αυτό και όμως ταυτόχρονα με πάγωσε. Μα τί τρέχει, Άννα, και σε πια κατάσταση βρίσκεσαι; Κλαίς, δεν κοιμάσαι και βασανίζεσαι. Φαντάσου με τί συγκίνηση διάβασα το γράμμα σου! Κι δ' αυτά ύστερ' από πέντε μέρες μονάχα. Τι κάνεις λοιπόν τώρα; Άγαπημένη μου, άγγελέ μου λατρευτέ, θησαυρέ μου, δε σε κατακρίνω. Απεναντίας, τα αίσθηματά σου είναι δικά σου σ'ε κάνουν ακόμα προσφιλέστερη στα μάτια μου, ακόμα πιο ανεχτήμητη. Καταλαβαίνω πως δε σου μένει τίποτε να κάνεις τη στιγμή που δε μπορείς να υποφέρεις αποφασιστικά την απουσία μου και βασανίζεσαι έτσι για λογαριασμό μου (σου ξαναλέω πως δε σε κατακρίνω γι' αυτό και πως — αν μπορεί να γίνει! — σ' αγαπώ δυό φορές περισσότερο και πως είμαι ικανός να έχτιμώσω την αποσιώσή σου). Άλλά ταυτόχρονα, μικρό μου, πρέπει να ομολογήσω πως έκαμα τρέλα να έρθω εδώ χωρίς να γνωρίζω καλά τα αισθήματά σου. Σκέψου το αυτό, άγαπημένη μου: πρώτα-πρώτα η ανυπόμονη επιθυμία να σε δω μ' εμπόδιζε πολύ να τελειώσω μ' αυτό το καταραμένο παιγνίδι και να επιστρέψω κοντά σου, γιατί το μυαλό μου δεν ήταν ελεύθερο. Κι έπειτα πως μπορώ να μείνω περισσότερο εδώ, τώρα που ξέρω την κατάστασή σου; Συγνώρεσέ με, άγγελέ μου, αλλά πρέπει να σου δώσω μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τις απόπειρές μου, μ' αυτό το παιγνίδι, για να μάθεις τί λογής είναι. Νά που είκοσι φορές, πλησιάζοντας το τράπεζι του παιγνιδιού, κόνω την ίδια παρατήρηση: αν παίζω με ψυχραιμία, μη γαλήνη και ύπολογοισμó,

δεν υπάρχει τ ρ ο π ο ς ν ά χ ά σ ω ! Οι άλλοι παίζετε παίζουμε στην τύχη, ενώ εγώ, έχω το σύστημά μου, δηλαδή μια πιθανότητα επί πλέον. Άλλά τί γίνεται συγχρότερα; Άρχίζω τις περισσότερες φορές με 40 φλωρίνια, δηλαδή κάθομαι κι αρχίζω να θάνω από ένα με δυό φλωρίνια. Σ' ένα τέταρτο της ώρας κερδίζω συνήθιστα και μάλιστα π ά ν τ α το διπλάσιο. Τότε είναι η πραγματική στιγμή να σηκωθώ από το τράπεζι και να λείψω τουλάχιστον ως το βράδυ, για να καταπραύνω τα διεγερμένα μου νεύρα: άλλωστε έχω κάμει τη σωστότατη παρατήρηση πως δε μπορώ να διατηρήσω τη γαλήνη και την ψυχραιμία μου περισσότερο από μια ώρα συνεχώς. Απομακρύνομαι λοιπόν όσο χρειάζεται για να κεντίσω ένα τσιγάρο και ξαναρίχνομαι στο τράπεζι του παιγνιδιού. Και γιατί το κάνω αυτό, αφού ξέρω σχεδόν σίγουρα πως δε θα μπορέσω να κρατηθώ και πως θα χάσω; Μα γιατί κάθε μέρα ξεχνώντας, παίρνω την επίμονη απόφαση να περάσω την τελευταία μου μέρα στο Χόμπουργκ και ν' αναχωρήσω δίχως άλλο την επομένη. Νά γιατί δεν μπορώ να χάνω τον καιρό μου κοντά στη ρουλέττα. Νά γιατί ανυπομονώ με όλες τις δυνάμεις μου για να κερδίσω το ανώτατο όριο, μονομιάς, την ίδια μέρα. (Έπειδή θέλω ν' αναχωρήσω την επομένη!). Κι έτσι η ψυχραιμία μου εξαφανίζεται, τα νεύρα μου τεντώνονται, αρχίζω να διακινδυνεύω στενοχωριέμαι, παίζω χωρίς κώνεναν υπολογισμό, οι συνδυασμοί μου πάνε περίπατο και χάνω (γιατί είναι παραφροσύνη να παίζεις κανείς χωρίς υπολογισμό, έχοντας έμπιστοσύνη στην τύχη!).

Όλο μου το λάθος έγκειται στο ότι είμαστε χωρισμένοι και δε σε πηρα μαζί μου. Ναι, ναι, έτσι είναι! Μένοντας εδώ, στενοχωριέμαι για σένα και σ' πεθαίνεις σχεδόν μακριά μου. Άγγελέ μου, σου το ξαναλέω: δε σε κατακρίνω, με το να στενοχωριέσαι έτσι για μένα, μου γίνεται πιο άγαπητή. Σκέψου όμως, άγαπημένη μου, τί μου συνέβηκε π. χ. έχτες. Άφου

έστειλα το γράμμα όπου σου τούσα χρήματα, έπηγα στην θουσα του παιγνιδιού. Δε μου μείναν στην τσέπη παρά είκοσι φλωρίνια (για κάθε ένδεχόμε και διακινδυνέψα τα δέκα. Για όλόκληρη ώρα έκαμα σχεδόν περάνθρωπος προσπάθειες να κητήσω την ψυχραιμία μου και έφαρμόσω συνδυασμούς. Αυτό ε αποτέλεσμα να κερδίσω τρία χρυσά φρειδερίκια, δηλαδή τάντα φλωρίνια. Ήμουν τόσο εχιομένος και με κυρίαμε μια τετρελλή επιθυμία να ξεμπερδεύω αθήμερον, να κερδίσω ακόμα τλάχιστο διπλάσιο, ώστε χωρίς ξεκουραστώ και χωρίς να σκεφρίχτηκα στο παιγνίδι και έργη να ποντάρω νομισματά χρυσά. Στέλος τ' έ χ α σ α δ λ α, δ' ως το τελευταίο καρπικί: δε μου μείναν παρά δυό φλωρίνια)

Άννα, άγαπημένη μου, χα μου, σκέψου πως έχω χρέη! Πρέπει να τα πληρώσω και πως με περάσουν για λωποδύτη αν ιτά κανονίσω. Σκέψου λοιπόν π πρέπει να γράψω στον Κάτκοβ ι να μείνουμε στη Δρέσδη. Είναι ανάγκη να κερδίσω, οπωσδήποτε Δέν παίζω με το κέφι μου. Είη η τελευταία μου διεξόδος και πού, εξαιτίας ενός κακού υπολοσμού, τ' έχασα όλα! Δε σε μάλ να καθόλου. Τόν έαυτό μου και ριέμαι. Γιατί να μη σε πάρω ικ μου; Παίζοντας μικροποσά' ό τις μέρες, είναι αδύνατο να κερδίσω. Είναι αληθινό αυτό, ληθινό. Το δοκίμασα είκοσι φορές. Και παρ' όλη αυτή την πείρα μ να παύ άφηνω το Χόμπουργκ γασούρα. Και το ξέρω καλά: μπορώ να μείνω εδώ τουλάχιστ τέσσερες μέρες ακόμα, θα τάνω να δλα πίσω, άσφαλέστατα, με σ' αυτές τις τέσσερες μέρες. Μ έννοείται, δε θα ξαναπαίζω.

Άγαπητή μου Άννα, έννοώ λοιπόν, (σε ίκετεύω ακόμα μιά ρά) πως δε σε μαλώνω καθόλ δε σε μαλώνω καθόλου. Απεντίας, τ' άβάνω με τον έαυτό που δε σε πηρα μαζί μου. Σ' καλλάζω και σε φιλώ χίλιες φορές.

Χόμπουργκ, 23 Μαΐου 1867. Δέκα το πρωί.

Άγγελουδι μου! Δέν είμαι έλλά έσύ που έχεις θεία ψυχή, άπολαυστικό γράμμα μου έστει έχτες! Και πόσες φορές τ' άβασα! Στις συνθήκες όπου βρίαμαι, ένα γράμμα σαν τ' δικό είναι ούράνιο μάννα. Ξέρω του χιστο πως υπάρχει Ένα παιχτό μ' άγαπείς παντογνώ. Πί τρυφερή και άγνη και άραία είναι η δική σου! Σε δλη μου ζω' θα σ' αγαπώ άπεραντα.

Σου γράφω λίγες γραμμα βιαστικά. Βιάζομαι να πάω ταχυδρομείο: μπορεί να μου στείλει κιόλας τα χρήματα και τα λάβω σήμερα. Και πάσο καιρα θα ρχόνταν! Δέν έχω Ένα καρπικί και σήμερα, πιθανότα, θα μου παρουσιάσουν τ' λογαριασμό του ξενοδοχείου: έχω έως όχτώ μέρες εδώ και όλεσ τέσ τις όχτώ μέρες παρουσιάζω λογαριασμούς. Άν όμως δε σήμερα χρήματα, δέν πειράζο κάμω ύπομονή μια μέρα άπ Μην ανησυχείς άγαπημένη μου.

Ά, να και κάτι άλλο: χτες φονικά άρχισε να κάνει κρύο, τόσο κρύο που ο καιρός είναι λόκοτος. Φυσούσε κι έβρεχε την ήμερα. Σήμερα, αν και βρέχει, ο ούρανός είναι συνήσμένος, φυσάει άέρας και κρύο. Δέν ξέρω πως μου χτες και άρπαξα ένα κρώμ σούτιά. Κατά τ' θράδι τ' μ' άρχισαν να με πονούν, τ' η βροδιά έμειν' μέσα, και νος η πλαγιασμένος, κουκουίτας τ' κεφάλι μου με καθέτ' μου έπεφτε στα χέρια.



Γ. ΒΑΚΑΛΟ: Μακέτες κοστούμιών από την κωμωδία του Μπέρναρ Σω «Καίσαρ και Κλεοπάτρα». Άριστερά φρουρός του Καίσαρος, δεξιά φρουρός της Κλεοπάτρας

(ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΠΧΟ)