

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ. 30.297 || ΔΙΔΥΜΕΙΟ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ || ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ || ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

Η εποχή μας βρίσκεται πάνω στο σταυροδρόμι των αιώνων. Είναι απ' όσες θα δικαιώσουν, ό,τι καλύτερο είχε το χτες και ό,τι άρνηθούν, ό,τι χειρότερο διέθετε. Της έλαχε να ρυθμίσει αποφασιστικά την πορεία της 'Ιστορίας. 'Ετούτη η έκθεση ή έκβαση της πάλης ανάμεσα στις δυνάμεις του καλού και του κακού, θα κανονίσει την τύχη των ανθρώπων σε γενεές και γενεές.

Η Ερώπη και μαζί της ο κόσμος όλος πορεύεται τώρα μέσα σε μία σκοτεινή κ' αιματοβαμμένη χαράδρα, ύστατο γέννημα του μαύρου Μεσαίωνα. Στό τέρμα της μαρτυρικής αυτής πορείας, ή ανθρωπότητα θα συναπαντήσει είτε τη χειμερία νύχτα, είτε το φως των γαλανών οράνων. Πιστεύω κ' εγώ, όπως τα πλήθη των συνανθρώπων μου, στο φως. Πιστεύω πως ο κόσμος μας, παρ' όλες τις κακίες του, δεν είναι άξιος της κόλασης, που θέλουν να του προσφέρουν για ζωή, οι ήμπαράφρονες ένγκληματικές συνειδήσεις των 'Ηλιοβάθλων, των Καλιγούληδων και των Νερώνων. Πιστεύω πως δε μας είναι γραφτό να προσκυνήσουμε για θεούς ούτε τα κακίγματα σύγχρονα αντίγραφα τους, μήτε τους δολοφόνους γαμπρούς αυτών των τελευταίων. Πιστεύω πως ο τρόπος δε θα θάψει την Ερώπη, το λίκνο του ως χτες πολιτισμού μας και την ελπίδα ενός καλύτερου αύριο, κάτω από τη φρίκη του, που παραλείπει τις καρδιές και ταπεινώνει το νου. Πιστεύω πως δε μπορεί παρά να νικήσει, για μία ακόμα φορά, το πνεύμα της 'Αθήνας, που κάποτε στάθηκε «σφαλεία της 'Ελλάδας» κ' από τότε έγινε σχολείο της ανθρωπότητας. Πιστεύω πως όχι ή ύλική βία, παρά τα ιδανικά που δημιούργησαν το χρυσό αιώνα της «πρωτεύουσας του κόσμου», θα δώσουν ξανά στον άνθρωπο τη σωστή πορεία του προς τα τιμία, τα καλά κ' άξια πεπραγμένα του.

Τί κ' αν άλλα έθνη, μικρά είτε μεγάλα, προτίμησαν, με τη μάταιη ελπίδα να παύσουν μερικά πρόσκαιρα έγωνα, να ταπεινωθούν, να εξευτελιστούν, να υποδουλωθούν; Τί κ' αν αυτή ακόμα ή Γαλλία — ή Γαλλία του 1789 — παραδόθηκε στη δουλεία, έπειτα από μία μάχη χαμένη, χωρίς να νοιαστεί να σώσει τίποτα, ούτε καν την αξιοπρέπεια της; 'Απομένουν στον κόσμο μας άπειρες δυνάμεις που δεν πήραν, ίσαμε σήμερα, μέρος στο μοναδικό αυτόν αγώνα. Μοιραία θα βρεθούν, άργά ή γρήγορα, στο πλευρό εκείνων που δέχτηκαν να θυσιάσουν τα πάντα στο βωμό της ελευθερίας. Ο λαός του τόπου μας δίνει, τη στιγμή αυτή, το μέτρο και το παράδειγμα της υπέρτατης προσφοράς. Ξέρει πως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, από τη νίκη ή το θάνατο. Νοιώθει πως ο Μουσσολίνι, όπως όλοι οι τύραννοι, δεν πρόκειται τίποτα να μας συχωρέσει, μιά και σε τίποτα δεν του φταίσαμε. 'Απλούστατα, τον έργολομς γιατί αναπνεύουμε. 'Ανάμεσα σ' αυτόν και σε μας άνοιξε πιά ένας λογαριασμός ζωής και θανάτου. Μιά και το δικίο είναι μαζί μας κ' έχουμε παρει την άποψη να το διεκδικήσουμε, δεν είμαστε έμεις που θα λυγίσουμε, παρά εκείνος. Στέλνει για να μάς πολεμήσει το λαό του, που, στην πλειονότητά του, μισεί, πριν από κάθε άλλον, αυτόν τον ίδιο.

Ο φασισμός της Ρώμης, τυφλωμένος από τη «δόξα» της άκαμπτής μάχης των 'Αλφειών, περίμενε πως θα έκανε, ως τα χωριά μας κ' ως τις πολιτείες μας, έναν περίπατο με φανφάρες, σημαίες και φτερά. 'Ετσι, μοιραία έχασε την ευκαιρία του αλφειδισμού, σαν αντίκρουσε στις κορυφές των βουνών μας τον ένοπλο λαό μας. Το ήθικό του... Ποιά ήθικό; Η εύθυμία δεν άκολουθα την άδικία. Το άνομο αιματοβαμμένο γόητρο που άπάτησε το έχασε, σε μία μόνη μέρα, με τον πιο άναπάντεχο γι' αυτόν τρόπο. 'Ηταν γραφτό στον έχθρό μας, τα ένγκλημάτα του στην 'Αθησσούια και στην 'Ισπανία να βρούν την πληρωμή τους από ελληνικά χέρια στά βουνα των θεών του 'Ολύμπου. Τα δέκα ένκατομμύρια ό λογχοι που θα σκίαζαν τον ήλιο και που μ' αυτές άπειλούσε το σύμπαν ο τυραννίσκος της Ρώμης, άποδείχτηκαν άνίκανες να ζωέουν ένα ρυάκι και να διασχίσουν μία κλεισούρα.

Το μάθημα είναι μοναδικό και σωτήριο για όλους τους λαούς. Δείχνει με ποιόν τρόπο γίνεται κανείς άξιος της τιμής να είναι έλευθερος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Τό πνεύμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης

ΣΤΟΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΔΕΣΜΩΤΗ," ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Του ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αισχύλος είχε γεννηθεί κ' αναπτυχθεί κατά τους μεγάλους χρόνους των Περσικών πολέμων κ' ή σκέψη του κ' ή ψυχή του είχαν πλημμυρήσει από τα δυο ήρωικότερα συναισθήματα των ανθρώπων: της λευτεριάς και της δικαιοσύνης, της λευτεριάς για την πατρίδα του, που ζητούσαν ο Πέρσης να σκλαβώσει και της δικαιοσύνης, πως ή πατρίδα του, δηλαδή, πολεμώντας, αγωνιζόταν το δικαιότερον αγώνα ένάντια στον ξένο δυνάστη. Και τα συναισθήματα αυτά, τα υψηλότερα, που φτερούγισαν στην ανθρωπότητα, ζωμάθησαν με την ανδρική ήλικία του κ' έγιναν αυτή ή πνοή της ζωής του: Πήρε μέρος στη μάχη του Μαραθώνα, κ' ύστερα πθανόνος πόλεμους στη Σαλαμίνα, ως πεζοναύτης, και στις Πλαταιές. Όταν ώρμος και πειραματισμένος πιά άντρας δόθηκε, ως έπαγγελματίας, στην τραγική μορσα, σαν ποιητής δραμάτων, δεν άνάπτυξε παρά τις δυο αυτές ιδέες, που δέσποζαν και κυριαρχούσαν στη σκέψη του. Κ' είχε γράψει νεότερος παιάνες και τραγωδίες, μιά τα μεγάλα γεγονότα των Μηδικών πολέμων κ' οι νίκες στις οποίες κ' αυτός, μονάδα στο σύνολο, είχε συμπαρξει, δημιούργησαν μέσα του τους ένθουσιασμούς εκείνους, την έξαρση και την άνταση εκείνη, που μονάχα ή έντιμια προφέρει στον άνθρωπο. Είχεν άποδείξει άλλωστε, πως πιά, πως για να καλλιεργηθεί μεγάλη τέχνη, χρειάζεται περιβάλλον κατάλληλο και γυροστάτα τέτοια, που να δονήσουν σόρριζα την ψυχή του τεχνίτη. Κι' ο Αισχύλος, παιδί των χρόνων του, δεν μπόρεσε να ξεφύγει απ' την αλήθεια αυτή, που σπάνια διαφεύβεται.

Και πραγματικά, κέρνεται απ' τα χέρια των παλιότερων την Τραγωδία, σχεδόν ήπιση, την άνυψωση σε τέχνη μιάς άνωτερης σκοπιμότητας, σε τέχνη, που οιά-οιά άγγιζε όλα τα προβλήματα της ζωής, της πίστης, της μοίρας, της κληρονομικότητας, της εθνότητας και της πολιτικής. Μέσα στη δianoia του Αισχύλου το πρόβλημα της τέχνης είχε λυθεί. Η τέχνη ήταν άπολυτα συνυφασμένη με την ήθική, όχι στη συνηθισμένη σημασία της, μιά στη σημασία της δημιουργίας άείων για μιά άνωτερη ζωή, για μιά καλύτερη κοινωνία. Για τον ποιητή ο προορισμός του ανθρώπου ήταν άπέραντος κ' ή τέχνη δεν έχει άλλον σκοπό παρά να του δείξει, που μπορεί να φθάσει συνεχώς παλεύνοντας για την ένικράτηση των άρχων της προόδου. 'Ετσι, το τραγούδι του καταναίει μιά ύψηλή μύηση στα μεγάλα προβλήματα της ζωής, ένα κήρυγμα πίστης και πολιτικής. Πνεύμα ιδόρρυθμα θρησκευτικό και φιλελεύθερο διαδλέπει μιά άόρατη μυστηριακή δύναμη να κυβερνάει τον κόσμο, μιά Μοίρα ή 'Ανάγκη, που δικαιώνει ή τιμωρεί, καταδικάζει ή άθώνει, και που κυριότατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πνεύμα της δικαιοσύνης, που άργά ή γρήγορα ανταποδίδει. 'Αλλά μη νομίσω κανείς, πως με την κυριαρχία της δύναμης αυτής άφανίζεται ή θέληση κ' ή εθούνη. Κάθε άλλο. Για τον Αισχύλο ή δράση των ανθρώπων δεν επηρεάζεται από το θείο κ' αν το θείο επέμβαιμει, επέμβαιμει για να δικαιώσει, ό,τι ο άνθρωποι καταδικάζουν. Για τοθτο οι λύσεις των δραμάτων του Αισχύλου φαίνονται πως προέρχονται από τη Μοίρα ή την ένπέμβαση κάποιας θεότητας, μιά κατά θάθος οι λύσεις αυτές είναι ανθρώπινες, πολύ ανθρώπινες και δείχνουν το δρόμο προς το καλύτερο. 'Είναι

... Η μεγαλοσύνη στα έθνη δέ μετρίεται με το στρέμμα με της καρδιάς το πυρωμα μετρίεται και με το αίμα.

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2)



ΤΑΣΣΟΓ: «Τό στέλεμα».

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

Του Σ. ΣΚΙΠΗ

Όπως μεταξύ των ανθρώπων, έτσι και μεταξύ των πόλεων ή φύση διαλέγει κάποτε εκείνες που μέλλουν να διαδραματίσουν έναν άθάνατο ρόλο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μιά, το Μεσολόγγι!

Πόλις μικρή και εδά και ένκατονεύκιστο χρόνια, χωρίς ιστορία σχεδόν, νομίζει κανείς πως έγινε για ένα και μόνο σκοπό: Νά καταπλήξει μιά μέρα όλον τον κόσμο.

Την ώρα που ό πρώτοι συνοικιστές του έβαλαν τα θεμέλια των πρώτων σπιτιών της, κρυμμένες οι Μοίρες, — πως ξέρει σε ποιό δάσος της Βαρσσοβας, — ή ύφαναν άόρατες το μεγάλο της ριζικό και άρχαίες Μύρες του πελάγους, μπαινόνας από τα νερά της Τουρλίνας, θα πλησίασαν στ' άκρογία της για να της ψιθυρίσουν το παραμύθι της παλιάς Σαλαμίνας και για να την εύλογήσουν.

Γιατί δεν ξέρω κανμιά πόλη ήρωική, που να μπορεί να σκιάσει το Μεσολόγγι.

Όπως των πολέμων τα νέα τελειοποιημένα μηχανήματα και τα νέα κολοσσάια μέσα να σάλευσαν όχυρά και φρούρια μ' έναν τρόπο πιο έντυπωσιακό. 'Αλλά το ήθικό ύψος όπου στάθηκε το μικρό Μεσολόγγι δε θα το άγγίσει κανένα.

Κι έτσι μόνο έξηγείται ή γοητεία ή άκατανίκητη που έξασκούσε σε άνδρες, ένλεκτους για το πνεύμα τους και την παλληκαριά τους, όχι μόνο της σκλαβωμένης τότε 'Ελλάδας, αλλά και όλου του πολιτισμένου κόσμου. Κι έτσι έξηγείται γιατί έδιναν σ' αυτό συνέντευξη, πιασμένοι από τα χέρια, ώσαν για το χορό της Θυσίας, οι θρυλικοί Σουλιάτες με το Λόδο Βύρωνα και οι πανέλληνες με τους φιλέλληνες. 'Αλλά ή έκτέλεση του ύψηλού της δράματος άρχίζει με τον ασύγκριτο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσσο και τον ένταφιασμό του στη Μεσολογγίτικη τη γή.

Εί, που έκρουσε στα Βόδια της το λείψανο ενός ασύγκριτου ήρωα, σαν το Μάρκο Μπότσαρη κ' ένας θεόπνευστος φηχτή πιο ύστερα σαν το Λόδο Βύρωνα. Γή που τρυμά της άρχισε να τραγουδιέται σ' όλη την 'Ελλάδα και να μνημονεύεται στα κέρατα της Οίκουμένης, δε μπορούσε παρά να γίνει ή 'Ιεροουσαλήμ της λεβεντιάς και το σύμβολο της άνδρείας και της άκαταπρήσις.

Κι οι πεντακάσιοι μόλις άνδρες που μαζεύτηκαν για να υπερασπίσουν μιά τέτοια γή έναντίον των 20.000 πολιορκητών του Κιουταχή, δεν άργησαν να γίνουν πενταπλάσιοι κι έτσι να τους έντεθθούν και να τους έξαναγκάσουν να φύγουν ντροπισμένοι.

Κι από τότε άρχίζει ή μεγάλη σημασία του Μεσολογγίου. Οι Μεσολογγίτες κι όλοι οι 'Ελληνες ένπραν συνείδηση της στρατηγικής του άξιας κι άποφύτισαν να το όχυρώσουν, όσο καλύτερα τους έντετραπαν τα φτωχικά τους μέσα.

Τα σπουδαιότερα όμως όχυρωματικά έργα δεν τα έστησαν γύρω από τη μέλουσα να δοξαστεί πόλη, αλλά τα έστησαν μες στις γενεές τους καρδιάς. Κι ένά ό μηχανικός Μιχαήλ Κοκκίνης κ' ό άργιτέκτων Σταύρος Κουτζούκης έπέδελαν στην κατασκευή των προμαχώνων και την ύψηση των κανονιστοσάσιών με τα τόσα ήρωικά συμβολικά ένδρατά τους, οι Μεσολογγίτες έπλασαν και ύψωναν μυστικά μέσα τους τα αίσθήματα εκείνα που έμελλαν να τους καταστήσουν ήρωες μαζί και μάρτυρες της θρησκείας των θρησκειών που είναι ή Έ λ ε υ θ ε ρ ί α.

Και τα αίσθήματα αυτά, βαφτισμένα στον πιο έξβολο μυστικισμό, τα μετάγγισαν στις γυναίκες τους και τα παιδιά τους κι έγιναν όλοι και όλες μιά άπέραντη ανθρωπική ένκλησια.

Η ένπιστολή του Μάγερ, του δουμάσιου και γενναίου αυτού 'Ελβετού φιλέλληνα, του έκδότη των «'Ελληνικών Χρονικών», που έστειλε πρδ τον Στάνγωρ, δλίγους μήνες πριν από την έξοδο, έκφράζει την ένθεη αυτή ένδοληφία όλων των κατοίκων του Μεσολογγίου.

«Κατηντήσαμεν, λέγει εις τοιούτην άνύγκην, ώστε να τρεφώμεθα από τα πλέον άκάθαρτα ζώα. 'Υποφείρομεν φριχτά από πείναν και από δίψαν. Προσεβλήθημε από διαφόρους άσθενείας. Χίλιοι ένκατοισι τεσσαράκοντα από τους άδελφούς μας έ-

