

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΗΓΑ ΠΑΛΑΜΗΔΗ 4, ΤΗΛ. 30.297 ||| ΙΔΡΥΤΗΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ||| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ||| ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1941

Μαζί μας Κ' Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Του ΘΡΑΣΟΥ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

Μέσα στα χρόνια που θα έρθουν, μέσα στα χρόνια που πέρασαν, πάνω από τις καλές και τις χειριστες μέρες, κι' εμπρός στο θάνατο, κι' εμπρός στη χαρά, και στον ύπνο, και στις χαρουργίες, και στα κρυφά του κρεββατιού, και στις λαχτάρες, και στις αδειωσύνες της καρδιάς μας, πάντα κι' απέλειωτα θα φτεροκοπούν μέσα μου οι εικόνες του ταξιδιού μου, από τη Λισσαβώνα στον Πειραιά μας, τούτον εδώ τον 'Οχτώβρη, τον αλιόνο 'Οχτώβρη του 1940.

Κ' οι θύμψεις θα με κρατούν όχι γιατί γλυτώναμε και ξαναγυρούσαμε επιτέλους στην Πατρίδα, μά' γιατί με τους συνταξιδιώτες μας, που έλοι τους είτανε ναυτικοί, καπετανέοι, μηχανικοί, λαστρούμοι, μοδίστοι, έφοπλιστές, ασυρματιστές, ξανακλώσαμε τις πιο μεγάλες αρετές της πατρίδας μας. Τό κέφι, τό πείσμα, την περηφάνεια, την αφοδιά, τη συνείδηση του νοστού και τον οίστρο της περιπέτειας. Και τη λαϊκή σημαία εγγύεια. Και τη λαϊκή ακράτη ξυπνάδα.

Ακόμα δέν είχαν έρθει οι μεγάλες μέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου που τις ζούμε σήμερα. Μά' η ιδέα του πολέμου γέμιζε από τότες τό πέλαγο και τον άγέρα. Αυτοί οι θαλασσινοί, που όσμίζονταν την παλληκαριά και τον κίνδυνο, προέβλεπαν τη μουσολινική άτιμία της έπιδρομής. Κ' είτανε όλοι τους, κάπου τετρακόσιοι άνθρωποι, σίγουροι για τη δική μας τιμή. Για τον άντρίκιο σάλαγο που θάτρωγε τους δολοφόνους του Ματεόττι και τους μπαμπέσηδες τορπιλλιστές της "Άγιας, της Μεγαλόχαρης" "Έλλης" μας.

"Την "Έλλη" θά την πληρώσουμε! Η μοίρα είναι δίκαιη! μου έλεγε ένας ασυρματιστής που είχε τορπιλλιστεί έξω από την "Έλλη" και έμεινε όκτω μέρες στη βάρκα του καραβιού του μισότρολος από την πείνα και τη δίψα, και τέλος τόνε μάζωξαν κουτσό από την έκρηξη και κουφό, και μονοχειρία — και όλα αυτά στην ελληνική του καρδιά γινόταν δευτερεύουσας σημασίας πράματα και δέ νοιαζόταν παρά τό πως οι καρναβάλιοι όπαδοί του Μουσολίνι, οι φονιάδες, οι "καυνοβιάλοι", όπως τους έλεγε, θά πλερώναν τό αίμα της "Έλλης" μας.

Οι έλλοι τετρακόσιοι περίπου συνταξιδιώτες μας είχαν περάσει κι αυτοί ανάλογα δράματα. Χωρίς νάναυ ακόμη έμπολεμοί είχανε ζήσει με τις τορπίλλες, με τις νάρκες, με τις άεροπορικές έπιθέσεις νύχτα και μέρα, είχανε ζήσει όλοι τους τό χάρο του Πολέμου.

"Πιο πολλές μέρες πέρασα με τό χάρο, παρά που πέρασα με τον πατέρα μου, Θεός σωρέσ' τον!" μου έλεγε ένας νέος που είτανε θερμαστής και που τον είχανε βρει οι τορπίλλες φορές τέσσερις, ανάμεσα "Άγγλια κι' Άμερική". Ο ίδιος μου έξηγούσε την πορεία της νηοπομπής:

"Λοιπόν πηγαίναμε ζιγηζάκι. Δηλαδή πυρετηδόν τρεβάς μία άπ' έδώ και κόθεις λάσπη παραπέρα. Αυτό είναι τό κομμάτι νά χάνει τό ίχνη σου τό υποθρύχιο. Άλλά προς Θεού, μην έχεις μαζί σου γκαζάδικο, διότι τό γκαζάδικο βρωμάει από συνήθεια, άγαπητέ μου, και τό υποθρύχιο τότες δέ γελιέται, σέ πιάνει με τη μυρουδιά και σου τη σκάει!..."

Μ' αυτούς τους τετρακόσιους θαλασσινοούς, στο άκριθό καράβι που μάς έφερε από τον Άτλαντικό, από την ξενιτειά, από τις καταστροφές, μ' αυτούς όλους τους άτρόμητους και τους σεμνούς θεριακλήδες του θανάτου, άπολημονιούνταν και σφουγγίζονταν οι άτομικές μαυρίλες μας και στην ψυχή μας, πιο μεγάλη από την ψυχή κι από τό νού, φούντωνε η φλόγα της Πατρίδας μας.

Μ' αυτούς περάσαμε από τό Γιβραλτάρ, κι' είδαμε τους "Εγγλέζους και τον Γιάνενο Βράχο, όπου άμύνεται ό άρχαίος κι ό σύγχρονος κόσμος."

Μ' αυτούς περάσαμε από τό Γιβραλτάρ, είδαμε τους "Ιταλούς, τά λυπητερά αυτά θύματα «ένος και μόνου ανθρώπου», καθώς τό λέει ό άσασλένιος Τσώρτσιλ.

Δέκα όλόκληρα μερόνυχτα ανάμεσα στη ζωή και στον τάφο, που θά τ' άφηγηθούμε άλλη φορά.

Και μάς παράστεκαν οι τετρακόσιοι θά (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)

Γιά τους αδελφούς μου Στρατιώτες του μετώπου

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Σιμά Σας μόνο, εκεί μονάχα πρέπει, στην πιο άψηλή του μόχτου σας κορφή που τά "Έργα δέ χωρίζουν από τά "Έπη σά θάμωνα στο πλάι Σας, άδερφοί,

εκεί που η λόγχη και τό Πνέμα είν' ένα, κι' ένα η ψυχή μαζί με τό κορμί, κι' όλα τ' άόρατα φανερωμένα στής "Εφόδου την ύστατην όρμή,

εκεί μονάχα, τον υπέρτατο αίνο, με τού Αισχύλου τον άκρατο σκοπό «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΩΝΕΤΑΙ ΗΛΙ ΤΡΩΕΙ ΤΟΝ ΞΕΝΟ»,

καθώς θά όρμάτε, θάξίζε νά πώ!

"Άλλ' άν η λόγχη και τό Πνέμα είν' ένα, λογιάστε το, η ψυχή μου πώχει βγει νά Σας προλάβει, πιο μπροστά από μένα, κι' άκούοντας την υπέρτατη κραυγή,

άκούοντας τον άκράτητο αυτόν αίνο, με τού Αισχύλου τον άσσωτο σκοπό «Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΚΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ ΕΙ ΤΟΝ ΞΕΝΟ»

πέστε, πως ήρτα ατού, νά Σας τον πώ! 3.12.1940

Τό πανανθρώπινο έμβατήριο της Ελλάδας

"Ομπρός! Με όρθή, μεσούρανη της Λευτεριάς τη δάδα, άνοίγεις δρόμο "Ελλάδα, στον "Άνθρωπον! "Ομπρός!

"Ορμάνε πρώτοι οι "Ελληνες, κι' όλοι οι λαοί σιμά Σου (μεγάλο τ' όνομά Σου) βροντοφωνών: "Ομπρός,

όμπρός νά γίνουμε ό τρανός στρατός που θά νικήσει σ' "Ανατολή και Δύση τό μαύρο φίδι, όμπρός,

όμπρός, κ' η "Ελλάδα σκώθηκε και διασκορπάει τά σκότη! "Ανάστα η "Ανθρωπότη κι' άκλόυθα τη! "Ομπρός! > 19.12.1940

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Η ΟΞΦΟΡΔΗ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ

Του ROBERT LIDDELL

Οι "Άγγλοι είναι λαός των παραδόσεων και οι Ιδιοτροπίες ξένων δέν μπορούν εύκολα νά εισχωρήσουν στο ρυθμό της έθνικής τους ζωής. Οι παραδόσεις κρατούνται ακόμα και σε καιρό πολέμου, κι' ο λόρδος Δήμαρχος, μ' όλους τους βομβαρδισμούς του Λονδίνου, δίνει τό γεύμα του στις 9 του Νοέμβρη.

Η "Οξφόρδη, που είναι η κατοικία της "Άγγλικής παράδοσης και τό ιερό τέμενος του "Άγγλικού πολιτισμού, μ' όλες τις άλλες που έφερε ο πόλεμος, έμεινε ουσιαστικά όπως άκριβώς ήτανε.

Στό μεγάλο πόλεμο του 1914-1918 η "Οξφόρδη είχε αλλάξει πολύ περισσότερο από σήμερα. Οι άνδρες τότε πηγαιναν

στρατιώτες πολύ πιο νέοι και οι φοιτητές ήταν πολύ λιγώτεροι. Τό χαλί στους δρόμους ήταν τό κανονικό ρούχο κι' ένας συγγραφέας περιγράφει τη φρίκη που αισθανθήκε όταν άκουσε τους στρατιώτες νά γελούν στο πέραςμα ενός φοιτητή, που με τό πατροπαράδοτο ράσο του πήγαινε σε μία διάλεξη" φοβερός οϊωνός, αλήθεια, για μία πόλη άφιερωμένη στη μάθηση. Λένε μάλλιστα ότι, στα χρόνια εκείνα, ένας φοιτητής προσηλωμένος στην παράδοση που χαρακτηρίζει την "Οξφόρδη, αυτός μόνος, ήταν ό γραμματέας και τό μοναδικό μέλος διαφόρων Πανεπιστημιακών Συλλόγων, που μέσα στα άδεια εκείνα χρόνια μπάρεσαν έτσι νά διατηρηθούν ζωντανοί στο πρόσωπό του μόνο. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)



Κεφαλή του "Απόλλωνα από τη μαθήκη του ναού του Διός στην "Ολυμπία.

Σέλλεη Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ "ΕΛΛΑΔΑΣ,"

Του ΤΕΡΕΝΤΙΟΥ ΣΠΕΝΣΕΡ

"Ο Σέλλεη γεννήθηκε στα 1792 και καταγόταν από παλιά άριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν βαρώνος και πολιτευτής — αλλά ήταν μία μετριότητα σε όλα. Δέν μπορούμε νά φανταστούμε πιο άκατάλληλες συνθήκες και οικογενειακές παραδόσεις για τον ποιητή με τη μεγάλη φαντασία και τό επαναστατικό πνεύμα.

Στό "Ητον, τό διάσημο σχολείο της άγγλικής άριστοκρατίας, ήταν γνωστός σαν "ό τρελλό-Σέλλεη". Είχε άναδειχτεί σαν μυθιστοριογράφος και ποιητής προτού άκόμη βγει άπ' τό σχολείο. "Άλλά τό μεγάλο του πάθος ήταν για τη χημεία. Ο μεγαλύτερος φίλοςσος της σημερινής "Άγγλιας, ο Α. Σ. Ουάιτχεντ, είπε ότι άν ό Σέλλεη ζούσε στον εικοστόν αιώνα θά ήταν μεγαλύτερης χημικός. Η πιο λεπτή και έμπνευσμένη ποιήσή του είναι γεμάτη-εικόνες παρμένες άπ' τις θετικές έπιστήμες, πράγμα που μπορεί νά σου βεί, όπως μάς λένε οι βιογραφίες των μεγάλων έπιστημόνων, μόνο σε πνεύματα που καταλαβαίνουν καλά τά φυσικά φαινόμενα.

"Άλλά τό ενδιαφέρον του αυτό τον ώδηγήσε στη φιλοσοφία, και πρωτίστως στον όρθολογισμό του δέκατου όγδοου αιώνα. Δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι άν και ό Σέλλεη φαίνεται ρομαντικός ποιητής, η έμπνευσή του προέρχεται από την όρθολογιστική έρμηνεία της ζωής κι όχι από τη ρομαντική φιλοσοφία, που άρχισε νά επικρατεί στην εποχή του. Ο κόσμος που ζητούσε η ψυχή του Σέλλεη ήταν ό κόσμος του μαθηματικού Κοντορσέ και του άφελμιστή Γκόντουιν. Η στάση του Σέλλεη άπέναντι στη ζωή ήταν έντελώς αντίθετη προς τον ρομαντισμό και την άγαλάνη αίσθημα-παιγνία ήταν όρθολογική λογική. Είναι αλήθεια ότι κάποτε φανότανε παραλόγος, γιατί τό νά είναι κανείς τέλειος όρθολογιστής είναι η πιο μεγάλη έκκεντρικότητα στον κόσμο.

Η στάση του μπροστά στον πολιτισμό έμοιαζε με τη στάση ενός μικρού παιδιού. Μάς θυμίζει τό σατιρικό διήγημα του Βολταίρου "L'Ingenu", στο όποιο ένας "εύγενής άγριος" έρχεται σ' έπαφή με τον σύγχρονο πολιτισμό και μένει έμβρόντητος με τις άπαντήσεις που δίνουν στις λογικώτατες έρωτήσεις του. Μάς θυμίζει, επίσης, και την φαντασιογραφία του Χ. Γ. Ουέλς "Η Παράξενη "Επίσκεψη", στην όποια ένας άπλοικός έπαρχιώτης κληρικός πληγώνεται κατά λάθος στο κυνήγι έναν άγγελό που έξέλασε για παύλι. Ο άγγελος του κάνει διάφορες άφελείς έρωτήσεις για την κατάσταση της θρησκείας πάνω στη Γη και βάζει τον κατημένο τον κληρικό σε μεγάλη κμηχανία.

Ο Σέλλεη πίστευε ότι η ανθρώπινη φυλή μπορούσε νά γίνει τέλεια. Σαν τον άγριο του Βολταίρου και τον άγγελο του Ουέλς, δέν παραδεχότανε ότι τό κακό κι οι άτέλειες είναι φυσικές. Δέν είχε τη φαντασία του Σαίξπηρ ή του Ντίκενς. Νόμιζε ότι τό μόνο που είχε νά κάνει ήταν νά έξηγήσει τη γνώμη του στο λαό και ό λαός θά την παραδεχόταν για όρθή. Δέν κατάλαβανε ότι εκείνο που είναι αλήθεια για τον έναν, μπορεί νά είναι φαρμάκι για τον άλλον. Όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο της "Οξφόρδης, δεκαεννιά χρονών, έφτασε στο συμπέρασμα ότι ό τελείως λογικός άνθρωπος πρέπει νά είναι άθεος. Κι έτσι έγραψε μία φυλλάδα που έπιγράφεται: "Η "Ανάγκη της "Αθεΐας" και τη μοίρασε σε επισκόπους, κληρικούς, καθηγητές και στους πρυτάνεις των κολλεγίων της "Οξφόρδης. Τό άποτέλεσμα ήταν φυσικώτατο, αλλά ό Σέλλεη έξεπλάγη. "Εκλήθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο και άποδήθηκε όριστικά.

Μπορούμε νά γελάσουμε με τό πάθημα του Σέλλεη. Όταν, παραδείγματος χάρι, διαβάζουμε τό εοχάριστο ρομάντσο του "Αντρέ Μωρουά: "Ο "Άριελ ή η Ζωή του Σέλλεη", είναι εύκολο νά ξεχάσουμε ότι ό Σέλλεη υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους "Άγγλους ποιητές, ένας από τους πιο μεγάλους ανθρωπιστές της εποχής του, πάντα πρόθυμος νά θυσιαστεί για την ανθρωπότητα. Ο Λόρδος Βύρων μάς δίνει την πληρέστερη εικόνα της ανώτερης ψυ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3)

