

# ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

\* ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ \*

## ΑΘΗΝΑΙ

10—25 Σεπτεμβρίου 1933  
 Έτος Α'—Αριθ. φύλλου 12-13  
 Τιμή διπλού τεύχους Δρχ. 5

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ  
 ΜΑΡΙΑ — ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΡΙΩΤΗ  
 Γραφεία: Σόλωνος 18α

## ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ

Έσπερικού . . . . Δρχ. 75  
 Έσπερικού . . . . Σελίνια 5  
 Αμερικής . . . . Δολλάριον 1  
 Αιγύπτου . . . . Γ. Δ. 25

## Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Οί νεαροί μας αναγνώσται όσοι φυσικά είναι κάτοικοι τῆς πόλεως μας, θά ἔσπευσαν δὲν ἀμφιβάλλομε νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἐκθεσὶ τῶν Ἐγχωρίων Προϊόντων μας στὸ Ζάππειο. Ἄν ὅμως δὲν τὸ ἔκαμαν ἀκόμη τοὺς συνιστοῦμε, μόλις ἡ ἔκθεσις ἀνοίξει καὶ πάλι τὰς πόλεις της, διότι μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου θά μείνῃ γιὰ ἓνα μῆνα κλειστή, νὰ μὴ παραλείψουν νὰ ἀντιληφθοῦν μὲ τὰ ἴδια τοὺς τὰ μάτια, τὴν μεγάλη βιομηχανικὴ τρόδο ποὶ συνετέλεσε ὁ τόπος μας μέσα στὰ τελευταῖα αὐτὰ χρόνια.

Ἐνὸς αἰσθημα συγκινήσεως εἶναι ἔκκεινο ποὺ θά σᾶς καταλάβῃ, ὅταν θά περιέρχεσθε τὴν μιὰ αἴθουσα κατόπιν τῆς ἄλλης, κι' ὅταν στὸ κάθε σας βῆμα θά βλέπετε καὶ μιὰ νέα ἐνδειξὶ τῆς δραστηριότητος ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Ἑλλάδα μας, κι' ἄς ἐώρτασε τὴν ἑκατονταετηρίδα τῆς ἀνεξαρτησίας της πρό τινος μονάχα.

Μέσα εἰς τὰς αἰθούσας τοῦ μεγάρου Ζαππείου, ἡ κάθε βιομηχανία ἀντιπροσωπεύεται, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ εἶδη τῆς πρώτης ἀνάγκης καὶ φθάνοντας στὸν ἀνώτατο βαθμὸ τῆς τέχνης καὶ τῆς καλ-

λιτεχνίας.

Ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα μᾶς παρουσιάζει ὅλη τὴν σειρά τῶν προϊόντων τῆς γῆς, ποὺ μιὰ ἐπισταμμένη καλλιέργεια τὴν καθιστᾷ εὐφορῆ καὶ παραγωγικῆ.

Σὲ ἄλλη αἴθουσα ἡ ΣΠΕΣ μᾶς δείχνει τὴν φαρμακευτικὴν ἐξέλιξιν τοῦ τόπου μας.

Σὲ ἄλλη πάλιν ἡ τοπογραφικὴ ὑπηρεσία μᾶς παρουσιάζει τὴν ἐντονη ἐργασία της ὅσον ἀφορᾷ τὰς τοπογραφικὰς μελέτας της.

Σὲ ἄλλη μικροσκοπικοὶ φάροι μᾶς κάμνουν νὰ ταξειδεύομε νοερὰ στὶς θάλασσας μας κάτω ἀπὸ τὴν ἀγρυπνὴν προστασίαν τους.

Σὲ ἄλλη τὰ μάλλινα καὶ τὰ μεταξωτά μᾶς ὑφάσματα ἀπλώνουν ἀνάμεσα σὲ ποικιλία ἀποχρώσεων τὴν πλούσια φαντασμαγορίαν τους.

Σὲ ἄλλη, γιὰ νὰ μὴ ξεχάσετε πῶς εἴσθε ἀκόμη παιδιὰ, ἡ Παπαστράτειος Σχολὴ σᾶς διασκεδάζει μὲ τὴν παρέλασιν τῶν παιχνιδιῶν της.

Σὲ ἄλλη τὰ διάφορα ἐργαστήρια μᾶς δείχνουν πόσο ἄδικο ἔχομε, νὰ προστρέχομε γιὰ τὴν ἐπίπλωσιν μας σὲ ξέ-



















## ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ

Γιατί ξεκίνησε νάβρη τὸ φεγγαρολούλουδο

Ὁ Ντίκ είναι ένας τεράστιος λυκό-σκυλος, ὁ Φομπλὰς ένας μικρούλης φῶξ τεριέ.

Ὁ Ντίκ είναι πολὺ περήφανος γιὰ τὴ δύναμή του, κι' ὁ Φομπλὰς γιὰ τ' ὄνομά του.

Τὸν Ντίκ συχνὰ τὸν δένουν μὲ μιὰ χοντρή ἀλυσίδα, ὁ Φομπλὰς είναι πάντα ἐλεύθερος.

Γι' αὐτὸ ἅμα ὁ Ντίκ είναι δεμένος καὶ θαρρέται καὶ χασμουριέται, καὶ τρώει μὲ μανία τὰ νύχια του, ὁ Φομπλὰς πὸ εἶναι ἓνα πολὺ καλὸ σκυλάκι κατὰ θάθος, διηγείται ἱστορίες γιὰ νὰ περνᾷ ἡ ὥρα...

"Ἐτσι ἐχτές, τοῦ διηγῆθηκε τὴν ἱστορία πὸ γράφουμε πῶς κάτω. Ὁ Φομπλὰς ὀρκίζεται πῶς εἶναι ἀληθινή... Μὰ στὸ κάτω κάτω, ὁ Φομπλὰς δὲν εἶναι παρὰ ἓνας σκύλος πὸ μπερδεύει διαρκῶς ὅτι βλέπει στὸν ὕπνο του, μ' ὅτι βλέπει στὸ ξύπνιο του... Γι' αὐτό...

— Ἐέρεις, ἄρχισε ὁ Φομπλὰς. . Αὐτὸ ἔγινε ὅταν ὁ Μικρὸς Ἀφέντης ἦταν πολὺ ἄρρωστος... Ἐέρεις τί παναπὴ αὐτό;

— Χμ... Καὶ βέβαια ξέρω... Ἀπάντησε μὲ σπουδαιότητα ὁ Ντίκ. Κλείνουνε τίς πόρτες, δὲν κοιτᾷς νὰ κουνηθῆς, δὲν σ' ἀφήνουν νὰ γαυγίσῃς, ὅλοι περνᾶνε καὶ κανένας δὲν σὲ προσέχει... Νά!

Ὁ Φομπλὰς τὸν κύτταζε μὲ περιφρόνησι μὰ συνέχισε :

...Ὁ Μικρὸς Ἀφέντης ἦταν πολὺ ἄρρωστος κείνη τὴν ἡμέρα... Μέσα στὸ ντουλάπι τὰ παιχνίδια εἶχανε σηκώση ἐπανάστασι. Βαρέθηκαν τόσο καιρὸ κλεισμένα κι' ἄπιαστα... Κάνανε τόσο θόρυβο, πὸ ὁ μικρὸς Ἀφέντης τὰ θυμήθηκε.

— Μαμά, βγάλε μου λιγάκι τὰ παιχνίδια μου...

— Δὲν κάνει παιδάκι μου νὰ κουρασθῆς...

— Δὲν θὰ παίξω μαμά.. Μόνο νὰ τὰ βλέπω...

Κι' ἡ μαμά τ' ἀράδιασε πάνω στὸ τραπέζι... Μπροστὰ ἔστησε τὰ στρατιωτάκια, μὲ τὴ μουσική καὶ τίς καβαλιέριες καὶ πίσω τὸ ντουφεκάκι καὶ τὸ ταμπούρλο...

Πάνω στὸ κουτὶ τοῦ λότου ἐκάθισε τ' ἀρκουδάκια καὶ πλάι τὸ φουτ-μπόλ... Καὶ πίσω, πῶς πίσω ἀπ' ὅλα, ἔβαλε τὸν Φασουλάκη. "Ἐνα πᾶνινο Φασουλῆ κόκκινο καὶ πράσινο γεμάτο πριονίδια. Φοροῦσε ἓνα ἀστεῖο καπελάκι μὲ κουνούνια καὶ στὰ χέρια εἶχε ραμμένα δύο ντενεκεδένια τάσια. "Ἄμα ἀνοίγονταν τὰ χέρια, τὰ τάσια χτυπούσανε: τζίν, τζίν, τζίν.

"Ἦτανε τὸ τελευταῖο παιχνίδι πὸ τοῦ χαρίσανε, μὰ ὅπως ἀρρώστησε, δὲν πρόφτασε νὰ παίξῃ μαζύ του.

Τὸ παιδάκι χαμογέλασε σὰν τὰ εἶδε ἔτσι ἀπλωμένα. Μὰ ἦτανε πολὺ κουρασμένο, τόσο πολὺ, πὸ γρήγορα κουράστηκε νὰ τὰ κυττάξῃ.

Κι' ὅταν ὅλοι ἐφυγαν ἀπὸ τὴν κάμαρα, κι' ἔμεινε μονάχο τὸ παιδί μὲ τὰ παιχνίδια, ἓνας ὠραίος ἄσπρος ἄγγελος κατέβηκε καὶ κάθησε στὸ μαξιλάρι του.

Δὲν ξέρω πῶς ἀκριβῶς κουνηθήκανε τὰ παιχνίδια. Μὰ κάποιο κίνδυνο θὰ μυστήθηκανε σίγουρα, γιὰτί ἀρχίσανε νὰ



κάνουνε ἓνα θόρυβο τρομερό. Τὸ τουφεκάκι σηκώθηκε ἔρθιο, καὶ τσιφ τσιφ πυροβολοῦσε, τὰ ταμπούρλο χτυπούσανε τὸ ταμπούρλο, καὶ τ' ἀρκουδάκια ἀρχίσανε νὰ φωνάζουνε καὶ νὰ πηδάνε.

Ὁ Φασουλάκης πλησίασε τὸν ἄσπρο ἄγγελο καὶ ἤσυχια τὸν ρώτησε τί ἤθελε νὰ κἀνῃ στὸ μικρὸ Ἀφέντη.

— Μοῦ φαίνεται πῶς θὰ τὸν πάρω μαζύ μου στὸν οὐρανό. Ἀπάντησε σοβαρὰ ὁ ἄγγελος.

— Σὰς παρακαλῶ πολὺ μὴ τὸν πάρετε. Εἶπε ὁ Φασουλάκης. Εἶμαι ἓνα καινούριο παιχνίδι καταλαβαίνετε καὶ δὲν ἔπαιξε διόλου μαζύ μου. Κι' εἶμαι ἓνας πολὺ ἀστεῖος Φασουλῆς. Κυττάξτε.

Κι' ἀρχισε νὰ πηδάῃ, νὰ κἀνῃ τοῦμπες καὶ τζίν, τζίν, τζίν νὰ χτυπᾷ τὰ τάσια πούχε στὰ χέρια. Ντίνι, ντίνι, ντίνι ἔκαναν καὶ τὰ κουνούνια τοῦ καπέλου του. "Ὅλα τὰ παιχνίδια ἦταν ἐνθουσιασμένα ἀπὸ τὸ θέαμα καὶ τὸ ταμπούρλο τόσο πολὺ γέλασε, πὸ τὸ πετσί του ἔσκασε.

— Δοιπὸν δὲν θὰ τὸν πάρετε. Αἶ; Ρώτησε καὶ πάλι ὁ Φασουλάκης.

— Λυποῦμαι πολὺ, ἀπήντησε ὁ ἄγγελος χαμογελώντας λυπημένα, ἀλλὰ μοῦ φαίνεται πῶς θὰ τὸν πάρω.

Τὰ παιχνίδια θύμωσαν, τὸ τουφεκάκι πούταν ὑπὲρ τῶν βιαίων μέσων ἔσκαγε πὸ εἶχε πετάξῃ τὸ φελό του καὶ δὲν μπορούσε νὰ πυροβολήσῃ.

Μὰ ὁ Φασουλάκης ξαναρώτησε :

— Δὲν ὑπάρχει τότε τρόπος νὰ μὲ πάρετε καὶ μένα μαζύ;

Ντράπηκε πὸ τότε, γιὰτί ἦτανε ἡ πῶς ἀλλόκοτη τοῦ κόσμου πρότασι.

Μὰ ὁ ἄγγελος ἀπάντησε μὲ καλωσύνη:

— Αὐτὸ δὲν γίνεται. Ἐπειδὴ ὁμοῦ τὸν ἀγαπᾷς πολὺ τὸ μικρὸ σου Ἀφέντη, μπορῶ νὰ σοῦ κἀνω ἓνα χατήρι, θὰ καθήσω ἐδῶ ὡς πὸ νὰ μοῦ φέρῃς τὸ φεγ-

γαρολούλουδο. Περισσότερα δὲν σοῦ λέω. Πήγαινε. Γιὰτί μπορεῖ νὰ εἶναι μακρὰ... Καὶ δὲν μπορῶ νὰ περιμένω πολὺ ὥρα.

— Καὶ νὰ γιὰτί ὁ Φασουλάκης ξεκίνησε νάβρη τὸ φεγγαρολούλουδο.

Φυσικά, ἀφοῦ ἦτανε λουλοῦδι, κατέβηκε στὸν κήπο καὶ πῆγε κατευθεῖαν στὶς βραγιές.

— Σὰς παρακαλῶ πολὺ, ὁ μικρὸς Ἀφέντης εἶναι ἄρρωστος. Γιὰ νὰ γιάνῃ πρέπει νὰ τοῦ πάω τὸ φεγγαρολούλουδο. Ποῖ ἀπὸ σὰς εἶναι;

(Κι' ἀπὸ μέσα τοῦ εὐχόνταν νὰ μὴν εἶναι τὸ ἡλιοτρόπιο. Γιὰτί πῶς θὰ τὸ σηκωνε ἓνα τόσο βαρὺ πρᾶμα;)

— Ἐμεῖς, εἶπανε οἱ κρίνοι, εἶμαστε οἱ κρίνοι. Αὐτὲς οἱ εὐγενικὲς κυράδες μὲ τὰ κρινολίνα, εἶναι οἱ μαργαρίτες, κι' αὐτοὶ οἱ κύριοι μὲ τὰ κόκκινα φεσάκια, εἶναι τὰ γαρύφαλα, Ἐβρουμε ὅλα τὰ ὀνόματα τῶν λουλοιδιῶν. Ἀκόμα καὶ κείνα πὸ εἶναι μὲ τρεῖς λατινικὲς λέξεις. Μ' αὐτὸ πὸ λές, εἶναι ἄγνωστο εἶδος. Δὲν ἔχει γραφῆ στὰ λεξικά, σίγουρα.

Ὁ Φασουλάκης, προχώρησε λυπημένος, χωρὶς νὰ προσέχῃ τίς ἀκριδες, τίς σαῦρες κι' ἓνα σωρὸ ζουζούνια πὸ τρέχανε ξωπίσω του ἔχοντας ὄρεξι γιὰ παιχνίδι,

Φασουλάκη, Φασουλάκη  
παίζουμε τὸ κρυφτουλάκι;

τοῦ φωνάζανε. Ἐκεῖ πὸ προχωροῦσε, μὲ μεγάλη πεταλλοῦδα, ἔπεσε μὲ ὀρμητὴ στὸ καπελάκι του

— Μὲ συγχωρεῖτε! φώναξε στενοχωρημένη. Ἐκανα τὸ μάθημα τοῦ χοροῦ μου, καὶ κουράστηκα. Πῆρα τὸ καπέλο σας γιὰ λουλοῦδι. Μὰ μιλάω χωρὶς νὰ συστηθῶ. Δεσποινὶς Πεταλλοῦδα, μπαλαρίνα.

— Κύριος Φασουλάκης, καλλιτέχνης. Συστήθηκε ὁ Φασουλάκης. Καὶ ἐνθουσιασμένος πὸ γνῶρισε μιὰ τόσο ὁμορ-

φη κι' εὐγενική χορεύτρια, τῆς ἐξήγησε τὴ γύρευε.

— Θὰ σὰς πῶ κάτι, τοῦ εἶπε ἐκείνη, ἂν μοῦ δώσετε τὰ δύο τάσια πούχετε στὰ χέρια σας. Ὁ μουσικὸς ποῦ με ἀκομπανιάρει δὲν μοῦ ἀρκεῖ, ὁ κ. τζιτζικας, τὸν ξέρετε; Μιὰ χορεύτρια τῆς ἀξίας μου, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὀρχήστρα. Μὲ τὰ τάσια σας, θὰ κάνω μιὰ ἔκτακτη τζαζ μπάντ.

Ὁ Φασουλάκης με μεγάλη λύπη τὰ ξέραψε.

— Στὸ κάτω κάτω τῆς γραφῆς, ἂν ὁ μικρὸς Ἀφέντης γιατρευτῆ, θὰ παίξω μαζί μου καὶ χωρὶς τὰ τάσια μου.

— Λοιπὸν ἐγὼ τὰ ξέρω ὅλα τὰ λουλούδια, τὰ μυρωδάτα τριαντάφυλλα, τοὺς βαθυοὺς κρίνους ποῦ εἶναι τόσο δροσεροὶ τ' ἀπόβροχα, τὶς ἀγριοβιολέτες, ὅλα τὰ λουλούδια. Μ' αὐτὸ ποῦ εἶπατε, δὲν τὸ ξέρω. Πρέπει νὰ ρωτήσετε κάποιον ποῦ μένει μεσ' τῆ γῆ. Ἐκεῖ ποῦ εἶναι οἱ ρίζες. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ μὴ φύτρωσε.

Κι' ἔτσι ὁ Φασουλάκης ξεκίνησε γιὰ τὸ ὑπόγειο τοῦ τυφλοπόντικα.

\*\*\*

Τὸν βρῆκε σὲ κακὸ κέφι γιατί εἶχε χάσει τὰ γυαλιά του. Γι' αὐτὸ ἅμα τοῦ εἶπε τὴ γύρευε, τὸν ἀποπῆρε.

— Τὶ φεγγαρολούδια καὶ κολοκύθια στὸ πάτερο μοῦ λές! τοῦ φώναξε. Νὰ πῆς γιὰ τίποτε σπόρους, μάλιστα. Ἀξίζει τὸν κόπο. Καὶ δὲν μπορῶ καὶ νὰ σὲ δῶ! Χωρὶς γυαλιά, εἶμαι ἓνας χαμένος πόντικας! Νὰ τί εἶμαι!

Ὁ Φασουλάκης, εὐγενικὰ ἔψαξε καὶ τοῦ τᾶθρε.

— Ἀ! ἄ! ἄ! Εἶπε τότε ὁ γέρο τυφλοπόντικας! Ἐχεις πολὺ ὠραῖο φόρεμα, ζεστό, στερεό. Ἄν μοῦ τὸ δώσης νὰ σκεπᾶσω τῆ σοδειά μου, θὰ σοῦ πῶ ἴσως κάτι.

— Δὲν βαρύνεσαι! Σκέφτηκε ὁ Φασουλάκης, θὰ μοῦ φτιασῆ ἄλλο!

Καὶ τοῦ τόδωσε.

— Ἐγὼ, πὲς γιὰ ρίζες, γιὰ σπόρους, εἶμαι ἄσος! Ὁ καλύτερος νοικοκύρης. Σκάβω στοές, δουλεύω σὰ σκυλί, λουλούδια σκοτίστηκα. Ἄν θές σίγουρα νὰ μάθης, νὰ πᾶς σὲ κανένα πουλί. Αὐτὰ δὲν κάνουν ἄλλο παρὰ νὰ χάψουν μυῖγες καὶ νὰ μαθαίνουνε κουτσομπολιές. Νά!

\*\*\*

Ὁ κακομοῖρης ὁ Φασουλάκης ἄρχισε ν' ἀπελπίζεται σὰν βγήκε ἀπ' τὸ ὑπόγειο... Ἐύρηκε τόσο ἄσχημο τὸν ἑαυτὸ του χωρὶς φόρεμα καὶ τάσια.

— Εὐτυχῶς ἔχω ἀκόμη τὸ ὠραῖο μου καπέλο με τὰ κουδουνάκια. Σκέφθηκε. Γιὰ νὰ πάρη κουράγιο, κούνησε τὸ κεφάλι του καὶ ντίνι, ντίνι, ντίνι, τὰ κουδουνάκια χαρούμενα κουδούνισαν. Στὸν κρότο, μιὰ κάργα ἦρθε τρέχοντας.

— Ἀ! Καλέ! Φώναξε. Ἀ! τί ἀστεῖο! Καλὲ θὰ πεθάνω στὰ γέλια! Τὶ εἶν' αὐτὸ καλέ! Ἀ! ἄ! Καὶ δόστου, γελοῦσε.

— Τὶ ἔπαθες κυρά μου; τῆς εἶπε θυμωμένα ὁ Φασουλάκης. Ἄν εἶμαι σ' αὐτὰ τὰ χάλια, εἶναι γιατί με γδύσανε γιὰ νὰ μοῦ ποῦνε ποῦ εἶναι τὸ φεγγαρολούλουδο. Καὶ νὰ μοῦ τὸ λέγανε τοῦλάχιστο!

— Μπά! Ἀ! Ἐτσι! Γιὰ νὰ δῶ τὸ καπέλοσου! Ὁραῖο εἶναι! Καὶ τὰ κουδουνάκια. Ἀκου. Δῶσέ μου το καὶ θὰ σοῦ πῶ.

— Τὸ καπέλο μου! Ἀ! Ὅχι! Δὲν στὸ δεῖνω!

— Καὶ γὼ δὲν σοῦ λέω τίποτε. Χαρὰ στὸ παλιοκάπελο! Καλὲ χάρι σοῦ κάνω.

Τὶ νὰ τὸ κάνω τὸ καπέλο, ἂν φύγη ὁ μικρὸς ἀφέντης; σκέφθηκε ὁ Φασουλάκης καὶ εἶπε:

— Καλά! Πᾶρτο!

Ἄλλο ποῦ δὲν ἤθελε ἡ Κάργα. Τ' ἀρπαξε καὶ δρόμο.

— Ἄν περιμένης νὰ σοῦ πῶ, περιμένε, καλὸ σοῦ κάνει!

Φασουλάκη Φασουλάκη εἶσαι ἓνα κοροϊδάκι.

— Ἀλλοίμονο! Εἶπ' ὁ Φασουλάκης σὰν ἔμεινε μοναχός. Κι' ἂν εἶχαν δάκρυα οἱ Φασουλάδες, σίγουρα θάκλαιγε. Τὶ θὰ κάνω τώρα; Ἄν κάποιος ξέρει κάτι τι, δὲν ἔχω πιά τίποτε νὰ τοῦ δόσω. Δὲν εἶμαι παρὰ ἓνας ὀλοστρόγγυλος Φασουλάης ἀπὸ ἄσπρη φόδρα, γεμάτος ροκανίδια. Τότε, γιὰ πρώτη φορὰ πρόσεξε ἓνα χελιδονάκι ποῦ ἔκλαιγε δίπλα του, καὶ με συμπόνια τὸ ρώτησε τί ἔχει.

— Σκότωσαν τὸ ταῖρι μου κι' εἶμαι μονάχο στὴ φωλιά, με τὰ μικρά μου ποῦ κρυώνουν. Πρέπει νὰ τοὺς πᾶω φαί καὶ δὲν προφταίνω νὰ κουβαλήσω καὶ κλαδάκια.

Ὁ Φασουλάκης, ξέχασε ὅλα τότε.

— Ἀκου νὰ σοῦ πῶ, τοῦ εἶπε. Εἶμαι γεμάτος ροκανίδια. Ἄδειασέ με καὶ πῆγαινε τα στὰ παιδιὰ σου.

Τὸ χελιδονάκι στὴν ἀρχὴ δὲν ἤθελε, μὰ ἐπέμεινε τόσο, ποῦ τὸν ἄδειασε.

— Εὐχαριστῶ! τοῦ φώναξε γεμάτο χαρὰ. Μ' ἔσωσες ἐμένα καὶ τὰ παιδιὰ μου. Τὶ μπορῶ νὰ κάνω γιὰ σένα;

— Δυστυχῶς τίποτε! Ὁ μικρὸς Ἀφέντης θὰ φύγη, χωρὶς νὰ παίξῃ με μένα. Εἶμαι πολὺ κουτός, καὶ δὲν μόρεσα νὰ τὸ βρῶ πουθενὰ τὸ φεγγαρολούλουδο.

— Τί; τί; Ποῖδ εἶπες; Φώναξε τὸ χελιδονάκι. Μὰ δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶμα! Δὲν ὑπάρχει φεγγαρολούλουδο! Τρέχα νὰ πῆς ὅτι δὲν ὑπάρχει. Ὅτι σὲ γέλασαν.

— Καὶ νὰ ἤθελα, τώρα δὲν μπορῶ πιά. Εἶμαι μιὰ φόδρα ἄδεια, πῶς νὰ περπατήσω; Ὁ μικρὸς Ἀφέντης θὰ φύγη με τὸν Ἄγγελο, καὶ γὼ δὲν θὰ τὸν δῶ.

\*\*\*

Τότε πέρασα ἐγὼ ἐκεῖθε. Ἐγὼ ὁ Φομπλάς. Μυρίστηκα πρᾶμα τοῦ σπιτιοῦ καὶ βρέθηκα με δυὸ πῆδους δίπλα του. Μοῦ διηγήθηκε τίς περιπέτειές του. Κι' ἐγὼ

τὸν σήκωσα μαλακὰ στὰ δόντια μου, ὡς τὴν κάμαρα ποῦ ἀκόμα ὁ ἄγγελος περιμένε.

— Μπορεῖς νὰ τὸν πάρης τὸν μικρὸ Ἀφέντη ἂν θέλῃς. Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ τὸ φεγγαρολούλουδο. Πουθενά.

Τοῦ εἶπε σὰν μπήκαμε:

— Δὲν μ' ἄφηναν ἐμένα! Μουρμούρισε τὸ τουφεκάκι. Δὲν ὑπάρχει ἓνας ἄνθρωπος νὰ μοῦ δώσῃ τὸ φελό μου;

Μὰ ὁ ὠραῖος ἄγγελος, δὲν ἔδωσε προσοχὴ σὲ τίποτε.

— Δὲν πειράζει μικρὲ μου Φασουλάκη, ποῦ δὲν ἤρρες τὸ φεγγαρολούλουδο. Θὰ στὸν ἀφήσω τὸ μικρὸ σου Ἀφέντη. Ἐγὼ ἔχω κάτι ἀκόμα πὶδ ὄμορφο νὰ πᾶω στὸ δικό μου Κύριο ἀπ' τὴν ψυχὴ ἐνὸς μικροῦ παιδιοῦ, ἡ κι' ἀπ' τὸ μαγικὸ λουλούδι ἀκόμα. Ἐχω μιὰ ἀγνή θυσία.

Εἶπε, κι' ἄνοιξε τίς φωτεινὲς φτερουγές του, καὶ χάθηκε.

— Χμ! Μούγκρισε ὁ Ντίκ. Κι' ὕστερα;

— Δὲν ἔχει ὕστερα, τὰ εἶπα ὅλα.

Μὰ κείνη τὴ στιγμὴ, ἔλυναν τὸν Ντίκ καὶ κείνος στὴν τρελλὴ χαρὰ του, ἀναποδογύρισε τὸ μικροῦλη τὸν Φομπλάς.

— Μωρὲ τρόπος; Σκέφθηκε... Ἄν τοῦ ξαναπῶ τίποτε αὐτουνοῦ! Μὰ στὸ κάτω κάτω, τί περιμένεις ἀπὸ ἓνα σκύλο ποῦ τὸν λένε Ντίκ;

Ε. Κ.

### Ἐνας ἄνθρωπος στὴ θάλασσα

Ἡ σκηνὴ εἰς τὸ πλοῖο ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ὠκεανοῦ:

— Κύριε πλοίαρχε, ἓνας ἄνθρωπος εἰς τὴ θάλασσα!

— Τί εἶναι ναύτης;

— Ὅχι, κύριε πλοίαρχε, ἓνας ἐπιβάτης!

— Ἐπλήρωσε τὴ θέσι του;







## Τὰ ωαινίδια τῆς Λιλῆς

Τὸ ἄλλο ἀπόγευμα ἡ νταντὰ τῆς Λιλῆς τῆς λέει :

— Σήμερα θὰ περάσουμε νὰ πάρομε τοὺς φίλους σου, τὴν Ἀννούλα καὶ τὸν Πετράκη, καὶ θὰ κατεβούμε στὸ Φάληρο.

— Τί χαρά! φωνάζει ἡ Λιλῆ, θὰ πάρω μαζί τὸ καραβάκι μου γιὰ νὰ τὸ ρίξω στὴ θάλασσα.

Ἔτσι κι ἔγεινε, καὶ μιὰ ὥρα ἀργότερα ἡ νταντὰ καὶ τὰ τρία παιδάκια, κατέβαιναν μετὸ τράμ, στὸ Παλιὸ Φάληρο.

Ἡ Λιλῆ κρατοῦσε στὴν ἀγκαλιά της τὸ ὄμορφο καραβάκι της μετὰ τὰ κάτασπρα πανιά του, ἡ Ἀννούλα μιὰ μικροῦλα βενζινάκατο ποὺ κουρδίζοταν κι ἔτρεχε ἐπάνω στὸ νερό, κι ὁ Πετράκης, ἓνα μικρὸ ὀλόσταχτο ἀντιτορπλικό.

— Γλέντι ποὺ θὰ κάνουμε σήμερα, παιδιά, ἔλεγε ἡ Λιλῆ. Νὰ δοῦμε, βάζω στοίχημα πὼς τὸ καραβάκι μου θὰ βάλῃ κάτω τίς μηχανές σας.

— Δὲν τὸ πιστεύω, φώναξε ὁ Πετράκης, τὸ ἀντιτορπλικό μου τρέχει σὰν σωστὸ πολεμικὸ καράβι.

— Αὐτὸ ποὺ σᾶς λέω, ἐπανέλαβε ἡ Λιλῆ, γιὰτὶ διαφορετικά, ἀλλοίμονο του στὸ καραβάκι μου, δὲν θὰ τ' ἀφήσω κατάρτι γερό.

Τὸ καραβάκι ἀκούοντας αὐτὰ τὰ λόγια τέντωνε τὰ πανάκια του.

— Ἄ ἔτσι εἶσαι σκέφθηκε, τώρα νὰ δῆς τί θὰ σοῦ φτιάξω.

Σὲ λίγο ἡ Λιλῆ μετὰ τοὺς φίλους της βρισκόταν στὴν ἀκρογυαλιὰ τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, κι ἐνῶ ἡ νταντὰ μετὰ τὸ πλέξιμο της εἶχε καθήσει σ' ἓνα βραχάκι καὶ παρακολουθοῦσε ἀπὸ μακρὰ τὰ παιδιά, ἡ Λιλῆ, ἡ Ἀννούλα κι ὁ Πετράκης τρέξανε κοντὰ στὴ θάλασσα γιὰ νὰ ρίξουν μέσα τὰ καράβια τους.

Ἡ Ἀννούλα κι ὁ Πετράκης σὰν καλὰ καὶ φρόνιμα παιδάκια ποὺ ἦσαν ἀκούμπησαν μετὰ προσοχὴ ὁ ἓνας τὴν βενζινάκατο κι ὁ ἄλλος τὸ ἀντιτορπλικό του ἐπάνω στὸ νερό

καὶ κρατῶντας τα μ' ἓνα σπάγγο τὰ ἔβλεπαν νὰ κυλοῦνε σιγά-σιγά ἐπάνω στὰ κύματα.

Ἡ Λιλῆ ὁμως ἀνυπόμονη καὶ ἀτσαληκαθῶς ἦταν βλέποντας πὼς τὸ καραβάκι της ἔμενε πιὸ πίσω ἀπὸ τὰ ἄλλα, γιὰτὶ τὸ ἀεράκι ποὺ φύσαγε δὲν ἐφουσκωνε ἀρκετὰ τὰ πα-



νιά του, ἄρχισε νὰ τὸ τραβᾷ ἀπότομα, καὶ φουρκισμένη νὰ θυμῶνῃ μαζί του.

— Στάσου, στάσου, σκεπτότανε τὸ καραβάκι, ἄς δυναμώσῃ λίγο τὸ ἀγέρι καὶ σοῦ δείχνω ἐγώ.

Δὲν πρόφθασε καλὰ, καλὰ νὰ τελειώσῃ

τὴ σκέψι του κι ἓνας ἄνεμος δυνατὸς σηκώνεται. Τὰ πανάκια τοῦ καραβιοῦ φουσκώνουν, φουσκώνουν, καὶ τὸ καλὸ μας τὸ καραβάκι, με ὑπερηφάνεια ἀρχίζει νὰ σχίζει τὰ κύματα.

Ὁ σπάγγος ξετλνγίεται ὅλος ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Λιλῆς

Ἡ Λιλῆ σκαλώνει σ' ἓνα βραχάκι, προσπαθεῖ νὰ τὸν κρατήσει, μὰ τὸ καράβι μας ποὺ ὠρκίσθηκε νὰ ἐκδικηθῆ βάζει ὅλη του τὴ δύναμι κι ὥσπου ἡ Λιλῆ νὰ καταλάβῃ τί τῆς γινότανε, τὰ χέρια της ξεγλυστράνε, ἔσφεύγουν ἀπ' τὸ βράχο καὶ μιὰ καὶ δυὸ ἡ φιλεναδοῦλα μας βρίσκεται μέσα στὴ θάλασσα.

Ἡ Ἀννούλα κι ὁ Πετράκης τρομαγμένοι τρέχουν νὰ βοηθήσουν τὴ φίλη τους, καὶ μετὰ πολλὰ κατορθώνουν νὰ τὴν τραβήξουνε ἔξω.

Ἡ Λιλῆ τώρα στάζει ὀλόκληρη σὰν κανένα ποτιστήρι. Πάει τὸ καινούριο της φόρεμα, πᾶνε τὰ λουστρίνια της παπουτσάκια, καὶ τὰ μαλλιά της κρέμονται μουσκεμένα γύρω ἀπὸ τὸ κατσουφιασμένο της προσωπάκι.

Ἡ νταντὰ τὴν μαλώνει καὶ χωρὶς πολλὰ πολλὰ ἀναγγέλλει πὼς πρέπει νὰ γυρίσουν ἀμέσως στὸ σπίτι.

Ἔτσι καὶ γίνεται, καὶ μόλις φθάνουν στὸ σπίτι τὴν βάζουν ἀμέσως στὸ κρεβάτι γιὰ νὰ συνέλθῃ ἀπὸ τὸ μούσκεμα ποῦπαθε.

## Παιδικὸ Πνεῦμα

Ὁ καθηγητής: Ποιὰ δόντια φυτρώνουν τελευταία;

Ὁ Γιαννάκης: Τὰ ψεύτικα, κύριε καθηγητά.

\*\*\*

Ἡ δασκάλισσα ἐξηγεῖ στὴν Ἐλενίτσα ποὺ εἶναι ἐννέα χρόνων τὸν μῦθο «Ὁ λύκος καὶ τὰρνί.

— Βλέπεις, Ἐλενίτσα, ἂν τὰρνάκι ἦταν φρόνιμο, ὁ λύκος δὲν θὰ τὸτρωγε.

— Ὅχι βέβαια, λέει ἡ Ἐλενίτσα, θὰ τὸ τρώγαμε ἐμεῖς.

\*\*\*

Δυὸ κοριτσάκια βρίσκονται στὴν ἐξοχὴ, καὶ βλέπουν δυὸ ἀγελάδες μιὰ μαύρη καὶ μιὰ ἄσπρη ποὺ βόσκουν στὸ χορτάρι.

— Βλέπεις λέει ἡ μιὰ κοπελλίτσα στὴ φίλη της, αὐτὲς τίς δυὸ ἀγελάδες;

— Τίς βλέπω, βέβαια, καὶ τί μαυτό;  
— Νά, ἡ ἄσπρη μᾶς δίνει γάλα, καὶ ἡ μαύρη καφέ!

\*\*\*

Ὁ πατέρας, ἡ μητέρα καὶ ὁ μικρὸς Μίμης μπαίνουν σ' ἓνα ζυθεστιατόριο.

— Γκαρσόν, δύο, μπύρες, φωνάζει ὁ πατέρας.

Καὶ ὁ μικρὸς Μίμης:

— Μπαμπά γιὰτὶ δὲ λὲς νὰ φέρουν κάτι καὶ τῆς μαμάς;

\*\*\*

Ἡ θεία: Κωστάκη, σοῦ ἀπαγορεύω νὰ σέρνεσαι ἔτσι χάμω!

Ὁ Κωστάκης: Μὰ θεία μου παίζουμε, καὶ ὑποτίθεται πὼς εἶμαι ἓνας ἐρυθρόδεσμος!

Ἡ θεία: Καὶ οἱ ἐρυθρόδεσμοι ἀκόμη ὑπακοῦν στὴ θεία τους.

Ὁ Κωστάκης: Ὑποτίθεται πὼς εἶμαι ἓνας ἐρυθρόδεσμος ποὺ δὲν ἔχει θεία...

\*\*\*

Ἡ μαμά: Ἄν μοῦ ὑποσχεθῆς Ἀμαλίτσα πὼς δὲν θὰ ξαναπῆς αὐτὴ τὴν κακὴ λέξι θὰ σοῦ δώσω μιὰ πάστα.

Ἡ Αμαλίτσα: Ἐφῶ μιὰ ἄλλη ποὺ ἀξίζει δυὸ πάστες, ὥστε ἂν θέλῃς ἐκείνην νὰ μὴν ξαναπῶ.

\*\*\*

Ἡ μαμά: Γιατὶ κλαῖς Ρηνοῦλα;

— Νὰ ὁ Γιῶργος φταίει.

— Τί σοῦκανε;

— Ἡθελα νὰ τὸν χτυπήσω, κι ἐκεῖνος ἔσκυψε, κι ἐγὼ χτύπησα τὸ χέρι μου στὸν τοῖχο.

\*\*\*

Οἱ γονεῖς τίς Ἀννούλας ἔχουν μερικοὺς προσκαλεσμένους στὸ πρόγευμα, κι ἐπειδὴ ἡ Ἀννούλα ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἔχει τὰ γενέθλια της τῆς ἐπιτρέπουν νὰ καθῆσῃ κι αὐτὴ στὸ τραπέζι.

Ἐξαφνὰ ἐνῶ ἡ μαμά της σεοβίρεται τὴν σαλάτα ἡ Ἀννούλα φωνάζει:

— Μαμά!

— Σιωπὴ, τῆς λέει ἡ μαμά της, τὰ μικρὰ κοριτσάκια δὲν μιλοῦν στὸ τραπέζι.

Ὅταν τὸ πρόγευμα τελείωσε ἡ μαμά ρωτᾷ τὴν Ἀννούλα.

— Τί ἤθελες νὰ μοῦ πῆς ὅταν μ' ἐφώναξες;

— Πολὺ ἀργὰ τώρα, μαμά μου, ἦταν μιὰ μύγα στὴ σαλάτα σου, καὶ τὴν ἔφαγες.







**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ Β'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ**

Λεγόμεθα λύσεις ἕως τὰς 10 Ὀκτωβρίου.

**75. Αἶνιγμα**

\* Ἄνθρωπος εἶμαι θηλυκός  
Μὰ ἂν μ' ἀλλάξῃς ἓνα γράμμα  
Καρπὸς θεὸς νὰ γενῶ γλυκός  
Ποῦ θὰ μὲ χάψῃς ἐν τῷ ἅμα.  
*Ξανθὸς Ἀθηναῖος*

**76. Ἀπρὸσδόκητον**

Πόσα μέτρα ἔχει τὸ χέρι σου;  
*Ὁρολογόπουλος*

**77. Ἀκροστοιχίς**

Τὰ ἀρχικά τῶν κάτωθι ζητου-  
μένων λέξεων ἀποτελοῦν βασι-  
λέα τῆς Φρυγίας:  
Νῆσος, ἄνθος, μέγα, ρήτωρ  
τῆς Γαλλίας, ὄργανον τοῦ σώ-  
ματος, Ἑλλην ποιητῆς.  
*Φασουλῆς*

**78 Ἐπιποσύμφωνον**

οω - αε  
*Βαρελάκι*

**79. Κρυπτογραφικὸν**

1234564278 = Ἀρχ. πόλ. Αἰγύπτου  
12348 = Φωτοβόλον  
64258 = Ἐπίθετον  
3452748 = Μῆν  
564 = ἱερόθεσις  
645 = Ἐπίρρημα  
36648 = Ζῶον  
2561 = Συναίσθημα  
*Ἀλκιμος*

**80. Φωνηεντόλιπον**

Μ - γντ - ρστ - σ - τ - π -  
- δξ - σ  
*Πονηρὴ Ἀλεπουδίτσα*

**81 Λεξιγριφῆς.**

Μία νότα ἂν ἐνώσης  
Μ' ἓνα ἐνδοξο χωριό  
Πάρευθὺς θὰ φανερώσης  
ἓνα ὄσπριο κοινό.  
*Ι. Κοκκινιάκης*

**82. Ἀναγραμματισμὸς**

Τὰ Ἑθνη ὅλα μ' ἔχουνε  
Ἄλλὰ διαφοροτρόπος  
Ἄν μ' ἀναγραμματίσετε  
Μὲ προσκυνᾶ πᾶς τόπος.  
*Ἑλληνικὸν Μέλον*

**83. Ψαροκόκαλο**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\* Ὁριζοντίως: Μούσα, Πιθνόν,  
Δημητριακὸς καρπὸς, Ποταμὸς  
Εὐρώπης, Βασιλεὺς Ρώμης.  
Κάθετως: Κράτος Βαλκανίων,  
Ἐνδυμα, Τροφή, Αὐτοκράτωρ  
Ρώμης, Ὀρυκτόν.  
*Θ. Γεωργιάδης*

**84. Φάκελλος**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

P

\* Ὁριζοντίως: Ὅρος Στερεᾶς  
Ἑλλάδος, Διοικητῆς.  
Κάθετως: Πτωχὸς, ἀρετὴ  
Διαγωνίως: Νησιὰ τοῦ Αἰγαί-  
ου  
*Ε. Καζαμπάκας*

**85. Ἰνδικὸς Γρίφος**

Σ 2 (ἀριθμητικὸ) Α 4 (ἔνομα  
κύριον) Κ 2 (σύνδεσμος) Χ 4 (ὀ-  
σιαστικὸν) Κ 3 (ῥήμα).

*Αἰκατέρ. Σβορώνου*

**86 Πυραμίς**

1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....

1 = Γράμμα  
2 = Χρονικὸν διάστημα  
3 = Γεωμετρικὸν σχῆμα  
4 = Νῆσος τοῦ Αἰγαίου  
5 = Ἀθηναῖος Στρατηγός

Κάθετος: Πόλις τῆς παλαιᾶς  
Ἑλλάδος.

*Δ. Ἀντανασιώτης*

**ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

\* Ἐλάβαμε λύσεις καὶ δελτία  
Διαγωνισμοῦ τοῦ 9ου φύλου  
ἀπὸ τοὺς: Αἰκατερίνη Σβορώ-  
νου, Βίκτωρα Μελά, Μαρίκα  
Σαράντη, Κωσταντῆ Ἀξελόν, Μ.  
Γρηγοριάδην, Ν. Ὁρολογόπου-  
πουλον, Γεράσιμον Διβισράτον,  
Γουίλλιαμ Πανᾶ, Λιλὴ Φάρου,  
Μῆτσα Γεωργαντᾶ, Βασίλειον  
Παυλίδην, Ἰωάννην Κοκκινιάην  
Κωνσταντίνον Ζαγγογιάννην,  
Διονύσιον Ἀντανασιώτην, Διο-  
νύσιον Καλλιμωκᾶν, Β. Μακρυ-  
κόσταν. Γεωργ. Δημητρακόπου-  
λον.

**\* Ἐγκρίσεις ψευδωνύμων**

Δικαίωμα ἐγκρίσεως ψευδωνύμου  
γιά ὅλον τὸν χρόνον δεχ. 10. Πλάι στό  
ψευδώνυμο γράφεται τὸ ψηφίον α  
ὅταν πρόκειται γι' ἀγόρα καὶ κ' ὅταν  
πρόκειται γιά κορίτσια.

\* Ἐγκρίνεται τὸ ψευδώνυμον  
Φασουλῆς (α).

**Παιδιά!**  
Παρακολουθεῖτε τακτικὰ τὴν συνέχεια τοῦ νέου μας ἀεροπορικοῦ  
μυθιστορήματος:  
**ΣΤΟΥΣ**  
**ΑΙΘΕΡΑΣ...**