

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ  
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ



N. ΔΙΚΟΝ.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ  
ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ :  
ὁδὸς Πατησίων, ἀριθμὸς 3, παρὰ τὸ  
τυπογραφεῖον τῆς «Κορίνθου»

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :** Ἡ Βασίλισσα Μαρῶ, (μετὰ εἰκόνας) μυθιστορία Α. Δουμά. (Συνέχεια). — Ὑπόθεσις Κωμωδίας, διήγημα Α. Karr, μετάφρ. Ἀγγέλου Βλάχου. (Συνέχεια) — Ἡ Λουομένη Χινοῦμισσα, μυθιστορία Λεῖλας Χινοῦμ. (Συνέχεια). — Ἡ Μονομαχία ὑπὸ Δίμ.

**ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ :**  
Ἐν Ἀθήναις : δρ. 5, ταῖς ἑκαταχίαις 6, τῶ ἐξωτερικῷ 10  
ΦΥΛΛΑ προηγουμένα λεπτά 20.  
Αἱ συνδρομαὶ ἀποστέλλονται ἀπ' εὐθείας εἰς Ἀθήνας  
διὰ γραμματοσκόπου καὶ χαρτονομισμάτων  
παντὸς ἔθνους.



Ὁμολογεῖσθε τοῦλάχιστον ὅτι ἡ εἰκὼν εἶνε θεατικωτάτη. [Σελίς 27].

### Ἡ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡῶ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

[Συνέχεια ἴδι προηγούμενον φύλλον].

— ὦ! τὸ εἰξευρον κάλλιστα ὅτι θὰ ἴθι, ἀνέκραξεν ὁ δούξ.  
— Ἐρρίκε, εἶπεν ἡ Μαργαρίτα, μετὰ ὠνῆς ἀποφασιστικῆς, λαμβάνουσα τὴν εἴρα τοῦ δούκῃ. Ἐρρίκε, τώρα θὰ ἴδῃς κρατῶ τὸν λόγον μου, καὶ ἂν δύναται εἰς νὰ βασισηθῇ εἰς ὅ,τι τῷ ὑπεσχέθην. Εἰσελθε εἰς τὸ τιμωνίόν μου.  
— Δέσποινα, ἄφες με ν' ἀνχωρήσω ἂν ἴναι ἔτι καιρός, διότι σκέφθητι ὅτι εἰς τὸ πρῶτον δεῖγμα τοῦ πρὸς σε ἔρωτός του ἔξερχομαι τοῦ τιμωνίου καὶ τότε συμφορὰ εἰς αὐτόν! . . .

— Εἶσαι τρελλός! Εἰσελθε, εἰσελθε σοὶ λέγω· ἐγὼ ἐγγυῶμαι.  
Καὶ ὤθησε τὸν δούκα εἰς τὸ τιμώνιον.  
Ἦτο καιρός. Μόλις ἐκλείσθη ἡ θύρα ὀπισθεν τοῦ πρίγκηπος, καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Ναβάρρας, μετὰ δύο ἀκολουθῶν φερόντων δύο κηροπήγια μετὰ οκτῶ λαμπάδων ἐκ κεντρῶν κηροῦ, ἐφάνη μειδιῶν ἐπὶ τοῦ οὐδοῦ τοῦ κοιτώνος.  
Ἡ Μαργαρίτα ἐκρυψε τὴν ταρχήν της ποιήσασα αὐτῷ βαθεῖαν ὑπόκλισιν.  
— Δὲν κτεκαλίθητε ἀκόμη, δέσποινα; ἠρώτησεν ὁ Βεκνρός, τὸ ἦθος ἔχων εἰλικρινῆς καὶ φαιδρόν. Μὴ κητὰ τύχην μὲ περιεμένετε;

— Οὐχί, δέσποτα, ἀπήντησεν ἡ Μαργαρίτα, διότι χθὲς ἀκόμη μοὶ εἶπατε, ὅτι δὲν ἄγνοεῖτε ὅτι οἱ γάμοι ἡμῶν ἦσαν πολιτικὴ συμμαχία καὶ ὅτι οὐδέποτε θὰ μ' ἐξεβιάζετε.  
— Ἀριστα! ἀλλὰ τοῦτο δὲν εἶναι λόγος ὅπως μὴ συνδιαλεχθῶμεν ὀλίγον. Γιλόνη, κλείσε τὴν θύραν καὶ ἄφες μας μόνους.  
Ἡ Μαργαρίτα, ἥτις ἐκάθητο, ἠγέρθη καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα, ὥστε ἤθελε νὰ διατάξῃ τοὺς ἀκολουθοῦς ὅπως μείνωσιν.  
— Εἶναι ἀνάγκη νὰ κραξῶ τὰς θαλαμηπόλους σας; Ὅθὰ τὸ πράξω, ἂν τὸ θέλετε, καίτοι ὁμολογῶ ὅτι δι' ὅσα ἔχω νὰ εἶπω, ἐπεθύμουν νὰ ἤμεθα μόνου.





— 'Α! ἄ! εἶπεν ὁ βασιλεὺς, οὕτως τὰ βλέμματα, ἀφηρημένα πρὸς στιγμήν, προσηλώθησαν μετὰ ἐταστικῆς περιεργείας ἐπὶ τοῦ γαμβροῦ του. 'Α! σηκώσεσαι πολὺ πρῶτ', Ἑρρικάκι μου, διὰ νεύματον!

— Ναί, βασιλεῦ, ἀπήντησεν ὁ Βεαρνός. Ἦθελα νὰ μάθω παρὰ τοῦ ναυάρχου, ὅστις τὰ εἰξεύρει ὅλα, ἂν τινες τῶν εὐπατριδῶν μου, οὓς περιμένω ἔτι, εἶναι ἤδη καθ' ὁδόν.

— Εὐπατρίδας ἔτι! Εἶχες ὀκτακοσίους τὴν ἡμέραν τῶν γάμων σου, καθ' ἑκάστην δὲ ἔρχονται νέοι. Τί! μὴ θέλῃς νὰ μᾶς καταλάβῃς; εἶπεν Κάρολος ὁ Θ' γελῶν.

Ὁ δούξ τῆς Γκιζης συνέσπασε τὰς ὄφρυς.

— Βασιλεῦ, ἐπανελάθεν ὁ Βεαρνός, μελετᾶται ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν Φλανδρῶν, καὶ θέλω νὰ συνενώσω περὶ ἐμὲ πάντας τοὺς ἐκ τῆς χώρας μου καὶ τῶν περιχώρων ὅσους κρίνω ὅτι δύνανται νὰ ἦναι ὠφέλιμοι εἰς τὴν Ὑμετέραν Μεγαλειότητα.

Ὁ δούξ, ἐνθυμηθεὶς ὅτι ὁ Βεαρνός εἶχε λαλήσει εἰς τὴν Μαργαρίταν περὶ τινος σχεδίου του, ἤρξατο ἀκροώμενος μετὰ μειζονος προσοχῆς.

— Καλά, καλά! ἀπήντησεν ὁ βασιλεὺς γελῶν πονήρως, ὅσα περισσότεροι εἶναι τόσῳ περισσότερον θὰ εὐχαριστηθῶμεν. Φέρε, φέρε, Ἑρρίκε. Ἀλλά, πόσοι εἶναι οἱ εὐπατριδαὶ οὗτοι; Ἐλπίζω ὅτι θὰ ἦναι ἀνδρεῖοι. Αἶ;

— Ἄγνοῶ, βασιλεῦ, ἂν οἱ εὐπατριδαὶ μου θὰ κατορθώσωσι νὰ ἐξισωθῶσι ποτε πρὸς τοὺς τῆς Ὑμετέρας Μεγαλειότητος, πρὸς τοὺς τοῦ δουκὸς τοῦ Ἀνζιού, ἢ πρὸς τοὺς τοῦ δουκὸς τῆς Γκιζης. Τοὺς γνωρίζω ὅμως καλῶς καὶ εἶμαι πεπεισμένος ὅτι θὰ πράξωσι τὸ καλλίτερον.

— Καὶ περιμένεις πολλοὺς;

— Δέκα ἢ δώδεκα ἔτι.

— Καὶ ὀνομάζονται;

— Βασιλεῦ, ἐλησημόνησα τὰ ὀνόματά των, καὶ πλὴν ἑνός, τὸν ὁποῖον μοὶ συνέστησεν ἰδιαίτερος ὁ Τελιγνῦ ὡς ἐντελέστατον εὐπατρίδην καὶ ὅστις ὀνομάζεται Δελαμόλ, δὲν δύναμαι νὰ εἰπῶ...

— Δελαμόλ! Δὲν εἶναι εἰς Λεράκ Δελαμόλ, εἶπεν ὁ βασιλεὺς, κάτοχος ὢν ἐντελῶς τῆς γενεαλογικῆς ἐπιστήμης, εἰς Προβηγιανός;

— Ἀκριβῶς, Μεγαλειότατε. Ὡς βλέπετε στρατολογῶ μέχρι Προβηγιίας.

— Καὶ ἐγώ, εἶπεν ὁ δούξ τῆς Γκιζης, μετὰ σαρκαστικοῦ μειδιάματος, προχωρῶ πλέον μακρὰν ἔτι ἢ ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ βασιλεὺς τῆς Ναβάρρας, διότι φθάνω μέχρι τοῦ Πεδεμοντίου ζητῶν πάντας τοὺς πιστοὺς καθολικοὺς, οὓς δύναμαι νὰ εὕρω.

— Καθολικοὺς ἢ Οὐγονόττους, διέκλιψεν ὁ βασιλεὺς ὀλίγον μὲ ἐνδιαφέρει, ἀρκεῖ νὰ ἦναι ἀνδρεῖοι.

Ὁ βασιλεὺς, ὅπως εἶπη τὰς λέξεις ταύτας, αἰτίνας παρίστανον ἐν τῷ πνεύματι του συγχεομένους Οὐγονόττους καὶ Καθολικοὺς, εἶχε λάθει ὕφος τόσῳ ἀδιάφορον, ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ δούξ τῆς Γκιζης ἐξεπλάγη.

— Ἡ Ὑμετέρα Μεγαλειότης ἀσχολεῖται περὶ τῶν Φλαμανδῶν μας; εἶπεν ὁ

ναυάρχος, εἰς ὃν ὁ βασιλεὺς ἀπὸ τινῶν ἡμερῶν εἶχεν ἐπιτρέψει νὰ εἰσέρχεται παρ' αὐτῷ χωρὶς ν' ἀναγγέλλεται, καὶ ὅστις εἰσπερχόμενος εἶχεν ἀκούσει τὰς τελευταίας λέξεις τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος.

— 'Α! ἰδοὺ ὁ πατήρ μου ὁ ναυάρχος, ἀνέκραξεν Κάρολος ὁ Θ' ἐναγκαλιζόμενος αὐτόν. Λαλοῦσι περὶ πολέμου, περὶ εὐπατριδῶν, περὶ ἀνδρείων, καὶ φθάνεις ἐγκαίρως. Ὁπου ὁ μαγνήτης, ἐκεῖ στρέφεται ὁ σίδηρος. Ὁ γαμβρός μου τῆς Ναβάρρας καὶ ὁ ἐξάδελφός μου τῆς Γκιζης περιμένουσιν ἐπικουρίας διὰ τὸν στρατόν σου. Περὶ τούτου δὲ ἐπρόκειτο.

— Καὶ αἱ ἐπικουρίαὶ αὐταὶ φθάνουσιν, εἶπεν ὁ ναυάρχος.

— Εἶχετε εἰδήσεις; ἠρώτησεν ὁ Βεαρνός.

— Ναί, τέκνον μου, καὶ ἰδίως παρὰ τοῦ Δελαμόλ, ὅστις εἶχε φθάσει χθὲς εἰς Ὀρλεάνην, καὶ ἦναι ἐδῶ αὐριονῆ μεθαύριον.

— Διᾶβωλε! ὁ κύριος ναυάρχος εἶναι λοιπὸν νεκρομάντις καὶ γνωρίζει πᾶν ὅ,τι γίνεται εἰς τριάκοντα ἢ καὶ τεσσαράκοντα λευγῶν ἀπόστασιν. Καὶ ἐγὼ ἐπεθύμουν νὰ γνωρίζω μετὰ τῆς αὐτῆς βεβαιότητος πᾶν ὅ,τι συμβαίνει, ἢ πᾶν ὅ,τι συνέβη πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Ὀρλεάνης.

Ὁ Κολιγνῦ ἔμεινεν ἀπαθὴς εἰς τὸ διλητηριῶδες τοῦτο βέλος τοῦ Γκιζης, ὅστις προφητικῶς ὑπηνίσσετο τὸν θάνατον τοῦ Φραγκίσκου τῆς Γκιζης, πατρός του, δολοφονηθέντος ὑπὸ τὰ τείχη τῆς Ὀρλεάνης, ὑπὸ τοῦ Πολτρώ-δὲ-Μεραϊ, ἐκτελέσαντος, καθ' ἃ ἐρέθη, τὸ ἐγκλημα τῆ προτροπῆ τοῦ ναυάρχου.

— Κύριε, εἶπεν οὗτος λίαν ψυχρῶς, εἶμαι νεκρομάντις πάντοτε ὁσάκις πρόκειται νὰ μάθω θετικῶς πᾶν ὅ,τι ἐνδιαφέρει ἐμὲ ἢ τὸν βασιλέα. Ὁ ταχυδρόμος μου ἔφθασε πρὸ μιᾶς ὥρας ἐξ Ὀρλεάνης, καὶ χάρις εἰς τὰς ταχυδρομικὰς ἀμάξας διήνυσσε τριάκοντα δύο λεύγας ἐντὸς τῆς ἡμέρας. Ὁ κύριος Δελαμόλ ὅστις ἰππεύει τὸν ἵππον του μόλις διανύει δέκα λεύγας τὴν ἡμέραν, καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ φθάσῃ τὴν 24 Ἰδοῦ ὅλη ἡ μαγεῖα.

— Εὐγε, πάτερ μου! Ἀξιόλογα ἀπήντησες, εἶπε Κάρολος ὁ Θ'. Ἀπόδειξον εἰς τοὺς νέους τούτους ὅτι ἡ σύνεσις μετὰ τῆς ἡλικίας ἐλεύκανον τὴν γενειάδα καὶ τὴν κόμην σου. Ὡς ἐκ τούτου, ἄς τοὺς στείλωμεν νὰ ὀμιλήσωσι διὰ τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς ἔρωτάς των, καὶ ἄς μείνωμεν ἡμεῖς νὰ ὀμιλήσωμεν διὰ τοὺς πολέμους μας. Οἱ καλοὶ σύμβουλοι, πάτερ μου, κἀμμουν τοὺς καλοὺς βασιλεῖς. Πηγαίνετε, κύριοι, ἔχω νὰ ὀμιλήσω μετὰ τοῦ ναυάρχου.

Οἱ δύο νέοι ἐξῆλθον, πρῶτος ὁ βασιλεὺς τῆς Ναβάρρας καὶ εἶτα ὁ δούξ τῆς Γκιζης. Μόλις ὅμως ἐξῆλθον τῆς θύρας, ἕκαστος ἄλλην ἐτράπη ὁδόν, ἀφοῦ ἀντεχειρητίσθησαν ψυχρότατα.

Ὁ Κολιγνῦ ἠκολούθησεν αὐτοὺς διὰ τοῦ βλέμματός μετὰ τινος ἀνησυχίας, διότι, ὁσάκις ἔβλεπεν ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ δύο ἐκεῖνα μίση, ἐφοβεῖτο ἔκρηξιν τινα. Κάρολος ὁ Θ' ἐνόησε τοὺς διαλογισμοὺς τοῦ ναυάρχου, ὅθεν πλησιάζας εἰς αὐτόν καὶ στηριχθεὶς ἐπὶ τοῦ βραχίονός του εἶπε:

— Ἔσο ἡσυχος, πάτερ μου, εἶμαι ἐδῶ ὅπως τηρῶ ἕκαστον εἰς τὴν ὑπακοὴν καὶ τὸ σέβας. Εἶμαι πράγματι βασιλεὺς, ἀφοῦ ἡ μήτηρ μου ἔπαυσεν οὕσα βασίλισσα. Καὶ ἔπαυσεν οὕσα βασίλισσα ἀπὸ τῆς στιγμῆς καθ' ἣν ὁ Καλιγνῦ εἶναι πατήρ μου.

— Ὡ βασιλεῦ! εἶπεν ὁ ναυάρχος, ἡ βασίλισσα Αἰκατερίνα...

— Εἶναι μία ραδιούργος. Μετ' αὐτῆς δὲν εἶναι δυνατόν νὰ εἰρηνεύσῃ τις. Οἱ περὶ αὐτὴν Ἴταλοι καθολικοὶ εἶναι ματιώδεις, ἐν καὶ μόνον ἐννοοῦντες: γενικὸν ὄλεθρον. Ἐγὼ ἀπεναντίας, οὐ μόνον θέλω νὰ εἰρηνεύσω, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνισχύσω τοὺς ἀλλοθρήσκους. Οἱ ἄλλοι, πάτερ μου, εἶναι πολὺ παράλυτοι καὶ μὲ σκηνδαλίζουσι διὰ τῶν ἐρώτων καὶ τῶν ἀσωτειῶν των. Θέλω νὰ σοῦ ὀμιλήσω εἰλικρινῶς, ἐξηκολούθησε Κάρολος ὁ Θ' διαχυτικώτερος καθιστάμενος, δυσπιστῶ πρὸς πάντας τοὺς περὶ ἐμὲ, πλὴν τῶν νέων μου φίλων! Ἡ φιλοδοξία τῶν Ταβανῶν μοὶ εἶναι ὑπόπτος. Ὁ Βιεθβιλ δὲν ἀγαπᾷ ἢ τὸν καλὸν οἶνον καὶ εἶναι ἱκανὸς νὰ προδώσῃ τὸν βασιλέα του ἀντι πίθου οἴνου Μονεμβασίας. Ὁ Μονμορανσὺ μεριμνᾷ μόνον περὶ κυνηγίου καὶ ἀπερνᾷ τὰς ὥρας του ἐν μέσῳ κυνῶν καὶ ἱεράκων. Ὁ κόμης τοῦ Ρέτς εἶναι Ἴσπανός. Οἱ Γκιζικεῖ εἶναι ἐκ Λορράίνης. Ὁ Θεὸς νὰ μὲ συγχωρήσῃ, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐν Γαλιλίᾳ ἄλλοι Γάλλοι, πλὴν ἐμοῦ, τοῦ γαμβροῦ μου τῆς Ναβάρρας καὶ σοῦ. Ἄλλ' ἐγὼ εἶμαι καθηλωμένος ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ δὲν δύναμαι νὰ διοικῶ τὰ στρατεύματα. Εἶναι καὶ πολὺ ἂν μὲ ἀφίνουσιν ἡσυχον νὰ κυνηγῶ ἐν ἀγίῳ Γερμανῶ καὶ Ραμπουλιέττη. Ὁ γαμβρός μου τῆς Ναβάρρας εἶναι πολὺ νέος καὶ μικρὰν ἔχει πείραν. Ἄλλως τε, νομίζω ὅτι ὀμοιάζει πρὸς τὸν πατέρα του Ἀντώνιον, τὸν ὁποῖον κατέστρεψαν αἱ γυναῖκες. Μόνος λοιπὸν ἀπομένεις, πάτερ μου, ὅστις εἶσαι ἀνδρεῖος ὡς ὁ Ἰούλιος Καῖσαρ καὶ συνετὸς ὡς ὁ Πλάτων. Ὡς ἐκ τούτου, ἀγνοῶ τῆ ἀληθείᾳ τί νὰ πράξω: νὰ σὲ κρατήσω ὡς σύμβουλον ἐνταῦθα, ἢ νὰ σὲ πέμψω ἐκεῖ κάτω ὡς στρατηγόν. Ἄν σὲ ἔχω σύμβουλον, τίς θὰ ἦναι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ στρατοῦ; ἂν ἦσαι ἀρχηγός, τίς θὰ ἦναι σύμβουλός μου;

— Βασιλεῦ, εἶπεν ὁ Κολιγνῦ, πρέπει πρῶτον νὰ νικήσωμεν. Αἱ συμβουλαὶ ἔρχονται κατόπιν.

— Αὕτη εἶναι ἡ γνώμη σου, πάτερ μου. Ἔστω, λοιπὸν, θὰ γείνη κατὰ τὴν γνώμην σου. Τὴν δευτέραν ἀναχωροῦμεν, ὡς μὲν διὰ τὰς Φλάνδρας, ἐγὼ δὲ διὰ τὸ Ἀρμποῦζ.

— Ἡ Ὑμετέρα Μεγαλειότης ἐγκαταλείπει τοὺς Παρισίους;

— Ναί, ἀπέκαμον ἐκ τοῦ θορύβου καὶ τῶν ἐρωτῶν τούτων. Ἐγὼ δὲ εἶμαι ἄνθρωπος τῆς ἐνεργείας, ἀλλὰ τῶν ῥεμβασμῶν. Δὲν ἐγεννήθη ὅπως γείνω βασιλεὺς ἀλλὰ ποιητής. Σὺ θὰ καταρτίσῃς εἶδος τὸ συμβουλίου, ὅπερ θὰ κυβερνᾷ ἐνόσω μένει εἰς τὸν πόλεμον. Ἀρκεῖ δὲ ἡ μήτηρ μου νὰ μὴ ἀναμιγνύεται, καὶ πάντα θὰ βαδίσει καλῶς. Ἐγὼ ἐμήνυσα ἤδη εἰς τὸ







