



ΝΟΥΜΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ Ε΄

ΑΘΗΝΑ, Κυριακή 21 του Γενάρη 1907

ΓΡΑΦΕΙΑ: Δρόμος Οικονόμου αριθ. 4 | ΑΡΙΘ. 231

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΨΥΧΑΡΗΣ. Η άρρωστη δουλα (συνέχεια).
- Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ. Βερναρδάκης.
- ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ. Άλήθειες και ψέματα. — Ψεύτρα αγάπη.
- ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣ. Το γυναικί της Σπυριδούλας.
- Δ. ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ. «Προς Θεσσαλονικείς επιστολή».
- ΝΙΚΟΣ ΒΕΗΣ. Νέα βιβλία — Έλευσις Φίλιου.
- ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ν. Χαντζόπουλος, Λόεγγριν.
- ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ — Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ — Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ — ΦΟΝΟΠАЗΑΡΟ — ΒΑΡΒΑΡΟΠАЗΑΡΟ — ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Θα δείχνω πως ξεχωρίζουμε από τους αμελέτητους διχτογράφους κι από τους σατυρογράφους τους ελαφροσυνείδητους των εφημερίδων, ανάμεσα σε άλλα, και τούτο ο φόρος της τιμής προς το έργο ανθρώπων που πραγματικά δουλέψανε για κάτι, όσο κι αν είναι το έργο τούτο πολέμιο του δικού μας και ασυμβίβαστο προς τα ιδανικά μας. Ο Βερναρδάκης πέθανε μακριά από την Αθήνα, γέρος πιά και κουρασμένος, μοναχικός, εξόριστος, άπονημένος στο νησί του απογοητευμένος, ο άνθρωπος που τίποτα δεν είχε να τον γοητέψη όσο ζούσε· φαρμακωμένος, ο άνθρωπος που κάθε άλλο μπορείς να τον πής παρά πως γλυκά μιλούσε για τα έργα, δε λέω των έθρονών του και των αδιάφορων, μα και των οπαδών του και των φίλων του ακόμα. Όπως κι αν έζησε, ήταν ένας άνθρωπος· χαρχητήρα έδειχνε ο λόγος του, και σοφία ή γνώμη του. Και δεν είναι ο θάνατός του τώρα που μας φέρνει να δηλώσουμε το σεβας μας.

Πολλές φορές όσο ζούσε, μας ήθε τόνωμα του με τιμή στην άκρη του κοντυλιού μας, και δε φοβηθήκαμε τιμητικά να το σημειώσουμε. Δυό από τους κορυφαίους μέσα στον αγώνα μας, ο Πάλλης κι ο Έφραλιώτης, νομίζω πως τού απέριωσαν έργα τους, σά να είτανε μαθητάδες του. Και βέβαια, τί παραξένο, μα και μαζί τί σημαντικό, και τί χαρχηριστικό για τον αγώνα μας! Ο Βερναρδάκης, ένας από τα καυχήματα της καθαρεύουσας, πύργος της δασκαλικής σοφίας από τους ψηλότερους, είναι μαζί κ' ένας από τους επίσημους διαλαληταδες της αλήθειας της δημοτικής μας γλώσσας, σαν τό Ροΐδη και σαν τό Ζαμπέλιο και σαν τό Χατζιδάκι και σαν άλλους ακόμα· με την καθαρεύουσα του διαμαρτυρήθηκε για την αγνότητα της συκοφαντημένης, και υποστήριξε τα παραγνωρισμένα της δικαιώματα.

Πολλές φορές, σε χρόνια περασμένα, μου έτυχε σε άρθρα μου να θεμελιώσω την ιδέα μου άπάνου σε λόγια εκείνου. Ο ίδιος ο Ψυχάρης, γράφοντας τό

«Ταξίδι» του λογικότατο θά είταν, να στοχάζεται τό συγγραφέα του «Έλεγχου ψευδαττικισμού» ως ένα από τους μ' άλλωμενους υποστηρικτές του. Όμως άλλο ή λογική, και άλλος ο κόσμος. Ο Βερναρδάκης αντίστάθηκε και του Ψυχάρη. Το έρώμας, και στο θνητό που φαντάζει σαν άρνάκι, και στους Βερναρδάκηδες, είναι κάτι πολύ περισσότερο σύνθετο, και πολύ λιγώτερο εύκολοπροσδιόριστο παρ' ότο μπορεί να υποθετουν οι Όραται του Σαίξπηρ με τις φιλοσοφίες τους.

Και στον καιρό μας τούτο που ή ψυχολογική επιστήμη κατάντησε μέσα στα βαθιά του ένός, του ίδιου του ανθρώπου να βρίσκη δυό κέντρα ψυχικής ενέργειας, όπως διόλου διαφορετικά και ανεξάρτητα σχεδόν τό ένα από τό άλλο, τό ένα που προβάλλει στο φώς και είν' εύκολοχάρχχο, τό άλλο που χάνεται στα σκότη και δύσκολα ξεδιπλώνεται, γεννημένο από λογής όρμές, πρέπει κανείς να είναι προσημνηκός άφέλειας παιδι και πλάσμα μυθικής άδιαβασίας για νάπορη με τά παραξένα τούτα, ή για να γυρεύη (σε άλλο κύκλο ιδεών) τά άπλά και τά στρογγυλά στον κόσμο τον πολυπρόσωπο και στο δίψυχο τον άνθρωπο, και πολύ περισσότερο στον κόσμο του ιδανικού, στην τέχνη, στην ποίηση, στις ενέργειες δηλαδή που ζούνε και τρέφονται κατ' έξοχήν από τά λεπτότερα και τά βαθύτερα και τά σκοτεινότερα προβλήματα της ζωής.

Ο Βερναρδάκης είχε μέσα του κάτι τι μεφιστοφελικό. Τίποτε δεν τον ανάπαυε, και σε τίποτε από τά δικά μας δεν έδειχνε διάθεση να αναγνωρίση κάποιον άξια. Και καθώς τά δικά μας τά πράγματα δεν είναι για να θρέψουν τις ελπίδες και για να δικαιώσουν τις παρηγορίες, και καθώς ή παιδεία του Βερναρδάκη έλαμπε ξεχωριστή και άκέρια μέσα στους κάθε λογής μισούς άναμεσό μας και πασαλειμένους, ο νους του Βερναρδάκη, που τά κύρια συστατικά του είτανε ή άρνηση και ο πόλεμος, δείχνονταν κάτι παραπάνου από ό,τι πραγματικά είτανε· κ' ένω από τή μια μεριά έγεννούσε θυμούς και μίσση εναντίον του, από την άλλη τή μεριά βχρής τυπώνονταν, σά μια βαθειά δυσκολόσβυστη βούλλα, κ' έδειχνε σά να είταν ίδια ή άγέλαστη φωνή της αλήθειας.

Ο Βερναρδάκης είτανε πεσσιμιστής, φυσικά. Ο άγαπημένος του φιλόσοφος, ο Σοπενάουερ. Αυτόν έμελέτησε και αυτόν άγάπησε στη νιότη του. Και όταν τύχαινε να του τον θυμίσση, ίλκρύνονταν κάπως ή όψη του. Ο άγαπημένος του ποιητής είτανε ο Έυριπίδης, ο άγέλαστος και πιο μισόκοσμος άνάμεσα στον αρχαίων χρόνων τους μουσόληπτους. Γι' αυτό και ή μελέτη που απέριωσε στον Έυριπίδη μέσα στην έκδοσή του των «Φοινισσών» μοιάζει σαν άριστούργημα· μαζί κριτική έρμηνευτική και κριτική λογοτεχνική και αίσθημα και ρητορική και πο-

λεμική και πολυγλωσσία και λίβελλος και έγκώμιο. Μιλεί για τον Έυριπίδη σά να είτανε σύγχρονος και σύγχροός του, με πλάτος και με θέρη άσυνήθιστα. Τόν κρίνει ελεύτερα δίχως να κυριεύεται από τις γνώμες των Έυρωπαϊών Έλληνοστών και κριτικών, και των περιφημότερων άπεναντίας γενναίχ αντίστέκεται σε κείνους που γυρέψανε να κατεβάσουν την άξια του φιλόσοφου ποιητή· άποκάτου από τις γνώμες τους δε διατάζει νάβρη και κακής πίστης ακόμα ίλατήρια, κι όταν αναφέρει τον Άριστοφάνη, τον τρανό περιγελαστή και πολέμιο του Έυριπίδη, σά να ξεχνά τή μεγάλη του καιρού άπόσταση, μιλεί για τή ζήλια του περιφημου κωμικού με τον ίδιο τόνο που θα μιλούσε δεν ξέρω για ποιό τάχα ελάττωμα του θνασιμώτερου από τους αντίπαλους του, κανενός Κόντου ή κανενός Χατζιδάκι.

Σε μια κριτική του έκθεση που τήν έγραψε στα 1862 εισηγητής διορισμένος του Βουτσιναιού ποιητικού διαγωνισμού και που ανάμεσα σε κάποιες στενές ή συζητήσιμες γνώμες βλέπεις εκεί τό κοντύλι του κριτικού και του λογοτέχνη που σε συνεπαίρνει και σου ξυπνά τή σκέψη, βρίσκετ' ένας ώραιος χαρχηρισμός του Μπαύρον. Σοφιστή του πάθους τον ονομάζει. Μα τί άλλο τάχα να είτανε κι ο Βερναρδάκης παρά ένας σοφιστής του πάθους;

Δεν πρέπει να ζητάμε στο έργο του τό παναρμόνιο ταίριασμα του Πάθους μαζί και του Λόγου, τό ταίριασμα που μας άνάπτυσε κάποτε ώραία σε κάποιον του άρθρο ο Ψυχάρης, τό ταίριασμα που γεννά τά θάνατα έργα. Το πάθος είναι μαζί ή δύναμη και ή άδυναμία του Βερναρδάκη. Το πάθος τόνο κάνει να γίνεται σοφιστής· τό πάθος τόνο φέρνει να δείχνεται ποιητής. Το πάθος τον παρακίνησε να συγγράψη τον πολυσέλιδο «Έλεγχου του ψευδαττικισμού» για να χτυπήση τό περιφημο βιβλίο των «Γλωσσικών Πικρατηρήσεων».

Δεν είμαι κατάλληλος να διατιμήσω τί αξίζει μέσα σ' αυτό ο Έλληνοστής πολέμιος του Κόντου. Άλλως τε και τήν είπα κάποτε τήν έντύπωσή μου γι' αυτό, μιλώντας για τήν έξοχη συγγραφή του Φωτιάδη περί της Παιδείας μας. Είρω μονάχα πως μέσα εκεί ο Βερναρδάκης έχυσε όλο του τό φαρμάκι, όλο του τον πεσσιμισμό, όλη του τή σκέψη τήν άρνητική, μα και μαζί όλη του τή σοφία, και όλη του τήν πολεμική τέχνη, και όλη τήν κριτική του εύφυα, τήν πολλές φορές ασύγκριτη. Είναι κάποιες του σελίδες για τά τωρινά και για ταύριανά της έθνικής μας λογοτεχνίας, και της προκοπής εν γενει, που αξίζει να μένουν άλησμόνητες.

*

Άλλά μήπως με τον Κόντο μονάχα χτυπήθηκε; Η μοίρα του και ή χολή του τον έφερε να δο-

