



ΝΟΥΜΑΚ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

Δ.Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ Ε΄ | ΑΘΗΝΑ, Κυριακή 15 του Απριλίου 1907 | ΓΡΑΦΕΙΑ: Δρόμος Οικονόμου αριθ. 4 | ΑΡΙΘ. 243

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΨΥΧΑΡΗΣ. 'Η «Αρρωστη Δούλη» (συνέχεια).
- » 'Ο Σολωμός (τέλος).
- ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ. 'Ο προφήτης.
- ΚΡΙΣΝΑ. 'Η Λαζμή (συνέχεια).
- ΙΣΙΟΝΑΣ. Περιπάτοι.
- Μ. Οϊδίπους Τύρκανος.
- ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ρήγας Γκόλφης. Γιάννης Παργαλιώτης.
- ΠΑΡΑΡΑΦΑΚΙΑ — Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ — Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ — ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΛΗΜΟ

Ο ΣΟΛΩΜΟΣ (*)

'Ο Σολωμός γέννησε στην πατρίδα του τη Ζάκυθο στα 1818, αφού σπούδασε μετά στην Ιταλία, κι αποκαταστάθηκε στην Κέρκυρα στα 1828. Είναι η ευτυχισμένη εποχή της ζωής του και της Μούσας του. Δέ φροντίζει για κείμενα που γινήκαν, ή είπωθήκαν ή γραφτήκαν πριν. Φτάνει, κι από τα πρώτα τομχούδια του δημιούργησε στην Ελλάδα τη λυρική ποίηση, σχεδόν καθώς στα 1820 ο Λαμαρτίνος με τη θεία του έκαιχε κι γιατί δεν ήφερε τίποτα από τα περασμένα, ζέφακι, στη Λίμνη του, φανερώνει στους συγχρόνους του νέα αίτηματα, τόσο νέα σαν τστέρια ενός άλλου κόσμου.

Και όμως δε μοιάζουν άνωμεταξύ τους Σολωμός και ρωμαντικοί. Μέσα στην καρδιά του βυρωνισμού, και δε βρίσκει κανείς μήτε στη ζωή, μήτε στους στίχους του Σολωμού τίποτα από κείνο που λέμε πόζα. Και κανένα σημάδι ρητορικής, στον καιρό του Φώσκολου, του ποιητή με τη βαθιά καρδιά, και με το πενταμένο ύφος. 'Ο Θωμαζέας έλεγε στο Σολωμό: «Οί Γερμανοί κατορθώνουν να δείχνουν βαθειούς και τους πιο κοινούς στοχασμούς: έσύ ηδρες τον τρόπο να μας καταδραίνεις κοινά και τα πιο βαθιά νοήματα».

'Η παρατήρηση τούτη αληθεύει πάντα για το Σολωμό. Έβτανε τούτο νόμος για το Σολωμό. Μά δεν πηγαίνει αποκλειστικά από την αξία του Σολωμού. 'Η ρητορική είναι καιτι αδύνατο στη νέα γλώσσ. σε της Ελλάδας. Δεν έχει τίποτε θεατρικό. Δεν ξέρω από ποιά χαρη, από ποιά χαρισμα κληρονομικό τα οικιακά χαμογέλια του Πλάτωνα απλώνονται σ' ένα λογο που κόμα και στα πιο βαριά θέματα θαρρείς πως κουβεντιάζει με τον αναγνώστη του. Τό χαμόγελο, ένα χαμόγελο που δεν είναι το ίδιο, που είναι πιο πολυ μιά ψυχική κατάσταση, ή απλότη, ή αγαθοτη, πετι δε λείπουν κι από τα λυρικώτερα κομμάτια του ποιητή.

Γνωρίζετε τα ωραία λόγια του ποιητή. «Κλείσε μέσα σου την Ελλάδα και θα αιστανθής να λαχτα-

(*) 'Η αρχή του στο περασμένο φύλλο.

ρίζη κάθε είδος μεγαλείου». 'Ο Σολωμός δεν έννοει με τούτο τη νέα Ελλάδα μόνο που λατρεύει, την Ελλάδα του 1821, την επαναστατημένη. Στοχάζεται την αρχαία Ελλάδα. Στην Ιταλία είχε σπουδάσει τα κείμενα τον είχε άδραξει ή λατρεία της Ελλάδας. Κάθε φορά που ζυπνάει μέσα στους φιλολόγους της νέας Ελλάδας ή εθνική γλώσσα, έμέσως πάει ο νους τους προς τους άθανάτους. Είναι σαν κυριεμένοι και σα λαθωμένοι από κείνους. Τόν ύπνο τους τον ταράζει ή μυρσουδιά του αρχαίου μύρτου. Τό πικρόφύλλο της άπτικης δάφνης παίρνει για αυτούς μιά κάποια γλίκα που τους λιγώνει. Οί δυστυχισμένοι ποιητές δουλεύουν και όνειρεύονται τους αρχαίους. Λαχταρούν τις ίδιες δόξες; Δεν ξέρω. Μόνο ξέρω την άφορη της έγνοιας τους: είναι γιατί πρέπει να συνεχίσουν! Πρέπει να εξακολουθήση ή αρχαία φιλολογία, πρέπει τόμορφο βιβλίο να μην κλειστή για πάντα, πρέπει, μ' ένα καινούριο άγώνα, να ξαναρχίση σήμερα τό έργο του άλλοτε, τό κολοσσαίο έργο. Και να γιατί οί ποιητές θυμούνται κι αγωνίζονται να ξαναζήσουν τους πρόγονους.

Δύο τρόποι είναι για τό σκοπό τούτο, δύο μονάχα. 'Ο πρώτος νήχης τό δαιμόνιο νού των αρχαίων, και τότε να κάμης έργο όλως διόλου άλλοιώτικο· έτσι έκαμε ο Δάντης, και τό παραδειγμα του τάκολουθήσανε στη Δύση. 'Ο μόνος τρόπος για να μιμηθής τους αρχαίους, για νήμης μέσα στο ιδανικό τους, είναι ίσα ίσα να μην τους μιμηθής. 'Η πρωτοτυπία είναι τό καλλίτερο σημάδι σεβασμού προς εκείνους. 'Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο άπλος, πιο ταπεινός, πιο πέζος. Μά έχει κι αυτός άπίστευτες δυσκολίες. Πρόκειται να τους μεταφράση, κ' έτσι, μ' αυτό, να τους άναστήσης.

Κάθε άπόπειρα για να γραφτή ή δημοτική γλώσσα φανερώνεται άμέσως με μετάφραση των κλασικών. Στον 11ο αιώνα ένας άγνωστος συγγραφέας μεταφράζει σε στίχους ένα λογο του 'Ισοκράτη, κ' έτσι μας δίνει ένα από τα πιο παλιά μνημόνια της ελληνικής γλώσσας που λέμε δημοτική. Ξέρετε πως στην Κρήτη, στο 16ο αιώνα δε μεταφράζανε (μολότι: καποιοι στίχοι της 'Ερωφίλης μυρίζουν από μετάφραση), μά ζωηρά δείχναν πως κρατιόνταν από τους πρόγονους. Στην αρχή του 19ου αιώνα, ο ποιητής Χριστόπουλος — δημοτικιστής, καθώς λένε, και με αξία, — μεταφράζε τό Α της 'Ιλιάδας. Σήμερα που τό ζύπνημα είναι πιο πολυ συνειδητό, τα μεταφράσματα είναι περίσσια. 'Ο 'Ομηρος, ο Αίσκύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο Θουκυδίδης, ο Λόγγος, ακόμα κι ο Λουκιανός μεταφέρονται και άφομοιώνονται με τις νέες ανάγκες. Δεν είναι κοινές μεταφράσεις. Είναι έργα δημιουργικά, σαν τις μεταφράσεις του 'Αμυότου και του Καλθίνου. Κι ο Σολωμός δεν ξέφυγε από τό νόμο· μάς μέιναν κάποια μεταφραστικά κομμάτια του από την 'Ιλιάδα.

'Η προσήλωσι τούτη στο έργο των προγόνων είναι συγκινητική και χαρακτηριστική. 'Ο Ταιν έδειξε πως, σωστά σωστά, μιά γλώσσα δεν μπορεί να μεταφραστή και να ξαναχυθή σε άλλη. Μά τούτο δεν άρχισει τίποτε από την καινούρια την αξία κι από την ιστορική σημασία των έργων τούτων. 'Ο Σολωμός, εκείνος στοχάζονταν να μεταφράση καιτι άλλο. Στοχάζονταν να μεταφράση στη νέα γλώσσα τό ίδιο τό ιδανικό των αρχαίων. Κι αυτό του γίνηκε, με τη δύναμη που έβαζε για να τό πιτύχη, εν' από τα βρασιστήρια του δεύτερου μέρους της ζωής του. Γνώριζε κατά βάθος την Ιταλική φιλολογία. 'Από τους 'Ιταλούς έμαθε ναγαπή τη λατινική φιλολογία, που εν' όλη δύναμη, και συχνά λαμπρή, μά και μαζί μεγαλη κλήθεια. Πάντα είναι ωραία, πάντα γόνιμα αυτά τα ταιριάσματα του ελληνικού και του λατινικού νού μέσα σ' ένα κεφάλι, και τυχερό τό ζύωμα δυο χωμάτων μέσα σ' ένα χέρι. 'Ο Σολωμός φανερό πως ζητούσε να πλουτίση την ελληνική νεογέννητη γλώσσα, με όλη την τέχνη, με όλες τις λεπτότητες, με όλα τα τεχνίσματα μιας πολύπειρης φιλολογίας σαν την Ιταλική. Μας τό λένε τα χειρόγραφα του. Είναι γιοματά από παραλλαγές. Φτιάνει και ξαναφτιάνει πέντε και δεκα φορές τον ίδιο στίχο ως ότου να τότε λιγώση στο θέλημα του, ως ότου κατορθώση να κλείση μέσα του ένα κόσμο, γιατί, συχνά, δεν όνειρεύεται τίποτε λιγώτερο παρά τούτο: «'Υποτάξου στη γλώσσα του λαού σου — έίπε μιά μέρα — όσο να την υποτάξης κ' εσύ». Και για τούτο του έβριζε να όνομαστή από τη Δόρα Ντίστρια «τό γνήσιο διανοητικό παιδί της 'Αθήνας και της Ρώμης».

('Υστερα ο Ψυχάρης μιλάει για τα ποιήματα της πρώτης εποχής του Σολωμού που τα βρίσκει εξαίρετα, παρθείτε σε γαλλική μετάφραση την «'Αγνώριστη», δείχνει άπάνω στους στίχους της, πως ο ποιητής εξιδανικεύει τα αντικείμενα, και λέει πως του φαίνεται ή 'Αγνώριστη σαν την ίδια την Ποίηση που από τό βουνό κατεβαίνει στους κάμπους μιας 'Ελλάδας ήλονίας», και εξακολουθεί:)

Σαν τό Γκαίτε, ο Σολωμός είχε τό σπάνιο δώρο να αναλύη τα αισθήματά του την ίδια τη στιγμή που τα δοκίμαζε με όλη τους τη σφοδρότητα. 'Ο νους έβλεπε την καρδιά που χτύπαγε. 'Αξιοθάμαστα προτερήματα άνταμωμένα σ' εκείνο τον άνθρωπο, από την άνατροφή ή από τη γέννηση. Έίχε από τό φυσικό του γενικές ιδέες και γνώριζε να δίνη άερα στις ιδέες. Γνώριζε πολλές γλώσσες και — για να ξαναπούμε κάποιο λογο του 'Εννίου — είχε κάμει πολυλαπλές ψυχές. Κ' έπειτα ό,τι στοχάζονταν έίτανε μεγάλο Δούλευ με θαμαστή λεπτολογία και τις πιο πλατειές του ιδέες, φροντίζοντας και για την πιο μικρή λεπτομέρεια.

