



ΝΟΥΜΑΞ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ Ε'. | ΑΘΗΝΑ, Κυριακή 10 του Θεοεστή 1907 | ΓΡΑΦΕΙΑ: Δρόμος Οικονομίου αριθ. 4 | ΑΡΙΘ. 251

Μη ζητάς σιά λατινικά πώς θά μιλήσεις καλά γερμανικά. Ρώτα τή μάνα σιό σπίτι, τά παιδιά σιούς δρόμους, τόν άπλοϊκό άδρωπο σιό παζάρι. Κοίταξέ τους σιό στόμα πώς μιλούν κ' έτσι γράφει.

ΔΟΥΘΗΡΟΣ

Ο καλός γραφιάς λέει καινούρια πράματα με συνηθιαμένες λέξεις.

SCHOPENHAUER

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΨΥΧΑΡΗΣ. Η «Άρρωστη Δούλα» (συνέχεια).
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΛΑΙΩΤΗΣ. Ο «Προσκυνητής», γράμμα.

Ν. ΗΟΡΙΩΤΗΣ. Στὸν σύλλογόν τῆς Τέχνης.
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Παρηγορία Μολίβου.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ. Τὰ μάτια τοῦ τυροῦ.
ΕΛΙΣΑΙΟΣ ΓΙΑΝΙΔΗΣ. Τὸ Σχολεῖο.
ΓΙΑΠΩΝΑΣ. Στὸς Ἑξυπνοὺς Ρωμιούς.
ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Ἐπιτάφια Δ. Βοντζελίδου. Δ. Κουμριανός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ — Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ — ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(Ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Ἐλισαίου Γιανίδη «Γλῶσσα καὶ ζωὴ» ποὺ τυπώνεται σὲ λίγο.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

Ἄλλὰ ἂν ἡ καθαρεύουσα ἀπέτυχε ὡς τώρα, δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε. Ὅτι δὲν ἔγινε ἴσια με σήμερα θά γίνῃ με τὴ διάδοσιν τῆς παιδείας. Τὸ σχολεῖο ποὺ ἄρχισε τὴ δουλιὰ, αὐτὸ καὶ θά τὴν τελειώσῃ. Αὐτὸ ποὺ μόρφωσε τὴν καθαρῆουσα, αὐτὸ καὶ θά τὴν κάμῃ νὰ μιλιέται. Στὸ σχολεῖο λοιπὸν στρέψετε τὴν ἐλπίδα σας, ἐκεῖ προσηλώσετε τὰ μάτια, καὶ σταθῆτε. Καὶ περιμένετε. Πόσο θὰ περιμένετε κανεὶς δὲν τὸ ξέρει. Ἄν θὰ μαρμαρώσετε ἔτσι περιμένοντας, ἂν θὰ μεταβληθῆτε σὲ στήλες ἀπὸ ἀλάτι, μικρὸ τὸ κακὸ Ἄρκει, σὰς λένε, ποὺ τὸ πρᾶγμα θά γίνῃ μιὰ φορὰ. Ἄν σ' αὐτὸ τὸ μεταξύ δὲν ἔχουμε γλῶσσα, ἂν σ' αὐτὸ τὸ μεταξύ λείπει τὸ ὄργανο τῆς σκέψης, τὸ ὄργανο τῆς γυμναστικῆς τοῦ μυαλοῦ, ἡ πέτρα ὅπου ἀκονίζεται ὁ νοῦς, ἂν λείπει τὸ λουρί ποὺ μεταβιβάζει τὴν κινητήρια δύναμιν μεταξὺ τῶν διαφόρων τροχῶν τῆς ἐθνικῆς μηχανῆς, ἀπ' τὴν ἀρχὴν στὸν πολίτην, ἀπ' τὸν ἐπιστήμονα στὸ λαὸν, ἀπ' τὸ δάσκαλον στὸ μαθητὴν, ἀπ' τὸν ἱεροκῆρυκα στὸ ποιμνίον, ἀπ' τὸν ἀρχηγὸν στὸ στρατιώτην, δὲν πειράζει, ἀφοῦ τὸ πρᾶγμα εἶναι προσωρινόν.

Ἄς περιμένουμε λοιπὸν. Κι ἀφοῦ ἔχουμε καιρὸ, ἄς μποῦμε σ' ἓν σχολεῖο γιὰ νὰ ἰδοῦμε ἂν πραγματικῶς ἐκεῖ μέσα φαίνεται ἡ γλῶσσα τοῦ μέλλοντος μας καὶ πόσον καιρὸ ἀπάνω κάτω χρειάζεται τὸ ἔργοστασιὸν γιὰ νὰ μᾶς τὴν παραδώσῃ. Συγχρό-

νως μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ ἐξετάσουμε καὶ ἂν ἡ σημερινὴ γλῶσσα, μισοφρασιμένη καθὼς εἶναι, ἐκπληρώνει σωστὰ τὸν ἐκπαιδευτικὸν τῆς προορισμόν.

Στὸ σχολεῖο πηγαίνει τὸ παιδί γιὰ νὰ μορφώσῃ νοῦν καὶ καρδιά. Μόρφωσις τοῦ νοῦ θά πῆ νὰ γνωρίσῃ τὸν κόσμον, σημερινόν καὶ περασμένον καὶ πρὸ πάντων νὰ μάθῃ νὰ σκέπτεται ἀπάνω στὰ πράγματα τοῦ κόσμου, ὅσα μποροῦν νὰ χωρέσουν στὴν ἀντιληψήν του, ἀνάλογα με τὴν ἡλικίαν του. Μόρφωσις τῆς καρδιᾶς θά πῆ νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ ἀγαπήσῃ τὸ ὄρατον : τὸ αἰσθητικῶς ὄρατον καὶ τὸ ἠθικῶς ὄρατον.

Ἡ μεγάλη καὶ σημαντικὴ αὐτὴ δουλειὰ ἔχει ὄργανον τὴ γλῶσσαν, καὶ τὸ ὄργανον αὐτὸ, ὅσο προχωρεῖ ἡ δουλειὰ, χρειάζεται νὰ γίνεταί κ' αὐτὸ τελειότερον. Κ' ἔτσι ἔρχεται ὡς ἀναγκαῖον συμπλήρωμα τῆς σχολικῆς ἐργασίας σ' ὅλα τὰ σχολεῖα τοῦ κόσμου ἡ διδασκαλία τῆς γλώσσας.

Ἡ ἀποστολὴ λοιπὸν τῆς γλώσσας εἶναι πολὺ ὑψηλὴ καὶ πολὺ λεπτή. Δὲν πρόκειται μ' αὐτὴν ἀπλῶς νὰ μάθῃ τὰ πράγματα νὰ βάλῃ τὸ παιδί στὸ κεφάλιν του. Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ταπεινὴ, ἡ πιὸ ὑλικὴ ὄψις τοῦ ζητήματος. Δὲ ζητοῦμε ἀπλῶς νὰ μάθῃ τὸ παιδί, ζητοῦμε ν' ἀγαπήσῃ τὴ μάθησιν. Ζητοῦμε νὰ κατὰκτῆσιν τὴν ψυχὴν τοῦ παιδιοῦ, γιὰ νὰ τὴ διαπλάσσωμε. Ζητοῦμε ν' ἀνέψωμε μέσα του μιὰ φλόγα γιὰ κάθε πρᾶγμα καλὸ καὶ ὄρατον, μιὰ φλόγα ποὺ ἡ ζέστη τῆς νὰ τὸ θερμαίνῃ ὅλες τὴς ἡμέρας τῆς ζωῆς του. Ζητοῦμε νὰ τὸ ὑποτίσωμε καὶ νὰ τοῦ υποβάλλωμε τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα του, τὸ θαυμασμόν καὶ τὴν ὑπερηφάνειαν γιὰ τὴν ἱστορίαν τῆς, τὸν ἐνθουσιασμόν καὶ τὴν πεποίθησιν γιὰ τὸ μέλλον τῆς.

Ἄλλὰ ἔχουμε γνωρίσει ὡς ἐδῶ ἀρκετὰ καλὰ τὴν καθαρῆουσα, ὥστε νὰ μπορῆ ὁ ἀναγνώστης νὰ καταλάβῃ μόνος του ὅτι τέτοια λεπτὴ δουλειὰ ἡ γλῶσσα τοῦ σχολεῖου μᾶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κάμῃ.

«Φίλτατοι μαθηταὶ! Πάντες ὑμεῖς γινώσκετε, ὅτι ἡ ἡμέρα αὕτη ἐστὶ ἡ μεγίστη πασῶν τῶν ἡμερῶν διὰ τὸ ἡμέτερον ἔθνος. Ἴν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀναμνησκόμεθα...» καὶ ἐξακολουθεῖ σ' αὐτὸν τὸν τόνον ἡ δμιλία τοῦ δασκάλου πρὸς τοὺς μαθητὰς γιὰ τὴν ἐορτὴν τῆς 25ης Μαρτίου, με τὴν ἀξίωσιν νὰ θερμανθῇ καρδιὰς καὶ νὰ καλλιεργήσῃ τὸ αἶσθημα τῆς φιλοπατρίας. Στὴν ἀρχὴ βλέπετε στήθην ὄρθια, κεφάλια ὑψωμένα, πρόσωπα ζωηρά. Σιγὰ σιγὰ τὰ σώματα γέρνουν πρὸς τὸ θρανίον γιὰ νὰ στηριχθῶν με τοὺς ἀγκῶνας, πιὸ ὕστερα τὰ κεφάλια ἀναπαύονται μέσα στὴς παλάμες, καὶ στὸ τέλος οἱ βραχίονες στρώνονται κάτου καὶ γίνονται μαξιλάρια.

Κοιμοῦνται!

Διαμαρτυρία σιωπηλὴ καὶ ἀσυναίσθητη, ἀλλὰ πόσο ἐκφραστικὴ, ἐναντίον τοῦ συστήματος. «Πολὺ καλὰ! Δὲ θέλετε νὰ μᾶς μιλήσετε στὴ γλῶσσάν μας; Ἐπιμένετε νὰ λίτε πάντες ἡμεῖς γινώσκουμε καὶ ὄχι

ὄλοι σας ἔξερετε ἡ ἡμέρα αὕτη ἐπὶν ἡ μεγίστη πασῶν τῶν ἡμερῶν καὶ ὄχι ἡ ἡμέρα αὕτη εἶναι ἡ μεγαλειότερη ἀπ' ὅλες τὴς ἡμέρας. Ἴστετε οἱ δυνατότεροι καὶ θὰ κάμετε ὅπως θέλετε. Ἄλλὰ κ' ἡμεῖς οἱ ἀδύνατοι ἔχουμε ἓν ὄπλον : κοιμόμαστε».

Καὶ δὲν κοιμοῦνται αὐτοὶ μόνο κ' ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ὄρθια τὰ κεφάλια κοιμοῦνται. Ἄν ψάξετε μέσα στὴν ψυχὴν τους, ἀντὶ ἐνθουσιασμόν θὰ βρῆτε ἀπλή περιέργειαν, κ' ἐκεῖ ποὺ νομίζετε πὺς συγκινοῦνται ἀπ' τὰ λόγια τοῦ ρήτορος, θὰ βρῆτε ὅτι παρακολουθοῦν τὴν στάσιν του, τὰ κινήματά του, τὸν ἐξετάζουν ὡς ἓν περιέργον ἀντικείμενον.

Ἀποτυχία στὴν καλλιέργειαν τῆς καρδιᾶς. Ἄς ἰδοῦμε τώρα τὴν μόρφωσιν τοῦ νοῦ.

Γιὰ νὰ χρησιμεύσῃ ἡ γλῶσσα ὡς ὄργανον γιὰ τὴν μόρφωσιν τοῦ νοῦ δὲν ἀρκεῖ νὰ τὴν καταλαβῆν τὸ παιδί. Χρειάζεται κατὶ παραπάνω. Πρέπει νὰ τὴν κατέχῃ σὲ τέτοιο σημεῖον, ποὺ, ὅταν ἀκούῃ κάτι ἢ ὅταν ἐκφράξῃ κάτι, ὅταν πρόκειται οἱ λέξεις νὰ γεννήσιν μέσα στὸ μυαλὸν τοῦ ἐνοῦσιος ἢ ἀπ' τὴς ἐνοῦσιος νὰ γεννηθῶν οἱ λέξεις, ἡ μεταμόρφωσιν αὐτὴ νὰ γίνεταί αὐτομάτως, δίχως νὰ μεσολαβῆ συνειδητὴ ἐργασία. Τότε, καὶ τότε μόνον, ἡ προσοχὴ τοῦ παιδιοῦ συγκεντρώνεται ἐλάκρην στὴν κατανόησιν τῆς νέας ἰδέας ἢ καὶ στὴν ἐκφράσιν τῆς ἰδέας τῆς δικῆς του. Τίποτε ἄλλο δὲν ἀπασχολεῖ τὸ μυαλὸν του. Ἐμπρὸς ἀπ' τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του οἱ λέξεις περνοῦν ἀόρατες: μὲς ἀπ' αὐτὴς βλέπει καθαρὰ τὰ πρᾶγματα χωρὶς αὐτὴς νὰ τὴς ὑποπτεῖται.

Ἄς ἰδοῦμε αὐτὸ τὸ αἶσθημα τῆς γλώσσας πὺς τὸ ἀποχτᾷ τὸ παιδί σιούς ἄλλους τόπους. καὶ ἄς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὴν πιὸ κακὴν περίπτωσιν, τὴν περίπτωσιν δηλ. ὅπου ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ τόπου, ἐπομένως καὶ ἡ γλῶσσα τοῦ σχολεῖου, δὲν εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ λαοῦ, ὥστε τὸ παιδί μπαίνοντας στὸ σχολεῖον ἔχει νὰ μάθῃ καινούρια γλῶσσα.

Καθὼς ξέρει ὁ ἀναγνώστης, γιὰ νὰ μάθῃ κανεὶς καινούρια γλῶσσα δυὸ τρόποι ὑπάρχουν: με τὴ γραμματικὴν, δηλ. με κριτικὴν ἐργασίαν, καὶ με τὸ αὐτὸ, δηλ. με ἀσυνειδητὴν διανοητικὴν ἐργασίαν. Με τὴν γραμματικὴν μονάχα ὁ ἄπειρος ὄρθιος ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μάθῃ γλῶσσαν, καὶ πάλιν δὲν ἀποκτᾷ ποτὲ τὸ αἶσθημα τῆς ἂν δὲ συναναστραφῇ ἀνθρώπου ποὺ τὴν μιλοῦν. Τὸ παιδί ὅμως μόνον με τὸ αὐτὸ μαθαίνει γλῶσσαν, καὶ πολὺ εὐκολὰ μαλίστα.

Ἄλλὰ σιούς τόπους ποὺ ἐξετάζουμε ἡ γλῶσσα τοῦ σχολεῖου, ἂν δὲν εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ λαοῦ, εἶναι ὅμως πάντοτε, καθὼς εἶδαμε ἄλλοῦ, μιὰ γλῶσσα ποὺ μιλιέται ἀπὸ κάποια τάξιν ἀνθρώπων, καὶ πρῶτα πρῶτα ἀπ' τὸ δάσκαλον. Τὸ παιδί τοῦ ἱάλλου λοιπὸν, ἂν μιλήσῃ σιό σπίτι του πατοῖς, μπαίνοντας στὸ σχολεῖον βρίσκειται μέσα σ' ἓναν κόσμον πέρα πέρα γαλλικόν, ὅπου μαθαίνει τὰ γαλλικά με τὸ αὐτὸ,

