

Ο Ν Ο Υ Μ Α Σ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ -
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

* Ένας λαός θρώνεται άμα
δειξή πως δε φοβάται την
άληθεια. — ΨΥΧΑΡΗΣ.



Κάθε γλώσσα έχει τους φου-
αικούς της κανόνες.
B ΗΛΙΑΡΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤ'

ΑΘΗΝΑ, ΚΕΡΙΚΗ 29 ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΤΗ 1908

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΔΡΟΜΟΣ ΖΗΝΩΝΑ ΑΡΙΘΜ. 2

ΑΡΙΘΜΟΣ 302

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ. Ιστορικά ξεγυμνώματα (συνέχεια).
- ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ. Τα Ρωμιοπούλα.
- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ από την κλινική του καθηγητή κ. Γερ. Φωκῆ.
- ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ. Φιλολογία και Ζωή (συνέχεια).
- P. CHR. ASBJOERNSEN. Ο σύντροφος (Νορβηγικό παραμύθι).
- ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Άλκαϊος, Α. Βλαστός.
- ΠΑΡΑΓΡΑΦΑΚΙΑ — Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ — ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

ΤΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ

Α

Το πρώτο που έχει να συλλογιστή μιὰ μάνα ρωμιά είναι τὰ παιδιά της. Απολέβει ο πατέρας για τὴ ζήση τοῦ σπιτιοῦ του, παιδεύεται, πολλές φορές σκοτώνεται κιάλας για τὸ ψωμί τῆς φαρμακείας. Ἄφρον τὸν πατέρα ποῖός θὰ τὸν παρηγορήσῃ; Ποῖός θὰ τοῦ δώσῃ θάρρος και δύναμη; Ἡ γυναίκα του, θὰ μοῦ πῆτε ἡ γυναίκα του, γιατί ἀφτὴ θὰ μεγαλώσῃ τὰ καλὰ παιδιά που θὰ τὸν κοιτάζουνε στὰ γερόματά του. Κ' εἶναι σι' ἀλήθεια χαρὰ θεοῦ ν' ἀκούς ἕναν πατέρα νὰ σοῦ λέει με ἡσυχασμένη καρδιά πὼς ἡ γυναίκα του εἶναι καλὴ μάνα. Εἶναι τὸ ἴδιο σὰ νὰ σοῦ λέει πὼς ἔχει καλὴ γυναίκα. Ἡ καλὴ μάνα δὲν πάει νὰ εἶναι κακιὰ γυναίκα, γιατί εἶναι ἀληθινὴ ρωμιά, καλὴ και ἄξια συντροφίσσα τοῦ ἀντρός της.

Ἔτσι τὸ φανερώνει, ἔτσι τὸ δείχνει ἡ ρωμιά πὼς ἀγαπάει τὸν ἀντρα της, πὼς τὸν πονάει. Ἔτσι τὸν ξελαφρώνει ἀπὸ τὰ βάρσανα, γλυκαίνοντάς του τὸ μικροκερδισμένο ψωμί. Νά, σὰ θὲς νὰ ξέρης, πὼς λατρεύει τὸν ἀντρα της ἡ ρωμιά ἡ γυναίκα, ἡ ρωμιά ἡ μάνα.

Πρέπει νᾶναι ἡ πιὸ σοβαρὴ μας ἔγνοια τὸ πὼς νὰ μὴ λείψῃ τίποτις τῶν παιδιῶ μας για νὰ βγοῦνε ἀληθινὰ ρωμιοπούλα. Δὲν ἔχουν ἀνάγκη μονάχα τὸ γάλα μας. Τὰ νανουρίσματα, τὰ χάρδια, τὰ γλυκὰ φιλιὰ, ἡ ζεστὴ ἀγκαλιὰ, δὲν τοῦ φτάνουνε τοῦ Ρωμιοπούλου. Θέλει και ἄλλα ἀπὸ τὴ ρωμιά του τὴ μάνα τὸ Ρωμιοπούλο.

Σὲ ξένους τόπους βγαίνουνε κάθε χρόνο βιβλία που γράφουνε τί πρέπει νὰ κάνῃ μιὰ μάνα για τὰ παιδιά της. Ἐμεῖς οἱ Ρωμιοί τέτοιας λογῆς βιβλία δὲ βγάζουμε στὴ γλώσσα μας. Οὔτε τὰ ξένα τὰ βιβλία εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νὰ τὰ διαβάσουμε οὔτε νὰ θέμε νὰ κάνομε δπως οἱ ξένοι, μιὰ που δὲν μπορεῖ νὰ ἔχουνε Ρωμιοσύνη μέσα τους και μιὰ που

βρίσκονται γύρω μας ρωμιὲς μάγκες για νὰ ἰδοῦμε και νὰ μάθουμε.

Εἶμοννε νύπαντρη σὰ γνωρίστηκα με μιὰ μισόκοπη γειτόνισσά μας, ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τὰ μέρη, μιὰ ρωμιά πολὺ γνωστικὰ και πολὺ καρδιωμένη. Εἶτανε χαροκαμένη. Ἀπάνω στὰ δυὸ χρόνια που παντρεύτηκε ἔβαλε τὰ μάβρα τοῦ ἀντρός της. Τὸ γιό της — 32 χρονῶ παλληκάρι — τότε στερονοφίλησε ἀπὸ τὰ ξένα σὰν τῆς φέρανε εἶδηση πὼς βουρογάικο βόλι μπαμπέσικα τότε βάρσσε. Ἡ καλὴ μας ἡ γειτόνισσα μνήσκει τώρα στὸ χωριὸ της, κοντὰ στὰ λείψανά της, και μοῦ γράφει κάποτε.

Και τώρα που θὰ διαβάσετε τὰ δσα γράφω, μὴν ξεχάσετε, ἀδερφές μου Ρωμιοπούλες, τὴ ρωμιά Μακεδονίτισσα, γιατί δια ἐκείνη μοῦ τὰ εἶπε, δια ἀπὸ κείνη τὰ ἔμαθα. Χαρὰ στὴ μάνα που μεγάλωσε παιδι σὰν τὸ παιδί της. Τιμὴ της και δόξα της.

Ἐφκολο δὲν εἶναι, μιὰ για τοῦτο ἴσα ἴσα εἶναι τιμὴ μας νὰ βγάλουμε παιδιά ρωμιοπούλα. Πρέπει νὰ κοιτάσουμε πολὺ, πρέπει νὰ θυσιαστοῦμε στὴν ἀνάγκη, για νὰ τιμηθοῦμε με τοῦ παιδιοῦ μας τ' ὄνομα. Γενεὲς και γενεὲς θὰ χαίρονται τοὺς ἐβλογημένους τοὺς κόπους μας, και τῆς Ρωμιοσύνης ἡ ἀκατάλυτη ψυχὴ ρωμιομάγκες θὰ μᾶς διαλαλήσῃ.

Τὸ πρώτο που ἔχει νὰ συλλογιστή μιὰ μάνα ρωμιά εἶναι τὰ παιδιά της.

Μὲ τὰ παιδιά μας θὰ βάλουμε τὰ θεμέλια μιᾶς καινούριας ἐθνικῆς ζωῆς, γερῆς και βασταγερῆς. Τὰ ρωμιοπούλα παιδιά, με τὴν ἀτρόνταχτη πίστη στὴ δυνάμη τους, θὰ γένουνε τ' ἀγκωνάρια τῆς μεγάλης και με σίτερης βίσης Ρωμιοσύνης. Ὑστερα θὰ μεγαλώσῃ κ' ἡ Ἑλλάδα....

Σὰ θέμε, ἀδερφάδες μου, μεγάλη Ἑλλάδα, πρέπει νὰ σκαρώσουμε γερὰ παιδιά. Τὸ ἔθνος μας ἀποζητᾶει γερὰ Ρωμιοπούλα για νὰ τὸ διαφεντέφουνε και νὰ τρανήψῃ. Ἀμα μεγαλώσουμε τὰ παιδιά μας με δλη μας τὴν καρδιά, στοχαστικὰ και με πόθο, τότες θὰ δουλέψουμε ἀληθινὰ για τίς γενεὲς που θαρθοῦνε, θὰ πασκίσουμε ριζικὰ για τῆς Ρωμιοσύνης τὸ πλουσιοπάροχο κάρπισμα.

Ἐμεῖς θὰ μποῦμε, με τῆς μάγκες τὴν ξεχωριστὴ μαγικὴ δύναμη, στὸ βάρδος τῆς καρδιάς τῶν παιδιῶ μας και, ξεριζώνοντας κάθε κακό, κάθε ξένο ἀγκάδι, θὰ τὴν πλάσουμε ρωμιαῖκα, θὰ τῆς χαρίσουμε ρωμιαῖκο χτύπο. Ἀφτὸ εἶναι τὸ χρέος μας. Πρέπει νὰ τὸ ξέρουμε νὰ τὸ κάνομε, και νὰ τὸ κάνομε.

Σὰ ρωμιὲς μάγκες θὰ μάθουμε στὰ παιδιά μας ν' ἀγαποῦνε τὸ σπιτι τους για ν' ἀγαποῦνε και τὴν πατρίδα τους, ν' ἀγαποῦνε τοὺς ἐ-

δικούς τους για ν' ἀγαποῦνε και τὸ χῶμα που πατοῦνε οἱ ἐδικοί τους. Πρέπει νὰ ριζώσῃ στὴν καρδιά τοῦ Ρωμιοπούλου ἡ ἀγάπη για τὸν τόπου του για τὴ γις τοῦ τόπου του, για τοὺς ἐδικούς, που τὴν πατοῦνε και τὴ δουλέβουνε, για κάθε ρωμιαῖκο, για κάθε καρδιά που χτυπάει ρωμιαῖκα. Ἀμα μάθῃ ἡ καρδιά τοῦ Ρωμιοπούλου νὰ χτυπᾷ ρωμιαῖκα και ἄμα χτυποῦνε ἀρμονικὰ ὁλωνῶν οἱ καρδιές, μὴν τὴ γυρέβεται μακριὰ τὴ ρωμιαῖκή ἐθνικὴ συνείδηση. Κ' ἡ Ἑλλάδα μας θᾶναι τότες μεγάλη. Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνισμὸς θὰ προσκνήσῃ.

Μὲ λίγα λόγια, θέμε γερὰ ρωμιοπούλα για τὸ γερὸ ἔθνος με τὰ γερὰ ἰδανικά. Νὰ διώξουμε μακριὰ μας κάθε ἀρρώστια και κάθε ἀδυναμία, γιατί ἀλλιῶς δὲ θὰ ἰδοῦμε προκοπή. Θὰ προκόφουμε ἄμα συχαθοῦμε τὸ ψέμα, ἄμα μάθουμε στὰ παιδιά μας τὴν Ἀλήθεια. Πρέπει νὰ ποῦμε στὰ Ρωμιοπούλα νὰ σέβονται τὴ Ρωμιοσύνη και τοὺς πρώτους και ἀλάθεπτους νόμους τῆς ζωῆς της. Ὁ νοῦς μας και ὁ λογισμὸς μας ἄς μὴν εἶναι πιὰ τὰ λογῆς χτέσιματα, παλιὰ ἢ καινούρια, οὔτε οἱ ἀθρώποι, ἀρχαῖοι ἢ νέοι, οὔτε ἀφτὴ ἡ ἐκείνη ἢ χῶρα, ἡ πόλη, — τὰ ψέφικα ἀκροπεπίδια μιᾶς παραστρατισμένης ζωῆς.

Ἡ ρωμιά ἡ Μακεδονίτισσα μεγάλωσε παιδι με γερὰ ἰδανικά, ρωμιαῖκα, μιὰ που ἕνα τέτοιο ρωμιοπούλο, με πίστη, μαρτυρικὰ, ἔκλεισε δλες τίς λογῆς μεγάλες ιδέες στὴν ἀληθινὴ Μεγάλη Ἰδέα, στῆς ρωμιαῖκης ἐθνικῆς συνείδησης τὸν Ἀναστημὸ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ

SILENTIA DIVINA

Κρυμένα στήσημονερά κρυφόμελεπαν τίστέρια,
τᾶνθια δὲν ἀναπνέανε, οἱ ποῦκοι δὲ θρηνοῦσαν,
— νύχτα βουβὴ! σιωπαῖνε ἀκόμα ὡς και τᾶγέρια
και τί θὰ ποῦμε δια τους νᾶκούσουν καρτεροῦσαν.

Και γὼ ἔχνα μὴ βγάζοντας σιμά σου, ὦ ἀγγὸ λουλουδι,
μὴ ὄρεσ μ' ἐλάβεια τάπαλι τὰ χέρια σου κρατώντας,
δὲ σοβλεγα πὼς σ' ἀγαπᾶ. Τὸ πιὸ γλυκὸ τραγοῦδι
τὸ λέμε μὴν ἀνοιγοντας τὰ χεῖλια μὰ σιωπώντας.

ΝΥΞ ΚΕΛΑΙΝΗ

Μονάχος πιά, κατόμονος και ἡ νύχτα εἶναι μάθη...
Και τρέχει τρέχει μου ἡ ψυχὴ στὰ τριβάρθα σκοτάδια
τὸ μαγικὸ πικρόνερο τῆς Λησμονιᾶς για ναθεῖ
που οἱ θρακόντοι τὸ φυλᾶν' οἱ ζωτικὰ πηγάδια.

Και βρίσκει το και πίνει το και δὲν ἀλημονάει.
Γηρεμνὰ μπροστὰ κι ἀγριάγκαθα κι ὁ δρόμος της στενεύει,
μὰ τρέχει κι δια τᾶψηφᾶ και κει που ἀναζητᾶει
γι' ἀντίψυχο τὴ Λησμονιά, ἡ Θύμηση ἀντρεῖσεται.

Δευκάδα

ΑΛΚΑΙΟΣ

