

**Χαιρετισμός/Παρέμβαση στην Ημερίδα: “90 χρόνια της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος: ιστορική αναφορά και μελλοντικές προκλήσεις”.**

**Γεώργιος Συμιγιάννης**

πρώην Διευθυντής Στατιστικής

Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Διοικητή και την κυρία Σεμερτζάκη, αλλά και όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση αυτής της Ημερίδας για τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης της ΤτΕ, για την τιμητική πρόσκληση και τη χαρά που μου έκαναν να παραστώ και να ομιλήσω σε αυτή.

Όπως ήδη ελέχθη, τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης είναι ένας σημαντικός σταθμός στη διαδρομή της που δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε όχι μόνο τη λειτουργία της και τον ρόλο που έχει παίξει μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως πια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματά της στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και διαμορφώνεται, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι προκλήσεις του μέλλοντος. Επομένως, η επικέντρωση της Ημερίδας στα δύο στοιχεία ‘την ιστορική αναφορά και τις μελλοντικές προκλήσεις’ είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

Όταν έλαβα την πρόσκληση συνειδητοποίησα με κάποια έκπληξη ότι τα μισά περίπου από αυτά τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης τα έζησα από κοντά, από πολύ κοντά θα έλεγα, δεδομένου ότι για 42 από αυτά τα χρόνια, από τον Οκτώβριο του 1970 έως και τον Οκτώβριο του 2012, υπηρετούσα στην Τράπεζα. Ανακαλώντας επομένως στη μνήμη μου τις σχετικές εμπειρίες μου από τη χρήση που έκανα των δυνατοτήτων που προσέφερε η Βιβλιοθήκη στην πρόσβαση στη γνώση και στις εξελίξεις αναφορικά με τα θέματα που με ενδιέφεραν περισσότερο και ερευνούσα, μπορώ να πω ότι έχω μια σχετικά καλή εικόνα της πορείας και της διαδρομής της κατά το δεύτερο περίπου μισό της ύπαρξής της, που συνοψίζονται στις ακόλουθες διαπιστώσεις.

Κοινή διαπίστωση νομίζω αποτελεί ότι η προθυμία των συναδέλφων που υπηρετούσαν στη Βιβλιοθήκη να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν εμάς τους χρήστες και η ευγένεια με την οποία μας αντιμετώπιζαν ήταν διαχρονικά από τα πλέον ουσιαστικά χαρακτηριστικά τους. Ποιοτικά στοιχεία δηλαδή που εκ της εμπειρίας μου νομίζω ότι γενικά χαρακτηρίζουν τους βιβλιοθηκονόμους. Αξίζουν πιστεύω τις ευχαριστίες μας.

Μια δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η Βιβλιοθήκη ήταν και σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει να είναι μοναδική στο είδος της, προσανατολισμένη και εστιασμένη κατά κύριο λόγο στην οικονομική βιβλιογραφία αλλά και τη στατιστική πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά νομισματικά και τραπεζικά μεγέθη και στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, χωρίς βεβαίως να παραβλέπεται η δραστηριοποίησή της και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως πχ το νομικό τμήμα της. Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα και πρωτίστως οι συνάδελφοί μου στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, τη ΔΟΜ, ή τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών όπως σήμερα αποκαλείται, είχαν στη διάθεσή τους πλούσιο υλικό να μελετήσουν, να επεξεργαστούν και να αναλύσουν, ώστε να εμπεδώσουν την έρευνά τους και να τεκμηριώσουν τα επιχειρήματά τους. Είναι νομίζω κοινός τόπος να λεχθεί ότι οι Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητή, οι εκθέσεις Νομισματικής Πολιτικής, οι μελέτες και οι άλλες εκδόσεις της Τράπεζας ήταν και συνεχίζουν να είναι σημεία αναφοράς, όσον αφορά την ποιότητα της ανάλυσης των επιμέρους θεμάτων και των διαπιστώσεών τους. Ενθυμούμαι για παράδειγμα τις εκτεταμένες αναφορές και αποσπάσματα από την ετήσια έκθεση του Διοικητή που δημοσιεύονταν κάθε χρόνο στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» από καθηγητές του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Θα μπορούσαμε επομένως να ισχυριστούμε ότι σε σημαντικό βαθμό το Κύρος που είχε και έχει η Τράπεζα στην κοινωνία ευρύτερα αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα ειδικότερα αντανακλάει βέβαια πρωτίστως την αξία των στελεχών της με ευρεία έννοια, αλλά και τα μέσα που τους παρέχονται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Και ένα τέτοιο σημαντικό μέσο ήταν και είναι αναμφίβολα η Βιβλιοθήκη.

Μια άλλη, τρίτη, διαπίστωση είναι ότι, κατά τα πρώτα μου χρόνια στην Τράπεζα, η πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης γινόταν μόνο με δανεισμό των σχετικών βιβλίων και ενθυμούμαι τα καρτελάκια στο πίσω μέρος των βιβλίων και την όλη χειροκίνητη διαδικασία δανεισμού ή αργότερα τη φωτοτύπηση ενός άρθρου από ένα περιοδικό στο βάθος-στο πίσω μέρος- της Βιβλιοθήκης: οι τόμοι των περιοδικών δεν επιτρεπόταν να βγουν εκτός της Βιβλιοθήκης. Με την πρόοδο της τεχνολογίας θυμάμαι ότι οι εικόνες αυτές άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν. Σήμερα, αντί για συνδρομές σε περιοδικά μπορεί πλέον να υπάρχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά. Αυτό είχε αρχίσει να υλοποιείται κατά τα τελευταία χρόνια της παραμονής μου στην Τράπεζα και πιστεύω ότι ήδη είναι μία πραγματικότητα που διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη μελέτη και την έρευνα, μεγιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη.

Τέλος, τέταρτη διαπίστωση που σχετίζεται και με την προηγούμενη είναι η ακόλουθη: Ήταν παλαιότερα και ειδικότερα κατά τα πρώτα χρόνια μου στην Τράπεζα, συνηθισμένο φαινόμενο να βλέπει κανείς ερευνητές/μελετητές από άλλους οργανισμούς, ιδίως πανεπιστήμια, να μελετούν στη Βιβλιοθήκη ή να αντλούν στατιστική πληροφόρηση. Οι λόγοι πιστεύω ήταν ότι εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν ανάλογα οργανωμένες βιβλιοθήκες,( καθώς μεταπτυχιακά τμήματα δεν υπήρχαν στα πανεπιστήμια και η έρευνα δεν ήταν πολύ αναπτυγμένη,) αλλά και στο ό,τι η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργούσε ως δανειστική όσον αφορά πρόσωπα εκτός Τραπέζης και η πρόσβαση στο υλικό της γινόταν μόνο με τη φυσική παρουσία τους σε αυτή. Κατά τα τελευταία χρόνια της παραμονής μου στην Τράπεζα βιβλιοθήκες είχαν ήδη οργανωθεί και αναπτυχθεί και από άλλους οργανισμούς και ιδρύματα, ιδίως τα Πανεπιστήμια, και ορισμένες φορές, αν και πολύ λίγες, θυμάμαι προμηθεύτηκα και εγώ, μέσω της Βιβλιοθήκης, κάποια μελέτη ή άρθρο από άλλη βιβλιοθήκη. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των Βιβλιοθηκών είναι πιστεύω πολύ σημαντική και είναι συνυφασμένη όσον αφορά ιδιαίτερα τη δική μας Βιβλιοθήκη με τον ειδικό ρόλο της Τράπεζας ως ανεξάρτητης αρχής στους τομείς της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και ως παραγωγός πρωτογενών νομισματικών και τραπεζικών στοιχείων και στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών, αλλά και βεβαίως την προσφορά της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο όσον αφορά ειδικότερα τη μάθηση και την έρευνα. Τον τελευταίο αυτό ρόλο πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίζει να παίζει και στο μέλλον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει εκάστοτε η τεχνολογία.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πλούσιο υλικό της Βιβλιοθήκης, ιδίως όσον αφορά την οικονομική βιβλιογραφία, τα νομισματικά, τραπεζικά και λοιπά στατιστικά στοιχεία, η καλή της οργάνωση, η προθυμία της να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και να συνεργαστεί με άλλες βιβλιοθήκες, καθώς η ευγένεια και η αξιοσύνη του προσωπικού της έχουν ιστορικά συμβάλει στο χτίσιμο του Κύρους της Τράπεζας και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ευχαριστώ