



Άνοιξε το νέο mall της γνώσης



MINORITY REPORT
Του Χρήστου Αρβανίτη

Η συγκυρία ήταν κάπως σουρεαλιστική (το ίδιο είναι, σκόπημα, και ο τίτλος της στήλης σήμερα): Εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία το νέο εμπορικό κέντρο -αυτό σημαίνει mall- ενώ μερικές μέρες μετά άνοιξε τις πύλες της και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο mall, το καζίνο και τη βιβλιοθήκη

ο περίφημος λόφος του Γάλλου αρχιτέκτονα Ζαν Νουβέλ. Λίγο μετά άνοιξε και το νέο καζίνο -«δορυφορικό» το αποκαλούν της Λευκωσίας. Τι έχουν κοινό; Κατ' αρχάς, mall σημαίνει και δημόσιος περίπατος· είναι αυτό που κάνουν εκατοντάδες έφηβοι, χωρκοῦρισμα στα κυπριακά, με ή χωρίς τους γονείς τους (έγινε και προορισμός σχολικής εκδρομής) για να χαζέψουν στις βιτρίνες, να ψωνίσουν, να φάνε και να σκοτώσουν άσκοπα και ανώδυνα (!) την ώρα τους. Τόπος ψυχαγωγίας λοιπόν - τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποιεί και το καζίνο για τις δραστηριότητες που διαθέτει. Όμως τι ανάλογο προσφέρει μια βιβλιοθήκη;

Για να μην είμαι εντελώς άδικος, κάποια σχολεία άρρισαν ήδη να



επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη (ευτυχώς -ή μήπως δυστυχώς;- το καζίνο δεν επιτρέπει την είσοδο σε ανήλικους) έστω και χωρίς πολλά-πολλά, ένα γρήγορο πέρασμα χωρίς εξηγήσεις και τέτοια· υπάρχει, βλέπετε, ο κίνδυνος να μολυνθούν τα παιδιά με το μικρόβιο του διαβάσματος, και μάλιστα δωρεάν. Η μόλυνση (ορθότερα εθισμός, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας) στα mall και στα καζίνα μπορεί να κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά τα βιβλία φοριούνται; Δεν φοριούνται! Αφήστε που λόγω χριστουγεννιάτικης περιόδου, που κάθε χρόνο αρχίζει όλο και πιο νωρίς -θα φτάσουμε να την ενώσουμε κάποτε με τις καλοκαιρινές διακοπές, ίσως ακόμα και το Πάσχα-, τα ψώνια είναι «πατροπαράδοτο» έθιμο, κάτι σαν σπορ, μαζί με την επίσης πατροπαράδοτη κυβεία, όπως συνεχίζουν να αποκαλούν ακόμα και σήμερα, άγνωστο γιατί, το να χάνεις τα χρήματά σου παίζοντας.

Mall της κυβείας λοιπόν τα καζί-

να, περίπατος ψωνίσματος τα mall, τι είδους διασκέδαση πούλα η βιβλιοθήκη ώστε να είναι mall της γνώσης; Κατηγορούν τα εμπορικά κέντρα πως καταδικάζουν στον μαρασμό τα μεμονωμένα καταστήματα, και τα καζίνα πως, αν δεν παίζεις «υπεύθυνα» όπως σε προτρέπουν, καταστρέφουν οικογένειες· οι βιβλιοθήκες δεν επηρεάζουν τα βιβλιοπωλεία; Είναι ωραίο να διαβάζεις βιβλία χωρίς να ξεδεύεις τα λεφτά σου, όμως εγώ προσωπικά, όπως σίγουρα και πολλοί άλλοι, απολαμβάνω να έχω τα βιβλία που μου αρέσουν στην προσωπική μου βιβλιοθήκη στο σπίτι. Εννοείται πως, από την άλλη, η νέα Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι τόσο εντυπωσιακή και όμορφη, σαν από άλλο κόσμο, που είναι απόλαυση να διαβάζεις εκεί ακόμα και το δικό σου βιβλίο, να εργάζεσαι στο λάπτοπ σου ή στους υπολογιστές της, να είσαι απλώς στον χώρο.

Ελπίζω να φτάσει κάποτε μια μέρα που τα παιδιά μας θα μας ζητούν να τα πάμε στη βιβλιοθήκη για να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Αλλά εξαρτάται από εμάς: Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τους δείξουμε τον δρόμο, το ότι η γνώση δεν είναι αυτό το βαρετό πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, κυρίως από την εμπειρία του σχολείου. Να τους δείξουμε πως μπορεί να είναι -και είναι- διασκέδαση και χαρά, κάνοντάς το πρώτα εμείς οι ίδιοι.

chrarv@phileleftheros.com