

# Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστώμενον ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶ παρασχὼν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ὑπηρεσίαν καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἁριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παίδας.

**ΤΙΜΗ ΣΥΓΡΟΜΗΣ ΔΙ' ἘΝ ἜΤΟΣ**  
Ἐσωτερικοῦ δραχ. 7.—Ἐξωτερικοῦ φρ. χρ. 8  
Δι' ἀνδρομαί ἄρχονται τὴν 1ην ἐκάστου μηνὸς καὶ εἶνε προκληρωτά δι' ἔν ἔτος.

**ἘΚΑΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ**  
Ἐν Ἑλλάδι λεπ. 15.—Ἐν τῷ Ἐξωτ. φρ. χρ. 0,15  
**ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ἐν Ἀθήναις**  
Ὁδὸς Πατησίων, ἀριθ. 11 Β, παρὰ τὰ Χρυσεῖα

Περίοδος Β'.—Τόμ. 8<sup>ος</sup>

Ἐν Ἀθήναις, τὴν 17 Μαρτίου 1901

Ἔτος 23<sup>ον</sup>. — Ἀριθ. 11

## ΑΙ ΑΝΕΨΙΑΙ ΤΟΥ Κ<sup>ου</sup> ΒΩΡΚΕ

### ΔΙΓΓΑΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.** (Συνέχεια.)  
ΡΟΖΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ

— Ν ο μ ῖ ζ ὁ μ ω ς, ἐξηκολούθησε τὸ κοράσιον, ὅτι ἡ μαμά μου εἶνε ἐστὸν οὐρανόν.

— Καὶ τί σε κάμνει νὰ το νομίζης, παιδί μου; ἠρώτησεν ὁ κ. Βώρκε με γλυκύτητα.

— Μοῦ φαίνεται ὅτι μοῦ το εἶπεν ὁ μπαμπᾶς. Σὰν νὰ τον βλέπω ἀκόμη με ὀλόμυρα... Κλαίει, κλαίει, καὶ φιλεῖ ἕνα μικρὸ παιδάκι, ποῦ το ἔχει ἐστὴν ἀγκαλιά του. Αὐτὸ τὸ μικρὸ παιδάκι νομίζω ὅτι εἶμαι ἐγώ.

Ἐδῶ ἡ Ἑλλη ἐξερράγη εἰς δάκρυα, εἰς θρήνον σπαρακτικόν. Ἡ Ρόζα, ἐκπληκτικῆ, τὴν ἐκύταξεν ἐπ' ὀλίγον, ἀλλ' ἔπειτα τρέξασα, τὴν ἐφίλησε καὶ τῆς εἶπε:

— Μή, μὴν κλαίς, ἀγαπητὴ μου Ἑλλη!

Ὁ κ. Βώρκε ἔσυρε πλησίον του τὰ δύο παιδιά καὶ τα ἔθλιψεν εἰς τὰς πατρικὰς του ἀγκάλας.

— Ὁ Θεὸς ἐκάλεσεν εἰς τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ εἶνε μαζί του, τοὺς ἀγαπητοὺς σας γονεῖς, ἀλλ' ἐγὼ θὰ φροντίσω γιὰ σᾶς.

Καὶ τα ἐφίλησε καὶ τὰ δύο.

Ἡ Ρόζα δὲν ἤθελε περισσότερα. Αὐτὴ δὲν ἐνθυμεῖτο οὔτε τὸν πατέρα τῆς οὔτε τὴν μητέρα τῆς, καὶ οὔτε τοὺς ἔλυπεῖτο, ἀφ' οὐ εἶχε τὴν θείον Ἀρχην. Καὶ ἀμέσως τῷ ἀνταπέδωσε τὸ φίλημα, με ὄλην τὴν ἀγάπην, ἡ ὁποία ἐπλημμύρει τὴν καρδίαν τῆς.

Ἡ Ἑλλη ὁμῶς, ἀν καὶ παρηγορηθεῖσα με τοὺς γλυκεῖς λόγους τοῦ εὐεργέτου τῆς, ἀνέκραξε με ζωηρότητα:

— Ὅχι, ὁ μπαμπᾶς δὲν εἶνε

ἐστὸν οὐρανόν; δὲν θὰ πάγῃ ἐστὸν οὐρανόν! θὰ ἔλθῃ ἐδῶ, νὰ εὕρῃ τὴν Ἑλλη του!

— Ναι, βεβαίωτατα θὰ ἔλθῃ, ἀπήντησεν ὁ λαμπρὸς θεὸς Ἀρχῆς. Ὁ μπαμπᾶς θὰ ἔλθῃ νὰ πάρῃ τὴν ἀγαπητὴν του Ἑλλην τὴν γρήγορα, καὶ θὰ εἶνε πολὺ εὐτυχῆς ποῦ θὰ εὕρῃ ἕνα τόσῳ καλὸ κοριτσάκι!

Εἰς τὰς λέξεις ταύτας, τὸ πρόσωπον τῆς Ἑλλῆς ἐφωτίσθη ἀπὸ χαρὰν. Ἀλλ' ἡ Ρόζα δὲν ἐφάνη καὶ τόσον πολὺ εὐχαριστημένη. Ἐπρεπε νὰ το παραδεχθῆ αὐτό; Ἐπετρέπετο λοιπὸν εἰς τὴν Ἑλλην

νὰ ἔχῃ αὐτὴν πατέρα, ὁ ὁποῖος θὰ ἤρχεται νὰ τὴν εὕρῃ, καὶ θὰ ἦτο εὐτυχῆς, ἐν ᾧ ὁ ἰδικὸς τῆς ἦτο τὴν πῆθαμένος καὶ δὲν ἤμποροῦσε νὰ ἔλθῃ ποτέ;

Ἐσκέφθη ὀλίγον καὶ ἤρηνε δι' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα τὴν εὐθυμίας καλλίτερα.

— Ναι, ναι, εἶπεν ἰκανοποιημένη. Ἡ Ἑλλη θὰ ἔχῃ τὸν μπαμπᾶ τῆς, καὶ ἐγὼ θὰ ἔχω τὸν θεῖον Ἀρχην!

Ἐχρησὸν φίλημα ἐκ μέρους τοῦ θεοῦ Ἀρχῆ τὴν ἀντήμειψεν ἀμέσως διὰ τὸν λαμπρὸν αὐτὸν συλλογισμόν.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ'.**  
ΕΚΡΗΞΙΣ.

Ἐνα βράδυ, ἐν ᾧ τὰ κοράσια ἐπαίζαν μαζί, κατὰ τὸ σὺνθηες, καὶ ὁ κ. Βώρκε ἀνεγίνωσκεν ἡσύχως τὴν ἐφημερίδα του, ἡ Ἑλλη ἀνέκραξεν:

— Ἄς μὴ λέγωμεν αἰωνίως τὰς κοῦκλές μας Πόλυ καὶ Τόμυ! Ἄς ταις δώσωμεν ὀνόματα ἀπὸ τὴν Ἱστορίαν.

— Γιατί; εἶπεν ἡ Ρόζα. Ἐγὼ δὲν ἀγαπῶ τὰ πρόσωπα τῆς Ἱστορίας. Ἐχουν ἀνόητα ὀνόματα, καὶ καλλίτερα νὰ μὴν ὑπῆρχαν, γιατί μᾶς βάζουν σὲ μεγάλο κόπο νὰ τα ἐνθυμούμεθα.

— Τὸ ἀξίζουν ὁμῶς, ἀπήντησεν ἡ Ἑλλη, γιατί εἶνε πρόσωπα ἱστορικά. Ἐμένα μοῦ ἀρέσει πολὺ ἡ Ἱστορία.

— Πρὶν δὲν βαριεῖσαι! ἔκαμεν ἡ Ρόζα. Καὶ ἡ Ἱστορία εἶνε μάθημα βαρπτό, ὅπως καὶ ἄλλο!

— Ὅχι, ἡ Ἱστορία εἶνε διηγήματα ἀληθινά, δι' ἀνθρώπους ποῦ ἔζησαν, ποῦ ὑπῆρξαν εἰς τὸν κόσμον. Τί σοῦ πταῖουν, ἀν ἔχουν δύσκολα ὀνόματα;



Ἡ Ρόζα ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ ἐκπλήκτου θεοῦ τῆς τετραδίου, τὸ ἐξέλασε καὶ τὸ ἐπέταξεν... (Σελ. 86, στήλ. γ')







