

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ἐπιμελητοῦ τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔχον παιδικὸν περιοδικὸν ἀθηναίων, ἀληθεὶς καταρχὴν εἰς τὴν χάραν ἡμῶν δημοσίας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ἀριστὸν καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ Ἐξωτερικὸν ἔτησις ὁρ. 12.— Ἐξαμῶνος 5,50 Τριμῶνος 3,50 Αἱ συνδρομαὶ λαμβάνονται τὴν 1ην ἐκάστον μηνός.		Ἐξωτερικὸν ἔτησις ὁρ. 20. 15.— Ἐξαμῶνος 8.— Τριμῶνος 4,50		ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΙΑΡΥΤΗ Τὸ 1879 ΙΑΡΥΤΗΣ — ΕΚΔΟΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ἐν Ἀθήναις, ὁ Ἀπριλίον 1919	ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Ἐξωτερικ. λεπ. 30. Ἐξωτερικ. λεπ. 35 Φέλλια προσηγομένων ἑσῶν, ἑτήσιος λεπ. 50 ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ὅδος Ἐδριαιῶν ὁρ. 56, παρὰ τὸ Βασιλειῶν Ἔτος 41ον.— Ἀριθ. 19
---	--	---	--	---	---

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΝΕΚΤΟΡ ΜΑΛΟΤ

[Βραβευμένο ὑπὸ τῆν Γαλλ. Ἀκαδημίαν]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'. (Συνέχεια)

Ἄ, τί διαφορά ἀπὸ τῆς βραστῆς κατάτες τῆς παραμάνας μου ὡς τῆς γκαλατινῆς, τῆς κρέμας καὶ τῆς παστιτσας, ποὺ ἔκανε ἡ μαγειρίσσα τῆς κυρίας Μίλλιγκαν! Καὶ τί διαφορά ἀπὸ τῆς μακρινῆς, τῆς ἀτελειώτατης ἐκείνης πεσοπορεῖας στὴ λάσπη, μὲ τὴ βρογχή, μὲ τὸν ἥλιο, πῶς ἀπ' τὸν ἀφεντικὸ μου, ὡς τὰ θελητικὰ αὐτὰ ταξείδια μὲ τὸν Κόκκο!

Πῶς νὰ εἶμαι ὁμοῦ δίκιος πρὸς τὸν ἐκού μου, κρεπὲ νὰ πῶ πῶς ἡ ψυχικὴ εὐτυχία τῆς νέας μου ζωῆς μ' εὗρισκε πῶς εὐαίσθητο παρὰ οἱ ὕλικές τῆς ἀπολαύσεις. Γιατί ὅσο καλά κι' ἀν ἦταν τὰ φαγὰ καὶ τὰ γλυκίσματα τῆς κυρίας Μίλλιγκαν, ὅσο εὐχάριστο μου ἦταν νὰ μὴν ὑποφέρω πῶς ἀπὸ πείνα, ἀπὸ κρύο, ἀπὸ ζέση, πολὺ καλύτερα καὶ πολὺ πῶς εὐχάριστο γιὰ τὴν ψυχὴ μου ἦταν τὰ αἰσθήματα ποὺ τὴν πλημύριζαν!

Δυὸ φορές ὡς τότε εἶχα ἰδῆ νὰ σπάζουν ἢ νὰ λίνονται οἱ δεσμοὶ ποὺ μ' ἔδεναν μὲ πρῶτα ἀγάπητα μου: τὴ μίαν, ὅταν μὲ πῆραν ἀπὸ τὴ μάνα-Μπαρμπερίνα τὴν ἀλλή, ὅταν χωρίσθηκα τὸν Βιτάλη. Κι' ἔτσι: δυὸ φορές εἶχα βρεθῆ στὸν κόσμῳ μονάχος, χωρὶς προστασία, χωρὶς στήριγμα, χωρὶς ἀλλοῦς φίλους ἀπὸ τὰ ζῶα μου.

Καὶ νὰ βρῶμαι τώρα, στὴν ἐρημία μου καὶ στὴν ἀπόγνωσιν, δυὸ ἀνθρώπους ποὺ νὰ μοῦ δαίχθουν τὴν συμπάθειαν, τὴν στοργήν: μίαν γυναῖκα, μίαν ὠρχία κυρία, γεμάτη γλυκὰ, καλοσύνη καὶ τρυφερότητα, κι' ἕνα παιδί στὴν ἡλικία μου τόσο καλὸ, ποὺ νὰ μὲ μεταχειρίζεται ὡς ἀδελφὸν τοῦ!

Τὴ χάρα, τὴ εὐτυχίαν, γιὰ μίαν καρδίαν ὡς τὴ δική μου, ποὺ εἶχε ἀνάγκη νὰ γὰρῆ!

Πόσες φορές, κοιτάζοντας τὸν ἀρρωτὸ Ἀρθούρο, ἐπαλωμένο στὸ σανίδι τοῦ, γλωμο κι' ἀδύνατο, τοῦ ζήλευα τὴν εὐτυχίαν, ἐγὼ ποὺ ἤμουν γεμάτος ὑγείαν καὶ δύναμιν! Δὲν τοῦ ζήλευα ὁμοῦς οὔτε τὰ πλοῦτη του, οὔτε τὰ βιβλία του, οὔτε τὰ παιχνίδια του, οὔτε τὸ πλοῖο τοῦ τὴν ἀγάπην μόνο, ποὺ τοῦδεῖχε ἡ μητέρα του!

Τὴ εὐτυχισμένον ποὺ θὰ ἦταν νὰ τὸν ἀγαποῦν ἔτσι, νὰ τὸν φιλοῦν δέκα, εἴκοσι φορές τὴν ἡμέραν, καὶ νὰ μπόρῃ κι' αὐτὸς νὰ γκαλιάζῃ καὶ νὰ φιλῇ μὲ τὴν καρδίαν τοῦ τὴν ὠλορη ἐκείνη κυρία, τὴ μητέρα του, ποὺ ἐγὼ μόλις τολμοῦσα νὰ γίγγω τὸ χερί τῆς, ὅταν μοῦ τὸ ἔδινε!

Καὶ τότε συλλογιζόμενον μελαγχολικὰ, πῶς: ἐγὼ ποτὲ δὲν θάγα μίαν μητέρα, ποὺ

ποτὲ οὔτε μητέρα, οὔτε ἀδελφὸ, οὔτε οἰκογένεια, ἔπρεπε νὰ εἶμαι εὐχαριστήμενος, εὐτυχισμένος, νὰ ἔχω τοῦλάχιστο φίλους. Καὶ μα τὴν ἀλήθειαν, ἦμουν πολὺ! Μὰ ὅσο γλυκεία κι' ἀν ἦταν ἡ καινούργια μου ζωὴ, γρήγορα ἀναγκάσθηκα νὰ τὴν ἀφίσω, γιὰ νὰ γυρίσω στὴν παλιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'

Ὁ Βιτάλης μὲ χρειάζεται.

Ὁ κύριος περνοῦσε γρήγορα μ' αὐτὸ τὸ ταξίδι κι' ἐπλησίαζε ἡ στιγμή ποὺ ὁ κύριος μου θάβγαине ἀπὸ τὴ φυλακὴ. Αὐτὸ γιὰ μένα ἦταν καὶ χαρὰ κι' ἀνησυχία. Κι' ὅσο ἀπομακρυνόμεσθε ἀπὸ τὴν Τουλούζαν, τόσο περισσότερο τὸ συλλογιζόμενον.

Ὡρατὸ βέβαιον ἦταν νὰ ταξιδεύω μὲ τὸν «Κόκκο» χωρὶς κόπο καὶ χωρὶς φροντίδα· καὶ ὕστερα θὰ ἦμουν ὑποχρεωμένος, γιὰ νὰ γυρίσω, νὰ κάμω μὲ τὰ πόδια ὅσο δρόμον εἶχα κάμει μὲ τὸ πλοῖο. Κι' αὐτὸ δὲν θάταν καθόλου ὠρατὸ! οὔτε κρεβάτι πῶς, οὔτε κρέμας, οὔτε παστιτσά, οὔτε βεγγέρες γύρω στὸ τραπέζι.

Μὰ κείνο ποὺ μὲ λυποῦσε περισσότερο, ἦταν ποὺ ἔπρεπε νὰ χωρισθῶ τὸν Ἀρθούρο καὶ τὴν κυρία Μίλλιγκαν. Θὰ τοὺς ἔχανα κι' αὐτοὺς ὅπως τὴ μάνα Μπαρμπερίνα. Δὲν θάγαποῦσα λοιπὸν καὶ, δὲν θάγαπόμενον ποτὲ, παρὰ γιὰ νὰ χωρίζουμαι σιληρὰ ἀπὸ κείνους, ποὺ ἤθελα νὰ περᾶτω μαζί τους ὅλη μου τὴ ζωὴ; Ὡ, ἀν ἦταν τρόπος νὰ ἤμασθε πάντα ἐνωμένοι!

Μία μέρα, τέλος πάντων, ἀποφάσισα νὰ φανερώσω τὴν ἀνησυχίαν μου στὴν κυρία Μίλλιγκαν καὶ νὰ ρωτήσω πόσος καιρὸς χρειάζονταν νὰ γυρίσω στὴν Τουλούζαν, γιὰ νὰ ἤθελα νὰ βρεθῶ μπροστὰ στὴν πόρταν τῆς φυλακῆς τῆς στιγμῆς ποὺ θάβγαине ὁ κύριος μου.

Ἄρα ἔκουσε νὰ μιλῶ γι' ἀναχώρησιν, ὁ Ἀρθούρος ἔβγαλε τίς φωνές:

— Δὲ θέλω νὰ φύγῃ ὁ Ρεμὲνς!...
 Τοῦ ἀποκρίθηκα πῶς ἐμὲ ἐξουσίαζαν τὸν ἐκού μου, πῶς οἱ δικοὶ μου μὲ



Ἦταν ἡ πρώτη κική νύκτα ποὺ περνοῦσα ἐπὶν Κόκκο... (Σελ. 146.)

νὰ μὲ φιλῇ καὶ νὰ τὴ φιλῶ. Μπορεῖ καὶ μίαν μέραν νὰ ξανάβλεπα τὴ μάνα-Μπαρμπερίνα, κι' αὐτὸ θὰ μοῦκανε μεγάλη χαρὰ· μὰ τώρα πῶς δὲν θὰ μπορούσα νὰ τὴ λέω ὅπως πρῶτα «μαμμά», ἀφοῦ ἤξερα πῶς δὲν εἶναι...

Μονάχος θέλουν πάντα, μονάχος! Ἡ ἰδέαν αὐτὴ μ' ἔκανε νὰ αἰσθάνουμαι ἀκόμη βαθύτερα τὴ σημερινὴ μου εὐτυχία κοντὰ στὴν κυρία Μίλλιγκαν καὶ στὸν Ἀρθούρο ποὺ μάγαπεύσαν.

Δὲν ἔπρεπε νὰ εἶμαι πολὺ ἀπαιτητικὸς ὅσο γιὰ τὸ μερικὸ τῆς εὐτυχίας μου. Ὅσο αὐτὸν τὸν κόσμῳ κι' ἀφοῦ δὲν θὰ εἶχα

