

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔξοχον παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παροσχόν εἰς τὴν χάριν ἡμῶν ἀσφαλείας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ἀριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ	
Ἐσωτερικὸς	Ἐξωτερικὸς
Ἔτησις 50. 12.—	Ἔτησις 50. 20. 15.—
Ἑξαμηνος 6,50	Ἑξαμηνος 8.—
Τριμηνος 3,50	Τριμηνος 4,00

Αἱ συνδρομαὶ ἄρχονται τὴν 1ην ἡμέρας μηνός.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ. 1919
 ΙΑΡΥΤΗΣ — ΕΒΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Ἐν Ἀθήναις, 2 Νοεμβρίου 1919

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
 Ἐσωτερικ. λεπ. 30. Ἐξωτερικ. λεπ. 35
 Φέλλια προσημειωμένων ἐτην, δαίσεως λεπ. 80
 ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
 Ὅδος Σφομιάδου ἀρ. 38, πρὸς τὸ Παρθένειον
 Ἔτος 41ον. — Ἀριθ. 49

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ τοῦ ΝΕΣΤΟΡ ΜΑΛΟΤ
(Βραβευμένο ἀπὸ τὴν Γαλλ. Ἀκαδημία)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'. (Συνέχεια)

- Τὰ νερά πέφτουν στὸ ἀνθρακωρυχεῖο ! φώναξε ὁ Καρρορῆς.
- Δὲν εἶναι νερό, εἶπε ὁ Δάσκαλος.
- Τί εἶναι λοιπόν ;
- Δὲν ξέρω· μὰ δὲν εἶναι νερό.

Ἄν καὶ τὴν ἑξῆς φορὴν ὁ Δάσκαλος εἶχε δώσει δείγματα τῆς εὐθυκρεσίας του, δὲν τὸν ἐπίστευαν ἂν δὲν εἶδινε κάθε φορὰ καὶ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ του. Ἐπειδὴ ὠμολογοῦσε τώρα πῶς δὲν ἔξερε τὴν αἰτίαν τοῦ κρότου ἐκείνου, (ποῦ καθὼς ἐμάθαμε ἀργότερα, τὸν ἔκανε ἕνας μεγάλος ἀνεμιστήρας, ποῦ τὸν εἶχαν βάλει γιὰ νὰ στέλλουν ἀέρα στοὺς ἐργάτας,) ἔβανα γύρισαν μὲ τρελλὸ φόβον εἰς τὴν ἰδέαν τῆς πλημμύρας.

- Ἄναψε τὴ λάμπα !
 - Περιττό.
 - Ἄναψέ τη! ἄναψέ τη !
- Ἦ κοχρωῶθηκε νὰ ὑπακούσῃ, γιὰτὶ ἔλει τὸ ζήτησαν ὁμόφωνα.

Τὸ φῶς μᾶς εἴδειξε τότε πῶς τὸ νερό δὲν εἶχε ὑψωθῆ καθόλου· μᾶλλον εἶχε χαμηλώσει.

- Βλέπετε λοιπόν ; εἶπε ὁ Δάσκαλος.
- Θάνατῆ σὲ λίγο· κι' αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν ὑπάρχει σωτηρία !
- Ἄς τελειώσουμε λοιπόν μιὰ καὶ καλῆ· δὲν μπορῶ πιά νὰ βαστάξω !..
- Δὲς μου τὴ λυχνίαν, Δάσκαλε. Θὰ γράψω δυὸ λόγια γιὰ τὴ γυναῖκα μου καὶ τὰ παιδιὰ μου.
- Γράψε καὶ γιὰ μένα !
- Ὁ Μπεργκουνοῦ εἶχε γυρέψει τὴ λυ-

χνία, γιὰ νὰ γράψῃ πρὶν πεθάνῃ εἰς τὴν γυναῖκα του καὶ εἰς τὰ παιδιὰ του. Εἶχε εἰς τὴν τσέπη του ἕνα κομμάτι χαρτί κι' ἕνα μολύβι. Κι' ἄρχισε νὰ γράφῃ.

«Ἐμεῖς, ὁ Γάσκαρος, ὁ Παγγῆς, ὁ Δάσκαλος, ὁ Καρρορῆς κι' ὁ Ρεμῆς, κλεισμένοι εἰς τὸ Ἀναΐθασμα, θὰ πεθάνουμε.

«Ἐγὼ, ὁ Μπεργκουνοῦ, παρακαλῶ τὸ Θεὸ νὰ γίνῃ ὁ ἀντρας τῆς χήρας μου κι' ὁ πατέρας τῶν ὄρφανῶν μου. Τοὺς δίνω τὴν εὐχὴ μου».

— Ἐσύ, Γάσκαρε, τί θέλεις νὰ σοῦ γράψω ;

«Ὁ Γάσκαρος ἀφίνει ὅ,τι ἔχει εἰς τὸν

ἀνοησίας, εἶπε μὲ θυμὸν ὁ Μπεργκουνοῦ.

- Δὲν εἶναι ἀνοησία.
- Δὲν ἔχεις κανένα νάποχαιρετή-της ἐσοῦ ; τὴ μάνα σου ;
- Ἡ μάνα μου θὰ μὲ κληρονομήσῃ !
- Ἐσύ, Ρεμῆ ;

«Ὁ Ρεμῆς χαρίζει τὸν Κάπη καὶ τὴν ἄρκα του εἰς τὸν Ματτία. Φιλεῖ τὸν Ἀλέξη καὶ τὸν παρακαλεῖ νὰ πάῃ νὰ βρῇ τὴ Λίζαν, νὰ τὴ φιλήσῃ καὶ νὰ τῆς δώσῃ ἕνα ἕπερ τριαντάφυλλον ποῦ εἶναι εἰς τὴν τσέπη του».

— Νὰ ὑπογράψουμε τώρα ἄλλο.

— Ἐγὼ θὰ βάλω ἕνα σταυρὸν, εἶπε ὁ Παγγῆς.

— Τώρα, εἶπε ὁ Μπεργκουνοῦ, ἀφοῦ ὑπόγραψαν ἄλλοι, παρακαλῶ ν' ἀφίστετε νὰ πεθάνω ἡσυχῶς, χωρὶς ὀμίλλας. Ἀντίο συντρόφοι !

Κατέβηκε ἀπ' τὸ σκαλί τοῦ εἰς τὸ δικὸν μας, μᾶς φίλησε καὶ τοὺς τρεῖς, ξανάβηκε εἰς τὸ δικὸν του καὶ φίλησε τὸν Παγγῆ καὶ τὸν Καρρορῆ· ἔπειτα ἔκαμε ἕνα σωρὸν ἀπὸ καρβουνόσκονη, ἔβαλε ἀπάνω τὸ κεφάλι του σὰ σὲ μαξιλάρι, ξαπλώθηκε ὄλιος καὶ δὲν κουνήθηκε πιά.

Ἡ διαθήκη τοῦ γράψαμε προτίτερα κι' ὁ Μπεργκουνοῦ ποῦ παραδίδονταν ἔτσι εἰς τὸ θάνατον, δὲν μᾶς εἶδεν βέβαια

«Τὸ νερό τινάχθηκε εἰς ἀπάνω...» (Σελ. 370, στ. γ')

ἀνεψιῦ τοῦ τὸν Ἀλέξη καὶ νὰ εἶναι καλός.

«Ὁ Παγγῆς ἀναθέτει τὴν γυναῖκα του καὶ τὰ παιδιὰ του εἰς τὸν Θεόν, εἰς τὴν Παναγίαν καὶ εἰς τὴν Ἐταιρεία.»

- Ἐσύ, Δάσκαλε ;
- Ἐγὼ δὲν ἔχω κανένα, ἀποκρίθηκε ὁ Δάσκαλος θλιβερά· κανέναν δὲν θὰ μὲ κλάψῃ μένα.
- Ἐσύ, Καρρορῆ ;
- Ἐγὼ, φώναξε ὁ Καρρορῆς, παραγγέλλω νὰ πουλήσῃ τὰ κάστανα μου ἄψητα.
- Το χαρτί μας δὲν χωραεῖ τέτοιους

θάνατον. Τὰ κτυπήματα ὡστόσο τῶν σφύρων ἀκούγονταν καὶ δυνατὰ, καὶ καθαρὰ τώρα, ποῦ ἐσημίαινε βέβαια πῶς μᾶς εἶχαν πλησιάσει καὶ σὲ λίγο ἴσως θὰ μᾶς ἐφθαναν. Αὐτὸ μᾶς εἶπε κι' ὁ Δάσκαλος γιὰ νὰ παρηγορηθοῦμε.

— Μ' ἂν ἦταν ὅσο κοντὰ λές, θὰ τοὺς ἀκούγαμε νὰ φωνάζουν· μὰ δὲν τοὺς ἀκούσαμε· οὔτε ἐκεῖνοι ἀκούονε μᾶς.

— Μπορεῖ νὰ μὴν ἀπέχουν παρὰ λίγα μέτρα καὶ κάλι νὰ μὴν ἀκούγεται ἡ φωνή. Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ στερεοῦ ποῦ ἔχει νὰ διαπεράσῃ.

