

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παροσχόν εἰς τὴν χάραν ἡμῶν ὑπεραίας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχους Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσις ἀριστῶν καὶ χρησιμῶν εἰς τοὺς παίδας.

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΙΑ	
Ἐσωτερικῆς	Ἐξωτερικῆς
Ἐφηβία 80. 16.—	Ἐφηβία 80. 25.—
Ἐφηβίτις 8. 50	Ἐφηβίτις 18.—
Ἐφηβίτις 6. 50	Ἐφηβίτις 9.—

ΕΒΔΟΜΕΡΙΑ ΔΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ
ΙΑΡΥΘΗ Τ.Δ. 1875
ΙΑΡΥΤΗΣ — ΕΒΔΟΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΤΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ
 Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην Οἰουθήμετου μηνός.
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΝ Ε. ΔΕΗΜΑΙΣ
 Ὅδὸς Ἐδουάρδου ἀρ. 38 παρὰ τὸ Βασιλειον

Περίοδος Β'. — Τόμος 29ος. Ἐν Ἀθῆναις, 26 Μαρτίου 1892 Ἔτος 44ον. Ἄριθ. 17

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

[Μυθιστόρημα ὑπὸ Jules Chancel.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' (Συνέχεια)

Τὸ παιδί, ποὺ τὸν ἐκινούσε ἀπὸ μέσα, ἦταν καλὰ γυμνασμένο καὶ κατόρθωνε νὰ διῆγῃ τὴν ἐντύπωση μιᾶς μηχανῆς.

Γύριζε τὸ κεφάλι ἀπότομα δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ἔβγαζε τὸ καπέλλο μὲ μικρὰ δισταχτικὰ κινήματα καὶ τέλος ἐκλείπιζε τὸ σιγαρέττο μὲ γρήγορά κι' ἀδέξια φουσήματα.

Ὁ Σουλτάνος ἀρχισε πρῶτος τὰ χειροκρατήματα καὶ ζήτησε νὰ τοῦ φέρουν τὴ μαγικὴ αὐτὴ κούκλα.

Ὁ μηχανικός εἶχε προβλέψει αὐτὴ τὴν ἀπαιτήση κι' ἀμέσως τὴν ἐκανοποίησε: Δυὸ ὑπηρετὲς ἐπῆραν τὴν ἀληθινὴ μηχανικὴ κούκλα καὶ τὴν ἀνοίξαν μπρὸς στήν Α. Μ. τὸν Ἄρδουλ — Ἄτζι.

Ὁ Σουλτάνος ἀκουσε, χωρὶς νὰ νοιώθῃ γρή, τίς ἐξηγήσεις ποὺ τοῦ ἔδινε ὁ Ἴταλός, δειχνοντάς του τὰ διάφορα μέρη τοῦ μηχανισμοῦ τοῦ Καραγκιόζη, γιὰτὶ πραγματικῶς ὑπῆρχε κάποιος μηχανισμὸς μέσα στὸ ἀν-

δραϊκελλο ποὺ μπόρουσε νὰ κινή μερικὰς κινήσεις. Μὰ ὁ πονηρὸς θεατρῶννης, γιὰ νὰ καταπλήξῃ περισσότερο τὸν κόσμον, ἐσορίστηκε ν' ἀντικαθιστῇ, στὶς παραστάσεις, τὸν μηχανικὸ Καραγκιόζη μ' ἓνα ζωντανό.

Ἐνῶ ὁ Φρέδος διασκεδάσε μ' αὐτὴ τὴν ἀνακάλυψη ποὺ εἶχε κάμει καὶ κοιτούσε ἀπ' τὸ ὕψος τοῦ τὸν κόσμον, τράβηξε τὴν προσοχὴν τοῦ μιᾶ ἄλλης βρωμοδουλεῖᾶ ποὺ γινόταν μέσα στὸ πλῆθος.

Ἐνῶ ὅλος ὁ κόσμος ἦταν ἀφοσιωμένος στὶς ἐξηγήσεις ποὺ ἔδινε ὁ Ἴταλὸς στὸ Σουλτάνον, τρεῖς ἀνθρώποι, ποὺ ὁ Φρέδος τοὺς ἐγνώρισε ἀμέσως, ἐξερευνοῦσαν τίς τσέπες τῶν γειτόνων τοὺς κι' ἔβγαζαν ἓνα πῶλο καρποφόρον ψάρεμα ἀπὸ βωλόγια, καδένες, καὶ βραχιόλια.

— Γιὰ στάσου! εἶπε μέσα τοῦ ὁ Φρέδος φαίνεται πῶς οἱ φίλοι μου οἱ ἱσπότες τῆς Μαύρης Μάσκας καταδέχονται νὰ ἐξασκοῦν καὶ δῶ-μέσα τὸ ἐπάγγελμά τους.

Ὁ γιὸς τοῦ Δυρμπάν εἶχε γνωρίσει τὸν Γιακὰ καὶ τὸν Ἀλλοιθῶρον.

Ἀυτὴ ἡ ἀνακάλυψη ἔβαλε σὲ σκέψεις τὸ παιδί, γιὰτὶ τοῦ ἔφερε μιὰ δυσάρεστη ἀνάμνηση. Ὁ περίπατός του στήν Ἐκθεση τὸν εἶχε τόσο διασκεδάσει, ὥστε εἶχε ξεχάσει ἐντελῶς τὸ σκοπὸ, ποὺ τὸν εἶχε φέρει ἐκεῖ.

— Τί νὰ γίνῃ! συλλογιζόταν μὲ πικρία. Ἐγὼ δὲν ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ διασκεδάσω σὰν ἄλλ' αὐτὰ τὰ παιδιά ποὺ ἤρθαν ἐδῶ μὲ τὸ μπαμπὰ τους καὶ τὴ μαμμά τους... Ἐγὼ εἶμαι ἐξωτὰς... εἶμαι ἱσπότης τῆς Μαύρης Μάσκας. Εἶμαι καταδικασμένος νὰ «δουλέψω» σὰν αὐτοὺς τοὺς λωποδύτας, ποὺ τὴ στιγμή αὐτὴ κλέβουν τὰ πορτοφόλια τοῦ κόσμου. Μὲ τρέφουν, μοῦ δίνουν κατοικίδια, μοῦ δίνουν λεφτὰ καὶ περιμένουν τὸ ἀριστοβύγημά μου, ποὺ θὰ μὲ κάμῃ νὰ μείνω σ' ἄλλου τῆ ζωῆ κλέφτης. Λοιπὸν, Φρέδε Δυρ-



Ὁ μηχανικός τοῦ Καραγκιόζη ἐρχόταν νὰ δεχθῆ τὰ συγχαρητήρια τοῦ Σουλτάνου... (Σελ. 129, στ. γ')

πάν, κουνήσου... Ἐμπρός! Κάμε δῶπος κι' οἱ σύντροφοί σου κι' ἀφήσε τοὺς δισταγμούς.

Ἀφοῦ ἔκαμε αὐτὲς τίς σκέψεις, γιὰ νὰ δώσῃ θάρρος στὸν ἑαυτό του καὶ νὰ διώξῃ τίς αἰώνιες ἀμφιβολίες του, ὁ Φρέδος παρατήρησε ὅτι ἡ θέση του ἦταν πολὺ κατάλληλη γιὰ ἓναν κλέφτη. Πραγματικῶς, δὲν εἶχε παρὰ ν' ἀκλώσῃ τὸ χερί του μέσ' ἀπὸ τίς σημαίες, ποὺ τὸν ἐκρυβαν ἀπ' ἔλα τὰ βλέμματα, καὶ θὰ ἔφτανε ἐδωλῶτατα τίς τσέπες τῶν διαβατῶν.

Ἀκριβῶς νὰ ἓνα ζευγάρι, ποὺ ἐσταμάτησε πλάι στήν κολόνα, πολὺ κοντὰ του. Ἦταν ὁ μηχανικός τοῦ Καραγκιόζη: ἡ παράστασή του εἶχε τελειώσει κι' ἐρχόταν τώρα νὰ δεχθῆ τὰ συγχαρητήρια τοῦ Σουλτάνου.

Εἶναι κοντός καὶ χοντρός. Στὴν πλατεία του μορφή, ποὺ εἶναι γεμάτη πόξια, μαντεύει κανεὶς τὴν ἐκανοποίησιν ἑνὸς ἐμπορίου ποὺ ἔκαμε μιὰ καλὴ ἐπιχείρησιν. Ἡ κυρία του, ποὺ τὸν συνοδεύει, ἔχει τὸ δειλὸ κι' ἀπλοῦ-κὸ ὕψος μιᾶς ἐπαρχιώτισσας. ποὺ τὰ χει χαμένα μέσα στὸ πλῆθος. Εἶναι προσκολλημένη στὸ μπράτσο τοῦ ἀν-



Ὁ Σουλτάνος ἀρχισε πρῶτος τὰ χειροκρατήματα. (Σελ. 129, στ. α')

