

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ἐπιμελητοῦ τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν συγγραμμὸν, ἀληθεὶς καθάρσιον εἰς τὴν ψυχὴν ἡμῶν ἀπερσεύει καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνεγνώρισμα ἀριστοῦ καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ		ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ	Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ
Ἐσωτερικὸν	Ἐξωτερικὸν		
Ἐτήσιος δρ. 16.—	Ἐτήσιος δρ. 26.—	ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1929	Ἐκτείνεται τὴν Ἰαν. Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἰσθηθῶμαι ἀρχίζουσαν τὴν Ἰαν. οἰκουμένην μηνός.
Ἐξέμνητος 8,50	Ἐξέμνητος 13.—	ΙΑΡΥΘΗΣ — ΒΕΛΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΣ	ἘΚΔΟΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Τοῖς μὲν 4,50	Τοῖς μὲν 7.—	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Ὁδὸς Ἐδραίου δρ. 88 παρὰ τὸ Βαρβάκειον
Περίοδος Β' — Τόμος 29ος		Ἐν Ἀθήναις, 25 Δεκεμβρίου 1921	Ἔτος 44ον. Ἀριθ. 4

Ἡ ΠΡΩΤὴ ΤΥΧὴ

[Χριστουγεννιάτικο διήγημα]

ὍΤΑΝ ἤμουν ἕξη χρονῶν, δὲν παρήγαγα στὸν κόσμον. Εἶχα ὅμως μιὰ πολὺ ὀμορφὴ ναυτικὴ φορεσιὰ, ἀπὸ μπλε βελούδο, μὲ χρυσὰ κουμπιά, μὲ χρυσὲς ἀγκυρῖτσες καὶ μ' ἄσπρη μεταξωτὴ τράχηλά. Τὴ καλὰ νὰ τὴ φοροῦσα! Μὰ δὲν παρουσιαζόταν εὐκαιρία, γιὰ τόσο λούσο. Κι' ἡ ὀμορφὴ φορεσιὰ, διπλωμένη στὸ χάρτινὸ τῆς κουτί, κοιμώταν στὸ ψηλότερον ράφι τῆς ντουλάπας, ποὺ τὴν εἶχα μεσοκτῆ μὲ τὴν ἀδελφὴ μου τὴν Ἰωάννα.

Ἡ Ἰωάννα μὲ περνοῦσε δυὸ χρόνια. Φανταζόταν γι' αὐτὸ πὺς ἦταν κιόλα μεγάλη καὶ σεβαστὴ. Ἐννοεῖται, πὺς ἦταν ἡμῶν μαζὺ, ὅλο μὲ πείραζε κι' ὅλο μὲ κοροῖδευε. Ἐτσι, δυστυχῶς, κάνουν πολλὰ ἀδέλφια, ποὺ εἶναι μολοντοῦτο ἀγαπήμενα...

Ἀξαφνα, μιὰ μέρα τοῦ Δεκεμβρίου, ἔλαβα ἕνα γράμμα. Ἄλλο ἕνα, ἀπαράλλαχτο, ἔλαβε κι' ἡ Ἰωάννα. Τὸ ἀνοίξε καὶ τὸ διάβασε δυνατὰ, ἀργά, γιὰ νὰ μὲ πειράξῃ ποὺ ἐγὼ δὲν ἤξερον ἀκόμα νὰ διαβάσω ἔτσι. Ἦταν πρόσκληση γιὰ τὰ Χριστούγεννα, στῆς κυρίας Βανικῶ, κι' ἔλεγε:

Ἡ ΚΥΡΙΑ ΒΑΝΙΚῶ
θὰ δεχθῆ τοὺς μικροὺς τῆς φίλου τὴν Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, ὥρα 2 μ. μ.
Μαγεὶ ἡ Δουχία — Χριστουγεννιάτικο Δένδρον. — Τσαὶ κτλ.

Ἡ κυρία Βανικῶ, ποὺ δὲν τὴν ἐγνώριζα, ἦταν μιὰ γριὰ ἑβδομήντα χρονῶν, ποὺ ἔλατρευσ τὰ ξένα παιδιὰ, γιατί δὲν εἶχε δικὰ τῆς. Ἡ χαρὰ τῆς ἦταν νὰ τὰ μαζεύῃ στὸ σπίτι τῆς πέντ' ἕξη φορές τὸ χρόνο, νὰ τὰ φορτώνῃ δῶρα καὶ νὰ τὰ χορταίνῃ γλυκά. Αὐτὰ ἐσήμαινε

ἐκεῖνο τὸ «κτλ.» τοῦ προσκλητηρίου. Καὶ πρὸ πάντων κατὶ τούρτες καὶ κατὶ πουδῖγκες σὰν καμπαναριά. Τὰ παιδιὰ στομάχιζαν, μὰ ἡ κυρία Βανικῶ τὸ καυχόταν:

— Δεκαπέντε μὲ ἀρρῶστησαν φέτο! ἔλεγε στὶς φίλες τῆς μετὰ τὰ Χριστούγεννα ἢ τὶς Ἀποκριές. Φαντασθῆτε τὴ μου ἔραγαν!..

τοια ποὺ μόνο μιὰ κυρία Βανικῶ μπορούσε νὰ ξετροπώνῃ στὰ μαγαζιά τοῦ Παρισίου. Καὶ τόσο ἀφθονα, ὥστε τὰ παιδιὰ ἐπαίρναν ἀπὸ τρία, ἀπὸ τέσσερα, ἀπὸ πέντε! Ἄλλὰ καὶ τὸ «τσαὶ» τῶν Χριστουγεννίων ἦταν κατὶ τεράστιο. Τὴ θέλετε καὶ δὲν εἶχε κείνο τὸ τραπέζι! Ἴσως μόνο τὸ τσαὶ ἔλειπε.

Ἡ κι' ἂν ὑπήρχε, τὰ παιδιὰ τὸ περιφρονοῦσαν μπροστὰ στὴ σαμπάνια ποὺ ἔτρεχε ποτάμι...

Ὅταν μιλοῦσε γι' αὐτὰ ἡ Ἰωάννα, ἀνοίγε τὸ στόμα τῆς κι' ἐδειχνε τὰ δόντια τῆς, σὰ νὰ ἐτοιμαζόταν νὰ φάῃ ὅλο τὸ σπίτι! Ἐπειτα μὲ ἀταριθμοῦσε ὅλα τὰ γλυκίσματα ποὺ ἐσκόπευε νὰ «χορτάσῃ». Μιὰ δὲν ἀκούει ὄρα!



Ἐκεῖνος ἄλλοθι, μικρῶν μου... (Σελ. 26, στ. γ')

Ἄλλὰ φαίνεται πὺς καὶ περιφρονοῦ κι' ἀπ' τὶς πουδῖγκες τῆς, ἦταν τὸ Χριστουγεννιάτικο Δένδρον τῆς. Τὰ παιγνίδια ποὺ τὸ ἐστόλιζαν, ἦταν κλοῦσαι, ἀσυνήθιστα, ἐκπληκτικὰ, τέ-

Τελὸς πάντων ἔφθασε ἡ μεγάλη ἡμέρα. Ἡ ναυτικὴ μου φορεσιὰ κατέβηκε ἀπὸ τὰ ὄφρη τῆς ντουλάπας. Μ' ἔλυσαν, μ' ἐχτένισαν, μὲ κατάρωσαν, μὲ δούρτσισαν καὶ μὲ γύρισαν ἀπ' ὅλες τὶς μεριεὲς γιὰ νὰ μὲ κοιτάξουν. Δεκαπέντε φορές κοιτάχθηκα κι' ἐγὼ στὸν καθρέφτη. Ἡ ὀμορφὴ μου φορεσιὰ μὲ στένευε λιγάνι, ἀλλὰ γιὰ τὸ δὲν καμάρωνα λιγώτερο.

Μὰ κι' ἡ Ἰωάννα ὀμορφοστολίσθηκε. Ἐβάζε ἕνα φόρεμα μπλε σὰν τὸ δικὸ μου, πολὺ ἀνοιχτότερον ὅμως καὶ στολισμένον μὲ δαντέλλες. Ἐχῶσε τὰ χερίά τῆς, — ὅλο μελανιὲς συνήθως καὶ χιονίστρες, — σὲ κατὶ μακριὰ γάντια, καὶ κοιτάζε ἴσια μπροστὰ τῆς, χωρὶς νὰ γυρίζῃ τὸ κεφάλι, γιὰ νὰ μὴ χαλᾷ ἡ

πολύπλοκη κτενισιὰ τῆς. Μοῦ ἔδωσε τὸ χερί τῆς καὶ μὴκαμεστὴ σάλα μαζὶ. Ἦμουν κατακόκκινος ἀπὸ τὴ ντροπὴ μου καὶ συγχρόνως εἶχα κι' ἕνα φόβον ποὺ δὲν μάφισε νὰ κί-

Ο κύρ-Αζάρ ήταν, καθώς ξέρουμε, ή απρόκριμα των αγαθών ανθρώπων. Παιδί του όμως ήταν ή γυναίκα του, ή τρομερή, ή στριμμένη, ή γκαρνάρα Μελανία Αζάρ.

Όσο κοντός ήταν ο κύρ-Αζάρ, τόσο ψηλή ήταν ή Μελανία· όσο στεργυλός και παχύς ήταν αυτός, τόσο λιγνή και ξερακιανή ήταν εκείνη· κι' όσο γλυκόλογος κι' αγαθός ήταν αυτός, τόσο κακιά κι' αντιπαθητική ήταν εκείνη.

Στο επάνω χέλι της είχε μουστάκια, στο πηγούνι της είχε μια κρεατολή και τόνα της μάτι τόχε πάντα κλειστό. Άλλοτε το δεξί, άλλοτε τ' αριστερό, μα τα δύο μαζί ποτέ δεν τα είχε ανοιχτά.

Αυτή ή άκαισία γυναίκα, που' εκανε τέτοια αντίθεση με τον άντρα της, τον δειλό κι' εϊρηνικό, εξασκούσε άπάνω του μιάν εξουσία τυραννική κι' άπόλυτη. Τον τυραννούσε και τον κακομεταχειριζόταν άπ' το πρωί ως το βράδυ κι' άπ' το βράδυ ως το πρωί. Παντού άνακατευόταν, όλα τα επιθεωρούσε. Αυτή του διάλεγε τίς γραβάτες του, αυτή και τα ξόλα άκόμη που του χρειαζόνταν στην δουλειά του.

Καταλαβαίνετε τώρα, πως για το φτωχό τον Άζάρ δεν ήταν και τόσο άπλη δουλειά ν' αναγγελίη στη γυναίκα του πως άποφάσισε να πάρη το Φρέδο μαθητευόμενο. Φυσικά, έκρινε περιττό να της πη πως το παιδί ήταν ό γιος του Δυρμπάν, του κακούργου. Μ' όλη αυτή την προφύλαξη, ή άπόφαση δεν άρεσε καθόλου στη Μελανία.

Τι χρειαζόταν ό καινούργιος μαθητευόμενος; Ο Ιουλιανός δεν ήταν άρκετός;

Μα αυτή τη φορά ό Άζάρ δεν υποχώρησε. Του χρειαζόταν ένας μαθητευόμενος: μόνον έτσι θα εξασφάλιζε γι' άργότερα καλούς τεχνίτες. Κι' έδειξε τόση εδγλωττία και διπλωματία, ώστε ή νοικοκυρά πείσθηκε επί τέλος να δεχθή το λάχιστο το παιδί.

—Θα τον επιβλέπω όμως, εδήλωσε, αυτόν τον καινούγιο, κι' αν δεν προκόδει, άλλοίμονό του!

Μ' αυτούς τους κακούς οίωνους μπήκε ό Φρέδος στο βυλουργείο της πλατείας Άγ. Μιχαήλ.

Ορισμένος ή έθθρική συμπεριφορά της κυρίας του, ή στριγγλική φωνή της και το μάτι, το τρομερό και μονάκριβο διαβολομάτι της, θα είχαν κάνει το Φρέδο να τώ σκάση άπό την πρώτη μέρα, αν μες στο σπίτι του μαργακού δεν είχε βρει κι' άλλα πρόσωπα, που για χατήρι τους ύπόμνε την άποκραυστική Μελανία.

Ήταν πρώτα-πρώτα ή Σεσίλη, ή

κόρη του Άζάρ, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι δώδεκα χρόνων, τόσο ευγενικό και γλυκομίλητο, που άπορούσε κανείς πως μιάν μητέρα σαν τη Μελανία, μπορούσε να έχη παιδί τόσο έξαγαπητό. Η φύση όμως έχει αυτές τίς παραξενιές. Πολλές φορές στο πιδ τραχύ χόμα φντρώνει το ωραιότερο λουλούδι.

Η Σεσίλη ήταν πολύ ώμορφη και



Η κυρία Άζάρ ήταν διαρκώς άπό πάνω του... (Σελ. 28, στ. γ')

γεμάτη χάρη. Καστανή, με έκφραστικά γαλανά μάτια, ψηλή, λεπτή, έγόητε αμέσως όσους την έπλησίαζαν.

Κι' ό Φρέδος δεν ξέφυγε άπ' αυτή τη γοητεία κι' αμέσως μόλις την έγνωρίσε, στο τραπέζι, το σπίτι του φάνηκε λιγώτερο άχαρο.

Του φάνηκε όμως θαυμάσια το σπίτι, όταν ό μαργακός του παρουσιάσε και τον άλλο του μαθητευόμενο, τον Ιουλιανό Μεσονύχτη.

Παράξενο όνομα, θα πητε: Ιουλιανός Μεσονύχτης!... Μ' αυτό δεν ήταν όνομα, ήταν άπλούστατα παρατσούκλι. Έβλεπαν έτσι το παιδί γιατί τ' έχαν βρει τα μεσάνυχτα, μπρός στην πόρτα της εκκλησίας του Άγιου Μιχαήλ.

Πρό έντεκα χρόνων, κάποια γυναίκα είχε ανακαλύψει αυτό το παιδί, μόλις όλιγων μηνών, ενώ πήγαινε στην νυχτερινή της δουλειά. Τό μωρό ήταν τυλιγμένο σε ώρατα σπάργανα και, για μόνο σημάδι γνωριστικά, είχ' ένα τετράφυλλο τριφύλλι, κεντημένο στο άριστό του μπράτσο.

Η γυναίκα που είχε κάμει αυτή την παράξενη ανακάλυψη, στην αρχή σκέφτηκε να πάη το μωρό στο Βρεφοκομείο. Άργησε μερικές ήμέρες να τώ κάνη και αιγά-αιγά τώ συνήθισε και τώ κράτησε σπίτι της, ως που έγινε έντεκα χρόνων.

Τότε σκέφθηκε να τώ βάλη σε δουλειά. Ήταν φιλενάδης κυρίας Άζάρ, (δν μπορούσε ναχη φιλενάδες· αυτή ή στριμμένη γυναίκα), και της έπρότεινε να πάρη τώ παιδί, που της διηγήθηκε την ιστορία του, στο μαγαζί τώ άντρος της.

Τό μυστήριο που σκέπαζε τη γέννηση αυτού του παιδιού, τράθηκε τη γυναίκα του μαργακού. Τό τετράφυλλο τριφύλλι που είχε στιγματισμένο τώ μπράτσο του, και τή κεντητά σπάργανά του την έκαναν να έλπιζε ότι ίσως μιάν μέρα θα βρισκόνταν οι πλούσιοι γονείς του και βέβαια θ' άντάμειβαν εκείνους, που φρόντισαν για τώ παιδί. Περισσότερο δηλαδή άπό κερδοσκοπία παρά άπό καλωσύνη, ή κυρία Άζάρ δέχθηκε να πάρη τον Ιουλιανό Μεσονύχτη. Κι' έτσι έγινε μαθητευόμενος στο έργαστήρι του κύρ Άζάρ.

Ο Ιουλιανός αυτός φαινόταν σαν να δικαιώνει τίς έλπίδες της Μελανίας. Ήταν κομψός, με άριστοκρατική κορμοστασιά και με τρόπους ευγενικούς, που δεν ταίριαζαν σ' έναν ταπεινό εργάτη.

Κι' ή κυρά Άζάρ, έκανοποιημένη, έλιπιζε μέρα με τη μέρα περισσότερο κι' έλεγε σ' όλον τον κόσμο:

—Θα τώ ίδητε... Οι γονείς του θάρθουν μιάν μέρα να μου τον ζητήσουν και, άφου είναι πλούσιοι και τσανοί, θα μου πληρώσουν πολύ άκριβά τή δσα κάνω γι' αυτό τώ παιδί.

Κι' όλη ή συνοικία ήξερε την ιστορία του Ιουλιανού και τίς έλπίδες της κυρας του.

Όσο για τον κύρ-Άζάρ, αυτός την άφινε να λέη.

Είχε δεχθή μ' ευπειθεια τον προστατευόμενο της γυναίκας του και δε μετάνιωσε γι' αυτό, γιατί ό Ιουλιανός ήταν τύπος μαθητευομένου.

Αυτό ήταν όλο τώ προσωπικό του σπιτιού, όπου ό Φρέδος ζούσε τώρα και δυο μήνες.

Όπως τάχε δηλώσει, ή κυρία Άζάρ ήταν διαρκώς άπό πάνω του κι' όλο τον γκρινιάζε, τον έβασάνιζε, χωρίς να τον άφινει στιγμή. Μα ό μικρός γρήγορα τώ πήρε άπόφαση για όλες αυτές τίς γκρινιές και δεν τον ένοιαζε και πολύ. Η μητέρα του ήταν εδτυχημένη, γιατί ό Φρέδος είχε μπή σέ δουλειά· ό κύρ-Άζάρ ήταν καλά και στη δουλειά είχε λίγες άπαιτήσεις. Είχε βρη και παρέα: Πρώτα τον Ιουλιανό, ύστερα τη Σεσίλη. Όλ' αυτά μαζί ήταν άρκετά για να τον κάνουνε να μη λογαριάξη τον κακό χαρακτήρα της Μελανίας.

(Έπεται συνέχεια)

ΚΙΜΩΝ ΑΛΚΙΔΗΣ

Η ΔΙΟΝΥΣΙΑ

[Μυστηόρημα από AUGUSTA LATOUCHE.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. (Συνέχεια)

Και σέ λίγα άρχισε γα της τώ άνθρακωρυχειου έπρότεινε στον Κουτουριέ άβξηση μισθού για πολλούς μήνες, με την ύποχρέωση να έργάζεται τακτικά άπό τίς έκτώ τώ πρωί ως τίς πέντε τώ θράδυ.

Επειδή όμως, ως αυτή την ώρα, ή παραμίνα της Ζερμαίν μπορούσε να μην είχε γυρίσει στο σπίτι, έδωσαν τώ Κουτουριέ και μιάν άλλην εργασία: να φυλάη τώ άνθρακωρυχειο πολλές άκόμη ώρες, με πρόσθετη, έννοείται, αμοιβή. Τώ έδωσαν μάλιστα να καταλάβη πως μπορούσε και να κοιμάται. Φθάνει να ήταν εκεί.

Ένα καλό γεύμα τον περίμενε, δταν άνέβαινε άπό τώ ύπόγειο. Κι' αυτό, καθώς κι' ή ιδέα πως έκέρδιζε τώρα περισσότερα για τους δικούς του, τον παρηγορούσε.

Όταν γύριζε στο σπίτι, ήταν πάντα εκεί ή γυναίκα του και τή παιδιά του.

Οι άτελειώτοι μήνες τώ χειμώνα, οι πιο δύσκολοι για ένα νεογέννητο παιδί, πέρασαν έτσι. Η Ζερμαίν ζούσε και μεγαλωνε· ή Διονυσία δεν έλιγευε καθόλου· ό Άλθέρτος, ό αδελφός της, δυομάγε με καλή τροφή· κι' ή κυρία Μπεκκάρ ήταν καθυποχρεωμένη σ' εκείνη που της έσωσε την κόρη της.

Άλλ' άπό μιάν διακρίση εκ μέρους της Κυρίας Μπεκκάρ, κι' άπό μιάν περιήφάνεια εκ μέρους της κυρίας Κουτουριέ, ποτέ δεν έμαθε ή πρώτη για ποιους λόγους είχαν ξεπέσει τόσο οι γονείς της Διονυσίας και τώ Άλθέρτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Οι εξαδέλφες άπ' τώ Παρίσι.

—Έλα λοιπόν! Τι έγινες σήμερα, Διονυσία; έγω φοβήθηκα πως δεν θάρχούν!

Μ' αυτά τή λόγια ύποδέχθηκε ή Ζερμαίν τή φίλη της, όταν την είδε κεινό τώ πρωί, που είχε πάει κατά τώ συνηθισμένο να μελετήσουν μαζί.

—Μα τί συμβαίνει; ρώτησε ή Διονυσία.

—Έχω να σοσ αναγγελίω μιάν σπουδαία είδηση. Οι εξαδέλφες μου άπό τώ Παρίσι έρχονται άπόψε. Κι' είμαι όλη χαρά!... Και να σοσ πώ, δεν έχω καμμιά όρεξη για μάθημα. Η δασκάλα θα μάς λέη κι' έγω θα έχω τώ νού μου στις εξαδέλφες μου... Τι λές, Διονυσία; Να πώ της μαμάς να διώξη σήμερα τή δασκάλα;

—Όχι, όχι, έγω θέλω να κάμουμε μάθημα.

—Όρίστε!... Τάξερα πως θάλεγες έτσι!... Και να, μάναγκάζεις τώρα, κα-

κορίτσι, να κάρησω στην καρέκλα.

—Θέλεις να φύγω;

—Μα! να σέ ποιδν θα μιλούσα για τίς εξαδέλφες μου;... στην κόκλα μου που έχει πέτριν' αυτιά;... Άχ, Διονυσία μου! σ' αγαπώ ύπερ...

—βολικά, τώ ξέρω... όπως τίς εξαδέλφες σου...

—Και περισσότερο!

—Μ' αλήθεια, Ζερμαίν, νομίζεις πως μάγαπας και θα μάγαπας πάντα περισσότερο άπό τίς εξαδέλφες σου;

—Γιατί μ' έρωτάς; κι' έτσι, μ' αυτό τώ ύφος;

—Δεν ξέρω... φοβάμαι...

—Τι ιδέα! Και πρώτα-πρώτα, έσο· θή εξακολουθήσης ναρχεσαι όπως πριν. Η μαμά είπε πως την ίδια ώρα θα κάνομε τώ μάθημά μας. Θα μείτοιμε πρώτα μαζί, κι' έπειτα με τή δασκάλα... Κατόπι θα πηγαινουμε εκδρομές, θα δεχόμαστα φιληνάδες, να κάνουμε τσάγια, γεύματα...

Θα μάς έρχονται οι πιο καλώς-πρέποι άνθρωποι τώ Λένς. Οτιπιό σ' ηχειαυτός ό τόπος! —Οι γονείς των εξαδελφών σου είναι πλούσιοι βέβαια.

—Ω, τί λές! Δεν θα μπορούσαν να μετρήσουν την περιουσία τους...

—Ενώ έμετζ... ό μπαμπάς, πιστεύω, θα μπορούσε.

—Ενώ μιλούσαν έτσι, άνέθηκε ή δασκάλα κι' άρχισε τώ μάθημα.

Άλλά μόνο ή Διονυσία έπρόσχε για δυό. Η Ζερμαίν, κατά τή συνηθειά της, κοίταζε τίς μύγες που κτυπούσαν τώ κεφάλι-τους στο τζάμι τώ παραθύρου... Αν μπορούσε να πάη πάλι να πιάση μερικές... για τήν άράχνη της!

Μετά τώ μάθημα, οι δυο φίλες χωρισθήκαν. Άλλά για λίγες μόνον ώρες. Στις τέσσερις, ή Διονυσία θα ξαναπήγαινε, για να δειλινίσουν όπως πάντα μαζί.

Την οικογένεια Μπερτρα δέν την περίμεναν παρά τώ βράδυ. Κατά τίς τρεις όμως, άνέλαπστα, παρουσιάθηκε ένας ύπρητης και την άνήγγειλε. —Πολύ νωρίς, βλέπεις! είπε ή κυρία Μπερτρα στην αδελφή της. Η Ζερμαίν τ' άκουσε μιάν στιγμή. Δεν είχε προφθάσει να ντυθή. Και φούρουσε άκόμα τώ χειρότερο της φουστάνι, — ένα φουστάνι που έτοιμαζόνταν να τώ χάρισουν της Διονυσίας, — κι' άπό πάνω μιάν ποδιά που άπό τώ πρωί είχε λερωσει.

Έγινε κατακόκκινη, περισσότερο άπό στενοχώρια παρά άπό χαρά.

Η Ελισάβετ την κοιτάζε άπό πάνω ως κάτω, έπειτα της έδωσε τώ χέρι της, ενώ ή αδελφή της Μάρθα τή φιλάουσε και στή δυό μάγουλα.

Η Ζερμαίν της πήρε και τίς δυό, τους έδειξε την κάμαρά τους και τή δική της, κι' έπειτα κατέβηκαν στον κήπο. Μιλούσαν για παιχνίδια, για μαθήματα, για διασκεδάσεις, και πολλές φορές τόνονα της Διονυσίας ήλθε στο στόμα της φίλης της.

—Θα την γνωρίσετε, τους έλεγε. Θάρθη σέ λίγο, είναι ή ώρα της... Να ίδητε τι έξυπνη που είναι και πόσα ξέρει... Πάμε στην πόρτα να ίδουμε μ' ήμερχεται.

Βγήκαν στην καγγελοπορτα τώ κήπου. Τή στιγμή εκείνη ή Διονυσία φάνηκε στην Πλάτανα.

—Νά την! Έκαμέ ή Ζερμαίν.

Κι' άρχισε να την φαναξή από μακριά:

—Έλα γρήγορα!... Σε περιμένουμε να πάμε!... Τρέχα!

—Αυτή είναι ή φίλη σου; είπε με περιφρόνηση.

Φυσικά, ή Διονυσία δεν πήγαινε στο Μπεκκάρ ούτε με κ ο υ π έ, ούτε με ό τ ο... Και δεν συνοδεύταν ούτε άπό γκουβερνάντα ούτε άπό καμαριέρα.

Έπεται συνέχεια

ΦΩΚΙΩΝ ΘΑΛΕΡΟΣ

ΑΔΗΘΕΙΑΙ

«Η κοινή φίλια τ ε λ ε ι ώ ν ε τ με τώ μάλωμα. Η μεγάλη όμως άρχίζει άπό αυτό». Τοβτο δέν είναι δξόμωρον. Στο μάλωμα θα ίδης αν ό φίλος σου είναι αληθινός ή κατά συνθήκην.



Οι εξαδέλφες μου άπό τώ Παρίσι έρχονται άπόψε. (Σελ. 29, σελ. α')

