

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΣ

Συντάσσεται ἀπὸ τοῦ Ἐπισημοῦ τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔχον παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὲς παραχρὴν εἰς τὴν χάραν ἡμῶν δημοτικῆς καὶ διὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Κανονικτικοῦ Συλλόγου, ὡς ἀνάγνωσμα ἁριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

## ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΔΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίως δραχμ. 50. Ἐξάμηνος δρ. 28. Τριμηνιος δρ. 15.  
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀργυρίου ἡρώσια διατίμη. 50.—  
 Ἀμερικῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ Ἰσπανίας ἂν γίνῃται τῶν ἄλλων Κρατῶν σελήνια 10.  
 Ἐξάμηνοι καὶ Τριμηνιοὶ ἀναλόγως.

## ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΓΑΡΥΣΗΝ Τῶν 1879

ΓΑΡΥΤΗΣ — ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

## Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσιν τὴν 1ην Οκτωβρίου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Ἐδριαιῶν ἀριθ. 38, παρὰ τὸ Βασιλικόν

Περίοδος Β'. — Τόμος 31ος

Ἐν Ἀθήναις, 13 Σεπτεμβρίου 1924

Ἔτος 46ον — Ἀριθ. 42

ἹΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

## ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

(Μυθιστόρημα τοῦ Δοκτοῦ DANHIT)

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'. (Συνέχεια)

Τρεῖς ἐπιθέσεις εἶχαν γίνῃαι, χωρὶς ἄλλα ἀποτελέσματα ἐκτός ἀπὸ μιὰ κρατουσιὰ στὸν ὦμο τοῦ Πέτρου. Ὁ Αὐστριακὸς ἀφρίζε ἀπὸ θυμὸ. Εἶχε ἰδρῶσει, εἶχε νευριάσει. Ἦθελε νὰ τελειώσῃ ἐπιτέλους.

Μάζεψε ὀσθελτὰδα εἶχε κι' ἔβαλε σ' ἐνέργεια τὸ καλύτερο παιγνίδι ποῦ ἤξερε. Ἐκάμε δυὸ κύκλους μὲ τὸ σπαθὶ του, γρήγορα σὰν ἀστραπή, τὸ σήκωσε κι' ἐτοιμάστηκε νὰ τὸ καταφέρῃ. Μὰ τὸ παιγνίδι αὐτὸ ἦταν ἀποτελεσματικὸ, ἀλλὰ κι' ἐπικίνδυνον. Ἰψώνοντας τὸ σπαθί, ἀφίνε τὸ στήθος ξεσκέπαστο. Μέσα σ' αὐτὸ τὸ δευτερόλεπτο, ἡ μύτη τοῦ σπαθιοῦ τοῦ Πέτρου, μὲ ἀπίστευτη γρηγοράδα, βρήκε τὸ πλατὺ στήθος τοῦ ἀντιπάλου του καὶ γάθῃκε βαθιά.

Ὁ Αὐστριακὸς χτύπησε τὸν ἀέρα μὲ τὰ χέρια, ἀφίσε τ' ὄπλο του κι' ἔπεσε στὰ χέρια τῶν μαρτύρων του.

Ὁ συνταγματάρχης Μπρινὸν προχώρησε στὸν Πέτρο.

— Φίλε μου, τοῦ εἶπε, ἂν θέλετε νὰ μ' ἀκούσατε, πρέπει νὰ φύγετε ἀπ' τὸ Μιλάνο τὸ γρηγορώτερον. Μ' ἔλο ποῦ ἡ μονομαχία ἐγένε κανονικώτατα, σὲ μιὰν ὥρα θὰ εἴσθε στὰ χέρια τῆς αὐστριακῆς ἀστυνομίας. Πέρω τί σὰς λέω.

Ἰστέρα γυρίζοντας στὸν Φραντζέσκο,

— Καὶ σεῖς, πρόσθεσε, θὰ κάνετε φρόνιμα νὰ φεύγατε γιὰ λίγον καιρὸ... Πέρετε πῶς σὰς θεωροῦν ὑποπτο κι' οἱ

φυλακὲς τοῦ Μιλάνου εἶναι γεμάτες ἀθώους. Φύγετε λοιπὸν μαζί. Ἐγὼ μένω ἔδῳ γιὰ νὰ ἐκπληρώσω τοὺς τόπους.

— Λέτε νὰ χτυπήθῃκε βαριά;

— Χτυπήθῃκε βαριά, γιὰτὶ μπήκε τὸ σπαθὶ σας σὲ βάθος δέκα ἑκατοστῶν καὶ μπήκε κατ' εὐθείαν. Χτυπήθῃκε ὁμοῦ δεξιά, ἡ καρδιά εἶναι ἀθικτὴ καὶ πολλὰς φορές ζῆ κανεὶς μὲ τρυπημένον πνεμόνι. Ἄλλωστε, δὲ χρειάζονται τόφαις. Ἄν ὁ κύριος αὐτὸς σὰς πετύχαινε στὸ κεφάλι, θὰ σὰς τῶχε ἀνοίξει ὡς τὸ σαγόνι.

Ὅταν γύρισαν στὸ σπίτι, ὁ Φραντζέσκος ποῦ ὡς τότε εἶχε συγκρατηθῆ, ἀγκάλιασε τὸ λαμπρὸ τοῦ Μπερτινὸ.

— Ἄ, ἀφίστε με νὰ σὰς φιλήσω! Τί ὄρατο νάναι κανεὶς γενναῖος!

Μὰ ἡ μεγαλύτερη ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν νίκη του, ἦταν ἡ ὁδοδοχὴ τῆς κυρίας Ρενούτσι καὶ τῆς κασταγῆς Μαργαρίτας, ποῦ ξέχασαν τὸ πένθος τοὺς γιὰ νὰ συγχαροῦν τὸν ξένο τοὺς ποῦ τόσο ἀξία εἶχε γλυτώσει ἀπ' τὸν κίνδυνον.

Μὰ ὁ Φραντζέσκος θύμησε στὸ φίλο του τὴ σύσταση τοῦ συνταγματάρχου. Ἡ μητέρα του δὲν ἔφε ε ἀντίρρηση.

— Θὰ συνοδεύσω τὸν κ. Μπερτινὸ, εἶπε ὁ Φραντζέσκος, ὄχι ἐπειδὴ φοβᾶμαι τὴν αὐστριακὴ ἀστυνομία, ἀλλὰ γιὰ νὰ καταταχθῶ στὸ γαλλικὸ στρατό!

Ὁ Πέτρος πολέμησε νὰ τοῦ βάλῃ στὸ κεφάλι ἔτι, μιὰ καὶ δὲν ἦταν πολιτογραφημένος Γάλλος, δὲ μπορούσε νὰ καταταχθῇ παρὰ μόνο σ' ἓνα σῶμα, στὴν Ἐβὴν Λεγεώνα.

— Καὶ τ' εἶν' αὐτὴ ἡ Ἐβὴν Λεγεώνα;

— Στις ἐκστρατείας ἔδειξε πάντα καλὴ διαγωγή. Μὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ κάθε καρυδιάς καρῦδι, ἀφοῦ ἔλοι οἱ λιποτάχτες κι' οἱ ἀπόταχτοι μποροῦν νὰ καταταχθοῦν χωρὶς νὰ δώσουν λόγον γιὰ τὸ παρελθόν τους.

— Καλὰ λοιπὸν! θὰ καταταχθῶ στὸ στρατὸ τοῦ Πεδεμοντίου.

— Εἶσαι πολὺ μικρὸς, Φραντζέσκο! εἶπε ἡ μητέρα.

— Ὅχι, πιστεύω ὅτι ὁ βασιλιάς Βίκτωρ - Ἐμμανουήλ θὰ μὲ δεχθῇ, γιὰ χάρη τῆς μνήμης τοῦ πατέρα μου. Θὰ ἐργασθῶ καὶ σὲ δυὸ χρόνια θὰ μῶδ ὡτὴ Σχολὴ τοῦ Γουρῖνου.

— Μὰ αὐτὸ εἶναι ὀριστικὴ



«Ὁ Αὐστριακὸς ἀφίσε τὸ ὄπλο τοῦ κι' ἔπεσε...»  
 (Σελ. 829, στ. α')





ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΟΥ

Αγαπητοί μου,



ΥΤΟΝ τόν καιρό, στην «Αλληλογραφία της Διαπλάσεως», αναφέρθηκε κάμποσες φορές τόνος του οφθαλμολόγου κ. Σπήλιου Χαραμής. Γιατί κάποιος είχε την άποψη τι δεινέρα βλέπουν οι γεννημένοι τυφλοί κάποιος άλλος ξεσώκως ένα σχετικό περιστατικό από βιβλίο του ειδικού που είπαμε τριτος άμφισβήτητος την ακρίβεια αυτού του περιστατικού... με τη λογική του και τέλος η Διαπλάσις έβγαλε τα πράγματα στη θέση τους. Κάθε φορά λοιπόν που στη μικρή αυτή συζήτηση έβλεπα τόνος του Χαραμής, θυμόμουν ένα σωρό πράγματα και μου ξαναρχόταν έλος ο θαυμασμός, ή συμπάθεια κι' ή εύγνωμοσύνη που αίσθανομαι γι' αυτόν τόν άνθρωπο.

Γιατί είν' ένας από τους γιατρούς μου. Πόσες φορές, αλήθεια, ο Χαραμής κοίταζε τα μάτια μου, και περιπορήθηκε τη μωπία μου, και μούδαλε τα γυαλιά— κυριολεκτικώς, — και μού έμαθε όλα εκείνα που πρέπει να κάνω για να διατηρω την όραση.—τό πολυτιμότερο ίσως δώρο που έχει κάθε άνθρωπος και μάλιστα όταν είναι συγγραφέας και πρέπει να βλέπει καλά για να γράφει... Και με πόση προθυμία, με πόση ευγένεια, με πόση ευσυνειδησία, και πάντα χάρισμα έννοείται, πληρώνοντάς με αυτός, άντι να τόν πληρώσω εγώ, μ' ένα καλό, κολακευτικό λόγο για τα μάτια μου.—δηλαδή για την εργασία που κάνουν αυτά τα μάτια...

Προχτές λοιπόν, ενώ είχα στο νοσ μου ελ' αυτά, πήγα στο θέατρο Κυβέλης. Την ώρα εκείνη, στο γραφείο της Διεθύνσεως ήταν μαζεμένοι κάμποσοι ήθοποιοί. Κι' ένας άπ' αυτούς, ο κ. Λούης, μιλούσε για κάποια πάθηση τών ματιών του και για την επίσκεψη που είχε κάνει πρό όλίγου στον Χαραμή. Στο τέλος, ύψωσε ξαφνικά τη φωνή και συγκινημένος, δακρυσμένος σχεδόν σ' ένα ξεχειλισμα ευγνωμοσύνης, είπε:

«Δέν μπορείτε όμως, κύριοι, να φαντασθήτε την ευγένεια και την προθυμία αυτού του ανθρώπου! Μιά ώρα μ' εξέτασε οά νόμουν ένας στενός συγγενής του. Κι' ούτε θέλησε να μου πάρη πεντάρα. Σας βεβαιώ, με κατασυγκίνησε!»

Τότε ένας άλλος ήθοποιός, ο κ. Γαβριηλίδης, φώναξε: «—Μά δέν τό ξέρετε; δέν τό ξέρετε λοιπόν;... Η ευγενέστερη ψυχή στην Ελλάδα είναι αυτός ο γιατρός, ο Χαραμής!»

«Έμένα θά μου πήξ;» είπα μέσα μου τότε. Κι' έφυγα, αίσθανόμενος άκόμα πιο πολύ θαυμασμό πρός τόν άνθρωπο, που τόσες φορές είχε κινήσει τό θαυμασμό μου. Νά που με την ίδια ευγένεια και καλοσύνη φερνόταν και πρός άλλους, και πρός όλους... Έτσι λοιπόν δέν πρέπει να'ιαι ο γιατρός; την ευγενέστερη ψυχή δέν πρέπει να'ιαι ο μύστης, καθώς τόν λένε, της φιλόφρονος επιστήμης του Ασκληπιού; Κι' είχαν άδικο οι άρχαιοι Έλληνες που τους πρώτους γιατρούς τους φαντάστηκαν ήμίθεους;

Αυτός είναι ο ένας άπ' τους γιατρούς μου, ο Χαραμής. Κάθε φορά που με τσούζουν λίγο τα μάτια μου ή που μου φαίνεται πως με τα γυαλιά μου δέν βλέπω τόσο καλά, πηγαίνω και τού κάνω τη βίζιτα με καθ' έμπιστοσύνη. Αλλά έχω κι' άλλους, άφου δέν έχω μόνο μάτια... Κι' επειδή ήρθε περίσταση να σας πω σήμερα για τόν Χαραμή, όπως μπορούσε ναρχόταν και για έναν άλλο, πρέπει να τους αναφέρω κι' αυτούς, για να τους ξέρετε. Μήπως τους ένοχλώ λιγότερο τους καλούς ανθρώπους ή τους πληρώνω περισσότερο; Η μήπως δέν με περιποιούνται με την ίδια καλοσύνη κι' ευγένεια;

Αξαφνα ο κ. Γ. Φιλαρετόπουλος, ο δερματολόγος. Για κάθε σπυράκι που θά φανή στο πρόσωπό μου, για κάθε έκζεματάκι που θά κοκκινίση λίγο τό χέρι μου, για φύλλου πήδημα τέλος πάντων,—γιατί δέν ξέρετε τι φοβισάρης που είμαι στα δερματικά!—πρέπει να πάω να τόν ένοχλήσω: «Αμάν, γιατρέ, σώσε με!» Ο άνθρωπος στην αρχή τραμάζει, έπειτα χαμογελά... Πάντα όμως μου γράφει μία συνταγή, πάντα μου δίνει μία οδηγία και πάντα μου κάνει μία φιλική κουβεντούλα στο πόδι, ενώ άλλοι πελάτες περιμένουν... Τι καλός κι' ο κακίμος μου ο Φιλαρετόπουλος και πόσες τύψεις έχω, αλήθεια, που τόν ένοχλήσα τόσες φορές για τό τίποτα!

Νά κι' ο κ. Ι. Καρόκης, ο παλιός μου φίλος, ο παθολόγος... Κάθε τόσο: «Γιατρέ, βήχω! πρέπει να μου κοιτάξτε τό στήθος!» — «Ελα, γδύσου». Γδύνομαι, τό στήθοσκόπιο σ' ένέργεια και τό αποτέλεσμα... καυγάς: «Δέν έχεις τίποτα... Ένα έξωτερικό κρυωματάκι... αλλά είσαι άδύνατος... πρέπει να κάμωε τοττό κι' εκείνο, πρέπει να διακόψωε λίγο την έργασία σου, να ξεκουραστής...» «Εγώ, έννοείται, ήσυχάζω και δέν κάνω τίποτα. Κι' ο καλός μου γιατρός θυμάνει: «Αν σέ ξανακοιτάξω άλλη φορά, να τό γράψω!» Κι' όμως με ξανακοιτάζει. Με την ίδια προθυμία πάντα, με την ίδια ευγένεια, με την ίδια άφιλοκέρδεια...

Ο κ. Καρόκης κι' ο κ. Φιλαρετόπουλος είναι μόνο αγαπητοί μου φίλοι ο κ. Χαραμής είναι και μακρινός μου συγγενής: μά ο κ. Μ. Παπαδόπουλος, ή λαρυγγολόγος, είναι συγγενής στενός, είναι ο «θετός». Κι' αυτόν φυσικά στενώνω συχνότερα και με περισσότερο θάρρος. Γενικός άρχιατρος. Ο,τι και να'χω, με και πονόμαχο, στο θεο θά πρωτοπάω. Κι' αυτός ή θά με κρατήσει... ήπ' εύθύνη του, ή θά με στελέξει σέ άλλον. Πότε στο Χαραμή, πότε στο Φιλαρετόπουλο, πότε στον Καρόκη και πότε... στο διάβολο. Γιατί συχνά δέν έχω τίποτα κι' άδικα τόν άναστατώνω. Και καυγάδες;... μήν τα ρωτάτε! Γιατί κι' όταν δέν έχω, κι' όταν έχω άκόμα κάτι τί, δέν κάνω, δέν θέλω, δέν άκούω τίποτα. «Α, έτσι φωνάζει συχνά κι' ο Παπαδόπουλος: Ξαναφώναξέ με και θά ιδής!» Αλλά τόν ξαναφώναζω, και ξαναρχεται, και ξαναπάω, κι' έχουμε πάλι τα ίδια.

Αυτοί είναι παιδιά μου, οι γιατροί μου οι ταχτικοί. Οι καλοί κι' ευγενικοί άνθρωποι που τους σταυρώνω, τους έννομιώνω, τους αγαπώ και τους θαυμάζω, πρό πάντων για την ύπομνη τους και την καλοσύνη. Είναι γιατροί όπως πρέπει να είναι ο γιατρός. Κι' έτσι πρέπει να είστε και σεις, όσοι θά γίνετε μία μέρα γιατροί. Η φιλοδοξία σας ως μήν είναι τόσο να πουν: «είναι ο πρώτος γιατρός στην Ελλάδα» αλλά «είναι ή ευγενέστερη ψυχή»

Σας άσπάζομαι ΦΑΙΔΩΝ

Η ΑΝΘΟΥΛΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤ' Α. ΖΕΝΝΕΒΡΑΪΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'. (Συνέχεια)

Τό ίδιο βράδυ γούσαν με τό σιδηρόδρομο: μά τό ταξίδι δέν διασκέδαζε πιά την Ανθούλα. Ακατάπαυστα έδλεπε μπροστά της τό πρόσωπο τού ανθρώπου εκείνου να φοβερίζε τό Γιάννη.

Πριν μπουν στο τραίνο, ο φίλος τού μονάχος, είχε πάλι κάπου χωρίς νη πη ποσ. Η Ανθούλα τόν ρώτησε, αλλά αυτός δέν θέλησε να της άπαντήσει.

Στό βαγόνι, ο Φραντς είχε άποκαταμνηθ. Άλλοι επιβάτες δέν ήταν. Και τότε ο Γιάννης έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό κουτί, τένωσε της Ανθούλας και της είπε:

—Με ρώτησες που πήγα. Νά, πήγα και αγόρασα αυτό. Πές μου, σάρεσαι; Η Ανθούλα άνοιξε τό κουτάκι κι' είδε μέσα έν' άσπρμένο στολίδι, που τό πρώτ', καθώς περνούσαν από ένα χρυσοχοείο, είχε πη πως της άρέσει.

—Ω, Γιάννη! δέν έπρεπε να μου αγοράσες τέτοιο στολίδι! (τά μάτια της όμως έλαμπαν από ευχαρίστηση) Θά είναι πολύ άκριβό βέβαια... κι' έγώ

δέν έχω να σου προσφέρω κάτι όμοιο!... Δέν πειράζει, της άποκρίθηκε ο Γιάννης. Έμένα μου φθάνει που θά με συλλογιέσαι όταν θά τό φορής. Η Ανθούλα ευχαρίστησε τό φίλο της και φύλαξε τό πολυτιμο δώρο του στον κόρφο της. Δέν μπορούσε να τού τάρνηθ; ήταν μεγάλος πιά ο Γιάννης και ή Ανθούλα δέν είχε μαζί του τό θάρρος τό παλιό.

Ένα μήνα μιλούσαν για τό ταξίδι τους, για τη δίκη και για την παράσταση που είχαν ιδή στο θέατρο.

Έπειτα έπαφσαν να μιλούν γι' αυτά τα πράγματα στους άλλους. Τis άναμνήσεις και τις έντυπώσεις τους τις φύλαξαν για τόν έαυτό τους, και μόνο όταν ήταν οι δύο τους, έλεγαν άτέλειωτα για τό «Αιποτάχτη»...

Με την άνοιξη ξαναρχισαν οι βιαστικές εργασίες και κάποτε ο Γιάννης δέν μπορούσε να πηγαίνη τό βράδυ στού Φραντς, γιατί έργαζόταν ως τη νύχτα. Η Ανθούλα όμως πήγαινε κάθε Κυριακή στη βίλλα.

Μιά άπ' τις Κυριακές εκείνες έγιναν οι άρραδώνες της Βσιλικής, της αδελφής τού Γιάννη, που ήταν τώρα ως είκοσι χρονών κοπέλλα, μ' ένα γεωργό άπ' τα περιχώρα, καλό νέο κι' άρκετά πλούσιο.

Σέ λίγο έγιναν κι' οι γάμοι. Η Ανθούλα με μεγάλη χαρά και προθυμία βοήθησε την κυρά-Δεμάρινα να κάμωε τό διάφορα φαγιά για τό επίσημο τραπέζι. Ο Φραντς, κατά παραγγελία της κυρίας Δάντη, έπρόσφερε άφθονο κυνήγι: κι' ο γέρο-Αλάρτης έφερε όραιότατα ψάρια που τά είχε ψαρέψει ο ίδιος στο ποτάμι.

Τό τραπέζι στρώθηκε στην αύλη και στολιστηκε με κλαδιά και με λουλούδια. Έως πενήντα πρόσωπα κάθησαν όλόγυρα στο γαμπρό και στη νύφη. Μά τι όμορφη που ήταν ή Ανθούλα με τη γαλάζια της φορεσιά! Ο Αλάρτης, που είχε να την ιδή ένα χρόνο, δέν έπαυε να της λέη:

—Μά σ' είσαι ή πιο όμορφη άπ' όλες, μικρούλα μου! Έννοια σου και γλήγορα θάρθη και σένα ήσειρά σου, να πανδρευτής... Έπειτα, για να γελάσουν, έπρόσθεσε:

—Θά πάω να σε γυρέψω άπ' τόν κόρ-Φραντς. Θά ευχαριστήθω να κάμω γαμπρό ένα νέο σαν και μένα.

Κι' όλοι γελοΰσαν με την καρδιά τους. Γιατί σέ τέτοιες περιστάσεις που οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, άρκει έν' άστείο άποιοδήποτε για να κάμουν τόσα γέλια, όσα δέν θάκαναν, σ' άλλη περίσταση, με τό νοσημότερο...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.

Παντοΰ υπάρχει τό καλό και τό κακό. Μετά τό τραπέζι, έστησαν χορό. Είχαν φωνάξει τους καλύτερους βιολιτζήδες τού χωριού κι' άφου χόρεψαν διάφορους συρτούς, ήθε ή σειρά της πόλκας. Όλοι οι νέοι τότε ήθελαν να χορεύουν με την Ανθούλα. Ο Γιάν-



«Ο Γιάννης πήρε την Ανθούλα και χόρεψαν μαζί...» (Σελ. 333, στ. γ')

νης όμως δέν τό έννοΰσε. Η φίλη του ήθελε να χορεύη μόνο μ' αυτόν.

—Κοίτα κεί άξίωση που σοβ την έχει! φιθύριζαν μεταξύ τους οι νέοι. —Μά εγώ αυτά δέν τάκούω! είπε τότε ένας ψηλός κι' όμορφος νέος που τόν είχε φέρει ο Αλάρτης. Και πλησίαζε την Ανθούλα και την προσκάλεσε να κάμουν «ένα γυράκι». Αυτή ντάπηκε νάρνηθ. Κι' ο νέος άρχισε να χορεύη μαζί της.

Από τη στιγμή εκείνη μία μεγάλη μελαγχολία έπιασε τό Γιάννη. Πήγε και κάθησε σέ μία γωνιά, άπ' όπου μπορούσε να βλέπη τους χορευτές και,

χωρίς σχεδόν να ξέρη την αίτια, δάκρυα έτρεχαν άπ' τα μάτια του, που τά σκούπιζε γρήγορα-γρήγορα με τό χέρι του για να μην τά ιδούν...

Στην αρχή ή Ανθούλα ευχαριστήθηκε πολύ. Τά βιολιά έπαιζαν ένα γλυκύτατο βάλσι κι' ο καθαλιέρος της τη στριφογύριζε σαν άνέμη... Αλλά άφου τελείωσε τό «γυράκι», αίστάνθηκε πως κάτι της έλειπε... Αλήθεια, τι έγινε ο Γιάννης; Κοίταξε παντοΰ και τέλος τόν βρήκε σ' εκείνη τη γωνιά σαν κακιωμένο ή τιμωρημένο. Έτρεξε κοντά του κι' είδε τα μά-

τια του δακρυσμένα, γιατί ο Γιάννης, νομίζοντας πως δέν τόν βλέπει κανείς, δέν τά σκούπιζε πιά.

—Τι έχεις, Γιάννη μου; τόν ρώτησε φοβισμένη. Γιατί κλαίς;

Ο Γιάννης δέν ήξερε τι να της πη ή καλύτερα, πως να της τό πη...

—Μά πές μου, Γιάννη! τόν ξαναρώτησε: γιατί κάθεται δώ μονάχος και κλαίς; Σέ πείραξε κανένας;

Επιτέλους έβρήκε τόν τρόπο και τό θάρρος:

—Ένόμιζα πως μονάχα με μένα θά χόρευσε...

Η Ανθούλα τότε τούπιασε τρυφερά τό χέρι και λιγάκι τού τσούριξε.

—Μήν κλαίς, Γιάννη, τού είπε με συγκίνηση που προσπαθούσε να την κρύψη. Δέν θά χορέψω πιά παρά με σένα μόνο. Κι' αν είσαι κουρασμένος εσύ, θά λέω πως κουράστηκα κι' εγώ. Ελα!

Ο Γιάννης παρηγορήθηκε άμέσως. Πήρε την Ανθούλα και χόρεψε μαζί της. Τό ίδιο βάλσι έπαιζαν τά βιολιά κι' ο Γιάννης τό ίδιο τη στριφογύριζε σαν άνέμη...

Τι άτυχημένοι που ήταν! Χόρεψαν έτσι ως τό πρωί, ξεμερωθήκαν χορεύοντας. Και μόνο οά όγγηκε ο ήλιος κι' έφώτισε την πράσινη έκταση τών άγρών, έφυγαν οι προσκαλεσμένοι.

(Ακολουθεί)

ΝΕΑ ΘΡΥΨΑΛΑ

Τά ζώα δείχνουν έννοικώς ότι ή μόνη τους χαρά είναι τό φαί: «Ο άνθρωπος, σαν άνώτερος, τό κάνει με περιφρόνησι: — Πιράσαμε μία όραιά ήμερα... Τι θάλασσα, τί ρεματιά, τί πλατόνια, τί άηδονα!... Κι' ύστερα σοβ πατήσαμε ένα φαί!»

Αδικεί ή Φύσις τόν έξυπνο που είναι συνήθως άσχημος. Ίσως για ναποζημιωθή από τόν κουτό, που είναι συνήθως όμορφος.

Δ. Γρ. Κ.





