

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΔΑΣ

Βεβαιωμένον ἐπὶ τοῦ Ἑκαετηρικοῦ τῆς Παιδείας ἕως τοῦ κατ' ἔφεσην καπιτῶν περιοδικῶν ἀνάγνωσται, ἀλλ' ἄρα παρὰ τὴν ἐξουσίαν τῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἐπὶ τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως, ἔτι ἀνάγνωσται ἕκαστον καὶ ἐρησιότατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΡΟΥΣΤΑ

ΕΒΔΟΜΗΡΕΟΥ: Ἐτησίᾳ δακτ. 50. Ἐφέροντες δακτ. 25. Τριμηνίως δακτ. 15.
 ΕΒΔΟΜΗΡΕΟΥ: Ἀργύριον γράσει δακτ. 50.— Ἀργυρῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ δὲλων ἑν γὰρ καὶ τῶν ἄλλων Κρατῶν δολλάρια 10.
 Ἐξέμνηται καὶ Τριμηνία ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ Τῶ 1878

ΙΑΡΥΘΗΣ—ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἰ σὺν δρομαὶ ἀρχίζουσι τὴν 1ην οἰουθήκτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕἰΣ ἈΘΗΝΑΙΣ

Ὅδοσ Ἐπειροῦσ δακτ. 33, ἀπὸ τὸ Βασιλειῶν

Περίοδος Β'.—Τόμος 32ος

Ἐν Ἀθήναις, 21 Φεβρουαρίου 1925

Ἔτος 47ον—Ἀριθ. 12

ἹΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ

[Μυθιστόρημα τοῦ Δοξαγοῦ DANRIT]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. (Συνέχεια)

— Εἶναι σὰ φίλος.
 — Μὰ ὅπως νάναι, δεῖθ' ἀ τὰ χεῖρας φορέσει πολὺ. Εἶσαι τόσο μικρὸς.
 — Τὰ φόρεσά χεῖς μόλις. Μὰ τὰ βάρη σὲ σὲ Μπαζέγι!
 — Ἄ! Τότε μετὲ τὸ δικίον σου!
 Ὑστερα μιλῆσαμε γιὰ τὸ δρόμο ποὺ ἔπρεπε νὰ πάρω.

— Βάλε τὰ χεῖρια στὶς τσέπες καὶ τράβηξε ἡσυχα ἡσυχα τὸ ρέμμα τοῦ Μίτς. Εἶναι ὁ ἀσφαλέτερος δρόμος.
 Ἐσφιξα θερμὰ τὸ χεῖρ τοῦ σωτήρα μου. Τοῦ πήρα τ' ὄνομά του καὶ τῆγραφα: Πέτρος Μπαγκελέν, ξυλοκόπος καὶ καρβουνᾶς ἀπ' τὸ Δουζό. Τοῦ δῶσα καὶ τὸ δικό μου κι' ἔφυγα, γεμάτος θάρρος κι' ἐλπίδα, ἀφοῦ ἔκαμα δῶρο στὸ κοριτσάκι ἐν' ἀσημένιο νόμισμα γιὰ ν' ἀγοράσῃ μιὰ κούκλα.
 Στὴ ζώνη μου εἶχα ἕνα φυλακτό: τὸν πολεμικὸ σταυρὸ τοῦ πατέρα μου.

Δὲ θὰ σοῦ ἐξιστορήσω, μαμά μου, τίς περιπέτειές μου ἀνάμεσα ἀπ' τίς πρωσσικὲς στρατιές. Τίς μαντέψεις, χωρὶς νὰ τίς πῶ.
 Ὅπως νάναι, προχωροῦσα.
 Ἀλλὰ σιγά, πολὺ σιγά. Πολὺς φορὲς ἀναγκάστηκα νὰ μείνω τρεῖς καὶ τέσσερες ἡμέρες στὸ ἴδιο χωριό.
 Τέλος, στὶς 4 Ὀκτωβρίου, ἔπεσα πάνω σ' ἕνα φυλακτὸ τοῦ μεταβατικῶ. Εἶχα σωθῆ. Βρισκόμουν στὶς δικές μας γραμμές.
 Ἀλλὰ ἡ ὑποδοχὴ ποὺ βρήκα ἦταν ψυχρὴ. Οἱ ἄνθρωποι ἦταν δύσπιστοι. Δὲν τοὺς ἀδικῶ.

Μὲ δόγησαν μπροστὰ στὸ διοικητὴ, ἀνάμεσα σὲ δύο ξιφολόγους.
 Ἦταν σχεδὸν γέρος, μὲ πυκνὰ γκριζὰ μουστάκια, μὲ μεγάλο γενάκι, καὶ μ' ἕνα μεγάλο φτερό στὸ καπέλλο. Δὲν ἀργήσαμε νὰ συνηνοθησομε. Τ' ὄνομα Καρδινιὰκ τὸν ἔκαμα πολὺ διαχτυκτό. Εἶχε ὀπηρηθῆσαι στὸ σύνταγμα τοῦ θείου μου Ἐρρίκου.
 Ἔτσι ἡ στρατιωτικὴ μου κατάστασις τακτοποιήθηκε τὴν ἐπομένη καὶ φόρεσα μὲ μεγάλη χαρὰ τὴ στολὴ μου. Ἦμουν κιόλας σχεδὸν «καλιός» στρατιώτης.

Ἄκουσε τὴ νέα μου στρατιωτικὴ δράση, μὲ λίγα λόγια:
 Στὶς 6 Ὀκτωβρίου Ἐλεβα μέρος στὴ μάχη τοῦ Μπουργκόνος.
 Στὶς 9 Ὀκτωβρίου ὑπερασπίσαμε τὸ Ραμπρσίγιέ, δίχως ἀποτέλεσμα.
 Στὶς 11, πολέμησα στὸ Λιπριγιέρ.
 Στὶς 12 ὑποχωρήσαμε πρὸς τὸ Μπεζανσόν.
 Στὶς 30 Ὀκτωβρίου τὸ πρωὶ μπήκαμε στὸ Ντιζόν, ὅπου ἐπολέμησα, χωρὶς νὰ τὸ ξέρω, πλάι—πλάι μὲ τὸν φίλο μου τὸν Παῦλο.
 Τέλος, τὴ νύχτα, καθὼς γύριζα ἀπὸ τὴ διοίκηση, ὅπου εἶχα πάει νὰ πάρω διαταγὲς γιὰ τὸ λόχο μας, πληγώθηκα καὶ μὲ περιμάζεψε ὁ Παῦλος.

Ἀυτὴ εἶναι ἡ μικρὴ μου στρατιωτικὴ ἱστορία, ἀγαπητῆ μου μαμά. Τὴν τελειώνω μὲ μιὰ θερμὴ εὐχαριστία στὸ Θεό, ποὺ μὲ φύλαξε μέσα σὲ τόσοσους κινδύνους καὶ μὲ τὴν εὐχὴ νὰ μπορέσω γρήγορα νὰ πατήσω ἐλεύθερα τὸ πόδι μου γιὰ νὰ ξαναρχίσω. Γιατί ἔχω πάντα στὸ νοῦ μου τὸ ρητό: Κάνε τὸ καθήκόν σου κι' ἄς γίνῃ ὅ,τι θέλει!

ΠΙΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΝΙΑΚ
 Ντιζόν, 30 Νοεμβρίου 1870

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Ἡ Εἰρήνη

Ἀπ' τὸ διάβασμα τῶν «Πολεμικῶν Ἐντυπώσεων» τοῦ Γιώργου Καρδινιὰκ, καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι τὸ παιδί αὐτό, ποὺ εἶχε μπὴ πρόωρα στὸ μεγάλο σχολεῖο τοῦ στρατοῦ, ἦταν κιόλας σωστός ἄντρας.
 Ἡ θεραπεία του ἔγινε γρήγορα. Τὸ γερὸ αἷμα ποὺ κυλοῦσε στὶς φλέβες του συνετέλεσε πολὺ σ' αὐτό, γιατί εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ γεροὶ ὀργανισμοὶ καταπολεμοῦν πρὸ εὐκολα κάθε νασηρότητα ποὺ θὰ γεννοῦσε μιὰ πληγὴ.



«Μπαμ! Ἡ σφαῖρα πήρα τ' ἄλογο τοῦ Παύσου σὲ λαμπό.»
 (Σελ. 81, στ. γ')

