

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΣ

Συνιστάμενον ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχόν ἐν τῇ χώρῃ ἡμῶν ὁμηροσύας καὶ ἐκ τῆς Οἰκουμένης Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα εὐριστόν καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΡΟΥΤΕΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίως δραχμ. 15. Ἐξάμηνος δρ. 40. Τριμηνίως δρ. 22.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀιγυπτίου γροβὰ διατάμ. 50.— Ἀμερικῆς Δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἄλλων ἐν γένει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελήνια 10.
Ἐξάμηνος καὶ Τριμηνίως ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΗΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσιν τὴν 1ην Οὐνομήνου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

*Ὅδος Ἐρμούδου ἀριθ. 38, παρὰ τὸ Βαρβάκειον

Περίοδος Β'.—Τόμος 32ος

*Ἐν Ἀθήναις, 13 Ἰουνίου 1925

*Ἔτος 47ον.—Ἀριθ. 28

ἹΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ

(Μεθοδιστόρημα τοῦ Δοξαγοῦ DANRIT)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ. (Συνέχεια)

Ξαφνικὰ ὁ Γιώργος τὸν βλέπει νὰ γυρίζει τὸ κεφάλι καὶ ν' ἀφίπει μιά σπαρακτικὴ κραυγὴ. Τί γὰρ συμβαίνει ἀραγε; Ὁ Γιώργος δὲν διακρίνει παρὰ μόνο τ' ἀφριζήματα στεφάνια τῶν κυμάτων, ποὺ ἀνάμεισά τοὺς κολυμπᾷ γοργὸς σὰν φάρι.

Μὰ ὁ μικρὸς μαῦρος κάνει πῶς γρήγορα τίς κινήσεις του, χτυπᾷ ἀπελπισμένα τὸ νερὸ, καὶ ξαφνικὰ ἕνας μαῦρος ὄγκος προβάλλει, γυαλιστερός, φριχτός, σὰν ἕνας θαλασσινὸς βράχος, γυαλισμένος ἀπ' τὰ κύματα. Ὁ ὄγκος αὐτὸς γυρνᾷ κι' ὁ Γιώργος, παγωμένος ἀπὸ τρόμο, ἀντικρύζει μιά τρομερὴ σειρὰ ἀπὸ δόντια, ἕνα πελώριο στόμα ποὺ ἀνοίγει σὰ μισοφέγγαρο.

Κατάλαβε πῶς ἦταν καρχαρίας. Θυμήθηκε πούχε διαβάσει διὰ τὸ κῆτος αὐτὸ ἔχει τὸ ἰδιαιτέρο χαρακτηριστικὸ νὰ ἀναποδογυρίζει τὸ σῶμα του εἴταν θέλει νὰ πάρει τὴ λεία του, γιὰ τὸ ἀναγκάζει νὰ κἀνῃ ἔτσι ἡ ἴδια ἡ κατασκευὴ τοῦ στόματός του.

Ἡ ἀνάμνηση αὐτὴ τοῦφερε ἀνατριχίλα σ' ἔλο τὸ κορμί. Θέλησε νὰ φωνάξει καὶ δὲ μπόρεσε. Τὰ μέλη του εἶχαν παγώσει, τὸ λαρόγγι του εἶχε ξεραθῆ. Τί φριχτός θάνατος!

Μὰ ἡ τραγικὴ σκηνὴ δὲ βάστηξε παρὰ μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Τὸ στόμα τοῦ θηρίου ξανάκλεισε. Ὁ μικρὸς μαῦρος ξαφνικὰ ἀφίπνους μιά κραυγὴ. Σχεδὸν ἀμέσως μιά εἴλη σχηματίζεται στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ, ἕνα πλατὺ κόκκινον σημάδι ἀνεβαίνει ἀπὸ τὰ βάθη ὅπου τελετώνει τὸ θῆρα, κι' ἀπλώνεται στὸ χιονόλευκον ἄφρον ὅπου παιγνιδίζουν οἱ ἀκτίνες τῆς δύσης.

Ξαφνικὰ, σὰν ἀποχαιρετισμὸς, μιά τεράστια οὐρὰ βγαίνει ἀπ' τὴ θάλασσα λίγα μέτρα μακριὰ ἀπ' τὸ Γιώργο καὶ χτυπᾷ τὰ νερὰ μὲ τόση ὀρμὴ, ὥστε πετάγονται πάνω καὶ πέφτουν ὕστερα σὰν ἱριδωτὴ βροχὴ. Ἡ ἀπειλὴ αὐτὴ, ἡ σκέψη δι' ἄλλος καρχαρίας μπόρουσε νὰ προβάλλει πλάι του, ἤλεκτριζει τὸ Γιώργο, ποὺ γιὰ μιά στιγμὴ εἶχε παραλύσει. Ἀρχίζει πάλι τὸ κολύμπι μ' ἔλα του τὰ δυνατὰ. Σὲ λίγο ἔχει βγῆ ἀπ' τὴν περιοχὴ τῆς σκηνῆς. Σημάνοντας τὴν ἀκτὴ, βλέπει τὸν κ. Ἄντοναί νὰ τὸν περιμένει χαμογελώντας, μὲ ὕψος ἀν-

ρόγα στὴν ἀμμουδιά, μαζεύονται γύρω ἀπὸ ἕνα ματωμένον ἀπομεινάρι. Εἶναι ἕνα κομμάτι πόδι, ποὺ φαίνεται σὰ νάχε κοπῆ μὲ λεπτὸ πριόνι. Καμμιά ἐκπληξὴ δὲ ζωγραφίζεται στὰ πρόσωπα τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν ἀνθρώπων. Ὁ θάνατος, ἀκόμα κι' ὁ πῶς φριχτός, δὲν ἔχει στὰ μάτια τοὺς τὴν τρομακτικὴν ὄψη πούχε γιὰ μᾶς.

Ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι κάτι τόσο μικρὸ στὴ χώρα τοὺς! Αὐτὸ ποὺ ἔτυχε στὸ σὺντροφό τοὺς, θὰ τύχει αἰθριο-μεθαῦριο σ' ἕναν ἀπ' αὐτοὺς. Καὶ σὲ λίγα λεπτὰ οἱ Μαῦροι ἔσκαφαν στὸν αἶμο καὶ ἔχωσαν τὸ λείψανον τοῦ σὺντρόφου τοὺς. Τί θλιθερὴ ταφὴ καὶ τί ἀπλὸς τάφος! Σὲ λίγο ἡ θάλασσα ἴσω: θὰ τὸ ξεθάψει, θὰ τὸ τραβήξει κι' ἕνας ἄλλος καρχαρίας θὰ τὸ πάρει.

Ὅσο μὲν μεγάλη κίνηση γίνεται στὴν παραλία. Τί σημαίνουν ἀραγε οἱ χειρονομίες, τὰ συνθήματα κι' οἱ ἀλλόκοτες κινήσεις τοῦ μαῦρου αὐτοῦ, ποὺ φωνάζει στὸ μέρος ποὺ βρέθηκε τὸ λείψανον; Εἶναι μισογυμνος. Γύρω στὴ μέση του

φερεῖ ἕνα δέρμα ἀπὸ λεοπάρδαλη, ἐνῶ τριγύρω του κρέμονται οὐρὸς ἀπὸ ἀγριόγατο ς. Στὸ κεφάλι ἕνα εἶδος κάσκα ἀπὸ δέρμα, στολισμένης μὲ φτερά. Εἶν' ἕνας μάγος, ποὺ πολεμᾷ νὰ ἐξυλεώσει τὸν θαίμονα τῶν νερῶν, νὰ πάψει ἡ τρικυμία.

— Τὸν καρχαρία, λέει ὁ Γιώργος κατάχλωμος, τὸν εἶδατε;

Κανεὶς δὲν τοῦ ἀπαντᾷ κι' οἱ λέξεις πνίγονται στὰ χεῖλη τοῦ Τσάνερ, ποὺ δὲν εἶδε ποτὲ στὸ πρόσωπον τοῦ φίλου του ἔκφραση παρόμοιας ἀγωνίας. Μὰ ὁ κ. Ἄντοναί, ποὺ κατάλαβε τί ἔτρεξε, παίρνει στὴν ἀγκαλιά του τὸν ἀξιωματικὸ καὶ τὸν σφιγγεῖ στὸ στήθος του. Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν νέο ποὺ γλύτωσε ἀπ' τὸ φριχτότερον θάνατον, μεγαλώνει αὐτὴ τὴ στιγμὴ. Οὐτε δεῖ-



«Μὰ πούχα...» (Σελ. 211, στ. α')... λῦμπι. Ἐπρεπε νὰ σοὺ στέλναμ' ἕνα

ρομουλκὸ γιὰ νὰ σὲ φέρει!

Μὰ κι' οἱ δύο βλέπουν ξαφνικὰ τὴ νεκρικὴ χλωμάδα ποὺ σκεπάζει τὸ πρόσωπον τοῦ Γιώργου. Πήγαιναν νὰ τὸν ρωτήσουν, εἴταν ἐκείνος ἀπλωσε τὸ χεῖρι καὶ δείχνοντας τὸ νερὸ, τοὺς εἶπε:

— Ἐνας καρχαρίας!..

Κάθε ἄλλη ἐξήγηση εἶναι περιττή. Οἱ Μαῦροι ποὺ εἶχαν βγάλει τὴν πι-

